

**Van:** A.J.

**Verzonden:** maandag 5 september 2011

**Aan:** Daan Kleen

**Onderwerp:** In aanvang rechtvaardig? Is dat Bijbels?

Beste vriend Kleen,

Fijn dat u een rubriek hebt voor vraag en antwoord.

Ik heb een kort en bondig vraagje:

Is het Bijbels als men zegt: **in aanvang rechtvaardig** ??

Ik heb een preek beluisterd.

De preek ging over 1 Petrus 4:18 "en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt", waar het volgende werd gezegd:

Als een mens wedergeboren wordt, dan wordt hij levend gemaakt, dan leeft hij.

Om dan vervolgens geen rust te vinden vóór de rechtvaardigmaking.

**In aanvang is hij rechtvaardig** geworden.

Dan wordt het een nauwelijks zalig worden. Dit komt openbaar in gelaat, gepraat en gewaad, hij wordt bewaard voor uitbrekende zonden. Nauwelijks zalig worden = benauwd, terugkijkend op zijn verleden.

Er komt benauwdheid en droefenis.

**In aanvang** wordt hij **rechtvaardig gemaakt** in de wedergeboorte.

Het wordt een geestelijke strijd om in te gaan.

Nauwelijks zalig worden is dan eerlijk trachten te leven voor God,

rechtzinnig te leven, d.w.z. vaardig tot recht, dus eerlijk in de levenswandel.

In het houden van de geboden is grote loon.

Dat is dus de **aanvang van de rechtvaardigmaking**.

En dan komt Christus voor die rokende vlaswiekjes, die er maar niet bij kunnen komen.

En dan wordt als de Heilige Geest dat weer gaat levend maken, dan wordt alles wat die ziel ten koste gelegd is, door het dierbaar bloed van Christus geheiligd door de Heilige Geest, en dan worden ze zeker zalig.

Waarom was het op mij gegund, daar er zoveel gaan verloren die Gij geen ontferming gunt?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met hartelijke groeten van A.J.

From: [dkleenp@kliksafe.nl](mailto:dkleenp@kliksafe.nl)

To: A.J.

Subject: RE: In aanvang rechtvaardig? Is dat Bijbels?

Date: Tue, 6 Sep 2011

Geachte vriend A.J.,

Hoe wordt een gevallen en verkoren zondaar rechtvaardig voor God? Antw: alleen door een waar geloof in Jezus Christus, Rom. 5:1-5. Hieronder wordt een valse levendmaking middels een valse wedergeboorte verondersteld. Gods Woord leert :

- Ontwaking en overtuiging van het geweten door Gods heilige wet
- Doding door vloek en doem der wet, God brengt de dood over het diensthuis der zonden (tiende plaag/gericht), en verlost Zijn volk door bloedstorting en gerechtigheid.
- Opstanding uit de doden door bloedstrijking tot verzoening, en het eten van het geroosterde vlees van het geslachte Paaslam tot vereniging.
- Uitgaan in vrijheid en vrede, geleidt door de wolk en vuurkolom, dit is een type van de verworven Geest van Christus (Rom. 8:1-15, Gal. 4:4-7).
- De Rode Zee (verzegeling en afwassing der zonden) was de toegang tot het hemels Manna eten in de woestijn.
- Israel ontvangt bij de Sinai Gods heilige wet, in het derde stuk der dankbaarheid zoals in de HC, die in de Ark des Verbonds wordt gelegd. (= Evangelie, de vervulde wet in Christus).
- Want indien Israel naar het vlees leefde, zo stierven zij; maar indien Israel door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo leefde Israel. Dit gold het aardse, maar nog meer het geestelijk verkoren Israel.
- Israel wordt door de tabernakeldienst nader onderwezen in haar verlossing uit het diensthuis. Het brandoffer (paaslam), en het wasvat (rode zee) in de voorhof, waren de toegang tot de toonbroden en de zevenarmige kandelaar in het Heilige.
- Bij het geestelijk verkoren Israel gaat dit wezenlijk niet anders. Hou het aardse van het geestelijk a.u.b. wel gescheiden. Het aardse bondsvolk Israel bestond uit onkruid en tarwe, het geestelijk verkoren Israel bestaat alleen uit tarwe. Naar het aardse beeld is het onkruid mee uitgetogen, maar naar het geestelijke blijft het onkruid tot aan zijn sterfdag in zijn diensthuis wonen. Israel is dus een beeld van de kerk, maar nog meer van de verkoren Kerk van Christus.

Wat u hieronder echter citeert, komt feitelijk hier op neer: levendmaking, doding door recht, en dan weer levendmaking door geestelijke opstanding. De dwaasheid gekroond! **Dat is bij aanvang zgn. gerechtvaardigd en dus verlost**, wanneer God door de vloek en donder der wet (plagen) in het diensthuis begint te twisten? God brengt Zijn plagen en/of gerichten over het diensthuis opdat het onleefbaar en onhoudbaar wordt om daar te blijven wonen. Deze geestelijke ontdekking en twisting, is dus geen aanvankelijke rechtvaardiging. Want de toorn Gods die geopenbaard wordt door de vloek der wet maakt wel het geweten/consciëntie levend, maar niet de zondaar zelf. God moest de

erfgenamen van het diensthuis immers nog doodslaan opdat de zonen der dienstbaren (Egyptenaren) het beloofde Kanaan niet zouden beërven met de zonen der vrijen.

Gods volk is wel geliefd van eeuwigheid, maar niet gerechtvaardigd, omdat er van eeuwigheid nog geen breuk was gemaakt die vereffend moest worden. De enige vereffening die God in de tijd van een gevallen zondaar eist jegens Zijn geschonden wet, is een volkomen gehoorzaamheid. Indien geen betaling door gehoorzaamheid, dan volgt daarop de straf van een vervloekte kruisdood. Want de ziel die zondigt zal de dood sterven. De oorzaak of reden van onze doodstaat moet vernietigt worden in en door de kruisdood van Christus. Daartoe moeten we één plant met Hem worden in Zijn kruisdood en opstanding. Hij heeft de dood verslonden en de zonden in Zijn graf vernietigt en begraven. Dit is de verwerving, wanneer God dit toepast roept Hij die zondaar tot een bewuste geloofsgemeenschap met Christus door de weg van Zijn heilige recht, door de weg van verdoeming en verzoening, door ontdekking ten dode en bedekking ten leve.

Deze geestelijke doding geschiedt als in een punt des tijds door geestelijk verdrinking in het badwater der wedergeboorte. Hier wordt de verkoren bruid van Christus ontdaan en verlost van haar eerste man, Rom. 7:1-3. Hier wordt die bruid verlost van zijn vloekende heerschappij. De reden en oorzaak van haar doodstaat is begraven in het graf van haar Borg en Zaligmaker (Tweede Man), en nu heeft haar eerste man niets meer te vloeken, en derhalve geen zeggenschap meer over haar. Waar dit is geschiedt, daar kan het graf van zonden die verkoren bruid niet meer in haar macht houden. “Zo dan mijn broeders, gij zijt der wet gedood door het Lichaam van Christus...etc” Dit is het teken van Jona den profeet. Christus in gehoorzaamheid, en Zijn bruid in ongehoorzaamheid overboord. In de buik van die Vis doen ze een wonderlijke ruil. Hij mijnt haar ongehoorzaamheid, en zij wordt overkleed met Zijn gehoorzaamheid door haar geschonken geloof in Hem. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Door het geloof in Hem is zij rechtvaardig en heilig door toerekening, hoewel zij in zichzelf onrechtvaardig en onheilig blijft in zichzelf. Luther leerde zelfs dat het geloof in Christus de wedergeboorte is. Dordt leerde dat de eerste trap van de wedergeboorte de ondergang in het water is, de tweede trap de begrafenis, de derde trap is de opstanding door het geloof. Dit geschiedt niet standelijk, maar in ene stonde, c.q. in het uur der minne.

Hartelijke groet,  
D.J. Kleen

**Van:** A.J.

**Verzonden:** dinsdag 6 september 2011 16:36 uur

**Aan:** Daan Kleen

**Onderwerp:** RE: In aanvang rechtvaardig? Is dat Bijbels?

Beste vriend Kleen, Heel hartelijk bedankt voor uw reactie. Fijn dat u er zoveel tijd voor vrijmaakte met dit uitgebreide antwoord. Ik had heel bewust de naam van deze predikant niet genoemd, omdat ik anders bang was, dat u met een vooroordeel zou kunnen reageren. Zo hebt u mij dan ook zonder vooroordeel gereageerd. U weet wel hoe dat in onze kringen gaat, als die of die dominee dat zegt, dan..... (vult uzelf maar in).

Ik zal u vertellen wie deze man was. De dienst is te beluisteren op kerkomroep.nl Het was de morgendienst van afgelopen zondag 4 september vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente van Utrecht. De prediking was van proponent dhr. A.R.F. van der Veen. Hij noemde zelfs de leer die leert dat er geen leven voor de rechtvaardigmaking kan zijn: een gruwelijke leer die in onze dagen zovelen verslaat. En dat had hij al meerdere malen gezegd in kerkdiensten, zo zei hij.

Ik heb mij naast dit leerstellige verwonderd hoe hij steeds voorgaat in de kerkdienst. Neem nou het gebed. Elke zondag precies hetzelfde. Er was een kleinkind van één van de leden ernstig ziek. Nu heeft hij dat kind zowel in het grote gebed, als in het nagebed, als in de preek, als in de toepassing zowel 's morgens als 's avonds opgedragen. Ik vraag mij werkelijk af of dat nog wel stichtelijk is te noemen met al deze herhalingen. Is één gebed in geloof aan de Heere wordt opgedragen, dan is dit méér, dan gebeden die maar gedaan worden om tijdvulling. Dat kan de Heere niet behagen lijkt mij. Laten de gemeenteleden zelf ook aangespoord worden om de binnenkamer te zoeken, in plaats van als voorganger zo door te blijven herhalen. Verder wordt zijn prediking opgevuld met loftuitingen van predikanten, die doordeweeks wat gezegd hebben op begrafenissen of vergaderingen of wat anderszins, zo aangenaam was het, etc. Je moet toch echt niet zo vaak preken van je medearbeiders in de wijngaard gaan herhalen in je eigen preken. Of zijn daar voorbeelden van in de bijbel, dat dit ook wel gebeurde? Verder heeft hij er een handje van om van die geijkte termen te gebruiken, zodat de betekenis gaat slijten, constant hoor je: "je hebt een ziel voor de eeuwigheid" , en gedichtjes als: "mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God" , "Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf" Is dit dan allemaal niet waar? Jazeker is dit waar!! Maar een dienstknecht behoort biddend naar de Schrift te gaan, om altijd bij de bron, oude en nieuwe dingen te scheppen uit die bron. Ik schreef: slijtage onderhevig. Dat is bij vd Veen het geval, als zulke teksten en gedichtjes maar afgerabbeld en luid worden opgedreund. Dan is het werkelijke gewicht uit de woorden weg. Dan is ook de separatie weg. Ik zal u het voorbeeld noemen: dat welbekende gedichtje: Geef mij Jezus OF ik sterf.... de huichelaar zegt: Geef mij Jezus WANT ik sterf. Dat laatste bad Bileam. Dan pas krijgt dat gedichtje waarde: voor degenen die sterven onder de wet, maar dan ook sterven als zij Jezus voorspraak moet missen: OF ik sterf.....

Beste vriend Kleen, ik laat het hierbij. Bedankt dat je er tijd voor vrij maakte. Wat mij betreft kun je je antwoord zo bij je rubriek Vraag en Antwoord neerzetten. Inderdaad zonder vermelding van mijn naam. Zelf zou ik wel eens vd Veen willen spreken. Juist omdat het tot onderwijs kan zijn. Maar zou ook weleens met anderen van ons kerkverband erover willen onderhouden. Nogmaals hartelijk bedankt voor de snelle beantwoording.

Vriendelijke groeten van A.J.

---

**Van:** A.J.

**Verzonden:** vrijdag 9 september 2011 14:09 uur

**Aan:** Daan Kleen

**Onderwerp:** In aanvang rechtvaardig, een rechtvaardigmaking die begint maar nog niet volledig is. Is dat Bijbels?

Beste vriend Kleen,

Zelf dacht ik dat dit ook niet mogelijk is wat vd Veen gepreekt heeft.

Want de rechtvaardigmaking is niet in aanvang, want dan zou de rechtvaardigmaking niet volledig en volkomen zijn.

Dan zouden ook de weldaden van Christus verdienste niet volkomen en volledig zijn. Het is niet waar zoals door vd Veen geleert wordt, dat men stukje bij beetje gerechtvaardigd wordt.

Wie eens door een waar geloof gerechtvaardigd is, die is ten volle gerechtvaardigd.

Omdat Christus een volkomen zaligmaker is, Die de mens geheel rechtvaardigt.

Wel is het volgens mij zo, dat men dagelijks van de rechtvaardigmaking gebruik dient te maken, om dagelijks verzoening van de dagelijkse zonden door het bloed van de Zone Gods dagelijks te verkrijgen. Je zou dan kunnen spreken van een dagelijkse

rechtvaardigmaking, maar die term zou toch weer ongelukkig zijn als wij een verkeerd begrip van de rechtvaardigmaking zouden maken. Dan zou ik daarmee bedoelen een dagelijkse gebruikmaking van onze rechtvaardigmaking. Maar Christus is dan toch ook een Voorspraak bij de Vader voor onze erfzonde en erfsmet, en van onze onbekende en voor ons nog verborgen zonden, want dan heeft men ontdekkend licht van de Heilige Geest nodig om die zonden te zien en te gevoelen. Dus ook daarvoor is Christus reeds onze Voorspraak bij de Vader. **Ik denk dat de heiligmaking wel bij aanvang geschied.**

In aanvang geheiligd, om door des Heeren Geest al meer en meer geheiligd te worden in dit leven. Dat maakt de geestelijke strijd uit, hier in beginsel, en straks volkomen in de Triomferende Kerk. Daar zal men zonder vlek of rimpel Hem Die op de Troon zit volkomen al de lof, aanbidding en dankzegging toebrengen.

Hartelijke groeten van A.J.

**Van:** D.J. Kleen

**Verzonden:** vrijdag 9 september 2011 15:03

**Aan:** A.J.

**Onderwerp:** RE: In aanvang rechtvaardig, een rechtvaardigmaking die begint maar nog niet volledig is. Is dat bijbels?

Weet je wat ten diepste heiligmaking is, Arie? Dat is apart gezet worden van alle volkeren, gelouterd worden door geloofsbeproevingen, en verdrukking lijden en smaadheid dragen om Christus' wille. Deelnemen aan de goede strijd des geloofs tegen de driekoppige vijand, satan, wereld en eigen verdorven vlees. Dat is niet *goed strijden*, en ook geen *goede strijder zijn*, maar door het geschonken geloof waardoor we verenigd zijn met het Voorwerp des geloofs, deelnemen aan de goede strijd van het ware christelijke geloof. En toch zijn ze in Hem volmaakte strijders! God zette Zijn volk Israel apart, zo ook het geestelijke verkoren Israel. Ze zijn wel in de wereld, maar niet meer van deze wereld, Joh. 17:11-14. Waarom is Israel en het geestelijk verkoren Israel dan zo gehaat? Omdat zij Christus in hun schoot gedragen en gebaard hebben. Israel naar het aardse, het geestelijke verkoren Israel naar het geestelijke. Hij was de Eerstgeboren Zoon des Vaders door Wie Israel het beloofde land Kanaan beërfdde, en het geestelijk verkoren Israel het hemels Kanaan zal beërven. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, 1 Kor. 1 vers 30. Hoewel het hun wens en begeerte is, behoeft en kan Gods volk niet meer heilig zijn voor God. Omdat ze vleselijk zijn, verkocht onder de zonden, Rom. 7:14. Maar door hun geschonken geloof in Christus rekent God hen rechtvaardig en heilig. De apostelen riepen aan het einde van hun zendbrieven wel op om te wijken van het kwade, maar dat is iets geheel anders dan het zgn. heiligheid betrachten voor God. De apostelen riepen op tot een leven in Godzaligheid omdat God Zich niet kan verenigen met het kwade, maar de zgn. heiligheidsdrijvers die de wet achter de genade plaatsen, roepen op tot een leven in vernieuwde dienstbaarheid. Hierdoor raakten bijv. de verlost Galaten hun vrijheid in Christus kwijt en hadden tenslotte geen kracht meer in het leven der genade.

Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde, Rom. 7 vers 26.

Minder zonden doen, en groter zondaar worden, Arie.

Hartelijke groet,  
D.J. Kleen

**Van:** D Kleen

**Verzonden:** vrijdag 9 september 2011 16:28

**Aan:** A.J.

**Onderwerp:** RE: In aanvang rechtvaardig, een rechtvaardigmaking die begint maar nog niet volledig is. Is dat bijbels?

*En Jona zeide tot hen: Ik ben een Hebreër; en ik vrees den HEERE, den God des hemels, Die de zee en het droge gemaakt heeft. (Jona 1 vers 9)*

Arie, weet je wat het woord 'Hebreër' betekent? **Hij die door het water heen is gegaan!** Elke ware (geestelijke) Hebreër is door het water van de Jordaan gegaan, met de Ark (=Christus) in het midden, om onder leiding van Jozua (Geest van Christus) Kanaan te beërven en zijn vijanden in Kanaan te verslaan. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven, Rom. 8:13. Alle vreemde volkeren met hun afgoden moesten in Kanaan gedood worden, Arie. Ik ben er aan begonnen, maar eigenlijk moest ik er nog aan beginnen. Toen Achan zondigde, leed het gehele volk (één Lichaam) daaronder. Er vielen doden, en Gods gemeenschap was weg. De ban moest eerst uit het leger, voordat Israel weer verder kon. Hoe nauw ligt dat in ons leven? Hoe best kunnen wij God missen wanneer we onder liggen in de strijd tegen die driekoppige vijand...??

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2008/10/28-christen-strijdt-met-apollyon.jpg>

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2008/10/33-getrouw-voert-strijd-met-den-ouden-adam.jpg>

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2008/10/47-christen-en-hoop-in-het-kasteel-van-reus-wanhoop.jpg>

Jona de Hebreër ging ook door het water, en ook bij hem was er midden in die woeste baren der zee een ark der behoudenis (Vis) tot behoudenis. Jona vreesde de God des hemels, Die de zee en het droge gemaakt heeft. Hij ging door de diepte der zee, en vond daar die Vis die hem op het droge bracht. Dit heilgeheim wilden de Farizeeën verstaan, maar het was hen niet gegeven, Arie. (Mark. 4:10-12). God heeft dit alleen aan Zijn verkoren kinderen GEOPENBAARD door het geloof in Zijn Wet en heerlijk Evangelium. Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens, Titus 3:5-7.



Daan Kleen