

Kardinaal Law van Boston in Rome voor crisioverleg

Gepubliceerd: 10 december 2002 00:00 | Gewijzigd: 14 december 2005 20:55

BOSTON, 10 DEC. Terwijl de katholieke kerk van Boston in haar diepste crisis verkeert, is kardinaal Bernard Law van het aartsbisdom afgelopen weekeinde halsoverkop naar Rome vertrokken voor consultaties met het Vaticaan. Volgens geruchten om goedkeuring te vragen voor het faillissement van zijn bisdom of om zijn eigen aftreden te regelen.

Law, die geldt als een van de belangrijkste en conservatiefste leiders van de Amerikaanse katholieke kerk, wordt beschuldigd van het systematisch achterhouden van zeer belastende informatie over priesters die zich hebben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen.

Het aartsbisdom van Law vormt het epicentrum van tal van schandalen die de Amerikaanse katholieke kerk vanaf het begin van dit jaar op haar grondvesten heeft doen schudden. De kwestie van pedofiele priesters binnen de rooms-katholieke kerk speelt inmiddels ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, België, Canada, Hongkong, Mexico en Argentinië.

Het onverwachte en niet-geplande bezoek van Law aan het Vaticaan, hij zou zondag in Boston de mis voordragen, is volgens ingewijden van de Amerikaanse katholieke kerk vooral bedoeld om een oplossing te vinden voor de crisis die de kerk van Boston en Laws eigen persoon nu parten speelt. Zo kwam Law nog meer onder vuur nadat begin deze maand was uitgelekt dat het bisdom van Law een faillissementsaanvraag overweegt om het aantal rechtszaken tegen de kerk een halt toe te roepen. Meer dan vierhonderd slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke priesters hebben een aanklacht ingediend. De kerk heeft al tien miljoen dollar betaald aan 86 slachtoffers van pedofiele priesters.

Maar ook het vorige week na juridische druk vrijgegeven rapport van 2.200 pagina's met geheime informatie over de kennis die het aartsbisdom had over de meest schokkende kwesties van misbruik binnen de kerk heeft Law geen goed gedaan. In dat rapport is sprake van een priester die drugs verkocht aan jonge kerkgangers in ruil voor seks en van een priester die seks bedreef met tieners onder het voorwendsel dat hij 'de nieuw verschijning van Christus' was en het dus geen kwaad kon. Beiden kregen desondanks de zegen van Law, die de schadelijke kwesties niet in de openbaarheid bracht.

Critici van de kerk zijn sceptisch over de mogelijke uitkomst van het overleg tussen Law en het Vaticaan. In Rome zou vooral de overtuiging bestaan dat de seksschandalen niet met de katholieke kerk zelf van doen hebben, maar het gevolg zijn van het seksueel liberalisme in de VS. Het *zero tolerance*-beleid dat de Amerikaanse kerk eerder dit jaar voor de aanpak van pedofiele priesters overeenkwam, werd later door het Vaticaan weer afgezwakt. (Reuters, AP)

[advertentie]

