

Bart Jan Spruyt: Protestant en katholiek hebben elkaar nodig

27-02-2012 09:33 | Van een medewerker

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/bart_jan_spruyt_protestant_en_katholiek_hebben_elkaar_nodig_1_625519



Spruyt (l.) in gesprek met bisschop Hurkmans en kardinaal Simonis.

's-HERTOGENBOSCH – „De christelijke kerk krijgt in toenemende mate te maken met agressie van een seculiere meerderheid die niet meer wil tolereren wat vroeger wel gebeurde. Het grote front in deze tijd ligt tussen het orthodoxe christendom en de seculiere wereld. Protestanten en katholieken moeten in deze strijd schouder aan schouder staan.”

Dat zei dr. Bart Jan Spruyt, columnist van Elsevier en voorzitter van de conservatieve Edmund Burke Stichting, zaterdag in 's-Hertogenbosch. „Er is meer wat ons bindt dan wat ons scheidt.”

Dr. Spruyt sprak tijdens een van de zogenaamde Avonden aan de Aa over ds. J. T. Doornenbal (1909-1975). Hij schreef over ds. Doornenbal het boek "Als je eenmaal hebt liefgehad". De culturele avonden worden georganiseerd door de parochie van de stad 's-Hertogenbosch. De bijeenkomst trok ongeveer honderd belangstellenden. □ Ook kardinaal Simonis en bisschop Hurkmans, van het bisdom 's-Hertogenbosch, waren aanwezig.

Kardinaal Simonis richtte zich aan het eind van de bijeenkomst in een cri de coeur tot Spruyt. Hij zei ongerust te zijn over de toenemende onchristelijkheid van Nederland en stelde dat er meer is dat protestanten en katholieken verbindt dan wat hen scheidt. „Er is een nieuwe evangelisering nodig, maar het lijkt dat de religieuze zin is afgestompt. Wees zo goed al het mogelijke te doen opdat protestanten en katholieken samen werken aan evangelisering.”

Spruyt beloofde zijn best te doen als publicist. De postchristelijke cultuur is volgens hem niet te vergelijken met de cultuur vóór het christendom, evenmin als de situatie van een vrouw die scheidt te vergelijken is met die van voor haar trouwen. Er is sprake van een „beknellende situatie.”

Spruyt zei dat ds. Doornenbal de grote kloof tussen christenen en samenleving al zag aankomen. De Veluwe predikant was er beducht voor dat de wetten van Gods Koninkrijk uit de samenleving zouden verdwijnen. Hij vreesde anarchie en chaos, die niet te beteugelen zouden zijn door de politiek. De ravage kon alleen stoppen door herstel van het culturele fundament.

Spruyt noemde ds. Doornenbal een „katholiserende hervormde dominee” die vond dat de Reformatie te rigoureuus was geweest. De predikant was gefascineerd door de grandeur van de Rooms-Katholieke Kerk en geloofde in de gemeenschap der heiligen met hen die ontslapen waren. Hij bezocht wel eens een rooms-katholieke dienst en had een zwak voor kloosters. Als hij zich depressief voelde, sprak een non hem wel eens moed in. Doornenbal was

getroffen door de autobiografie van de Franse non Thérèse de Lisieux. Hij bezocht haar graf, noemde haar rijk begenadigd en zei dat er zegen over de aarde was gekomen door haar liefdedaden.

Kardinaal Simonis vroeg daarop wat ds. Doornenbal ervan had weerhouden om rooms-katholiek te worden. Spruyt zei dat ds. Doornenbal een grote verbondenheid had met de Hervormde Kerk, die hij liefhad en als een planting Gods zag. „Ds. Doornenbal geloofde niet in het organiseren van de eenheid. Hij zei dat we moeten wachten tot God het wil.”

Spruyt betoogde dat de leer van de ruil van zonde en gerechtigheid in de protestantse theologie nadrukkelijker aanwezig is dan in de rooms-katholieke traditie. Protestanten zijn beter in het uitdragen van hun geloof. Het individualistische van de protestanten kan een nadeel zijn als het leidt tot het stichten van nieuwe kerken, maar het biedt ook voordelen. „Als in de plaatselijke katholieke kerk de priester niet meer geloofde, geloofde het kerkvolk ook niet meer. Dat zou in een protestantse kerk niet zo gauw gebeuren.”

IN DE KOOI VAN ROME

Commentaar: Dat de afval van de leer en praktijk der Hervorming schrikbarend is wordt met de dag duidelijker. Deze afval manifesteert zich op velerlei wijze. De verroomsing is er een van. Sinds de grootste protestantse kerk van Nederland de roomse kerk als een zusterkerk is gaan zien en de leider van die kerk een “geliefde broeder in Christus” is gaan noemen, is de afval als een dijkdoorbraak die door niets te stuiten is, over ons land gekomen. Wat we op 27 februari jl. in het Reformatorisch Dagblad lezen is meer dan verbijsterend. We zien een foto waarop de bekende Bart Jan Spruyt in een geanimeerd gesprek staat met bisschop Hurkmans en kardinaal Simonis. Waarover spraken zij die drie daar in Den Bosch? Over de kerkelijke toestand in Nederland. Heeft Spruyt, als lid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda, de roomse prelaten gewezen op de nabij gekomen vernietiging van het Pausdom? Beslist niet. Met elkaar was men het goed eens dat protestanten en roomsgezamenlijk een dam moeten opwerpen tegen de verwereldlijking in Nederland. Men had het over ‘schouder aan schouder staan’! Een groot gedeelte van het artikel bevat een lyrische ontboezeming van Spruyt op de roomsgezinde predikant Doornenbal. Deze man was lid van de Rotaryclub. Nee, dat wordt niet vermeld. Maar we gaan nu begrijpen waarom Spruyt zo’n fan is van deze predikant! Alles weten is alles begrijpen! Hoe durft Spruyt het aan met een man als Simonis in zee te gaan? Enkele gegevens:

Kardinaal Simonis heeft in de periode dat hij aartsbisschop van Utrecht was jarenlang een veroordeelde pedofiele priester beschermd. Hij hielp hem in 1991 aan een nieuwe baan als pastoor in Amersfoort. Daar vergreep de priester zich opnieuw aan kinderen. - Ouders die bij Simonis klaagden over de priester vonden geen gehoor. - Hanneke Brunt, moeder van een misbruikte misdienaar van twaalf jaar: 'Simonis zei tegen mij: “Dit bestaat niet in de Rooms-Katholieke Kerk. Daar doen wij niet aan.” Enzovoort.

Simonis, inmiddels met pensioen, verklaarde vorig jaar in het televisieprogramma Pauw & Witteman over het misbruik: 'Wir haben es nicht gewusst'. In zijn 38-jarige carrière als bisschop en aartsbisschop had hij naar eigen zeggen niet meer dan tien misbruikzaken hoeven afhandelen.

Simonis heeft gelogen voor de rechtbank. Een man uit Breda heeft aangifte tegen hem gedaan wegens meened. Eerst wist de brave borst niets; later gaf hij toe met ongeveer 10 gevallen van misbruik op de hoogte te zijn geweest. Hoeveel maal 10 zou het in werkelijkheid zijn? Er is een

veelheid meer te noemen. De kranten hebben er bol van gestaan! Dit weet Spruyt ook allemaal. Wat bezielt deze man?

Er is een veelvoud meer te zeggen. We doen er verder het zwijgen aan toe, maar we geven u nog wel de mening van meerdere godzaligen over het Pausdom. Dit is maar een heel kleine selectie!

Ds. John Kennedy(1819-1884) sprak als volgt over de roomse kerk:

“O, gij moeder der hoererijen, er is krachtiger gebed tegen u in de kreten van de miljoenen, die gij overgeleverd hebt aan de grote moordenaar, die u in dienst hebt voor het vermoorden der zielen, dan er is om u te beschermen tegen de verwoesting in al de godsdienstige verrichtingen, waarvan uw verontreinigde altaren en uw donkere kloosters het toneel zijn. De miljoenen, die gij in het verderf gestort hebt, vervloeken u vanuit het graf. De duizenden, die gij de marteldood hebt doen sterven, roepen door hun bloed om uw vergelding. Zij zullen verhoord worden en gij zult ten onder gebracht worden.”

“Deze veroordeling van een antichristelijk stelsel is ver verwijderd van de valse hoop van velen in deze gevaarvolle tijden, dat de roomse kerk een bolwerk is tegen de boosheden van deze eeuw. Voor de Schotse predikant John Kennedy was het rooms-katholicisme het grootste kwaad, dat ooit deze planeet verduisterd heeft.”, zegt de in 1974 overleden Schotse predikant. Murdoch Campbell.

De Schotse predikant J.A. Wijlie (1808-1890), schrijft in zijn werk *Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms* (1856): **"Het Pausdom is de laatste, meest ontwikkelde, fijnste, sluwste en meest satanische vorm van afgoderij, die de wereld immer aanschouwde of ooit aanschouwen zal. Het is naast de val de grootste ramp die ooit het mensdom overkwam."**

Deze uitspraken zijn voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. We wijzen ten slotte nog op de Nederlandse hoogleraar C. Vitranga (1659/1722), wiens colleges te Franeker werden bezocht door jonge mensen uit heel Europa. In zijn commentaar op Jesaja 60:2, waar hij handelt over de tijd die kort zal voorafgaan aan de ondergang van het pauselijk Rome, de bekering van de Joden en de herstelling van de kerk wereldwijd schrijft hij het volgende:

"Derhalve is de zin van de Heilige Geest zo ik meen, hier te beschrijven de staat van de wereld der heidenen en volkeren, ten tijde als God de kerk met dit nieuwe licht, als met een zekere nieuwe toekomst Zijns Zoons en herhaalde openbaring van Zijn Koninkrijk bestralen zal. Bijna de gehele wereld zal in een gelijke duisternis en donkerheid bevonden worden, waarin haar de Zoon Gods vond bij z'n eerste toekomst. Het grootste deel van West- en Noord-Europa, de hun aangeboden weldaad van het Evangelie versmaad hebbende, blijft hardnekkig in de openbare godsdienstdwalingen, welke het onreine en afgodische Rome de volkeren uit een vergulde beker aanbiedt."(...) Het zuiverder deel der kerk, wegens verschillen in sommige gevoelens van mensen van een onbezadigde inborst, en welke meer vuur dan wijsheid is, in de lengescheurd zijnde, is allengs overstelpt met ergernissen en schuldig aan vele gebreken en heeft het grootste gedeelte van haar sieraad en luister verloren. Daarbij zullen komen uitwendige ellenden en oordelen Gods, welke op de zonden der mensen met snelle voet zullen volgen.”

Deze eminente hoogleraar zegt nog heel veel meer. Het is te vrezen dat deze profetie voor onze ogen in vervulling gaat. De heer Spruyt mag zich nog wel tienmaal bedenken om nog verder te drinken uit de vergulde beker van Rome! Het is een gifbeker! Ook Bunyan, Spurgeon en vele anderen hebben erop gewezen dat Rome en Reformatie -aan de vooravond van het Messiaanse Vrederijk- de handen ineens zullen slaan, om gezamenlijk ten onder te gaan. In zijn werk *“De val*

van de antichrist en het doden der getuigen”, laat Bunyan zich uiterst scherp uit over deze zaken. Bunyan schrijft dat “al het onrein en hatelijk gevogelte de kooi van Rome zal binnengaan.” En als deze kooi vol is zal de HEERE de kooi dichtklappen. Dan zullen het Pausdom en het afvallig protestantisme vernietigd worden. We zullen nooit kunnen zeggen niet gewaarschuwd te zijn door Gods getrouwe knechten. Het gebed voor de beloofde bekering van het Joodse volk, tot een leven uit de doden (Rom. 11), mocht wel vermenigvuldigd worden.

C.J. Buys