

Verwachting

Bijbels toekomstblad

Geen afgoden
maken

De derde
tempel

Het meest
brute onge-
loof of in-
geworteld
vooroordeel

Is de roomse
doop een
christelijke
doop?

De krediet-
crisis



*Zoekt in het Boek des
Heeren en leest; niet een
van dezen zal er feilen
het een noch het ander
zal men missen*

Jesaja 34: 16a

Jaargang 22 - nummer 4 - december 2008

Bij de voorplaat. Het bekende symbool van Israël – de Menorah. Ondanks al hun orthodoxie en een veelheid van vrome werken en plichten blijven de Joden nog altijd de Christus der Schriften verwerpen. En het is de ergste vorm van antisemitisme als we hen onder de wet zalig spreken.

"Die de Zoon heeft, die heeft het leven, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet."

Colofon

Verwachting is een Bijbels toekomstblad voor allen die uitzien naar de luisterrijke heilstijd op aarde als de satan gebonden wordt en naar de erkenning van het volk van Israël, dat Jezus van Nazareth de beloofde en gekomen Messias is.

"Verwachting" verschijnt eenmaal per kwartaal onder redactie van:

C.J. Buys
Sparreweg 6
2803 JT Gouda

Telefoon: 0182-572867
E-mail:
verwachting@solcon.nl
Postbankrek. : 3496856

Abonnement: € 13,60 per jaar. Betaling door middel van acceptgiro, welke wordt ingesloten bij het laatste nummer van de jaargang.

Opzegging: Ten minste een maand voor het einde van de lopende jaargang.

~~~~~

Geachte abonnees!

Zoals we al eerder aangekondigd hebben zullen we regelmatig een controversieel onderwerp ter sprake brengen; dus een onderwerp dat omstreden is. Wat dat betreft krijgt u in dit nummer het volle pond! Zoals de volgende drie onderwerpen.

1. Is de roomse doop een christelijke doop?
2. De tempel van Ezechiël.
3. Geen afgoden maken!

Maar eigenlijk is een groot deel van de inhoud van "Verwachting" omstreden; zeker in de kringen van de oude waarheid. Want wie gelooft daar nog aan een duizendjarig Vrederijk? Om maar niet meer te noemen! Als u het hier en daar niet eens bent met hetgeen we schrijven – de kolommen van "Verwachting" staan voor u open...

We hebben het vertrouwen dat ook dit laatste nummer van 2008 in meerdere opzichten voor u een eye-opener zal zijn. Mogelijk wordt er wel eens aan uw eigen mening(en) geschud. Dat kan echter geen kwaad. Zelf hebben we dat al zoveel ondervonden en... het heeft ons geen kwaad gedaan. Het prikkelt tot dieper onderzoek!

Laten we er goed verzekerd van zijn dat alles wat tot nu toe in de wereld gedaan is voor het Koninkrijk Gods nog maar *voorbereidend* werk is geweest! Er zal straks het één en ander -wat we nu voor absolute waarheid aannemen- ongetwijfeld anders én juist blijken te zijn. In de tijd als het licht der maan zal zijn als het licht der zon en het licht der zon als het licht van zeven dagen! Meerderen hebben daar al op gewezen. We noemen o.a. Jodocus van Lodenstein, Campegius Vitringa, Jonathan Edwards, John Bun-yan en Neil Cameron.

Met een vriendelijke groet,

**C.J. Buys**

# Verwachting

De eenheid van de mystieke Kerk van God bestaat niet in een eenheid van belijdenis. Zij is verenigd door een hoger, Goddelijker en blijvender beginsel. Men dient er vurig naar te verlangen en voor te bidden dat de beloofde dag van duizendjarig heil spoedig mag komen, dat *de wachters zullen oog aan oog zien*, dat van elk kanteel van Sion de zilveren trompetten één zoet harmonisch geluid zullen geven. Zelfs dan zal de Kerk van God niet méér wezenlijk één zijn dan nu. Weliswaar zal haar eenheid meer zichtbaar zijn, haar verdeeldheid genezen, het bloeden in haar wonden gestelpt en haar innerlijke conflicten zullen bijgelegd zijn. *Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet meer benauwen*. De ruwe klanken van twist, nu zo hard en onwelluidend zullen verloren gaan in de zoete tonen van vrede en liefde vloeiend van elke lip.

De bovenstaande verwachting (Octavius Winslow-dagboek 12/9) is de enige verwachting die er voor de wereld mag en kan zijn. Met name de onderzoekers van het profetisch Woord weten dat de "verwachting voor de wereld" zeker niet inhoudt dat er verwachting is voor de vreselijke wereld waarin wij nu leven. Gods Gemeente zal straks de gehele wereld vervullen en het Evangelie zal de aarde bedekken zoals de wateren de bodem van de zee dit doen! De tegenwoordige wereld gaat voorbij. De koninkrijken van de wereld nemen een einde en zullen verdwijnen als het Koninkrijk van Christus niet *naast* maar *in de plaats van* alle wereldse koninkrijken zal opgericht worden. Dat is toch een geweldige verwachting!

Wat kan de verwachting zijn voor 2009? Luisteren naar de "profeten" die ons omringen? Maar niet doen, want van alles wat we de laatste decennia van al deze waarzeggers hebben gehoord, is niets uitgekomen. Als we de Bijbel als onze gids gebruiken weten we voldoende. Dit Boek zegt ons immers: "Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen." Dat we tot heden nog gespaard gebleven zijn voor wat zovele volkeren wél heeft getroffen is enkel Gods lankmoedigheid. Het "waarom" weten we niet. Laten we de tijd die ons nog rest kostelijk achten en ons tot de HEERE bekeren.

We wensen al onze abonnees voor het nieuwe jaar toe dat het hen naar lichaam en ziel wél mag gaan, en dat ze voorbereid mogen zijn op alles wat de Koning der Kerk gaat werken in de wereld en zo ook in ons vaderland.

## DE OPENBARING VAN HET EVANGELIE

**Een vraag: Als de beloften als zodanig worden gedaan aan zondaars, moet dat dan aan *uitverkoren* zondaars zijn?**

Dat de uitverkorenen ze alleen zullen ontvangen is waar; dat zovelen zullen geloven als er geordineerd zijn tot het eeuwige leven en de belofte zullen omhelzen, is ook zeker.

Maar het is helemaal geen reden om het geloven te ontmoedigen; het is veeleer een argument om de belofte wél te geloven, opdat zó uw verkiezing vast zal zijn.

Weet, dat uw verkiezing niet het eerste voorwerp is van uw geloof. Ja, u hoeft zich er niet mee te bemoeien, omdat het een verborgenheid van God is. De grond en het voorwerp van uw geloof is de belofte. Het oogmerk van de *Belover* is één, en de bedoeling van de *belofte* is twee.

Wat het voornemen van de *Belover* is ten aanzien van sommigen – dat is verboden terrein. U hoeft er zich niet mee te bemoeien. Maar het doel en het oogmerk van de *belofte*, en de openbaring van het evangelie, die betrekking hebben op alle zondaars – dáár hebt u mee te maken en ook ieder die dit evangelie hoort.

Het is uit kracht van Gods bevel dat u het evangelie met persoonlijke toepassing zult geloven; dat Jezus Christus gekomen is om zondaars zalig te maken.

Glorierijk is de wijsheid Gods, die het plan van Zijn bijzondere verkiezing door zo'n algemeen aanbod en zo'n algemene nodiging gestalte geeft, zodat een mens de schuld van zijn ondergang alleen maar aan zichzelf kan geven, en niet aan een ander, aan zijn eigen moedwillige vijandschap, doordat hij de Zaligmaker verwerpt, en ook het heil dat Hij aanbiedt.

***Want wie wil, heeft grond om te komen, en te nemen van het water des levens om niet.***

**(Ralph Erskine-Galaten 4:28)**

## ISRAËL, ROME en het VREDERIJK

**Het volgende is een woord van C.H. Spurgeon over de boodschap van de engel aan de herders: "*Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.*"**

"Hiermee was gewis het Joodse volk bedoeld; het zij mij dus vergund hier een woord te spreken voor de Joden. Hoe vreselijk en langdurig heeft de christelijke kerk de zonde op zich geladen om de meest eervolle van alle natiën te verachten! Met hoeveel barbaarse wreedheid is Israël behandeld geworden door de kerk van Rome.

Ik gloeide van verontwaardiging toen ik mij te Rome in het Jodenkwartier bevond, en de schandelijke wreedheden hoorde, die de roomsen nog zo kortgeleden tegen hen hadden bedreven. Zij werden gedwongen bijdragen te leveren tot instandhouding van die kerk - denkt hier eens over na. De aanbidders van de éne onzichtbare God werden gedwongen om een kerk in stand te houden, die even melaats is door afgoderij als de Kanaänieten, die door de Heere werden verafschuwd. Het heidendom is niet meer zielverlagend dan het stelsel van Rome. Boven de deur van die kerk staat in hun eigen taal, in het Hebreeuws, geschreven: "De ganse dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een hardnekkig en wederstrevend volk."

Hoe konden zij hopen door zulk een belediging de Jood te bekeren? De Jood zag overal afgoden, die zijn ziel verafschuwde, en hij walgde van de naam van Christus, omdat die naam voor hem vereenzelvigd was met afgoderij, en dit verwondert mij geenszins.

Ik vind het prijzenswaardig in de Jood, dat hij zijn eenvoudig geloof in de éne God niet wilde opgeven, voor zulk een zielsvernederend bijgeloof als hem door Rome werd voorgesteld. In plaats van mij te verwonderen over zijn ongeloof, eer ik de Jood en zijn geloof en om zijn moedige weerstand aan dit zinnenstrelend heidendom.

Indien het roomse stelsel het christelijk geloof is, dan ben ik geen christen en ik zou het niet kunnen zijn. Het zou oneindig edeler en mannelijker zijn om eenvoudig te geloven in de éne, waarachtige God, ja zelfs een eerlijk twijfelaar te zijn, dan om zulke scharen van goden en godinnen te aanbidden, als die ons door de roomse kerk worden voorgesteld; of om zich neder te buigen voor lijkklederen en benen van doden.

Laat de ware christelijke kerk aan de Joden denken en met liefde en eerbiedige ernst het ware Evangelie verkondigen. Laat de kerk alle bijgeloof uit haar midden wegdoen en tot Israël spreken van onze genadige Drie-enige God; en dan zal de dag komen, wanneer de Joden, die de eerste apostelen der heidenen en de eerste zendelingen waren tot ons die nog verre stonden, wederom verzameld zullen worden. Totdat dit geschied is, zal de volheid van de kerk der heidenen niet komen.

Onbeschrijfelijke heerlijke weldaden zullen voortvloeien voor de wereld uit de herstelling van Israël; hun wederbrenging zal wezen als het leven uit de doden. Jezus, de Zaligmaker, is de blijdschap van alle volken; maar laat aan het uitverkoren geslacht het wettig aandeel niet onthouden worden van de beloften, die in de Heilige Schrift bijzonder aan hen worden gegeven. De ellende die hun zonde over hen gebracht heeft is ontzettend; nochtans zullen de rijkste zegeningen over hen worden uitgestort.

## **DE PROFETIEËN WORDEN LETTERLIJK VERVULD**

"We moeten er nu nog slechts op wijzen dat, evenals er een volledige reeks van profetieën was die te maken had met de *eerste komst* van de Zaligmaker, er ook een volledige reeks van profetieën is die te maken heeft met Zijn *tweede komst*. En die laatste reeks is net zo bepaald, zo *persoonlijk*, en zo veelomvat-tend in haar omvang als de eerste reeks. Precies zoals we de *werkelijke vervulling* zien van de profetieën die te maken hadden met Zijn *eerste komst* naar de aarde, zo mogen we met volledig vertrouwen en verzekerdheid uitzien naar de *vervulling van de profetieën die slaan op Zijn tweede komst*.

En daar we gezien hebben dat de eerste reeks profetieën letterlijk vervuld is, werkelijk, persoonlijk, zo moeten we ook de tweede reeks verwachten letterlijk vervuld te worden.

**Toe te geven dat de eerste reeks profetieën letterlijk vervuld is, en dan de tweede reeks profetieën te vergeestelijken en symbolisch op te vatten, is niet alleen op grove wijze inconsequent en onlogisch, maar het is ook zeer schadelijk voor ons, en het onteert God en Zijn Woord ten zeerste”.**

~~~~~

Het boven geciteerde is de mening van de te weinig bekende **ds. A.W. Pink**. Wat is het toch onbegrijpelijk dat vrijwel alle predikanten van Nederland blijven ontkennen dat de meeste toekomstprofetieën nog letterlijk vervuld moeten worden. De grootste beloften voor Israël en Gods Gemeente wereldwijd moeten nog net zo letterlijk vervuld worden als de profetieën van de eerste komst van Christus!

IS DE ROOMSE DOOP EEN CHRISTELIJKE DOOP ?

- 2 -

In het huiveringwekkende werk van dr. Hans Jansen *De geschiedenis van 2000 jaar kerkelijk antisemitisme*, waarin met name de schurkenstreken van de roomse kerk in het vervolgen, martelen en doden van Joodse mensen, wordt bewezen, lezen we op blz. 397 o.a.: “Kloosters, die in het redden van joodse kinderen eigenbelang zagen, vroegen een vooruitbetaling van 8000 zloty voor de redding van één kind. Veel orthodoxe Joden wilden van deze mogelijkheid om hun kinderen van de ondergang te redden, geen gebruik maken, omdat ze zeker wisten dat deze kinderen in het klooster zouden worden gedoopt om katholiek te worden. De historicus Emmanuël Ringelbaum stelt in zijn boek *Polish Jewish relations* (Jeruzalem 1974) vast dat de Poolse clerus niet geïnteresseerd was in de redding van joodse kinderen.”

IS DE ROOMSE DOOP EEN CHRISTELIJKE DOOP?

Dan zou deze (roomse) doop voor zeer veel Joodse kinderen geweldig zijn geweest, want dan hadden ze het zegel en teken van het genadeverbond ontvangen; dan waren zij ingelijfd geworden in de christelijke gemeente! Dan waren ze van de erfzonde verlost, zoals Rome stelt. Ze hadden dan dezelfde voorrechten als onze kinderen hebben volgens het doopformulier. Maar of er grond voor is om aan de doop van het pausdom zo een grote waarde toe te kennen zal nog blijken in het vervolg.

HOE WORDT DE DOOP DOOR ROME BEDIEND?

Het is heel jammer dat we er tot heden niet in geslaagd zijn de mening van ex-kloosterling J. Duynstee te achterhalen. Deze bekeerde roomse geestelijke heeft uitvoerig beschreven hoe het bij die doop toegaat. Het was voor hem voor honderd procent zeker dat deze doop absoluut van geen waarde is. Maar niettemin behoeven we niet in het onzekere te verkeren dienaangaande. We hebben voor ons liggen, professor dr. Ignatius Klug *Het Katholieke Geloof*, met een voorwoord van dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht. Het boek is in 1941 uitgegeven. We kunnen in dit roomse boek lezen hoe het toegaat bij het dopen van zuigelingen.

We citeren vanaf blz. 317:

De Doopliturgie

De ceremoniën bij het toedienen van het Doopsel zijn verschillend naar gelang de dopeling een pasgeboren kind of een volwassene is, de voornaamste bestanddelen zijn echter in beide gevallen dezelfde. Wij geven hier een korte samenvatting van de ceremoniën van de kinderdoop, die verreweg het meest voorkomt.

Het kind wordt ten Doop aangeboden door de *peter* of de *meter*, die daarmee de verplichting op zich neemt over de godsdienstige opvoeding van het kind te waken, wanneer de ouders dit niet doen of kunnen doen. Hieruit volgt niet alleen, dat de ouders zelf van het peter- en meterschap zijn uitgesloten, maar tevens, dat de doopborgen daadwerkelijke katholieken zijn, die door hun levenswandel blijk geven de verplichtingen van hun ambt te kunnen en te willen nakomen.

Vóór het binnentreden in de kerk vraagt de priester de dopeling bij zijn naam aansprekend: "Wat vraagt gij van de Kerk van God?" De peter antwoordt namens de dopeling: "Het geloof" – "Wat geeft u het geloof?" – "Het eeuwig leven". – "Wilt gij dan ingaan tot het leven", aldus vermaant de priester, "onderhoud de geboden. Gij zult de Heer Uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en met geheel uw verstand, en uw naaste als u zelve". Nu blaast de priester driemaal zacht het kind in het aangezicht, en beveelt de duivel het te verlaten en plaats te maken voor de Heilige Geest. Dan maakt hij het kruisteken op het voorhoofd en de borst van de dopeling, opdat deze het geloof in Christus openlijk belijde(voorhoofd), en in zijn hart(borst) beware, en zegt: "Ontvang het teken van het kruis zowel op het voorhoofd als op de borst: neem het geloof aan in de hemelse geboden, en gedraag u zo, dat u voortaan een tempel van God kunt zijn."

Nadat de priester onder handoplegging over de dopeling gebeden heeft legt hij hem wat gewijd zout op de tong met de woorden: "Ontvang het zout van de wijsheid: het zij u tot verzoening ten eeuwigen leven". Dit zout is niet alleen een geheiligd middel om de duivel te verdrijven, maar is tegelijk een zinnebeeld van de hemelse wijsheid, die, gelijk het zout de spijzen bewaart en kruidt, de goddelijke waarheden niet alleen doet aannemen en bewaren, maar ook in beoefening doet brengen.

Nu volgt een tweede duivelbezweering, waarbij de priester een kruisteken maakt op het voorhoofd van de dopeling en zegt: "En dit teken van het heilige kruis, dat wij op zijn(haar), voorhoofd maken, gij vervloekte duivel, waag het nimmer dit te schenden!" Dan bidt de priester wederom met handoplegging om goddelijke verlichting en wijsheid voor het kind.

Nu legt hij het uiteinde van de stoel, het zinnebeeld van de priesterlijke macht, op de dopeling en leidt hem de kerk binnen met de woorden: "Treed binnen in de tempel van God, opdat gij met Christus deel moogt hebben aan het eeuwige leven." Onder het betreden van de kerk bidt de priester samen met de peter/ meter, de Twaalf Artikelen van het Geloof en het Onze Vader. Voordat hij de doopkapel binnengaat, bezweert de priester de duivel opnieuw. Dan raakt hij de oren van de dopeling met speeksel aan, zeggende: Effata, d.i. "Wordt geopend", en de neusvleugels: "Tot zoete geur". Deze zinnebeeldige handeling, die herinnert aan de genezing van de doofstomme, Marc. 7:32-35, betekent, dat de geestelijke vermogens geopend worden voor de hemelse dingen.

Hierop volgt de plechtige verzaking aan de duivel, zijn werken en ijdelheden, waarna de dopeling die de strijd tegen de duivel zal moeten opnemen, op de borst en tussen de schouders gezalfd wordt met de olie van de catechumenen, (doopleerlingen), zoals

vroeger de kampvechters vóór de strijd met olie gezalfd werden. De priester zegt hierbij: "Ik zalf u met de olie van het heil in Christus Jezus onze Heere, opdat gij het eeuwig leven moogt hebben."

Nu is het ogenblik van de Doop aangebroken. De priester verwisselt de paarse boetekleur van de stoel voor de witte, de kleur van de vreugde. Nog eens vraagt hij de dopeling, of hij gelooft in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan de laatste vraag: "Wilt gij gedoopt worden?" met het antwoord: "Ik wil."

Terwijl in vroeger tijden de Doop meestal gebeurde door onderdompeling in het water, giet de priester nu het water over het hoofd van de dopeling, terwijl hij zegt: "*Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.*", Matth. 28:19.

Onmiddellijk na de toediening van het Doopsel zalft de priester het hoofd van de dopeling met andere Olie, het chrisma, en bidt: "De almachtige God, Vader van onze Heere Jezus Christus, die u heeft doen herboren worden uit water en de Heilige Geest, en die u vergiffenis van al uw zonden geschonken heeft, Hijzelf zalve u met het chrisma van het heil in dezelfde Christus Jezus onze Heere ten eeuwig leven." Dan legt hij een witte doek, symbool van het witte kleed van de onschuld dat de ziel nu bezit, over de dopeling: "Ontvang het witte kleed, en draag het ombesmet tot voor de rechterstoel van onze Heere Jezus Christus, opdat gij het eeuwig leven moogt ontvangen."

Tenslotte geeft hij de dopeling een brandende kaars, een herinnering aan de brandende lamp van de wijze maagden, Matth. 25:1-13: Ontvang de brandende lamp en bewaar uw Doopsel onberispelijk. Onderhoud de geboden, opdat als de Heere ter bruiloft zal komen, gij Hem met alle heiligen tegemoet kunt gaan in de hemelse bruiloftzaal en leven moogt in de eeuwen der eeuwen. Met de priesterlijke groet: "Ga in vrede en de Heere zij met u", is de doopplechtigheid geëindigd.



Mogen wij de doop van het pausdom erkennen?

"Absoluut niet", zei indertijd de ex-kloosterling, de heer Duynstee. Hij voerde daartoe veel bewijzen aan; onder andere beschreef hij uitvoerig de welhaast occulte praktijken die er bij te pas komen. In het bovenstaande kunt u lezen hoe het in Nederland toegaat bij de kinderdoop. In uitgesproken roomse landen is het ongetwijfeld nog veel erger.



"De pausgezinden belijden wel met ons, dat de Zoon van God in deze wereld is neergedaald om onze Verlosser te zijn, en dat, als wij gedoopt zijn in Zijn naam, zij enige eerbied tegenover Hem moeten betonen; maar toch kennen zij allerminst Zijn kracht. Alles is daar verdorven, er is niet één stuk van de leer der waarheid, dat de mensen niet op zo'n wijze hebben verduisterd, dat men niet meer weet wat van God afkomstig is. (...)Ten opzichte van de heilige sacramenten heerst zo'n verschrikkelijke ontreddering, dat men er idolen van maakt. En in plaats dat ze tot spiegels dienen om de genade te aanschouwen, die ons in Jezus Christus geschonken is, laat men ze als mirakels fungeren, om te maken, dat Jezus Christus in het geheel niet gekend wordt. Wanneer wij dan zo'n kunststuk van satan zien, moeten wij wel zoveel te meer kracht putten uit de vermaning die Paulus hier geeft aan Timótheüs en aan alle christenen in het algemeen, nl. dat wij de zuivere leer der waarheid zorgvuldig hebben te bewaren, zoals deze in het evangelie vervat is."

Het boven geciteerde zegt Calvijn in een preek over 2 Timótheüs 2:8-10. Als we de roomse doop op ons in laten werken dan moeten we tot de conclusie komen dat het een "kunststuk van satan" genoemd kan worden. "Het is er een verschrikkelijke ontredde", zegt Calvijn heel terecht. Van de doop heeft men een "mirakelstuk" gemaakt, is de mening van de grote Hervormer.

Nu weten we dat Calvijn én de kerk der eeuwen de doop, door de roomse priesters bediend, heeft erkend. In het eerste nummer van dit jaar hebben we uitvoerig Calvijn geciteerd over deze doop en dan heeft het er toch veel van weg dat een groot man als Calvijn er niet helemaal uit is gekomen.

In het eerste nummer van dit jaar hebben we heel wat gedachten van Calvijn genoemd over het pausdom en de daar bediende doop, zoals bijvoorbeeld:

"(...)Nu, wij weten immers, dat de doop onder het pausdom zo verdorven is en zo verontreinigd met bijgelovigheden en ongerechtigheid, dat geen kind hem kan ontvangen zonder tegelijk bezoedeld te worden. Zo kan dus een vader zijn kind zonder zonde daar niet laten dopen."

Maar u kunt ook lezen dat Calvijn dan toch gaat argumenteren dat de roomse doop geldig is. Het kan geen kwaad om dit nog eens na te lezen.

De ambten en de doop

Calvijn heeft erop gewezen dat de doop bediend moet worden door geroepen en wettig geordende predikers. We hebben al de vraag opgeworpen of dit dan ook de roomse priesters zijn! We hebben daarvan enkele uitspraken van Calvijn geciteerd en een ervan drukken we hier nogmaals af:

"Ook dit behoort men te weten, dat het verkeerd is, wanneer mensen, die geen ambt bekleden zich de bediening van de Doop aanmatigen, want zowel de uitdeling van de Doop als van het Avondmaal is een deel der kerkelijke bediening. Immers Christus heeft niet aan vrouwen of aan alle mogelijke mensen bevolen te dopen, maar **Hij heeft dit bevel gegeven aan hen, die Hij tot apostelen aangesteld had.**"

Dit is toch klare taal! De sacramenten mogen niet bediend worden door vrouwen en "alle mogelijke mensen". Ook zegt Calvijn dat Christus die volmacht gegeven heeft aan hen die hij tot apostelen heeft aangesteld! Dat lijkt toch het einde van alle discussie en tegenspraak. Toch niet...



Calvijn zegt nog meer

Calvijn heeft enorm veel geschreven over de gruwelijke leer en praktijk van het pausdom. We geven nog één citaat van hem. In een voorrede bij de verklaring van het boek Job, gericht aan de burgemeester en leden van de raad van Genève kunnen we het volgende lezen:

"(...)En wat de laster betreft, waarmee ons de veile rechtsverdraaiers van de Paus aanvallen, dat wij van de Kerk afgefallen zijn, omdat wij ons hebben afgescheiden van de Roomse stoel, - och, dat wij maar met vol vertrouwen voor God en de engelen konden getuigen, dat wij zo ver mogelijk van die **modderpoel** af zijn, gelijk wij ons gemakkelijk

en zonder moeite verdedigen kunnen tegen de misdaad, waarvan zij ons gewoonlijk beschuldigen. Op de naam van katholieke kerk beroemen zij zich; zij die in de gehele leer van Wet en Evangelie geen enkel stuk ongeschonden gelaten hebben, dat niet door hen vervalst is. Zij, die de gehele dienst van God met hun walgelijke bijgelovigheden hebben ontheiligd, zij, die niet gevreesd hebben, alle inzettingen Gods met hun verzinsels te verkrachten. Ja, zó katholiek (algemeen) is de menigte der dwalingen, waarmee zij de gehele godsdienst hebben verkeerd, dat zij voldoende zijn om de kerk honderdmaal te overdekken en te verderven. Nooit zullen wij dan ook de oneindige goedheid Gods naar waarde hoog genoeg verheffen, waardoor wij uit die verderfelijke afgrond wonderbaar zijn ontkomen om het anker onzes geloofs vast mogen hebben in de hechte en eeuwige waarheid Gods. En zeker, dat het Pausdom niets anders is dan een gedrocht, samengesteld uit ontelbare bedriegerijen des satans, en dat hetgeen zij voor kerk uitgeven meer verward is dan Babel, zal, naar ik hoop, alleen dit commentaar klaarlijk bewijzen. Intussen, wat waarheid is zal ik ook openhartig bekennen, n.l. dat wij van de vuiligheden van deze poel, wier besmetting zich al te ver verbreidt, niet ver genoeg verwijderd zijn. De antichrist klaagt, dat wij hem ontkomen zijn; wij echter moeten zuchten, dat er maar al te veel de ondeugden, waarmee hij de ganse aardbodem heeft besmet, bij ons zijn overgebleven. Door ons is hersteld de oprechte zuiverheid der leer, de onvervalste religie, de eenvoudige dienst van God, het rechte gebruik der sacramenten, zoals het door Christus ons overgegeven is."

Het Concilie van Trente

Dit concilie staat bekend als het concilie van de contrareformatie. Het is door de roomse kerk bijeengeroepen als reactie tegen het protestantisme en om de wantoestanden in de eigen gemeenschap tegen te gaan. De pausen Paulus III, Julius III en Pius IV waren de leiders van deze bijeenkomsten. Alle geloofspunten, door de Reformatie aangevallen, werden bestudeerd en beveiligd. Het heeft geduurd van 1545 tot en met 1563. Wat heeft het opgeleverd? Wat betreft de wantoestanden van deze kerk? Als u de berichten van de laatste jaren hebt gevolgd over de immense zedendelicten, bedreven door de "heilige" priesters, dan weet u al meer dan genoeg. Letten we op de gruwel van de biechtstoel, de financiële malversaties de eeuwen door, het vervolgen van de Joden, het uitroeien van de "kettters", het steunen van dictatoriale systemen, enzovoort, enzovoort, dan zien we daarin alleen maar het werk van "de verborgenheid der ongerechtigheid".

Op dit concilie is nadrukkelijk de Bijbelse heilsleer vervloekt. Men heeft getracht alles wat de Reformatie weer in helder Bijbels licht heeft gesteld te verduisteren, ten onder te brengen. Deze valse kerk heeft met haar uitspraken op dit concilie nadrukkelijk bevestigd dat de "stedehouder op aarde" de grootste vijand is van Christus en Zijn heiligen. Het werk van Christus heeft men niet voldoende geacht; hetgeen godslasterlijk is.

Op de zesde bijeenkomst op 13 januari 1547 is onder andere vastgesteld:

Canon 4. Indien iemand zegt, dat de vrije wil van de mens, bewogen en aangewakkerd door God, op geen enkele wijze meewerkt door in te gaan op de wekroep van God, waardoor hij zich bereid maakt om de genade van de rechtvaardiging te bekomen, of dat hij zijn medewerking niet kan weigeren als hij wil, maar als een zielloos wezen niets kan doen en zich louter passief kan gedragen: hem treffe de banvloek.

Canon 5. Indien iemand zegt, dat sedert de zonde van Adam, de vrije wil van de mens verloren gegaan en uitgedoofd is, en dat hij nog slechts een woord is of een naam zonder reële inhoud, met één woord een fictie, door de duivel in de kerk binnengebracht: hem treffe de banvloek.[...]

Canon 9. Wie beweert, dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen, in die zin dat niets anders nodig is om mee te werken met de genade tot het bekomen van de rechtvaardigmaking, en dat het geenszins nodig is zich voor te bereiden en zich open te stellen door een beweging van de eigen wil: hem treffe de banvloek.[...]

Een duidelijk (rooms) geluid

Dat heeft het Concilie van Trente laten horen! De onheiligen daar vergaderd heb-

ben duidelijk laten zien en horen waar de roomse kerk staat, wat háár leer is. In het kader van onze vraag "Is de roomse doop een christelijke doop?" moeten we dit even goed vasthouden! Het is duidelijk dat de roomse kerk vóór het Concilie van Trente, in de grond der zaak, net zo verdorven was als erna! Maar we moeten toch een duidelijk verschil zien. Voor en in de tijd van Johannes Calvijn was deze kerk als het ware een verdeeld lichaam, waar van lieverlee allerlei dwalingen zich openbaarden, maar een duidelijk vastgelegd standpunt was er niet. We weten van een Concilie van Konstanz (1414-1418); het vijfde van Lateranen (1512-1518). De universiteiten van Leuven reageerden sterk tegen het opkomend protestantisme. Het Concilie van Trente heeft de zaken op orde gesteld en dat concilie legt de grondslag voor de Roomse kerkhervorming en de officiële vaststelling van de meest goddeloze dwalingen. Laten we heel goed bedenken dat dit Concilie de Bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze heeft **vervloekt. En zo zijn er ook vele roomse dwalingen officieel vastgelegd.** Deze kerk is toen volkomen vals geworden en de Hervormers hebben haar heel duidelijk de antichrist genoemd, zoals ook de kerk in haar rechtzinnige ontwikkeling dit gedaan heeft.

Een overgangstijd

Zo mogen we de periode wel noemen in de tijd van Calvijn; de tijd dat de Bijbelse leer weer op de kandelaar werd gesteld en Rome zich in allerlei bochten wrong om haar valse leer te wettigen. Het was een zeer verwarrende periode. Kan het ook daarom zijn dat in die tijd de doop door Rome bediend werd overgenomen? In zijn "*Institutie*" heeft Calvijn zich fel verzet tegen de "wederdorpers" die de doop van Rome niet erkenden. Calvijn is in 1564 gestorven en zal zeker de uitspraken van het Concilie van Trente niet hebben gelezen, hoewel het niet onmogelijk is dat hij bepaalde zaken ervan wel heeft gehoord.

Met moeite kunnen we persoonlijk de doop bediend door goddeloze priesters als een christelijke doop zien. We hebben de vraag al eerder opgeworpen: Waren zij door Christus als ambtsdragers aangesteld?

"Op de naam van katholieke kerk beroemen zij zich; zij die in de gehele leer van Wet en Evangelie geen enkel stuk ongeschonden gelaten hebben, dat niet door hen vervalst is. Zij, die de gehele dienst van God met hun walgelijke bijgelovigheden hebben ontheiligd, zij, die niet gevreesd hebben, alle inzettingen Gods met hun verzinsels te verkrachten."

Het bovenstaande las u ook al op blz. 11 en we brengen het nogmaals onder uw aandacht – **zo zag Calvijn de roomse kerk.** Let ook nog goed op het volgende:

"En zeker, dat het Pausdom niets anders is dan een gedrocht, samengesteld uit ontelbare bedriegerijen des satans, en dat hetgeen zij voor kerk uitgeven meer verward is dan Babel, zal, naar ik hoop, alleen dit commentaar klaarlijk bewijzen."

Deze uitspraak van Calvijn geldt de roomse kerk vóór het Concilie van Trente! Het laat zich raden hoe hij deze valse kerk ná de vloeken van dit concilie genoemd zou hebben!

Na het Concilie van Trente

Dit concilie heeft vastgelegd wat de kerk van Rome leert. Al haar gruwelijke dwalingen zijn voor altijd vastgelegd! En dan weten we dat de Bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze vervloekt is. Het pausdom heeft haar dwalingen vermenigvuldigd; zij is in heviger mate voortgegaan met te vervolgen en te doden degenen die het Woord van God handhaafden en lief hadden. Zij is voluit antichristelijk geworden en kan op geen enkele wijze meer aanspraak maken op de naam "Kerk van Christus".

Het is de satanskerk waarvan we bijvoorbeeld lezen in het RD van 13-11-'08: "Miljoenen voor slachtoffers misbruik in Ierland." "RK-Kerk VS trekt opnieuw 8 miljoen uit"; het betreft "Vergoeding voor slachtoffers misbruik Chicago", aldus het RD van 13-8-'08. En we zouden de doop moeten erkennen van zo'n monsterlijk lichaam als het pausdom? Lees nog eens na wat we citeerden van Calvijn! De laatste drie pausen hebben niets anders gedaan dan dit misbruiken van kinderen en jonge mensen verdonkeremanen, laat staan dat ze het bestraft hebben.

Het is voor ons heel duidelijk dat een groot theoloog als Johannes Calvijn in zijn dagen - een tijd van zoeken en tasten wat de juiste weg was- hier niet helemaal uit is gekomen. We hopen in de volgende en laatste aflevering aandacht te besteden aan hetgeen hij over het overnemen van de roomse doop in de *Institutie* heeft geschreven.¹

Niemand kan betwisten dat het na het Concilie van Trente bergafwaarts is gegaan met de kerk van Rome. Het is met recht geworden "**Het meesterstuk van satan**", zoals onze vaders het zo kenmerkend typeerden. Het kan geen kwaad hier onder aan u door te geven wat dr. W.J. op 't Hof schreef in het RD van 15 april 2005 onder "Goed bekeken". We citeren er het volgende uit:

"(...)De reformatoren, de Engelse en de Nederlandse oudvaders hebben de paus gezien als de antichrist. Nu hoeft dat voor ons op zichzelf niet normatief te zijn. Maar zij hebben daarvoor sterke, bijbelse argumenten aangevoerd. Die hebben nog niets van hun kracht verloren. Ik verwijs daarvoor naar het schrijven van L.M.P. Scholten op de opiniepagina van deze krant vorige week. Hoe komt het dat het inzicht dat de paus de antichrist is bij ons zoekgeraakt is? Omdat wij praktisch zijn gaan redeneren en daarbij niet verder hebben gekeken dan onze neus lang is. Wij geloofden dat het pausdom zijn langste tijd gehad had. Wie alles rond het overlijden en de begrafenis van de paus serieus neemt, moet erkennen dat de werkelijkheid echter heel anders is dan wij gedacht hebben. De paus is dood, maar de antichrist is springlevend.(...)"

Dat wij persoonlijk de (kinder)doop, bediend door goddeloze afgodendienaars, niet als een "Bijbelse doop" kunnen zien, zal u inmiddels duidelijk zijn.

(slot volgt)

~~~~~

## **GEEN AFGODEN MAKEN !**

**Op velerlei wijze kunnen wij ergens afgoden van maken en die koesteren. We zullen uit de vele soorten afgoden die er zijn ons bepalen tot die van "geestelijke leidlieden". Daar schrikt u toch niet van? Nu, we zullen geen namen noemen van predikanten uit onze donkere en afvallige tijd. Maar er komen wél namen ter tafel; namen van achtenswaardige mannen uit de geschiedenis van de kerk uit de vorige eeuwen.**

<sup>1</sup> Zoals we aangekondigd hebben zou deze aflevering (2) het slot zijn van deze serie. Daar zijn we echter van afgeweken. DV in het volgende nummer hopen we het slotartikel te plaatsen.

We hebben wel eens het een en ander geciteerd van de onder ons bekende ds. J.C. Ryle, uit zijn boek *Waarschuwing aan de kerken*, uit het Engels vertaald door wijlen ds. C. Smits, die dit werk van harte heeft aanbevolen. Het boek is hoogst ernstig en geeft een heel scherpe blik op het kerkelijk en geestelijk leven en de feilbaarheid van de dienaren van het Woord. En dan betreft het dienaren waarvan we mogen geloven dat het kinderen Gods waren. Ryle was allerm minst tegen studie en goede wetenschappelijke scholing, maar hij meende wel dat zonder genade dit alles van weinig of geen waarde is. Ryle heeft er met klem op gewezen dat wij van begenadigde predikers geen afgoden mogen maken. We laten hem nu zelf aan het woord; we citeren uit hoofdstuk 6 "**De feilbaarheid van dienaren**".

"En wie ziet niet, wanneer hij de historie van Christus' kerk leest, herhaaldelijk bewijzen dat de beste mensen kunnen dwalen? De oude vaders waren ijverig overeenkomstig hun kennis, en gereed om voor Christus te sterven. Maar velen van hen zaaiden reeds de zaden van bijgeloof.

De Hervormers waren geleerde en geachte instrumenten in de hand van God en verlevendigden de zaak der waarheid. Ja, maar nauwelijks één van hen kan worden genoemd, die niet een grote fout maakte. Maarten Luther leerde de consubstantiatie. Melancton was dikwijls onbeslist en twijfelachtig. Cranmer herriep, voor een tijd, wat eerst zijn geloof was. Jewell onderschreef de paapse leringen uit vrees voor de dood. Al deze dingen spreken met een luide stem. Zij allen heffen een baken op voor de Kerk van Christus.

Zij allen zeggen: laat na op mensen te zien. Noemt niemand meester noch vader op aarde. Laat niemand roemen in mensen. Hij die roemt, roeme alleen in de Heere. Want allen zeggen: geen onfeilbaarheid. De les is één die wij allen moeten leren. We zijn allen van nature geneigd te steunen op mensen die we kunnen zien. Liever dan op God Die we niet kunnen zien. Wij beminnen van nature op dienaren te steunen van de zichtbare kerk. Liever dan op de Heere Jezus, de grote Herder Die we niet zien. We dienen voortdurend gewaarschuwd te worden en op onze hoede te zijn. Ik zie deze neiging om op mensen steunen, overal. Ik weet geen tak van de protestantse kerk van Christus, waaromtrent we op dit punt niet voorzichtig behoren te zijn.

Het is een valstrik bijvoorbeeld van de Engelse bisschoppelijken een afgod te maken van Bishop Pearson en de rechtvaardige Hooker. Het is een valstrik van de schotse Presbyterianen hun geloof te richten op John Knox, de Covenanters en dr. Chalmers. Het is een valstrik van de methodisten om in onze dagen de memorie van John Wesley te gedenken in een godsdienstige verering. Het is een valstrik van vrije kerken om geen fout te zien in enige opinie van Owen en Doddridge.

Het is een valstrik van de Baptisten om de wijsheid van Gill, Tuller en Robert Hall zo hoog te vereren. Al deze zijn valstrikken en velen zijn daarin gevallen. Wij allen hebben van nature een Paus die we vereren.

We zijn al te gauw gereed om te denken, dat is recht, omdat een groot geleerde of dienaar iets zegt. Of omdat onze eigen predikant, die we liefhebben iets zegt dat het recht is, zonder te onderzoeken, of het Schriftuurlijk is of niet. Velen volgen blindelings een leider. Ze zijn gelijk schapen.... Als er één over de dam is, volgt de rest. (...)

Het is een feit dat de meeste oude schrijvers in de kerk van Christus dikwijls in strijd zijn met elkander. Het is een feit dat ze dikwijls hun gedachten veranderden. Het is een feit dat ze dikwijls dwaze en zwakke dingen schreven, en dikwijls grote onwetendheid toonden in hun verklaringen van de Schrift. En het is zeker verkeerd te denken dat ze vrij waren van fouten. Onfeilbaarheid wordt niet in de vroegste vaders der kerk gevonden, maar alleen in de Bijbel.(...)

Maar wat is de meest geleerde mens, indien hij niet onderwezen is door de Heilige Geest? Wat is de meest geleerde van alle godgeleerden dan een bloot feilbaar kind van Adam? Grote kennis van boeken en grote onwetendheid van de waarheid Gods kunnen zijde aan zijde gaan. Dit is geschied en geschiedt in alle tijden.

Ik wil hier opmerken dat de twee boeken van R. M'Cheyne: *Memoires en preken*, meer goed hebben gedaan aan de zielen van mensen, dan enige folio die Origéne of Cyprianus schreef. Ik twijfel niet dat het boek „de pelgrimsreize naar de eeuwigheid” - geschreven door Bunyan, een man die nauwelijks meer boeken kende, dan alleen de Bijbel en onwetend was van Grieks en Latijn -in de laatste dag bewijzen zal- meer goed in de wereld gedaan hebben dan alle schoolgeleerden samen.

Geleerdheid is een gave die niet veracht moet worden. Het is kwaad wanneer boeken in de kerk niet gewaardeerd worden. Maar het is verbazend om op te merken, hoe ver een mens wetenschap kan vergaderen en toch hoe weinig of niets hij weet van de genade Gods. Ik twijfel niet dat de autoriteiten van Oxford in de laatste eeuw meer wisten van He-breeuws, Grieks en Latijn dan Wesley, Whitefield, en Berith of Hunting-ton. Maar ze wisten weinig van het evangelie van Christus. **Onfeilbaarheid wordt niet gevonden onder geleerde mensen, maar alleen in de Bijbel.”**



Het geciteerde is duidelijk genoeg. De hoogst begenadigde mens staat open voor misvattingen, voor dwalingen. En zo ook de uitnemendste Godgeleerden! En we staan er allen voor open dat we een geliefde prediker zó verheerlijken dat we zo ongeveer menen dat hij onfeilbaar is en daarmee hangen we dicht tegen Rome aan!

Laten we met name in onze tijd van allerlei kerkstukken met veelal een “eigen” leer en opvatting van de Bijbelse waarheden en soms ook nog bizarre inlegkunde, waar bijvoorbeeld een theoloog als Calvijn niets mee te maken zou willen hebben, uitermate voorzichtig zijn om niet misleid te worden. Want juist in een tijd als de onze, met zoveel leerverschillen, staan we bijzonder open voor een eigen gemaakte theologie, die doorgaans aan het gezelschapsleven ontsproten is. We hopen DV binnenkort eens nader deze dwalingen aan te tonen.

Anderzijds is er veel godsdienst die de voorwerpelijke waarheid nog dikwijls goed kan brengen, terwijl er ook van dwaas vergeestelijken geen sprake is, maar waarin ook niets van geest en leven te bespeuren valt en -daar moeten we maar op letten- de levensopenbaring doorgaans aan de wereld gelijk is.

In de dagen die wij beleven heeft de christenheid -vooral van wat ernstiger kaliber- ook haar afgoden van “onze” kerk, predikanten die men naloopt, voorgangers die toch zo’n zuivere waarheid brengen, die echt bekeerde man of de zo diep “doorgeleide” vrouw, welker uitspraken zo ongeveer voor canoniek worden gehouden. Laten we ook niet vergeten de vele eigengereide profeten die steeds weer van zich doen horen, vooral in onze apocalyptische dagen. Teveel om op te noemen. Alleen dit nog: in ons leven hebben we heel wat “profeten” gekend; persoonlijk en over hen gehoord en gelezen en... het is alles op niets, maar dan ook helemaal niets, uitgelopen!

Dr. H.F. Kohlbrügge heeft een bijzondere boodschap voor al deze gesignaleerde verkeerdheden. Daar hopen we -zo de Heere dit geeft- nog eens op terug te komen.

## EEN TREFFENDE ILLUSTRATIE

Bij **vraag en antwoord 61** van de Heidelbergse Catechismus geeft Kohlbrügge de volgende twee vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging. *Vraag*: Wat is dat eigenlijk "door het geloof aannemen en zich toe-eigenen?"

**Antwoord**: Het is 'ja' zeggen, met een schreeuw van blijdschap en van benauwdheid, van nood en van vreugde, op de vraag van de hoge God: Houdt gij het er voor, dat Ik in uw plaats en voor u in Mijn Gezalfde dit alles heb tot stand gebracht: dat aan Mijn gerechtigheid voldaan en Mijn Wet vervuld is, en dat uw dood, zonde en vloek weggenomen zijn aan het kruis?

**Vraag**: Wat is dus 'geloven'?

**Antwoord**: Het is 'Amen' zeggen dáárop, dat God onze zaligheid buiten ons en zonder ons in Christus heeft vastgesteld; het is God houden voor een eerlijk Man: zich dus verlaten op Zijn Woord, op Zijn belofte, op Zijn Lam; op dit Lam zien; zich aan Christus, de Middelaar en Borg des Verbonds, toevertrouwen te zijner rechtvaardiging, heiligmaking en volkomen verlossing.

Dat zijn kostelijke woorden, gesproken door een man wie de bijzondere gave geschonken was om de rechtvaardigverklaring van de zondaar voor God, tegenover alle mensenroem te verdedigen en aan armen en ellendigen te verkondigen.

Een reeds lang ontslapen lidmate van de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld heeft eens naar aanleiding van Kohlbrugge's antwoord op de vraag: "Wat is dat eigenlijk: door het geloof aannemen en zich toe-eigenen?", in een brief het volgende geschreven:"

"Mij kwam uit eigen ervaring een illustratie van dit antwoord weer levendig voor de geest, en ik meen het mijn onvergetelijke trouwe leraar schuldig te zijn, deze, door het u mee te delen, aan de vergetelheid te ontrukken. Tijdens de avondcatechisaties ter voorbereiding op het afleggen van mijn geloofsbelijdenis in het jaar 1872 werd op een avond ook de 61ste vraag besproken. Ik was bijna 17 jaar oud en zat vóór Ds. Kohlbrügge op de eerste rij. Spoedig nadat het onderricht begonnen was, stond hij op, liep op mij toe, en nadat hij een zilveren geldstuk uit zijn borstzak had te voorschijn gehaald, hield hij het mij voor en zei: "Deze zilveren daalder mag je hebben, als je hem kunt aannemen." Daarna greep hij met de linkerhand mijn beide handen en hield met de rechterhand mij het geldstuk voor. Mij bleef niets anders over dan het met de mond te grijpen. 'Bravo' riep hij, nam de daalder van mijn lippen en drukte hem mij in de hand. Daarop moest ik de volgende vraag: 'Wat is dus geloven?' beantwoorden: 'Het is Amen zeggen dáárop', enz."

Na afloop van het onderricht vroegen twee jonge theologen, die hospiteerden, hem: 'Brengt zij de daalder nu wel weer terug?' 'Als zij dat doet, dan krijgt zij hem niet', was het korte antwoord. Voor mijzelf leerde ik uit de zo-even aangehaalde illustratie, dat ons geloof van het begin tot ons laatste uur toe géén pronkstuk is, maar gelijkt op het grijpen van een touw dat als laatste redmiddel een drenkeling wordt toegeworpen om zich hieraan vast te klemmen en zó gered te worden".

**(UIT: Kerkblaadje, 1 augustus 1886, 77<sup>ste</sup> jaargang, no. 16, blz. 131,132)**

## Gods liefde in Christus - door dr. M. Luther

**"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (Johannes 3 vers 16).**

"Dit Evangelie is een der heerlijkste preken welke in het gehele Nieuwe Testament gevonden worden. Het zou wel waard wezen, dat men het, als dit mogelijk was, met gouden letters in het hart schreef en ieder Christen deze tekst ten minste van buiten kende en hem alle dagen bij zichzelf opzei, zodat wij er geheel eigen mee werden en hem aldus des te beter zouden leren kennen. Want het zijn woorden waardoor een bedroefd hart vrolijk en een gestorven mens weer levend gemaakt kan worden, als men er zich maar aan vasthoudt door het geloof. Omdat het echter onmogelijk is, om zulk een heerlijke prediking in woorden te herhalen, willen wij God ernstig bidden, dat Hij door Zijn Heilige Geest ons deze woorden in het hart beter verklaart, dan wij er over spreken kunnen en ze zo helder en duidelijk maakt, dat wij er troost en vrede van mogen ontvangen. Amen!"

Dit is de aanhef van een preek gehouden tijdens een huiselijke godsdienstoefening op 10 juni 1538. Ditt is geheel andere "Evangeliekost" dan we van de meeste predikers van onze dagen horen en lezen. Als de Hervormers preken konden horen van wat nu de "oude waarheid" moet voorstellen; ze zouden er zich met verbijstering van afkeren. Geloof u het niet? Dat moet u maar eens de geschriften van Calvijn, Luther, Ursinus en medestanders gaan lezen...

## DE KREDIET CRISIS

"Hoe dikwijls lezen wij in de psalmen van het betrouwen *in*, van het vertrouwen *op* de Heere! En waarom geschiedt dat? Omdat in het leven, en voornamelijk in het christelijk leven, alles op het vertrouwen in de Heere aankomt. Werpt eens een blik in de maatschappelijke orde van zaken. De gehele geldwereld wordt door een onzichtbare zaak –het *krediet*– in stand gehouden. Het krediet bewijst, dat het materiële door iets dat niet materieel is, door een hoger beginsel dan het zelf is, in stand gehouden wordt. Neem het krediet weg, en de wereldhandel stort ineen, alsof hij er nooit geweest was. Men heeft hiervan menigmaal voorbeelden in het klein gehad, bij het ontstaan van een paniek, een plotselinge schrik, die de koopmans- en effectenbeurs, of liever het hart der handelaren in goederen en geld slaat, zodat men voor een ogenblik alle vertrouwen verliest en niet weet wat te doen. Wee de handel, en wee de geldwereld, wanneer God zulk een zaak eens op wereldgrote schaal liet gebeuren, wanneer Hij ineens het krediet uit de gedachten en harten der mensen wegnam, zodat zij zeggen moesten: "Wij hebben niets dan papier in onze handen, en wij dachten dat het geld was." De Heere beware ons ervoor, maar niemand mene, dat zoiets volstrekt onmogelijk is; nee, het is integendeel zeer wel mogelijk en God heeft er ons in het klein meermalen de proef van doen zien; maar daarom stelle dan ook niemand zijn vertrouwen op de altijd wisselvallige rijkdom, maar op de altijd levende en blijvende God. En als dan nu reeds de stoffelijke dingen niet bestaanbaar zijn zonder vertrouwen op iets hogers, onzichtbaars, hoe zou dan de geestelijke wereld in stand kunnen blijven zonder geloof in, zonder vertrouwen op God!"



Het hier bovenstaande vonden wij in de Bijbellezingen van de bekeerde Israëliet mr. I. da Costa. Hij zegt dit bij zijn verklaring van Psalm 34 (Bijb.lez. 2-242). We vonden dit wel zeer opmerkelijk – het lijkt voor onze dagen geschreven! Laten we er vooral ook winst mee doen! Elke keer verbazen we er ons weer over welk een “grote in Gods Koninkrijk” deze man was! Hij was een briljant geleerde, maar bovenal was hij van God geleerd!

U moet niet verwachten dat u in dit artikel zult lezen hoe alles in elkaar zit wat de “geldwereld” betreft. Zelf hebben we in deze maanden veel gelezen van “specialisten” op dit terrein. Om hun woorden goed te vatten moet je zelf wel zo ongeveer specialist zijn! Nu, dat zijn we niet!

Onder het oude Israël mochten er geen armen zijn. Mondiaal gezien zijn de armen in de wereld onvoorstelbaar veel in aantal. Op de meeste plaatsen in de wereld heerst bittere armoede, uiterste ellende. Terwijl de westerse wereld zwelgt in weelde en overdaad, sterven er elke dag in de wereld honderden mensen van honger.

### **Hoe kon dit gebeuren**

Het is heel bekend dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog o.a. financiële hulp heeft gekregen van de Verenigde Staten van Amerika. Dit was het zogeheten “Marshallplan”. Uiteraard heeft Amerika wel zo goed mogelijk uitgekeken bij het verstrekken van deze hulp. Maar wat Nederland betreft waren de Amerikanen weinig wantrouwend. Ze gingen ook op bezoek bij de minister-president, de socialist Willem Drees. Deze woonde in een rijtjeshuis aan de Beeklaan in Den Haag. Mevrouw Drees serveerde een kopje thee met een biscuitje (een kaakje). De Amerikanen zagen het wel zitten met zo’n zuinige leider! Mogelijk is het tijd om eens een kopje thee te gaan drinken bij de Afrikaanse leiders...

Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog is Nederland er weer helemaal bovenop gekomen. We behoren nu bij de rijkste landen ter wereld. Maar de gevolgen van de zich wereldwijd uitbreidende recessie zullen ongetwijfeld meer en meer merkbaar worden. Niemand heeft dit voor mogelijk gehouden. De berichten die tot ons doordringen zijn niet bemoedigend. Velen vrezen dat de huidige crisis uitmonden zal in een ramp die de ellende van de dertiger jaren van de vorige eeuw ver te boven zal gaan. We zijn al vele jaren bezig met potverteren en “genoeg hebben” is een onbekende klank geworden. Vrijwel alles leeft in weelde en welvaart en het zou zeker niet vreemd zijn dat een geheel ándere tijd te komen staat. Ons land leeft vrijwel zonder en buiten God en het kerkelijk bedrijf brengt het er niet zoveel beter af. Een slaande hand Gods zou nog tot zegen kunnen zijn.<sup>1</sup>

De recente ontwikkelingen bedreigden al snel het ongestoord functioneren van het internationale financiële systeem, en ingrijpen van nagenoeg alle [centrale banken](#) bleek noodzakelijk. Vanaf oktober 2008 namen diverse overheden op grote schaal rechtstreeks deel in het risicodragend kapitaal van banken. Wereldwijd zijn ontelbare analyses geschreven over de oorzaken, gevolgen en oplossingsrichtingen van wat ruim een jaar geleden begon als de kredietcrisis. Bij het uitbreken van de crisis in de USA zei onze minister W. Bos van financiën dat het Nederland niet zou treffen. Voor “waarzegger” is Wouter Bos in elk geval niet in de wieg gelegd!

---

<sup>1</sup> Nu moeten we niet menen dat tegenspoed ons altijd tot zegen is, netzomin als voorspoed dat is. We hoorden eens een demagogisch prediker zeggen: “De mensen in de hel zullen Drees achterna zitten, omdat hij het voor hen zo goed heeft gemaakt dat ze niet meer tot bekering konden komen.” Dit zei hij letterlijk. Deze man zei wel meer dwaasheden. In de Openbaring lezen we na ieder oordeel: “En zij bekeerden zich niet.” Als de HEERE niet in meekomt brengt én voorspoed én tegenspoed geen bekering.

Een week na zijn uitspraak was het in ons land ook raak! De noodlijdende bank Fortis was de eerste bank waar vele miljarden euro's zijn ingepompt. In feite is deze bank genationaliseerd. Vanaf oktober 2008 namen diverse overheden op grote schaal rechtstreeks deel in het risicodragend kapitaal van banken. Naar we menen staat de Nederlandse regering voor **200 miljard** garant voor Nederlandse banken. Minister W. Bos moet van lieverlee het bos niet meer kunnen zien...

Verder zijn velen die naar hartelust speculeren op de beurzen van een heel koude kermis thuis gekomen. De beurzen zijn op een onvoorstelbare wijze onderuit gegaan en er zijn gigantische bedragen in rook opgegaan. Er moeten wel heel wat mensen met de handen in het haar zitten vanwege de extreme verliezen die ze geleden hebben.

**Laat het duidelijk zijn: De financiële crisis raakt nu ook de echte economie.**

**Enkele feiten:**

- 1.** Er zijn al bedrijven die moeite hebben kredieten van banken te krijgen;
- 2.** Het vertrouwen van de consumenten daalt en daarmee ook de consumptie;
- 3.** Ondernemingen worden al gedwongen mensen te ontslaan. Het RD van 21 nov. 2008 laat ons weten dat de voorzitter van de werkgeversorganisatie FME-CWM Jan Kamminga heeft gewaarschuwd voor massaontslag in de nabije toekomst;
- 4.** Als de huidige trend zich voortzet zal dat snel merkbaar zijn in de bouw;
- 5.** Ook de autoindustrie -met name de toeleveringsbedrijven- heeft al met problemen te kampen;
- 6.** De huizenverkoop stagneert. Het RD van 22 nov. 2008 brengt dit in kaart. Sommige eigenaars van huizen beloven bij aankoop van hun huis grote cadeaus, zoals een auto, een gloednieuwe moderne keuken, etc. Men denkt dat dit beter werkt dan de prijs te verlagen. Hoewel dit vooral de duurdere woningen betreft – het RD geeft ook een voorbeeld van een eenvoudige tussenwoning.
- 7.** Pensioenfondsen zitten al met grote problemen. Het aandelen-roulettespel heeft hen enorm verlies opgeleverd. Aanpassing van uitkeringen aan de inflatie is al van de baan. Het is niet onmogelijk dat de pensioenen verlaagd moeten worden;
- 8.** Of de geldinjecties aan banken en verzekeraars afdoende zijn moet nog blijken;
- 9.** Het aantal bedrijven dat failliet gaat stijgt dramatisch. Het volgend jaar verwacht men dat het dienaangaande een rampjaar zal worden!;
- 10.** Onze minister-president Balkenende heeft de noodklok geluid.

~~~~~

Deze 10 punten zouden nog met vele uit te breiden zijn. Maar omdat de berichten over de crisis van dag tot dag wijzingen zullen we er nu geen aandacht meer aan besteden. Het is zonder meer duidelijk dat zij, die door deze crisis hun baan zullen kwijtraken, meer dan hen lief is van deze financiële ramp de gevolgen zullen ondervinden.

We besluiten met een woord uit de Heilige Schrift, waar we allen ons voordeel mee behoren te doen:

"Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en [in] de strik, en [in] vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende, zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid."
(1 Timotheüs 6: 1-11)

DE DERDE TEMPEL

Toen Sharon op 28 september 2000 het tempelplein te Jeruzalem bezocht, wist nog niemand wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Het was het begin van een nieuwe intifada. Jeruzalem was alle eeuwen door het middelpunt van de felste strijd. Die strijd spitste zich toe op het plein waar eens de tempel heeft gestaan en waar zich nu twee islamitische heiligdommen bevinden. Al vanaf de 7e eeuw steken deze majestueuze bouwwerken met de daarbij behorende minaretten hun torens hoog boven de oude stad uit. De Islam wil met deze Rotskoepel en de Al-Aksa-moskee zijn superioriteit over het Jodendom en christendom tot uitdrukking brengen. Het tempelplein op de berg Moria is de meest explosieve plek ter wereld.

De tempel vormde vanaf ± 1000 vóór Chr. het middelpunt van de Joodse godsdienst. Het diepste dieptepunt in de geschiedenis van het Joodse volk is dan ook de verwoesting van de tempel, eerst door Nebucadnezar (in 586 vóór Chr.), later door Titus (in 70). De ondergang van stad en tempel was het begin van een enorme lijdensweg. Bijna 2000 jaar vertoont de geschiedenis van Israël het beeld van statenloze, verachte, vervolgte, van land naar land en van getto naar getto trekkende Joden. Altijd maar weer probeerden ze een veilig heenkomen te zoeken, maar nergens vonden ze een vaderland. Het verhaal van de Joden is er één van bloed en tranen, met als afzichtelijk dieptepunt het Duitsland van 1933-1945. De 'klaagmuur' is nog het enige wat uit oude tijden was overgebleven van de geweldige muur die eens het Joodse tempelgebied omsloot. Die muur is enerzijds een symbool van vergane glorie, anderzijds van hoop op de komende verlossing.

Niemand kan zich indenken hoeveel tranen hier vergoten zijn, hoeveel gebeden hier opgestegen zijn. Toen de Jordaniërs tijdens de Joodse Onafhankelijkheids-oorlog (1948) de Oude Stad veroverden werd aan Joden de toegang tot de klaagmuur ontzegd. Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) kwamen grote delen van Israël onder Joodse heerschappij terug. Maar het meest indrukwekkende daarbij was wel de terugkeer van de Joden - na bijna 1900 jaar - in de oude stad Davids. Hier baden eens de geslachten van Israël. Hier klonk opnieuw de ramshoorn, ten teken, dat de weg naar huis nu ten volle was afgelegd. Het is te verstaan dat de terugkeer van de Joden in de oude stad bij velen het verlangen naar de wederopbouw van de tempel heeft wakker geroepen.

Bij de 'Getrouwen van de Tempelberg' liggen de 4½ ton wegende marmeren hoeksteen en de opnieuw vervaardigde tempelschatten voor de nieuwe tempel gereed. En die tempel zal er komen. De profeet Ezechiël laat ons daarover niet in het onzekere. Dat maakt de situatie uiterst explosief. In 1980 verklaarde het Israëlische parlement Jeruzalem tot de onverdeelde en eeuwige hoofdstad van Israël. En de Palestijnen eisen Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat voor zich op.

Meer dan ooit zal de wereldpolitiek zich op deze stad concentreren en zullen de volken worden uitgedaagd een standpunt in te nemen. Nu al blijkt Israël onder druk van de internationale omstandigheden het kind van de rekening te worden. Syrië - een bij uitstek terroristisch land - en een aantal van dergelijke staten meer, worden bij de Amerikaanse coalitie betrokken;

Yasser Arafat - aan wiens handen ondanks de Nobelprijs voor de vrede (!) onnoemlijk veel Joods bloed kleeft - zag zijn kans schoon om in troebel water te vissen en stad en land af te reizen om steun voor zijn onafhankelijke Palestijnse staat te krijgen. Hij heeft Bush - die hem vanwege zijn terroristische optreden nog steeds niet op het Witte Huis heeft willen ontvangen - al voor zijn karretje weten te spannen, evenals de Engelse premier Blair. Hoe

is het mogelijk! Ze zijn op zoek naar de terrorist Bin Laden, de terrorist Yasser Arafat werd met alle mogelijke égards ontvangen. Al met al: Ook al wordt de strijd in Afghanistan gevoerd, ten diepste gaat het om Israël. Jeruzalem vormt met al zijn problemen en conflicten een gevaar voor de vrede en de veiligheid van de gehele wereld.

Het ontwerp van de tabernakel heeft God aan Mozes gegeven en hij kwam er; het plan voor de Eerste Tempel gaf God aan David en Salomo bracht de bouw ten uitvoer; de Tweede tempel werd overeenkomstig het plan van de Eerste Tempel door Zerubbabel gebouwd na de terugkeer van de Joden uit Babel. Hij is door Herodes verfraaid. Het ontwerp voor de Derde Tempel heeft God via Ezechiël bekend gemaakt. Een engel heeft hem de 318 maten en 37 architectonische termen, zoals deurpost, raam, etc. nauwkeurig doorgegeven.

Verschillende hoofdstukken zijn daaraan gewijd. Aan de hand daarvan zijn nauwkeurige reconstructies gemaakt. Wat heeft de beschrijving van de tempel tot in de finesses voor zin als er sprake is van een symbolische tempel? Heeft men Israël als land van Gods belofte afgeschreven, gelooft men niet in de toekomst van Israël, dan kan die tempel van Ezechiël alleen maar een zinnebeeldige betekenis hebben. Maar omdat dat ook weer niet helemaal bevredigde, werd het 'een vergeten heiligdom'.

De hoofdstukken 40-48 van Ezechiël vormen een veronachtzaamd deel van het boek. Hoogstens de tempelbeek komt nog aan de orde, maar dan wel alleen maar geestelijk verklaard. Hebben we mensen die in de komst van een Derde Tempel geloven niet al te gemakkelijk beschuldigd van Joods, aards denken en ze chili-astische fantasten genoemd? Als we op grond van het profetisch woord - dat zeer vast is! - geloven dat er bij de Derde Tempel sprake is van een échte tempel, dan rijst de vraag voor wie die profetie dan wel bedoeld is. Dat moet Israël zijn! Niet minder dan tachtigmaal spreekt alleen Ezechiël al in dit verband over 'het huis van Israël'.

Eens zal Jeruzalem weer een heiligdom hebben, waarheen de volken zullen optrekken om te offeren en feest te vieren. Het Paasfeest, het feest van de gersteoogst, is het feest van de Opstanding van Christus; het Pinksterfeest, het feest van de tarweoogst, is het feest van de Uitstorting van de Heilige Geest; het Loofhuttenfeest, het feest van de volle oogst, is het feest van de toekomst. Dat zal door Jood en heiden worden gevierd (Zacharia 14:16).

U zegt: Als ze hier, op de berg Sion, een Joods heiligdom oprichten, dan haalt men de woede van de hele islamitische wereld van meer dan 1 miljard mensen over zich heen. Dan staat de hele wereld in brand. En toch..... vergeet niet, dat God de teugels van het wereldbestuur in handen heeft. Zelfs de beste Oost-Europakenner had toch ook niet verwacht dat het ijzeren gordijn in één week zou vallen! Ja maar, zegt U, het voorhangsel is gescheurd, met de komst van Christus zijn toch alle ceremoniële wetten vervallen, heeft de tempeldienst afgedaan?

Christus heeft uitgeroepen: Het is volbracht! Inderdaad. Als er bij de Derde Tempel over offers gesproken wordt dan hebben die offers geen ceremoniële maar sacramentele betekenis. Eens zullen de Joden - die Christus door de eeuwen heen verworpen hebben - door middel van de tempeldienst en z'n offers niet bepaald worden bij Christus die te komen staat, maar bij Christus die gekomen ís. Ezechiël spreekt over een tempel die in Israël gebouwd gaat worden als een woonplaats voor de aan de Heere, de God van Israël, gewijde eredienst en als een bedehuis voor al de volken.

Er komt een verandering in Israël. Die verandering zit hem niet in Israël zelf, o nee, maar in de trouw van de God van Israël en in de onaantastbaarheid van Zijn verbond. Dan zullen de volken merken dat er een geheim rond Israël bestaat. Het geheim dat God met Israël is. Dat alles zal zo'n indruk maken 'dat tien mannen uit de heidenen de slip van een Joodse man zullen grijpen, en zullen zeggen: Wij zullen met u gaan, want we hebben gehoord dat

God met u is'. Het is haast niet voor te stellen. Naar Joden, op wie voorheen met verachting werd neergezien, op wie de pijlen vanuit de Arabische wereld zich telkens weer richten, wordt dan met ontzag gekeken.

Van antisemitisme is dan geen sprake meer.

**Middelharnis
J. van Hoorn**

NB We attenderen er u op dat dit artikel al enkele jaren geleden geschreven is voor het streekblad "Eilandennieuws". Dat merkt u bijvoorbeeld over wat van Arafat is geschreven!

D E Z E W E R L D

U vindt het toch niet moeilijk te begrijpen waarom PVV-leider Geert Wilders het zo goed doet in de peilingen? Moet u eens luisteren naar een verhaaltje van een 84-jarige dame die in het centrum van een provinciestadje woont. De laatste tijd heeft ze bij het in- en uitrijden van haar garage nogal last van auto's die, in strijd met het parkeerverbod, voor haar deur staan. Ze heeft de jonge autobezitters daarop aangesproken, Toen onlangs een van hen sarrend vroeg of ze wel naar buiten kon rijden, zei ze slechts dat hij en zijn bezoek hun auto niet voor haar deur mogen zetten. Het antwoord van de "nieuwe Nederlander" kwam onmiddellijk "Wij mogen alles." De oude dame kon hem slechts verbouwereerd aankijken, waarop hij apocalyptisch vervolgde: "En als jij dood bent, leven wij nog." De dame wist te vertellen dat de jongelui gebroken Nederlands spraken...

We gaan u nu niet verder belasten met de moslimterreur in ons land, want dan kunnen we blijven schrijven, dan alleen dit nog, dat onlangs bij ons in de buurt een gebouw (waar de "vrijgemaakten" bijeenkomen), getroffen is door een molotovcocktail. Ja, het is nu eenmaal zo – gegooid door Marokkaantjes. Het waren jongens van ca. veertien en vijftien jaar. Ze zijn opgepakt, maar ze zijn ongetwijfeld na verhoor vrijgelaten. Overigens kon de "bom", door direct ingrijpen geen schade aanrichten. Het was uiteraard de bedoeling het gebouw in brand te steken...

OVERAL TER WERELD

De hele wereld is in rep en roer. De oorlogen in Afrika gaan onverminderd door; er gebeuren de meest vreselijke dingen. Sinds de blanken als regeerders zijn verdreven is de ellende in dat werelddeel niet te overzien. De gebeurtenissen zijn haast niet te beschrijven; zo ontzettend zijn ze.

Terreur is wereldwijd. Terwijl we dit schrijven is de terreur in Bombay (India) de kop ingedrukt. Geharde terroristen -die hun leven gegeven hebben voor hun ideaal- hebben grote verwoestingen aangericht en een kleine 200 mensen gedood. Niet elke moslim is een terrorist, maar elke terrorist is wel een moslim. Een land als China spot met mensenrechten. In bijna heel Azië lijdt de bevolking. Christenen worden er vervolgd en gedood.

Over Zuid-Amerika wordt niet zoveel geschreven, maar in de meeste landen op dit continent is het lijden van de mensen groot. Venezuela wordt volop voorzien van wapens door Rusland. Mogelijk ook kernwapens in de toekomst? Als het laatste het geval is dan

is een tweede Cuba-crisis niet denkbeeldig. Zoals u weet dreigde president John Kennedy toen Rusland aan te vallen met kernwapens, tenzij zij haar installaties voor het afvuren van kernwapens op Cuba ontmantelde. Hetgeen ook gebeurde...

Wat te zeggen van Europa? De Balkan is en blijft een kruitvat. Oost-Europa voelt de schaduw van de Russische beer. Het "beschaafde" Westen is een modderpoel van allerlei zonden. Het is meer dan rijp voor het oordeel Gods. We dienen bevreesd te zijn voor de islam, maar het gevaar van het tergen van God door kerk en wereld is groter.

Het grote kruitvat

Daar behoeven we niet lang naar te zoeken; dat is het Midden Oosten, met als de spil de staat Israël. Er is heel weinig reden tot optimisme wat het Midden Oosten aangaat.

Althans als we zien op hetgeen de komende tijd te verwachten is. Mogen we daar overheen zien dan weten we, dat ondanks alle verschrikkingen daaraan voorafgaande, die gouden tijd aanstaande is waarvan Jesaja in hoofdstuk 19: 23-25 spreekt:

"Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriërs de Heere dienen.

Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land.

Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel!"

Zal Israël -zoals velen verwachten- nog een aanval doen op Iran en zo verhinderen dat Iran op korte termijn een kernmacht wordt? Er zijn allerlei data genoemd, maar steeds bleek weer dat het Gods tijd nog niet is. Zullen degenen gelijk krijgen die menen dat deze aanval nog zal komen tijdens de ambtsperiode van president Bush? Dat zal dan snel moeten blijken. Het lijkt erop, dat als Israël een dergelijke aanval zal doen dit inderdaad op korte termijn zal moeten gebeuren. Als eenmaal Obama het roer in handen heeft is het zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke aanval nog plaats zal hebben. Recent deed hij heel andere uitspraken. Hij is trouwens ook voor een gedeeld Jeruzalem! Onder de huidige omstandigheden zullen bij een Israëlische aanval op Iran ongetwijfeld de Verenigde Staten aan de kant van Israël staan en -zo nodig- militair daarbij betrokken raken. Een dergelijk scenario is allerminst denkbeeldig. Terwijl we dit schrijven gaan er weer sterke geruchten dat een dergelijke aanval "in de lucht" zit. Maar... de HEERE regeert! Het zou allemaal nog weer anders kunnen gaan dan wij verwachten.



Voorspellingen

Die zijn heel moeilijk te geven. Er circuleren allerlei verwarrende berichten. Dat kan ook opzet zijn. Wat dat betreft is alles mogelijk! We kunnen er echter wel van overtuigd zijn dat Israël de hele ontwikkeling nauwlettend in de gaten houdt en dat zij er voor zal waken dat de staat Israël niet weggevaagd wordt door Iraans atoomvuur. We moeten ook niet uitsluiten dat als deze actie plaats zal hebben niet alle Iraanse vergeldingsacties verhinderd kunnen worden. Er zouden ook onder de bevolking van Israël veel slachtoffers kunnen vallen.

Toch denken we persoonlijk niet dat zo'n vreselijk kernconflict al de inleiding zal zijn van de komst van de Messias. Wie zou het niet wensen? Maar onzes inziens zijn er nog meerdere verwickelingen te wachten. Maar de wereld zal geen vrede meer kennen alvorens de satan gebonden zal zijn. En de profetieën wijzen nog op geweldige gerichten eer dat zal gebeuren..Dan zal de vrede groot zijn tot aan de einden der aarde.

De welvaart in het Millennium

De welvaart en overvloed van het koninkrijk van Salomo was slechts een type van nog veel groter zegen onder de regering van de meerdere Salomo. Als Gods regering universeel wordt, zal de wereld een welvaart kennen die zelfs in de rijke landen van tegenwoordig nauwelijks is voor te stellen.

Let op de volgende beloften: in het Millennium zal het werk van de ploeger, de zaaier en de druiventreder door de grote vruchtbaarheid a.h.w. in elkaar vloeien (Amos 9:13-14). Voor de dan levenden (Mal. 3:10-11) zal de produktie van graan, fruit en vee (Jes. 35:1-2; Ezech. 36:11; Joël 2:19) overweldigend zijn door de goede weersomstandigheden (Jes. 30:23-24; Ezech. 34:26; Joël 2:23) en de irrigatie van de woestijngebieden (Jes. 35:6-7).

Het is opvallend dat in Micha 4:4, dat over Gods Koninkrijk gaat, dezelfde woorden worden gebruikt als in 1 Koningen 4:25, dat over de heerschappij van Salomo gaat. In het Vrederijk zullen alle mensen in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Evenals in de dagen van Salomo zal de bevolking van Israël groeien; de mensen zullen gelukkig zijn en wonen in een prachtig, produktief land en in prima leefomstandigheden (vergelijk Ezech. 36:9-11 met 1 Kon. 4:20). In die tijd zullen de steden, evenals de steden die eeuwen geleden door Salomo werden gebouwd, bloeiend en welvarend zijn (vergelijk 1 Kon. 9: 15-19,24 met Jes. 58:12).

In het Millennium zullen vrede en welvaart evenwel niet beperkt blijven tot het Midden-Oosten. De gehele wereld zal wonderbaarlijk heerlijk zijn! Er zal een eind komen aan misdaad, verval, armoede, verdriet en wanhoop. Geen openbare goddeloosheid zal er meer geduld worden! Oorlogen zullen onbekend zijn!

Joël gaf de volgende geweldige beschrijving van de toekomst: "En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda [vol] van water gaan, en daar zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren" (Joël 3:18).

Dit is de heerlijke toekomst waarnaar ware christenen uitzien. Dit is de geheiligde wereld van de toekomst die wordt uitgebeeld door Gods Loofhuttenfeest. Als wij het Bijbelverslag over de regering van Salomo lezen, werpen wij een blik in de toekomst, op de ware vrede en welvaart die deze doodzieke, treurige wereld geheel zal vernieuwen.

KORT OPGEMERKT

**** KERSTFEEST.** De christenen van de eerste eeuwen wisten niets van een "Kerstfeest" af. Deze christenen vierden zelfs geen verjaardagen! Vanwaar komt het dan toch? Heel kort gezegd: het is puur van heidens/roomse oorsprong. Het is een gezelligheidsfeest, voorzien van een christelijk tintje. De kerk van de Reformatie wilde er niets van weten. De eeuwen door heeft de kerk zich er tegen verzet; de rechtzinnige Schotse kerk wil er nog niets van weten. In ons land is er ook altijd verzet geweest van de oude synodes; helaas heeft de synode van Dordt dit roomse gebruik toegelaten. Toch zijn er altijd geweest die de kerk hebben opgeroepen de "feestdagen" niet te houden. Met ere dient genoemd te worden ds. Jacobus Koelman! Laten we ook goed beseffen dat het geen **christelijke** maar **kerkelijke** feestdagen zijn! Het is wel zeker dat al zulke feesten in het Vrederijk van het "Kind van Bethlehem" contrabande zijn.

**** De aap almeer uit de mouw.** "De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet excuses aanbieden aan de remonstranten"; dit zei ds. J.G. Offringa, predikant van de protestantse gemeente van Kesteren. Dit bericht uit het RD van 3 oktober 2008 is meer dan duidelijk. Deze wolf in schaapskleren zegt dat de door de preses van de PKN (ds. G. de Fijter), voorgestelde te houden "nationale synode", dient te beginnen met rehabilitatie van de remonstrantse voorman Arminius. Dat wil dus zeggen dat de Nationale Synode van 1618/1618 **onwettig verklaard wordt.**

**** Christenhonden.** In het RD van 4 oktober 2008 lezen we een reactie van een getergde Nederlander uit de door Marokkanen geterroriseerde Goudse wijk Oosterwei: "Ze doen geen stap terug of opzij. Ze zien mij als een christenhond op wie ze gewoon mogen schelden en voor wie ze niet aan de kant gaan. Bovendien doen hun ouders er weinig of niets aan."

**** Slaap refo, slaap.** Met dit opschrift begint een artikel in het RD van de hand van mr. D.J.H. van Dijk, beleidsmedewerker voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer. De heer Van Dijk wijst erop dat nergens de neergang van het christendom en de vitaliteit van de islam scherper naar voren komt dan in Keulen. Daar wordt gewerkt aan de bouw van de grootste moskee in Duitsland. In uitstraling en omvang zal deze moskee de Keulse dom naar de kroon steken. Van Dijk wijst op een woord van A.A. van Ruler (**in 1966**) dat als de Europese cultuurkring losraakt van God, dat dan andere religies of ideologieën het ontstane vacuüm zullen opvullen. Het is een helder artikel van deze SGP medewerker. Nu willen we van harte hopen dat dit ondubbelzinnige geluid hard mag klinken in de Eerste en de Tweede Kamer van onze volksvertegenwoordiging. De heren Van der Vlies en Van der Staaij kunnen niet luid genoeg waarschuwen.

**** POLEMIEK.** Tegenstellingen en polemieken in de godsdienst zijn hatelijke dingen. Het is moeilijk genoeg te vechten tegen de duivel, de wereld en het vlees, buiten verschillen in ons eigen kamp. Maar daar is één ding zelfs erger dan polemieken, n.l. dat wij de valse leer tolereren, toestaan, en dat zonder protest. Indien de inzichten die sommige mensen hebben, correct waren, was het eenvoudig dat we in 't geheel geen reformatie hadden. Voor de zaak van zogenaamde vrede behoorden wij de maagd te aanbidden en ons te buigen voor beelden. Weg met zulk geklets! Daar zijn tijden dat polemieken niet alleen een

plicht is, maar een weldaad. Geef mij de machtigste donderstorm liever dan de pestilentie die in de duisternis wandelt. De één wandelt in duisternis en vergiftigt ons in stilte, de ander verschrikt en alarmeert ons voor een korte tijd, maar het is spoedig over en het zuivert de lucht. Laat ons ernstig waken voor het geloof dat eens de heiligen overgeleverd is (Judas: 3). Ik ben overtuigd, dat de dingen die ik zeg, velen niets maken. Drie dingen zijn er, welke men nooit moet vergeten. Een weinig vergif, een weinig valse lering en een weinig zonde, en toch roemen over vrede en eenheid. Ik ben overtuigd, dat wanneer iemand zulke dingen uitdrukt, die ik voortgebracht heb, men gereed is te zeggen: „Hij is geen kerkman". Ik hoor zulke beschuldigingen onbewogen. De dag des oordeels zal ons tonen, wie de ware vrienden waren van de Kerk, en wie niet.
(J.C. Ryle-“Waarschuwing aan de kerken”}

**** De kerk.** De zichtbare kerk wordt almeer een chaos van verwarring en een geraamte, waar de Heere met Zijn zalige tegenwoordigheid en de werkingen des Heiligen Geestes bijna geweken is. **(Ds. E. Fransen in preek over Openb. 1:17-19)**

**** Kennis van God.** “De kennis van God zonder die van zijn eigen ellende maakt hoogmoedig. De kennis van eigen ellende zonder de kennis van God maakt wanhopig. De kennis van Jezus Christus houdt het midden, omdat we daarin én God én onze ellende vinden.”
(Blaise Pascal -1623-1662)

**** Aannemen of verwerpen.** "Als de onwedergeboren wereld het evangelie met instemming ontving, zou het grote twijfel oproepen over het Goddelijke karakter van de leer, maar wanneer het onvernieuwde hart het met minachting verwerpt, dan erkent het op zijn eigen blinde manier, dat deze leer niet van een mens is, noch door een mens."
(C.H. Spurgeon)

**** Zwaar gezondigd.** De volle, ruime, gulle en welmenende aanbiedingen van leven en zaligheid, die God laat doen in het Evangelie. En dat dit geschiedt aan allen, die onder het Evangelie leven, zonder iemand uit te sluiten, hoe langdurig, hoe zwaar en hoe groot hij gezondigd heeft. Dat de Heere Jezus getuigt: Al wie maar tot Mij wil komen, die maar erkent, dat hij ellendig is en het leven van zijn ziel bij Mij zoekt, wie hij ook zij, Ik zal hem geenszins, om geen enkele reden, uitwerpen; neen, Ik stel er Mijn eer in om de grootste zondaren te zaligen en die tot voorwerpen van Mijn liefde te maken.
(Petrus Immens-“Godvruchtige Avondmaalganger”-blz. 158)

**** Bekeringsverhalen.** Hoe meer nu de bekering in elkander is gezet, des te groter is de vijandschap tegen de ware bekering, tegen het werk Gods. **(Ds. J.P. Paauwe)**

**** ZICH NIET SCHAMEN.** De dienaren van Christus moeten zich te allen tijde herinneren, dat het gedrag van de Heere Jezus hun voorbeeld moet zijn. Wij moeten, net als Hij, getuigen zijn van Gods waarheid. Wij moeten als het zout zijn temidden van het verderf, als het licht in de duisternis, mannen en vrouwen die niet bang zijn om alleen te staan en voor God getuigen tegen de wegen der zonde en de wereld. Als wij dat doen kunnen wij veel moeilijkheden en misschien wel vervolging over ons afroepen. Maar onze plicht is duidelijk. Als we het ware leven liefhebben, als we een goed geweten willen behouden en het eigendom van Christus willen zijn in de laatste dag, moeten wij getuigen zijn. Er staat geschreven: ‘Zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen’ (Markus 8:38).
(Ds. J.C. Ryle -Dagboek Johannes-20 oktober)

**** Mensen- en dierenrechten.** Dat in China mensenrechten met voeten getreden worden is bekend genoeg. Het kroonprinselijk paar dat aanwezig was bij de laatst gehouden Olympische spelen in Peking heeft er met geen woord over gesproken. Mensen worden in dat land gruwelijk behandeld – míshandeld. U kunt zich voorstellen wat er met dieren wordt gedaan – óók schepselen Gods. In dagblad De Pers van 18 juli 2008 lazen we er iets van. In China worden jaarlijks een paar miljoen honden en katten, en in mindere mate wasbeertjes, l e v e n d gevild voor hun vacht. Het villen gebeurt levend omdat het lichaam dan nog warm is en de vacht beter los laat. Andere gruwelen zullen we u besparen. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood. Het wacht alles op de komst van Davids grote Zoon. Dan komt er een eind aan het lijden van mens en dier.

**** Islam spioneert.** Met het aanhouden van een Rotterdamse politiemans van Marokkaanse afkomst is gebleken dat Marokkaanse inlichtingendiensten proberen in Nederland een informatienetwerk op te bouwen. Daarnaast pogen ze toegang te krijgen tot besloten gegevensbestanden. Wat staat ons te wachten als de "nieuwe" Nederlanders hoge posities in gaan nemen, met name in ons staatsbestel? We hopen dat de Partij voor de Vrijheid hier alle aandacht aan zal besteden. Want deze ontwikkeling is enorm gevaarlijk voor ons allemaal.

**** Recht of onrecht.** Wanneer jij ook weet wat recht of onrecht is, dan zal u dat niet in de hemel brengen, maar wanneer jij doet hetgeen jij weet; anders geeft het niets. Het rijk Gods is geen lichtvaardig onnut gepraat, maar iets dat in het leven wordt overgebracht; anders zal, hoe meer jij weet, des te zwaarder het oordeel zijn. **(Luther)**

**** Beloften.** De grote belofte van het Evangelie is Christus zelf. En Christus wordt in het Evangelie een ieder aangeboden. Dat alleen degenen Hem aannemen die Hem nodig hebben doet aan de algemene aanbidding van de genade niets af.

**** Wonderen.** Wonderen en plagen bewijzen niets; in het bijzonder in deze laatste zeer boze tijd. Doet de christelijke macht iets tegen Christus, dan is zij de macht van de antichrist, al liet zij ook wonderen en plagen regenen en hagelen. **(M. Luther)**

**** ONTBINDING.** Het opinieblad *Elsevier* plaatste in haar nummer van 21 september 2008 een foto van twee mannen. Wat kan daar op tegen zijn? **Dit:** De heren zijn de burgemeester van Naarden (Peter Rehwinkel), die ook Eerste Kamerlid is voor de PvdA en Michel Zeegelaar, verslaggever van de KRO. De foto maakt melding van een "huwelijk". Zonder verdere gegevens zouden we hier geen aandacht aan besteed hebben. Maar de laatste zin van de tekst in *Elsevier* luidt als volgt: "Onder de gasten waren premier Jan Peter Balkenende (CDA) en gezin, en prins Floris van Oranje." Het "bruidspaar" zei er van: "We hadden alleen mensen uitgenodigd met wie we een persoonlijke band hebben. Het was heel bijzonder om onze liefde met hen te kunnen delen." We behoeven hier niets meer aan toe te voegen...

**** Bijzonder lovend.** Minister Plasterk, die onder meer Homo-emancipatie in zijn portefeuille heeft, was deze week bijzonder lovend over het reformatorisch onderwijs. In zijn brief aan de Tweede Kamer spreekt hij zijn waardering uit voor de visienota (homo)seksualiteit van de VGS. Hij noemt het moedig dit onderwerp zo bespreekbaar te maken. De minister gaat nog een stapje verder en prijst ook de inhoud van de notitie. Hij neemt het "zeer positief" dat het bestaan van homoseksualiteit wordt erkend en dat de (christelijke) naastenliefde als uitgangspunt dient voor het beleid in de omgang met homoseksuele leerlingen en docenten. Sterker nog: de minister vindt dit "een voorbeeld voor alle scholen."
("Amen" – 8 oktober 2008)

**** Nee, RD!** Het RD van 15 oktober 2008 geeft een uitgebreid verslag van een bijeenkomst te Amsterdam over "Vooruitzichten religie". Veel aandacht wordt besteed aan wat de roomse priester Antoine Bodar te zeggen had. Ook lezen we uitvoerig wat de roomse prof.dr. K. Borgman, docent systematische theologie in Tilburg, te vertellen had. We besteden verder geen aandacht aan al dit geklets. Helaas besteedt het RD regelmatig veel aandacht aan de roomse kerk. Dat mag niet? Welzeker mag dit, maar dan wel spreken/schrijven als onze vaders dat deden. Het RD stelt met haar aandacht voor het pausdom deze **valse kerk** (zo komt het althans over!), op één lijn met onze protestants/christelijke kerk(en). Rome is geen kerk van Christus; het is de kerk van de antichrist! En we worden onpasselijk van de naam "Bodar". Zie over deze gevaarlijke man wat we schreven in Verwachting, nr. 2, 2008, blz. 42!

**** De NBV.** In het blad "Amen" van 6 oktober 2008 staat een artikel "NBV niet trouw aan brontekst". We citeren het begin: "De nieuwe Bijbelvertaling (NBV) laat het vooral afweten in haar trouw aan de brontekst. 'Er worden woorden en zinnen weggelaten en toegevoegd, er wordt veelvuldig geparafraseerd en niet zelden ook nog verkeerd geparafraseerd', stellen prof.dr. Karel Deurloo en ds. Nico ter Linden." De beide genoemde heren zijn bepaald geen toonbeeld van rechtzinnigheid! Ze geven hun kritiek in het boek "*Het luistert nauw. De Nieuwe Bijbelvertaling nader bekeken*". "Amen" geeft diverse voorbeelden die we hier niet gaan noemen. Wel wijzen we erop dat deze ongereformeerde theologen het opnemen voor de beleefdheidsvorm "Gij" van de SV, inplaats van het "U" van de NBV. Ze zeggen deze vertaling te betreuren. Kort en goed: de hele NBV is te betreuren en het blijkt alweer opnieuw: **afblijven van onze Staten Vertaling.**

**** TERREUR IN GOUDA.** In *Elsevier* van 27 september 2008 schrijft Bart Jan Spruyt een column onder de titel "Gouda". We citeren er het volgende uit: "Alle media zijn inmiddels langs geweest in de stad waar de PvdA-burgemeester, Wim Cornelis, zijn Nederlandse vrouw een paar jaar geleden inruilde voor een Marokkaanse. Die bezoeken hebben leerzame reportages opgeleverd. Maar de situatie in Gouda is misschien het beste te typeren aan de hand van een anekdote. In mijn favoriete boekwinkel dronk ik onlangs koffie met de eigenaar en een andere vaste klant. Die vaste klant is een fatsoenlijke man; hij werkt als leraar Nederlands in het christelijk onderwijs en stemt op een christelijke partij. Deze goede man vertelde met tranen in zijn ogen dat zijn zoon een Lonsdale trui had gekocht, bewust, en goed wetend welke boodschap hij daarmee uitdraagt. De man had eindeloos op zijn zoon ingepraat om hem daarvan te weerhouden. Het antwoord van de zoon had bestaan uit een reeks vragen. 'Pa, toen u jong was kon u toen nog gewoon door de winkelstraat lopen zonder het gevaar dat u door Marokkanen werd tegengehouden die uw dwongen uw sportschoenen uit te trekken en in te leveren? Kon u nog gewoon naar het zwembad zonder dat uw vriendinnen door Marokkaanse jongeren werden lastiggevallen? Kon u op koopavonden nog gewoon naar de binnenstad zonder dat u zich door intimidaties van Marokkaanse jongeren bedreigd behoefde te voelen?' Op die vragen, zei de goede man, had ik geen antwoord, ik heb geen verhaal meer. Zijn zoon was onlangs in een (ander) provinciestedje gaan studeren. Op de eerste avond ging hij samen met een vriend een patatje eten in een snackbar. Er kwamen Marokkanen binnen die zijn bakje begonnen leeg te eten. Hij sloeg een van hen tegen de grond, waarna de eigenaar de politie belde. Die eigenaar durfde de politie niet te vertellen wat er gebeurd was. De Marokkanen liepen zo weer naar buiten. De zoon bracht een nacht in de politiecel door."

**** De Tweede Kamer.** Op 25 september 2008 werd er een spoeddebat in de Tweede Kamer gehouden over "Gouda". De Partij voor de Vrijheid had hier om gevraagd. De heer Brinkman van deze partij hield een indringend betoog over de oprukkende islam en het

"Marokkaanse tuig" dat in steeds meer plaatsen de bevolking terroriseert. We hebben dit debat -dat af en toe spetterend was- vanaf de publieke tribune gevolgd. Men laakte bepaalde uitdrukkingen van Brinkman, maar het bleek wel dat de meeste partijen nu op krachtige maatregelen aandringen. Men kan niet meer om de partij van Geert Wilders heen! De heer Kees van der Staay (SGP) hield een zoetsappig praatje. Wat dat betreft kan hij nog veel leren van Groenlinks! Ook de VVD kwam heel anders uit de bus dan de SGP en zat min of meer op het spoor van Brinkman! De SGP moest eens de nadruk leggen op het grote geestelijke gevaar dat ons land treft en steeds meer zal treffen vanwege de invloed van de goddeloze islam. De burgemeester van Gouda was ook aanwezig. Na afloop zagen we hem op de gang gezellig staan keuvelen met de Tweede Kamer voorzitter, mevrouw G.A. Verbeet, zijn partijgenoot.

**** Gaat het roer om?** De laatste berichten zijn dat nu ook de burgemeester van Gouda aandringt op zeer krachtige maatregelen. Hij móet dit nu wel aankondigen, maar wat er van terecht zal komen is de grote vraag. Zo dreigt hij, dat als de ouders niet mee willen werken, hun huurcontract wordt opgezegd. Nou ja, dan wordt weer een woning elders aangeboden. Gedwongen verhuizing naar Marokko zou effectiever zijn.

**** ORGEL & TELEVISIE** Een vreemde combinatie. Het één sluit eigenlijk het ander uit! Maar het komt zeker voor dat ze allebei samen in onze huizen te vinden zijn. In het familieblad *Terdege* van 20 augustus 2008 staat een verhaal over een Nederlands meisje dat in Schotland is gaan wonen en ter kerke gaat bij de kleine Free Presbyterian Church. De prediking is haar tot grote zegen geweest. Toen ze weer in Ede woonde kon ze nergens zulke prediking vinden. Ze is later weer teruggegaan naar Schotland en hoopt daar binnenkort in het huwelijk te treden. Terug naar orgel & televisie. In het artikel komt tot uiting dat de reformatie in Schotland verder doorgevoerd is dan in Nederland. Zo heeft men geen orgels in de kerk. Dat is inderdaad in het spoor van de Reformatie – we denken ook aan onze Koelman. Ook heeft men de "kerkelijke" feestdagen uitgebannen, hetgeen ook voor 100% te verdedigen valt. We werden wel weer versterkt in het weten dat in die kerk wél de televisie in de gezinnen is geaccepteerd! De kerk waarschuwt alleen tegen verkeerde programma's. Daar valt veel over te schrijven. Men gaat er kennelijk vanuit dat er een knop aan het apparaat zit om aan en uit te zetten. Maar dat is een heel gevaarlijke knop en... we hebben een hart dat van nature geheel naar de wereld en de zonde trekt. En zo'n hart heeft zeggenschap over de "knop"? Nee, FPChurch, dat zijn we helemaal niet met u eens. En ú zult het wel niet met óns eens zijn dat -als we moesten kiezen- we liever een orgel in de kerk hebben dan een televisie in onze woning. Dat is toch minder gevaarlijk...

**** Verdrukking en vernedering.** Wie niet verdrukking en vernedering wil lijden, zal nooit de rechte daden Gods ervaren en Hem daarom ook nooit recht liefhebben en loven. **(Dr. Maarten Luther)**

**** Valse profeten.** We lazen in het RD van 22 augustus 2008 dat de heer Krijn de Jong van "Tot Heil des Volks" heeft gezegd dat een geestelijk leider na mislukte voorspellingen, daarvan verantwoording moet afleggen. Van harte mee eens! We zouden zomaar meerdere predikanten (en ook anderen) met name kunnen noemen. Mensen die allerlei profetieën hebben gedaan -en nog wel doen- maar waar niets van uitgekomen is. En... ze gaan veelal rustig door met hun voorspellingen...

**** Irak en Afghanistan.** In Irak hadden de christenen het onder Saddam Hoessein vrij goed. Ze leidden veelal een rustig leven. Hoe is het met de christenen nu de Amerikanen het land zijn gaan bevrijden? De christenen hebben het er zeer slecht. In Syrië bevinden zich al 2 miljoen Iraakse vluchtelingen. Daar zijn 10% christenen onder. Inderdaad: niet alleen de christenen moeten vluchten uit het land dat bevrijd is door Amerika. Er zijn wel schattingen dat er al 4 of 5 miljoen vluchtelingen zijn. Wat Afghanistan betreft wordt er al openlijk toegegeven dat deze oorlog niet te winnen valt. Geldt hetzelfde voor Irak? Dat is zeker te vrezen. Wanneer zullen deze volken eindelijk rust, vrede krijgen? Als Romeinen 11 geheel in vervulling gaat!

**** Ellendig gesteld.** *"Indien het hier in het vaderland zo gelegen is, dat men de waarheid niet mag spreken, zo is het er ellendig gesteld. Nochtans zal ik die spreken zolang als mijn ogen mogen openstaan."* Dit is een woord van de Nederlandse zeeheld Michiel Adraanszoon de Ruyter. Het is een veelzeggend woord! Ter behartiging...

**** DE ZUS VAN DE PKN.** Het RD van 13 augustus 2008 behelst een artikel over de wandaden van het Pausdom. De roomse kerk in de VS trekt opnieuw **12,6 miljoen dollar** uit voor haar slachtoffers. U begrijpt wel dat het gaat over het misbruik van kinderen en jonge mensen door de "heilige" priesters en het betalen van schadeclaims. Het RD vermeldt nog dat deze satanskerk alleen al in 2007 **615** miljoen dollar moest uitgeven in verband met seksueel misbruik van kinderen. Ook bevat het een bericht over dergelijke misdaden in Australië. In het RD van 13-11-'08 staat dat **14.541** Ieren, die als kind zijn misbruikt op scholen, in weeshuizen en kindertehuizen, een aanvraag hebben ingediend voor een schadevergoeding; 10.796 mensen hebben die vergoeding inmiddels ontvangen. De instellingen waar het misbruik gebeurde werden in de meeste gevallen geleid door roomse ordes en congregaties. Het aantal gevallen zal mogelijk maar het "topje van de ijsberg" zijn? Het zal je "zus" maar zijn..

**** Een nieuwe psalmberijming.** Het opnieuw berijmen van de psalmen staat momenteel ter discussie. Hoe geestelozender de tijd, des te meer klinken er stemmen om vernieuwing. De huidige berijming van 1773 is niet volmaakt. Wie zal dat ontkennen? Het is een selectie uit een drietal berijmingen en is wel een staatscreatuur van het ergste soort genoemd. Wel wat overdreven vinden we. Uiteraard zijn er zomaar diverse fouten in aan te wijzen, zoals in elke berijming. Maar veel dierbare psalmen uit deze berijming zijn altijd tot troost geweest (en nog!) voor de gelovigen. Dat geldt ook voor de berijming van Datheen. Sommigen zouden terug willen naar de "oude berijming". Dat is echter geen optie, hoewel ook in deze berijming prachtige psalmen staan. Maar er kleven teveel bezwaren aan om "Datheen" weer algemeen in te voeren. Jacobus Koelman heeft al op het gebrekkige van de berijming van Datheen gewezen.

**** Sterven.** Wij moeten eens sterven, of tenminste een verandering ondergaan, die gelijk staat met de dood. Het is een schrikwekkend ding te moeten sterven; dat de levensdraad wordt ontbonden of doorgesneden; alle betrekkingen hier ons ontvallen, dat onze voorbereidende toestand eindigt en wij een andere wereld intreden. Het is een groot ding, en dat slechts eens gedaan kan worden en daarom goed gedaan moet worden. Het is een reden van troost voor de godvrezenden dat zij goed zullen sterven en het slechts eens behoeven te doen; maar het is een oorzaak van verschrikking voor de goddelozen, die in hun zonden sterven, dat zij niet kunnen terugkeren om ten tweede male, en dan beter, te sterven. **(M. Henry- Hebreëën 9:27)**

**** Obama.** De gekozen Amerikaanse president, met zijn 2 Arabische voornamen, noemt zich "christen", hoewel hij vóór abortus is, tot in een heel laat stadium. Deze man wordt de machtigste man van de wereld. We hebben van hem alleen maar onheil te wachten. Met Israël heeft hij niets. Het feit dat hij een kleurling is maakt ook niet vrolijk. Daar hopen we DV nog op terug te komen.

**** Recht = slecht.** Een 20-jarige dronken Duitser reed in juli op Texel een 17-jarig **meisje dood**. Hij reed door; de weg liep 'dood'. De dronkaard reed terug en kwam weer langs het meisje en deed of er niets aan de hand was. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar geëist. De rechter maakte er **5** jaar van. Dat noemen ze "Nederlands recht"!

SAMEN-OP-WEG-NAAR-ROME

"Rome's doodwond wordt weer genezen", zo voorzegde ook de Israëliet mr. I. da Costa, in zijn verklaring van Openbaring 13:3. Een godzalig christin te Dirksland schreef in januari 1943: "Ik dacht zo, dat deze Israëliet, die zijn Messias vond, alléén méér profetenbloed in de aderen gehad heeft, dan ons tegenwoordig christendom in zijn geheel." (**Ds. A. van der Kooij**)

Dr. John Owen zag als door een verrekijker een toekomstig verzoeningsstreven met Rome - **"The ruin of the protestant religion"**. De protestantse kerk zal volkomen vernietigd worden.

Jacobus Durham heeft geprofeteerd dat, vlak voor de tijd dat het pausdom vernietigd zal worden, de protestanten Rome zó aan zullen kleven, alsof het de antichrist niet is.

Campegius Vitringa zei dat in de tijd die het Vrederijk kort zal voorafgaan West-Europa met volle teugen zal drinken uit de vergulde beker die het afgodische Rome hen aanbiedt.

John Bunyan zei het volgende in **De val van de antichrist**: "Het eerste teken (n.l. van de ondergang van de antichrist) is, wanneer de Kerk en het volk van God uit alle schuilplaatsen gedreven zijn die God voorbereid heeft in de woestijn dezer wereld. (...) Laat Gods volk daarom bedenken en zich herinneren, dat wanneer Gods Kerk volstrekt verloren is en geen enkele schuilplaats meer heeft in de wereld, het rijk van de antichrist snel zal tuimelen. (...) Wanneer men daarom mensen als duivels zal zien, ja alle onreine geesten en hatelijk gevogelte, vliegen naar Rome en schuilplaats zoeken in Babel, laten wij dan niet verschrikt of verslagen zijn, maar onze harten opheffen en zeggen: dit is een van de tekenen, dat de val van Rome nabij is."

HET TIJDSCHRIFT "ISRAËL WIRE" VAN 27 MAART 2000 RAPPORTEERDE:

"De paus heeft op de Tempelberg de Groot Moefti Ikrema Sabri ontmoet en vandaar de kerk opgeroepen te helpen om een einde te maken aan de Israëliëse bezetting van Jeruzalem." **Er zijn tekenen die erop wijzen dat de paus het zich ontwikkelende rijk van de antichrist vertegenwoordigt.**

Het is u allen overbekend dat wijlen ds. A. van der Kooy met grote klem stelde dat het zogeheten "Samen-op-Weg" niet anders betekent dan: samen op weg mét Rome naar de ondergang. Rome is en blijft het grootste gevaar daar zij, achter de schermen, de touwtjes van het wereldgebeuren in handen heeft.

DE TOELEIDENDE WEG BIJ DR. JOHN OWEN

Dr. John Owen, puriteins theoloog (1616-1683), werd vijf jaren lang gekweld door geestelijke overtuigingen en aanvechtingen. Het horen van een preek over Mattheüs. 8:26 bracht hem tot bevrijding.

ZALIGMAKENDE OVERTUIGING OF WAARZALIGMAKEND GELOOF ?

De beroemde dr. John Owen schrijft eeuwen geleden in zijn boek over de rechtvaardigmaking ondermeer:

"En deze twee dingen, **het tijdgeloof en de wettische overtuiging**, zijn de grondbeginselen van alle werken en godsdienstplichten, die aan de rechtvaardigmaking vooraf gaan en aan welke wij daarom alle oorzaak van onze rechtvaardigmaking ontzeggen moeten." En wat hij met die aan de rechtvaardigmaking voorafgaande werkzaamheden bedoelt? :

"Mishagen aan zichzelf en smart over de zonden. Het is onmogelijk dat iemand waarlijk van zijn zonden overtuigd is zonder dat een innige afkeer van de zonde en walging van zichzelf, gepaard met schaamte en smart, daarvan het gevolg zou zijn". Dan gaat hij verder uitwerken:

"Vrees voor de straf welke de zonde verdiend heeft (...)begeerte naar verlossing (...) onthouding van bekende zonden (...) de plichten van de openbare godsdienst (...) verbetering van hun gedrag en wandel enz.

(...) Echter moet men ervan zeggen dat zij noch elk op zichzelf noch allen tezamen genomen, schoon in de hoogste trap, geen noodzakelijke geschiktheid, noch voorbereidingen, noch verdienstelijke vereisten, noch voorwaarden zijn van onze rechtvaardigmaking. (...) Maar alle de gemelde zaken kunnen plaats hebben ofschoon de rechtvaardigmaking er niet op volgt. (...)

Maar een zeker onfeilbaar verband met onze rechtvaardigmaking, uit kracht van een verbond of goddelijke belofte, zoals met het geloof gelegen is, hebben ze niet.

(...) Het geloof en de rechtvaardigmaking zijn onafscheidelijk verbonden, maar zo is het niet gelegen met de dingen waar wij nu van spreken, gelijk de ervaring duidelijk toont.(...) Zij zijn ook geen zedelijke voorbereidingen tot dezelve niemand kan met dezelve enig ander oogmerk hebben, dan om zijn gerechtigheid te zoeken in de werken

der wet; want naardien zij het evangelisch geloof vooraf gaan, is dit geen voorbereiding der rechtvaardigmaking. (...) Zij zijn derhalve geen voorwaarden. Want een voorwaarde doet de zaak waarvan zij een voorwaarde is al of niet plaatsgrijpen als aan de voorwaarde al of niet voldaan is.

Doch alle deze dingen zijn ter bevrijding en verlossing van het vonnis der wet, niet meer dan vijgenbladeren, om zich te verbergen. Gewoonlijk behaagt het God door Zijn voorzienigheid of door de bedeling Zijns Woords, op een bijzondere wijze leven en klem aan het werk der wet te geven; en dit beantwoordt aan de beschuldiging die Hij tegen Adam uitsprak op zijn poging zich te verbergen. Hierdoor wordt des zondaars mond gestopt, en hij leert beseffen, aan de ene kant dat hij schuldig staat voor God, en aan de andere kant dat er geen hulp of redding te verwachten is van al zijn droefheid noch van alle plichtsbetrachtingen waartoe hij zich bevljigtigde. In deze verloren toestand is het een loutere daad van vrijmachtige genade van God, zonder enig opzicht van voorafgaande dingen, de zondaar te roepen tot het geloof in de belofte tot rechtvaardiging des levens. Dit is Gods orde; zo nochtans, dat alles wat de roeping tot het geloof voorafgaat, geen oorzaak daarvan is. "

Bladvulling

"Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden", Matth. 1:21b:

Hieruit blijkt weer op welke wijze Christus ons zalig maakt, namelijk door ons vrij te maken van de zonde. Die bevrijding nu bestaat in twee delen: het eerste is dat Hij, na volbrachte voldoening, ons genadige vergeving van zonde verleent, zodat wij bevrijd worden van de schuld des doods en verzoend met God. Het tweede bestaat hierin, dat Hij door Zijn Geest ons heiligt en alzo verlost van de heerschappij van de satan, opdat wij voortaan der gerechtigheid leven. En daarom kunnen wij Christus niet recht voor de Zaligmaker erkennen, voordat wij door het geloof de genadige vergeving der zonden hebben aangenomen, en ons gerechtvaardigd weten bij God door de kwijtschelding der straf; en verder de Geest der gerechtigheid en godzaligheid van Hem begeren, ontbloot van elk vertrouwen op eigen werk en eigen kracht. **(Johannes Calvijn)**

Christus heeft niet daarom het predikambt gezocht en vastgesteld, dat het zou dienen om geld, eer en vriendschap te verwerven of er zijn voordeel mee te zoeken, maar daartoe, dat men de waarheid in het openbaar aan het licht brenge, het boze bestraffen en zeggen wat ten nutte der ziel, tot heil en zaligheid behoort.

(M. Luther)

HET MEEST BRUTE ONGELOOF

Of

INGEWORTELD VOOROORDEEL

Het is onze lezers bekend dat de Engelse Baptistenpredikant uit de 19^e eeuw, J.C. Philpot, een overtuigde chiliast was; hij neigde zelfs naar het pre-chiliasme, zo hij dat al niet aanhing! Ook in zijn dagen waren er mensen die niet geloofden dat er nog een 1000-jarige heilsperiode voor de Kerk des Heeren op aarde komt. Zijn oordeel over deze christenen was niet mals. Het ontkennen van het duizendjarig rijk noemde hij "het meest brute ongelooft"!

Het is u óók bekend dat dit oordeel van Philpot nog evenzo voor onze dagen geldt. Ook zij die oog hebben gekregen voor het unieke van het volk Israël en ook voor ogen zien dat de profetieën al deels in vervulling gaan, wringen zich in allerlei bochten om maar niet te geloven aan een heilsperiode voor de hele wereld van duizend jaren, hoewel de Schrift daar overduidelijk in is. "Nee, nee", zeggen vooral degenen van oud-gereformeerde snit (interkerkelijk bedoeld!), "het is bijna gebeurd met de kerk en de wereldgeschiedenis en het einde staat voor de deur." Onder dezen zijn er ook nog heel wat die voor het volk der Joden absoluut niets meer verwachten. Ja, meerderen vinden het zelfs zonde om met deze grote zaken werkzaam te zijn.



Het is heel opmerkelijk dat juist in de kringen van de voorgewende "oude waarheid" toch wel achting is voor predikanten uit de voorbije eeuwen, die juist overtuigde voorstanders van het chiliasme waren! We denken nu bij voorbeeld aan de bekende ds. E. Fransen (1827-1898), o.a. predikant te Barneveld, die een heel duidelijke visie had op het Koninkrijk Gods, zoals dit op aarde geopenbaard zal worden en dat de gehele aarde zal vervullen. We hebben trouwens in dit blad al eens uitvoerig aandacht besteed aan de kostelijke woorden die hij ons heeft nagelaten, juist over de luister van de kerk in de laatste dagen! We willen in deze bijdrage -uit het vele van hem over het 1000-jarig rijk!- alleen iets citeren uit een predikatie van ds. Fransen over Mattheüs 6:10:

"In deze bede worden de gelovigen ook indachtig gemaakt aan de beloften die voor de laatste dagen voorspeld zijn en waar onze vrome voorvaders zo reikhalzend naar uitzagen, naar die milde uitstorting van de Heilige Geest, als die vervloekte vijgenboom van het jodendom opnieuw nog weer eens zal uitbotten, waar waarschijnlijk de kerk des HEEREN nog weer eens door hersteld zal worden, want de bekering van Gods oude volk zal heerlijk zijn en een nieuw leven aan de kerk meedelen, Rom.11.

Wij durven ons in de vervulling niet te begeven, want niet in de zaak zelf, maar in de juiste tijd hebben zich zeer veel vromen -vanwege **hun** verlangen- vergist, ofschoon wij uit vele profetieën, en de omstandigheden van landen en volken wel geloven, dat het kort voor de deur staat, omdat wij daarbij een tijd beleven dat het reeds zichtbaar vervuld is geworden, dat de wijze maagden met de dwazen in slaap zijn gevallen, want voor ruim twee eeuwen waren zij veel begeriger en verlangender naar des Bruidegoms komst met Zijn ruime uitstorting van Zijn Geest en genade tot Zijn kerk, maar omdat

Jezus vertoeft zijn ze in slaap gevallen. Die dagen beleven wij nu reeds in een ruime mate en ter middernacht komt de HEERE zeer onverwachts en zegt: *"Ziet, de Bruidgom komt, gaat uit Hem tegemoet"*.

Dan zal de HEERE het **gebed** en het **verlangen** der martelaren van de zielen die in de Hemel door een zalige dood dicht bij Christus zijn verhoren. Niet dat er in de Hemel enige wraaklust zou zijn, maar uit liefde tot Jehova's deugden en hun geestelijke gemeenschap met de strijdende kerk roepen zij: *"Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?"*, Openb. 6:10.

Wij hebben zeer voorzichtig over de hemellingen te oordelen; niet dat zij daar met een bijzondere of persoonlijke kennis of enige bloedbetrekkingen werkzaam zijn. Dan weet Abraham van ons niet en Israël kent ons niet, maar met betrekking tot een uitbreiding van Christus' Koninkrijk is er blijdschap onder de hemellingen, dan verlangen de zielen der martelaren, dat de Heere Jezus de fiolen van Zijn gramschap over het beest en de valse profeet zal uitstorten, en Zijn klederen in het bloed der vijanden zal verven, Openbaring 19:13. En ofschoon ons vlees beeft als de HEERE met Zijn gerichten op aarde zal komen - want het is een drievoudig wee voor degene die de aarde bewonen! Zo ligt er toch een heimwee, een verlangen in de zielen van Gods volk, omdat het toch wel een *z e e r h e e r l i j k e t i j d* zal zijn, als alle twist en tweedracht zal zijn weggenomen en dat de onderlinge liefde en vrede groot zal zijn, als zij samen hier reeds onderling de Bruiloft des Lams zullen vieren, en de duivel gebonden zal zijn, om de kerk Gods niet te onderdrukken, volgens Openbaring 20."

~~~~~

We hebben u nu een échte oude waarheid laten lezen! Met welk een heilig verlangen zag ds. Elias Fransen uit naar die "zalige tijd op de aarde", om de woorden van ds. Theodorus van der Groe te gebruiken!

Hoe hunkerde hij naar de tijd dat de HEERE alléén groot en verheven zal zijn en hoe was hij dáármee in het spoor van bijvoorbeeld Samuël Rutherford!

**"Het meest brute ongeloof of ingeworteld vooroordeel"** schreven we boven dit artikel, en het ongeloof in de komende 1000-jarige heilstijd der kerk demonstreert met name Reformatorisch Nederland nog altijd op een zeer bedroevende wijze. Dat is echt heel erg, want de contouren van dit rijk zijn als het ware al tastbaar.

#### **Let eens op wat ds. E. Fransen zegt:**

1. Onze vrome voorvadersen zagen er **reikhalzend** naar uit;
2. Met name de theologen uit de Nadere Reformatie zagen in het geloof verlangend uit naar het 1000-jarig rijk;
3. Al in zijn tijd was er dat verlangen niet meer wat er voor 2 eeuwen was; dus al in de tijd van onze "oudvaders".
4. Toén was de kerk reeds in slaap gevallen;
5. Er zullen vreselijke gerichten aan voorafgaan;
6. Het is het gebed en het verlangen der ontslapen martelaren, dat de HEERE dit gaat werken.

In onze dagen is deze verwachting vrijwel verdwenen. Let er eens op dat in de dagen van ds. Fransen die levende hoop er wél was! Nu staat "Gods volk" veelal afkerig deze waarheid tegen. Het onderzoek van de profetieën wordt aan de buitenkerkelijke groeperingen overgelaten. Het is ook één van de oorzaken dat christenen bij sekten terechtkomen om wat meer te horen over hetgeen de Heere in Zijn Woord heeft laten optekenen over wat te gebeuren staat in het Midden-Oosten, in de Gemeente Gods, en in de wereld. En het moet helaas gezegd worden, dat hoe meer men zich "reformatorisch" acht en noemt, dat juist ook in die mate de "toekomstleer" veracht en miskend wordt. Let u maar op wat men noemt de "bevindelijke kringen"; de richting van de zogeheten "oude waarheid". Daar vinden we meestal de meeste weerstand tegen de Bijbelse Toekomstleer, zoals onze vaders (waarin men zo roemt en die men zo prijst!), ze ons heeft nagelaten.

U moet wel goed begrijpen dat, als we de term gebruiken "bevindelijke kringen", we daarmee bedoelen wat voor "Bijbelse bevinding" door moet gaan, maar het absoluut niet is. We hopen daar in de komende jaargang meer aandacht aan te besteden DV. Laten we ons maar verheugen in hetgeen de "bevindelijke" prediker, ds. E. Fransen, ons nagelaten heeft over de glorie tijd als satan duizend jaren gebonden zal zijn!

## **Evangelische Omroep op roomse tour?**

In het programmabladd Visie van de Evangelische Omroep was onlangs een folder bijgevoegd waarin het werk van Kerk in Nood /Oostpriesterhulp werd aangeprezen. Voor de eerste keer in haar bestaan laat de EO zijn abonnees weten geen bezwaar te hebben tegen roomse missieactiviteiten in een aantal landen.

Via de folder is het mogelijk kerstkaarten en cadeauartikelen te bestellen. De kerstkaarten zijn gemaakt door roomse monniken van de Sint Martin-abdij in Beuron in Duitsland. De folder vermeldt dat Kerk in Nood /Oostpriesterhulp regelmatig opkomt voor 'christenen'. Maar dit is enigszins misleidend, want in veel gevallen gaat het specifiek om roomse priesters in de verdrukking. Zo blijkt mgr. John Han Dingxiang, de bisschop van Yongnian, maar liefst dertig jaar van zijn leven in een Chinese gevangenis te hebben doorgebracht. In 2007 is hij onder verdachte omstandigheden overleden. "Als eerbetoon aan deze moedige bisschop gebruikt Kerk in Nood de tekeningen van mgr. Han voor mooie cadeauartikelen."

De folder in het EO programmabladd vraagt priesters te ondersteunen door hen 'misintenties of novenen aan te bieden.' Ook is het mogelijk een Chinese rozenkrans te bestellen, evenals een Bethlehem rozenkrans gemaakt door christenen in Bethlehem. Onduidelijk is het of genoemde 'christenen in Bethelhem' nu van protestantse of roomse signatuur zijn. Op de website van Kerk in Nood kan men desgewenst ook een olijfhouten Mariabeeldje bestellen, iets dat de folder in de EO gids niet vermeldt. Kennelijk vond men dat toch een brug te ver.

Een pausrozenkrans kan men eveneens aanschaffen. "Het kruisje van deze rozenkrans heeft dezelfde vorm als het kruis op de staf van de paus. De kralen hebben een wit-parelmoeren kleur. Deze rozenkrans is door paus Benedictus XVI gezegend." Nog meer roomse prullaria is te koop: "Een noveenkaars, die negen dagen en nachten aan één stuk kan branden, kan uw gebed in de Mariamaand of door het jaar heen symbolisch

ondersteunen. Op de kaars staat een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Fatima, aan wie het werk van Kerk in Nood in 1997 werd toegewijd. De kaars is 17 cm. groot. Voor 55 euro kun je priesters in Midden- en Oost-Europa een noven aanbieden. "Een noven bestaat uit negen opeenvolgende missen. Priesters over de hele wereld dragen met dankbaarheid de Heilige Missen voor u op."

Alle projecten die op de website van Kerk in Nood worden vermeld zijn uitsluitend en alleen gewijd aan hulpverleningsactiviteiten van roomse signatuur: steun voor bisdommen en aartsbisdommen, seminaries, parochies, roomse congregaties, priesterwoningen, roomse banken, roomse vormingscentra en retraitecentra in een groot aantal landen. Maar dit meldt de EO helaas niet.

Kerk in Nood / Oostpriesterhulp is in 1947 opgericht door de 'spekpater' Werenfried van Straten, een rabiaat en militante anticommunist. Kerk in Nood heeft zijn Nederlands kantoor in Den Bosch. Tot zijn dood leidde de Norbertijnse priester Werenfried van Straten de organisatie.

Dat Kerk in Nood / Oostpriesterhulp zijn gelovigen op alle mogelijke manieren wil ondersteunen strekt hen tot eer. Dat de Evangelische Omroep daarin het voortouw moet nemen, ligt eigenlijk, gezien de achtergrond van deze omroep, minder voor de hand.

Toen de EO vorig jaar bij hetzelfde programmabladd een folder bijvoegde waarin de Dalai Lama en allerlei boeddhistische prullaria aangeprezen werd, verontschuldigde de EO zich voor deze onwelkome fout. Dit maal is het hoogstwaarschijnlijk geen fout.

**Het bovenstaande is een persbericht van het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP) te Lienden, d.d. 22 november 2008. Een gedeelte dat een beschrijving geeft over de aard van de hulp hebben we weggelaten.**

~~~~~

~~~~~

Het mag dan korter of langer duren, maar de geesten komen toch eens openbaar! Nu hebben we nooit gesympathiseerd met de Evangelische Omroep. Tot de oprichters behoorde de dubbelhartige predikant H.J. Hegger. Een waar protestant, een oprecht christen wil niets, maar dan ook helemaal niets met het pausdom van doen hebben. Rome en die haar begunstigen en bewieroken kunnen niet anders dan het oordeel Gods verwachten. **We citeren nog weer eens de Schotse predikant John Kennedy, wiens oordeel over Rome onderschreven wordt door allen die God waarlijk vrezen:**

***"O, gij moeder der hoererijen, er is krachtiger gebed tegen u in de kreten van de miljoenen, die gij overgeleverd hebt aan de grote moordenaar, die u in dienst hebt voor het vermoorden der zielen, dan er is om u te beschermen tegen de verwoesting in al de godsdienstige verrichtingen, waar-van uw verontreinigde altaren en uw donkere kloosters het toneel zijn. De miljoenen, die gij in het verderf gestort hebt, vervloeken u vanuit het graf. De duizenden, die gij de marteldood hebt doen sterven, roepen door hun bloed om uw vergelding. Zij zullen verhoord worden en gij zult ten onder gebracht worden."***

~~~~~

Hoort u nog wel eens waarschuwen tegen het pausdom? Of dit helse systeem nu al de volledige antichrist is, of dat de collectieve antichrist nog eens de individuele antichrist zal baren, doet weinig ter zake. De paus is de "zoon des verderfs" en allen die met dit satanische stelsel "in zee" gaan zullen met haar omkomen. We hebben álle reden om álle predikanten in de PKN te verdenken, daar zij de brutaliteit hebben een "kerk" te dienen die onder het zware ongenoegen Gods ligt, **omdat zij het pausdom een zusterkerk noemt en de paus een oprecht christen.**

D A T Z I J N V E R B O R G E N D I N G E N

Het is bekend dat veel christenen hen, die de Bijbelse opdracht "Veracht de profetieën niet" ter harte nemen, altijd tegenwerpen dat dit "verborgen dingen" zijn en dat we ons daarin niet mogen verdiepen. Het met de profetieën werkzaam te zijn vindt men eigenlijk een heel verkeerde bezigheid, hetgeen gelovigen al helemaal niet past! Velen beseffen niet eens dat er in de Bijbel veel dingen zijn beschreven die allemaal nog in de toekomst vervuld moeten worden.

In het algemeen weet men nog wel dat de Bijbel afgesloten wordt met een boek dat "Openbaring" heet, maar men meent dat dit boek maar het beste gesloten kan blijven, omdat we hier op een terrein komen dat de Heere God ons verboden heeft, want voor Hem alleen zijn de "verborgen dingen". Zo is het "oordeel" van de doorsnee godsdienstige mens. Het vreemde is echter dat veel van deze mensen juist wel veel bezig zijn met de verborgenheden van de uitverkiezing! Daar zit men maar in te wroeten en dat houdt hen vooral af van de waarachtige bekering. En daar hebben ze nu juist niets mee te maken! Wel met de eis van geloof en bekering!

GEOPENBAARDE DINGEN

De geopenbaarde dingen, welke voor ons en onze kinderen zijn, acht men doorgaans het minste. Trouwens, men durft rustig te zeggen dat het boek **Openbaring** van (aan) Johannes een verzegeld boek is, terwijl het juist aan Johannes verklaard is en het zijn juist de geopenbaarde dingen, die voor ons en onze kinderen zijn! Nee, dat is verborgen en daar mogen we ons niet eens in verdiepen, houdt men vol. Of deze weerbarstige christenen gelijk hebben?

Ds. W. à Brakel zegt in zijn verhandeling *Van het profetisch ambt van de Middelaar, o.a. het volgende:*

"De gelovigen zijn profeten, eerst om de verborgenheden des Evangelies klaarder te verstaan; zij weten nog weinige zaken, en zij zien nog maar in de zaken die ze weten. Daarom hebben ze nodig in de kennis toe te nemen, en door gedurige onderzoeking van het Woord, en door onmiddellijke onderwijzing van de Geest Gods, die de beschreven zaken in haar eigen geestelijke natuur aan de ziel ontdekt. Dat ze zich dan tot de HEERE keren, hun zielen voor de invloeden van de Geest opendoen, de Heilige Geest tijd geven dat Hij werke, en dat ze alzo aan de deur der opperste wijsheid wacht houden, totdat zij in de binnenkamers ingebracht worden, aldaar van God geleerd worden, en dat de Heere Jezus zich aan hen openbare volgens Zijn belofte, Johannes 14:21.

Ook heeft de HEERE in Zijn Woord bekendgemaakt, wat de kerk in het Nieuwe Testament tot aan het einde der wereld zal ontmoeten. **Dit moeten zij onderzoeken. En bijzonder de Openbaring van Johannes veel lezen**, opdat zij in staat mogen zijn, en zichzelf en anderen te sterken tegen verdrukkingen die komen zullen, en zich en anderen troosten met de voorzegde goede uitkomsten."



Het boven geciteerde van "vader" Brakel, in zijn dagen wel genoemd "de profeet van Friesland", mocht onze christenheid wel tot grote beschaming zijn. U vindt het toch ook wel heel erg, dat de verklaring van de "Openbaring" en zovele andere profetieën in Gods Woord, welke voor een zeer groot deel betrekking hebben op de toekomst van het volk der Joden en de laatste stand van Gods kerk op aarde, zo miskend en veracht worden? Wat luisteren we in het algemeen gesproken slecht naar de Schrift. We nemen datgene eruit wat ons aanstaat en de rest laten we liggen en... die rest is heel groot! Terwijl het onderzoeken van de profetieën door de Heere zeer aanbevolen wordt. We wijzen u op Openbaring 1:3, waar we lezen:

"Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in deze geschreven is; want de tijd is nabij."

Dit is toch niet zomaar geschreven en het bewijst wel dat het uiterst belangrijk is met het profetisch Woord bezig te zijn! Worden we dan zalig als we de profetieën lezen? Er staat ook nog wat achter. Er staat: **zalig is hij die leest, en zijn zij die horen en bewaren**. Het is dus: lezen, horen en bewaren.

We moeten eerst denken aan de tijd waarin dit boek geschreven is. In het algemeen denken de verklaarders aan het lezen van de boekrol in de gemeente. Het was de taak van de ouderling om de Evangeliën en andere Bijbel gedeelten te lezen in de samenkomsten van de gemeente. Het woord van deze grote belofte sluit eveneens de lezer van deze profetie in, en vanzelf ook degenen die voor zichzelf lezen of voorlezen voor anderen. Dan worden genoemd zij die deze profetie horen, aanhoren. Er waren in de dagen van Johannes en in de Middeleeuwen heel velen die niet konden lezen. Zij konden dus alleen het Woord maar hóren. We mogen er wel van uitgaan dat men in die dagen van vijandschap en vervolging er veel, zo niet alles voor over moest hebben zich bij de gemeente des Heeren te voegen. Persoonlijk denken we dat in die dagen de meeste hoorders ook daders van het Woord waren! Het "horen" van het Woord kon al de dood ten gevolge hebben. Maar dan zouden deze woorden voor ons een heel andere betekenis hebben? Dat mogen we zeker zo niet stellen. We hoorden eens een predikant zeggen: "Kerken vol met kaf en hier en daar nog een graantje." Nu was deze (reeds overleden) leraar wel heel pessimistisch, want we hebben hem ook horen zeggen: "Als van nu tot aan de jongste dag **vijf** mensen bekeerd worden, dan is dat het uitstorten van de Geest op alle vlees"; terwijl de grote oogst van de aarde nog binnengehaald moet worden in het Messiaanse Vrederijk! Dat heeft Jonathan Edwards al gezegd en anderen met hem. In deze bedeling is het een kleine schare, een klein kuddeke, dat zalig wordt. Dan spreken we Bijbels. En toch is het Bijbels, dat diegenen zalig zijn die deze woorden lezen, horen en bewaren.

We vinden het belangrijk aan u door te geven wat we over deze tekst lezen bij ds. H. Bultema:

“(…)Wij zagen boven met welk doel de Heere dit zei, maar nu blijft de vraag nog over, waarom aan dit laatste boek zulk een bijzondere zegen verbonden is. Waar andere boeken deze zaligspreking niet hebben en dit boek haar wel heeft, daar is de gevolgtrekking toch zeker gewettigd, dat er in dit boek hoedanigheden gevonden worden, die voor zulk een zaligspreking grond geven. Het is waar dat Christus eens zalig gesproken heeft allen die het Woord Gods horen en hetzelfde bewaren, Lukas 11:28, maar dit boek heeft toch als uitzondering aan het begin en aan het eind een bijzondere zaligspreking, die voor andere Bijbelboeken niet gevonden wordt. De reden hiervoor is niet zo heel ver te zoeken. Dit boek is de kroon der ganse Heilige Schrift en heeft de verhoogde Christus tot het blinkend middelpunt meer dan een ander boek. Het vormt de climax van de ganse Bijbel. Er is geen enkel leerstuk in de Schrift of ge vindt het in dit boek terug; geen enkele waarheid, of er valt hier een verrassend licht op. Christus en Zijn Kerk en haar geschiedenis en ambtsdragers worden hier afgebeeld als nergens elders. De wereld en haar god worden hier geschetst in hun ontzaggelijk einde. De rijke engelenwereld treedt hier te voorschijn als Gods krachtige helden en der gelovigen vaardige helpers. En de heerlijke toekomst van de bruid en de huiveringwekkende straf van de hoer worden hier geschilderd als nergens elders. En bovenal heerlijk is het, dat de tijd der vervulling nabij is. De Openbaring leidt het ernstig kind van God tot hopen op wachten op Hem en ‘wie deze hoop op Hem heeft, die reinigt zich, gelijk Hij rein is’, heeft Johannes vroeger reeds gezegd.”

~~~~~

Het kan zeker geen kwaad om -van het zeer vele dat er is!- ook nog de mening van de bekende “kruisdominee” **E. Fransen** hier te laten volgen! In een predikatie van deze predikant over Openbaring 1: 17 t/m 19, lezen we het volgende:

“De voornaamste inhoud van het laatste Bijbelboek is een profetie voor de strijdende kerk van het Nieuwe Testament. En hoewel er vele verborgenheden in voorkomen, zo worden evenwel die veelbetekende waarheden dringend bevolen te lezen, te horen en te bewaren, gepaard met belofte van zaligheid.”

Dit is toch ook voor geen tweeërlei uitleg vatbaar! Dominee Fransen heeft heel veel geschreven over het 1000-jarig rijk, waarnaar hij -zoals hij het uitdrukte- heilbegeerig uitzag. Uit zijn vele geschriften hebben we in vorige jaargangen al heel veel geciteerd over zijn heldere visie op het Messiaanse Vrederijk.

**De bekende Matthew Henry merkt o.a. het volgende op bij deze tekst:**

1. Het is een gezegend voorrecht de woorden van God te genieten. Dit was een van de voornaamste voordelen, die de Joden boven de heidenen hadden.
2. Het is een gezegend ding de Heilige Schriften te onderzoeken; die dat doen zijn recht nuttig bezig.

3. Het is een voorrecht de Schrift niet alleen voor onszelf te lezen, maar die ook te horen lezen door anderen, die bevoegd zijn om de bedoeling van het gelezene mede te delen en ook in te leiden in het recht verstand daarvan.

4. Het is voor onze zegen niet genoeg de Schrift te lezen en te horen, maar wij moeten ook *bewaren hetgeen in dezelve geschreven is*; wij moeten het bewaren in ons geheugen, in ons verstand, in onze liefde en in de praktijk, en dan zullen wij inderdaad gezegend worden.



### **Daders des Woords**

Het zal duidelijk zijn dat het altijd dé waarheid is en zal zijn dat niet de *hoorders* maar de *daders* van het Woord de zaligheid deelachtig worden. Dat zegt Jacobus heel duidelijk, hoofdstuk 1:22 en 23. Ds. Bultema wijst erop dat de zaligspreking in Openbaring 1:3 een "bijzondere" is, zoals ze in de andere boeken van de Bijbel niet gevonden wordt. Nu moeten we niet denken dat, als je de Openbaring onderzoekt, je dan in elk geval zalig wordt. Dat kan hij zeker niet bedoeld hebben. Wel bedoelt hij dat er een "bijzondere zegen" aan verbonden is. Dat lijkt duidelijk. Het is als het ware een blikken in Gods raadsplan met de wereld en Zijn Kerk, en dat geeft een bijzonder houvast als alles wankelt en er als het ware bijna niets te merken is van het Godsbestuur. Wie kan nog iets verwachten van deze ten ondergaande wereld waar de satan vrij spel lijkt te hebben? Zien we op ons land, onze kerk, dan zou je alle moed benomen worden. Welnu: het profetisch Woord is als een licht, schijnende in de stikdonkere nacht. De profetieën van de Bijbel bewaren ons voor wanhoop, want we weten dat al deze dingen moeten geschieden. Het gaat toch heen naar de Christusregering op aarde! En het is een bijzondere zegen als we dat mogen geloven! Want zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Het tweede vers van 1 Corinthe 13 geeft het afdoende antwoord.

### **DE TIJD IS NABIJ**

Johannes geeft de reden aan waarom het zo belangrijk is om met de profetieën, met de *geopenbaarde* waarheid, bezig te zijn – want de tijd is nabij. Ach ja,

zeggen spotters: "dat is al zoveel gezegd en van de dag af dat onze vaders ontslapen zijn blijven alle dingen, gelijk van het begin van de schepping." Dat is al een oude vluchtweg, om maar niet met de geprofeteerde waarheid werkzaam te zijn. Leest u maar wat de apostel Petrus daarop voor een antwoord geeft in zijn tweede zendbrief, hoofdstuk 3, vers 3 en vervolgens. Wie niet ziende blind is weet dat wij in een tijd leven waarin nog nooit zo duidelijk de vervulling van vele profetieën te merken was. Wat hebben onze vaders er naar uitgezien in het geloof! Wij mogen er nu getuigen van zijn! "Want de tijd is nabij", geldt nu meer dan ooit. Laten we ter harte nemen wat Henry nog verder opmerkt bij Openbaring 1:3:

**"Hoe nader wij komen tot de vervulling van de Schrift, des te meer moeten wij er acht op slaan. De tijd is nabij, en wij moeten steeds oplettender worden naarmate wij weten dat de dag nadert."**

Dat is toch duidelijk genoeg – u beseft nu wel wat onze plicht en roeping is! Maar bovenal... ons voorrecht! Kunt u nu begrijpen dat we persoonlijk met argusogen kijken naar het christendom van onze dagen; een christendom dat niet de minste belangstelling lijkt te hebben voor de doorbraak van het Koninkrijk Gods op aarde; een christendom dat



leeft voor haar gemak en weelde op deze aarde, zonder hart te hebben voor hetgeen Godes is? En we weten best wel dat er uitzonderingen zijn; maar deze uitzonderingen bevestigen dan ook de droevige regel dat kerkelijk Nederland vrijwel niets meer weet.

Zalig is hij

**"Zie, Ik kom haastelijk; zalig is hij die de woorden der profetie dezès boeks bewaart."**

Met klem wordt de belofte van "zalig is hij" herhaald in Openbaring 22:7. De kanttekening merkt er bij op: "Dat is: let daarop wel, en zichzelf wacht van hetgeen daarin verboden wordt; namelijk van gemeenschap te hebben met de draak, met het beest en zijn aanhangers; en volgende hetgeen daarin wordt geboden en geprezen." Dit is weer even een andere toonzetting, maar niet minder ernstig. De inhoud en het bewaren van hetgeen in dit boek beschreven is -het kennisnemen ervan- brengt de kerk zegen en zo ook de individuele gelovige. Maar er zit ook een waarschuwing in verborgen. Laten we ons wachten voor enige soepelheid tegenover de machten der duisternis die in dit boek zo duidelijk worden getypeerd. We zullen geen enkele gemeenschap hebben met de "hoer van Rome" en zo ook niet met de oosterse antichrist – de islam.

Er zijn ongetwijfeld moeilijkheden in de "geopenbaarde" beschrijvingen van dit boek. Maar de Koning der Kerk heeft ons niet in het ongewisse gelaten over de *hoofdzaken* van hetgeen *geopenbaard* is. Zijn knechten uit de kerk der eeuwen heeft Hij veel licht gegeven. Dat wij het toch niet langer verduisteren.

~~~~~

HET MOET NIET GEKKER WORDEN !

Onlangs stuurde PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs en haar CDA-collega Marja van Bijsterveldt een schrikbarend rapport over het islamitisch onderwijs naar de Tweede Kamer. Maar scholen sluiten: ho maar.

Op bijna 90% van de islamitische scholen wordt gefraudeerd met overheidsgeld. Op bijna de helft van de islamitische basisscholen is het onderwijs zwak of zeer zwak; het voortgezet onderwijs is rampzalig. Het ministerie wil 2,5 miljoen euro terugvorderen, en is –jawel- voornemens een groot 'zorgnetwerk' op te zetten om de islamitische scholen te begeleiden!

Dat gaat te ver. Aanvankelijk had de regering een claim neergelegd van 4,5 miljoen euro! Bestuursleden laten zich betalen voor werk dat zij niet hebben verricht. Het ministerie behoort dit heel hard aan te pakken. Niet alleen door gestolen geld terug te eisen, ook door sluiting van scholen waar besturen stelselmatig de hand lichten met de financiën. Zoals het ook scholen dient te sluiten die niet in staat zijn hun leerlingen op te leiden en op te voeden tot Nederlandse staatsburgers.

Het is allemaal bar en boos. Een voorbeeld: De Rotterdamse school Inb Ghaldoun spant de kroon. De school heeft ten onrechte 1,2 miljoen euro uitgegeven aan bedevaarten naar Mekka, aan imams die wel op de loonlijst stonden, maar geen onderwijs gaven en aan touringcars voor schoolvervoer.

De tweede stad van Nederland, Rotterdam, krijgt een mohammedaanse burgemeester, de heer Aboutaleb. Deze man is volkomen geïntegreerd in Nederland. Hij is wethouder in Amsterdam geweest en is nu staatssecretaris. Ongetwijfeld heeft hij capaciteiten. Ook gaan we bij voorbaat niet uit van "kwade trouw" bij hem. Maar het is wel zo dat hij een "gelovige" moslim is en trouw de moskee bezoekt. De islam is een uiterst agressieve godsdienst welke geen andere religie naast zich duldt. Als zij maar een weinig de overhand krijgt en heeft, is het met Joden en christenen gedaan. En het ziet er naar uit dat ons land steeds meer mohammedaanse bestuurders zal krijgen. En een mohammedaan -ook Aboutaleb- zal als het erop komt, voor allah kiezen en zich stellen tégen de God der goden..Dat is de barre werkelijkheid.

Als er geen Geert Wilders in de Tweede Kamer was zouden we zeker onder de knoet van de islam komen. Het zou wel kunnen zijn dat de Almachtige hém gebruikt om Nederland daarvoor te waarschuwen. Dat de SGP toch eens haar taak ging verstaan en in deze zaken Wilders onvoorwaardelijk ging steunen. En wat wordt er volkomen dwaas gesproken over een verbond met de islam! Dan heb je toch helemaal geen binding meer met Israël als je haar grootste vijanden paait? Werkelijk lezer: de huidige ontwikkelingen zijn veel erger dan we vermoeden. Laat ú een waarschuwend geluid horen?

~~~~~

### **HET LAATSTE IN DIT NUMMER**

➔ Terwijl we dit schrijven is de verwachte oorlog in het Midden-Oosten nog niet uitgebroken. Maar elders in de wereld is er oorlog op oorlog, hoewel dit amper meer wordt opgemerkt. De (burger)oorlogen in Afrika gaan onvcerminderd door. In Zimbabwe is de ellende onvoorstelbaar groot. De bevolking -nu ook getroffen door een cholera epidemie- dreigt aan honger onder te gaan. Voor Somalië valt het ergste te vrezen. Maar dat geldt voor vrijwel geheel Afrika. Wat Israël betreft kunnen we zeker niet optimistisch zijn. De Hamas heeft het bestand met Israël opgezegd. Op haar beurt heeft Israël laten weten geen overheersing van de Hamas in de Gazastrook te dulden en dat alle raketaanvallen beantwoord zullen worden. Laat niemand menen dat het wel mee zal vallen, maar laat een ieder beducht zijn voor wat gaat komen in het hele Midden-Oosten. "Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijke wezen."

➔ Het *Reformatorisch Dagblad* van 13 december 2008 geeft in een artikel *Niet van deze wereld* een uiteenzetting over diverse veranderingen die zich voordoen bij de Staatkundig Gereformeerde Partij. We kunnen lezen dat steeds meer het aloude SGP-standpunt wordt losgelaten. We lezen bijvoorbeeld dat SGP-senator Holdijk geen bezwaar heeft tegen het bouwen van moskeeën. Ingenieur Van der Vlies -de man met weinig ruggegraat- volgt hem, maar geeft wel aan "bezwaar te hebben tegen gebedsoproepen vanaf moskeeën en het bouwen van g r o t e moskeeën." Nou ja, dit standpunt wordt binnenkort ook wel weer herzien! Tegen Rone wordt al helemaal niet meer gewaarschuwd. Het RD citeert oud-SGP-wethouder drs. A.A. van der Schans: "Wat bij de SGP gebeurt, resoneert in de

achterban en omgekeerd. Als het gaat over het rooms-katholicisme hoor ik predikanten vrijwel nooit meer zeggen dat de paus de antichrist is. Kun je dan verwachten dat SGP-vertegenwoordigers dat wel doen?" Dat laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Wat "Rome" betreft staat de SGP allang op het neo-gereformeerde standpunt.

➔ Het RD van 13-12-'08 informeert ons tevens over de vervolging van de Armeense minderheden in Turkije en Irak. Het lijkt erop dat met name Turkije de genocide op de Armeense christenen, die ze tijdens en na de Eerste Wereldoorlog uitvoerde, wil voltooien. Op een beestachtige wijze hebben de Turken toen meer dan een miljoen Armeniërs afgeslacht. Hun misdaad? Het waren geen moslims!

➔ Er blijven dreigende berichten uit Iran komen. Zo kondigde het aan meer dan 100 afstandraketten te hebben voor het treffen van Israël. Ze wil het aantal van deze raketten verdrievoudigen. Het lijkt erop dat Iran op alle mogelijke wijzen tracht Israël te provoceren. Maar Israëls Wachter slaapt noch sluimert!

### **DIVERSE MEDEDELINGEN**

\*\* Op de website [www.dewoesteweg.nl](http://www.dewoesteweg.nl) van de heer D.J. Kleen te Katwijk kunt u nu ook "Verwachting" vanaf 2005 digitaal lezen. Op deze uitgebreide website staat heel veel te lezen! Zo zijn er ook heel veel preken op te beluisteren van meerdere predikanten; ook van overleden leraars. We noemen o.a. de predikanten J.P.Paauwe en E. du Marchie van Voorthuysen. Deze website wordt nog regelmatig uitgebreid. We wijzen erop dat de inhoud van deze website niet onder onze verantwoordelijkheid valt, dan uiteraard alleen datgene wat we zelf hebben geschreven.

\*\* Van rijdt tot tijd krijgen we aanvragen van abonnees of we nog oudere nummers van "Verwachting" kunnen leveren. Van de laatste jaargangen is dit nog altijd behoorlijk gelukt, hoewel dat nu ook al moeilijker wordt. Een van de (nieuwe) abonnees was bijzonder verbaasd én verblijd over wat geschreven wordt over de Bijbelse Toekomstleer. Tevens heeft hij zich ten hoogste verbaasd dat deze voluit Bijbelse leer door vrijwel alle predikanten verzwegen en niet geloofd wordt. Zijn er mogelijk abonnees die oude jaargangen van "Verwachting" hebben liggen die ze af willen staan? Heel graag dan uw reactie! U zult onze abonnee er een groot genoegen mee doen. U kunt ons bellen (0182 572867); de bladen kunnen dan bij u afgehaald worden.

\*\* Als bijlage vindt u in dit nummer de acceptgiro tot betaling van het abonnement voor 2009. Er zijn nogal wat abonnees die erg lang wachten met betaling. Dat houdt in dat er dan weer aanmaningen verzonden moeten worden. Laten we dit zoveel mogelijk voorkomen. Zoals u weet moeten alle enveloppen dezelfde inhoud hebben. Anders moeten we het volle portotarief betalen. Ook zij met wie we een ruilabonnement hebben, zo ook de abonnees die hun abonnement opgezegd hebben, krijgen toch een acceptgiro! Ook zij die dit nummer "zomaar" toegestuurd krijgen. Dat schijnt toch niet altijd even duidelijk te zijn. Opnieuw spreken we onze dank uit aan hen die dit blad extra steunen. Dank zij hun steun kunnen we, wat de financiën betreft, ongehinderd voortgaan. Nogmaals: hartelijk dank!

**In de komende nummers hopen we DV te schrijven over:**

**Gouden en koperen schilden**

**J.C. Philpot over de verklaring van de *Openbaring aan Johannes*.**

**Preventie in het licht van de Voorzienigheid**

**(Kinder)doop, Geloofsbelijdenis en Avondmaal**

**Is "Hersteld" écht hersteld?**

**De verminking van de heilsleer**

**Is de PKN een valse kerk? (slot)**

**Is de roomse doop een christelijke doop? -slot**

**William Greenhill en zijn toekomstverwachting.**

**Wat is nu eigenlijk Evangelisch?**