

Refdag.nl : Gerechtshof haalt keihard uit naar Geert Wilders

<http://www.refdag.nl/artikel/1386862/Hof+haalt+keihard+uit+naar+Wilders.html>

Commentaar - DJK : Nederland gaat werkelijk zijn eigen ondergang tegemoet met zulke rechters en zulke regeerders. Blind zijn ze, volkomen blind! Gods' Woord leert het ons: 'vervloekt is het land wiens Koning een kind is'. Hier weer zo'n bewijs. De mannen die ze met een lauwerkrans behoorden te omhangen, vanwege dat ze nog op de bressen durven te staan ter verdediging van de Nederlandse normen en waarden, worden nu vervolgd door hun eigen Nederlandse broeders. Verschrikkelijk! En nu het ergste van alles, deze man wordt ook nog in de kou gelaten door diegene die hier juist een oog voor behoorden te hebben. Veel erger nog, ze hebben deze man letterlijk en figuurlijk laten barsten. Wie dan wel? Wel, met name de mannen van de SGP en van de CU, en het CDA moest de C (van christelijk) misschien helemaal maar uit zijn naam laten verwijderen. Ik vind het ronduit schandalig. Wilders is eigenlijk de enige nuchtere (ongelovige) Nederlander die gezien en aan gevoeld heeft, dat Nederland destijds groot en gezegend is geworden onder de christelijke normen en waarden. Ondanks dat hij zelf geen christen is, heeft hij gezien dat men de fundamenten en de wortels van een land nooit moet gaan ondermijnen door vreemde godsdiensten (ISLAM) volop de ruimte te geven, door o.a. het bouwen van vele moskeeën etc. waarvan bekend en bewezen is dat zij uit zijn op macht. Eerst de vrijheid van godsdienst delen, en naar verloop van tijd heerschappij voeren over anderen, en daarna de totale vernietiging van andersdenkenden. De burgemeesters van buitenlandse afkomst hebben inmiddels ook al hun zetels in genomen binnen de grote steden van ons land, Rotterdam & Aboutaleb. Nee, ze wensen liever te buigen en tolerantie te betonen voor een godsdienst, die niet anders dan de vernietiging van Israël en het christendom op het oog heeft, dan te staan voor de Nederlandse christelijke waarden, waar velen destijds hun bloed voor hebben gegeven. Ik noem het de landverraad ten top! Onze vaders hebben destijds gestreden om de moren en hun godsdiensten, buiten de deur te houden. Denk aan Karel Martel, die strijd voer tegen de Moren in de Spaanse Pyreneeën, en kijk nu eens, waar onze voorvaders voor streden, die trouwens ook niet allen godvrezend waren, maar de christelijke waarden en normen wel degelijk hoog geacht hebben, hebben de kinderen gruwelijk verbeurd en verkwanseld. Ben ik de Moslims dan een vijand? Nee geliefden, maar we moeten het anders formuleren en leren stellen. Christus leert het ons in Zijn Woord: 'Wie niet voor Mij is, die is tegen Mij!!' Zij zijn dus tegen Christus en de Zijnen, dat wil zeggen, tegen Zijn Kerk en al wat christelijk is, en naar deze christelijke waarden en normen tracht te leven. En om deze reden kan ik hen nimmer tot een vriend of tot een broeder zijn/worden, omdat zij Christus tot een vijand zijn. En om die reden wensen zij ook alles wat van Hem is én wat christelijk is, te verdelgen en te vernietigen, vanuit een blinde gedreven haat. Dat begint met het aardse, denk hierbij aan Israël, en gaat voort en eindigt in het geestelijke, namelijk met de vernietiging van het geestelijke Israël, Zijn verkoren Kerk hier op aarde. Het gaat in deze namelijk altijd om de vijandschap tegen het geboren levende Kind in die Kerk, geliefden. En Christus heeft het in deze de Zijnen voorzegd: "Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten! "Zouden wij dan de deur maar gedurig open moeten blijven zetten voor diegenen die ons haten c.q. onze vernietiging op het oog hebben, of zouden we nu juist temeer de wolven van onze nationale deuren moeten houden? "Die oren heeft om te horen, die hore...!!"

Lees in dit verband ook - 'Vijanden van Israël'

<http://www.dewoesteweg.nl/diversen/vijanden-van-israel/>

Reactie van een inzender :

Beste heer Kleen,

met veel waardering voor uw site en uw artikelen wil ik even het volgende onder uw aandacht brengen.

Als conservatief christelijk burger der nederlandse staat had en heb ik veel waardering voor de standpunten van Wilders mbt de Islam.

'k Ben het met u eens dat hij i.t.t. vele (naam)christenpolitici onvoorwaardelijk TEGEN de Islam (De grote valse Verleider) ten strijde trekt. Hiervoor dan ook alle respect.

Heb met menig mede SGP-er ook vaak de discussie waarom de SGP (uit eigen lijfsbehoud van de refo-zuil) niet fel anti-islamitisch onderwijs en anti-moskeen is en de onchristelijke Wilders wel.

Toch ben ik van mening dat u hem in uw artikel teveel eer geeft.

citaat DJK : Ik vind het ronduit schandalig. Wilders is eigenlijk de enige nuchtere (ongelovige) Nederlander die gezien en aangevoeld heeft, dat Nederland destijds groot en gezegend is geworden onder de christelijke normen en waarden. Ondanks dat hij zelf geen christen is, heeft hij gezien dat men de fundamenten en de wortels van een land nooit moet gaan ondermijnen door vreemde godsdiensten

Ik betwijfel echter ten zeerste of Wilders vanuit de door u genoemde motieven handeld, en de zegeningen van CHRISTELIJKE normen en waarden zo groot acht. Ik wil u daarvoor met nadruk wijzen op de 2 moties welke afgelopen week door de PVV is ingediend mbt Homo-emancipatie van militairen en de koopzondagen !!. **Deze Wilders moties getuigen van weinig achting voor onze christelijke normen en waarden !** Daarom ben ik als rechts christen nog erg blij met onze SGP, ondanks dat zij hun toon t.o.v. de Islam wat mij betreft mogen aanscherpen.

Ook dat is Wilders en zijn PVV!!! Hij ondermijnt met zijn godloze seculiere moties wel degelijk de fundamenten en wortels van 's lands historie.

Motie over deelname militairen aan Gay Pride aangenomen

dinsdag 20 januari 2009

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van Hero Brinkman die militairen de mogelijkheid geeft om in uniform, in eigen tijd, deel te nemen aan de Gay Pride in Amsterdam. De PVV ziet deze aangenomen motie als een handreiking richting homo's en lesbiennes in hun strijd voor gelijke rechten.

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop had in eerdere berichten aangegeven dat hij het homohuwelijk als één van zijn grootste politieke nederlagen ziet. Deze uitlating vind de PVV zeer ongewenst voor een minister die de leiding heeft over ruim 50.000 militairen, waaronder een flink aantal homo's en lesbiennes.

PVV: Laat winkeliers zelf beslissen over koopzondag

woensdag 21 januari 2009

Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen of ze op zondag open zijn of niet. Dat heeft de Partij voor de Vrijheid bepleit tijdens een spoeddebat over de gevolgen van een voorgenomen wijziging van de Winkeltijdenwet. Het kabinet wil die wet aanscherpen en

zo het aantal koopzondagen terugdringen. De PVV is, net als de meeste gemeenten, winkeliers en consumenten, tegenstander van deze plannen.

PVV-woordvoerder economische zaken Dion Graus: "De kranten stonden de afgelopen dagen vol met de eventuele gevolgen van een aanscherping van de Winkeltijdenwet. Schrikbarende omzetsdaling, vergezeld van tienduizenden gedwongen ontslagen. Nota bene ten tijde van een ernstige crisis, waarin de ondernemers het water al tot aan de lippen staat. In plaats van onze MKB'ers bij te staan, worden ze extra belemmerd en gefrustreerd."

De PVV-fractie heeft een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen om het aan MKB'ers zelf over te laten of ze open zijn op zondag.

Bent u bereid deze vraag (anoniem) op uw site te plaatsen en te beantwoorden?

met vriendelijke groeten,

Mijnheer NN uit Gouda

Geachte mijnheer NN,

Wat betreft die twee moties geef ik u van harte gelijk. Maar het ging mij er het meeste om dat een ongelovig iemand, opstaat voor die normen en waarden van Nederlandse samenleving, die juist de christelijke politici moest aangaan. Juist zij zoeken zo in hun zgn. christelijk doen en laten, gedurig de kool en de geit te sparen, vanwege de vreze der Joden....(en of misschien ook wel de islamieten, in dit geval) Een ander het vuile werk op laten knappen. Hier walg ik ten zeerste van. Ik vind het werkelijk een schande. Zoals de kerken zijn gaan hoereren, zijn nu de christelijke politici ook gaan hoereren, mijnheer NN. Ik zou ook niet op Wilders kunnen stemmen, maar als u me vraagt of mij nog lust om op die anderen (CU of SGP) te gaan stemmen, moet ik u zeggen, dat ik voor deze lauwe slapjanussen ook mijn schoenen niet meer aan zal trekken in verkiezingstijd. Het is weg, mijnheer NN. Waar zijn de mannen als ds. Kersten en ds. Zandt, die destijds nog op de bressen mochten staan...?? Ondanks de fouten die Kersten begaan heeft in de tweede wereldoorlog. Maar ze stonden nog voor die waarden. Deze mannen werden nog gehaat. Men liep een straatje om voor hen, daar ging kennelijk nog wat van uit. Maar tegenwoordig kan de SGP en de CU met (bijna) iedereen praten en zaken doen. Op die andere punten heeft u wel volkomen gelijk hoor, maar mij ging het in deze om het gevaar van de ISLAM, waar kennelijk de CU en de SGP ganselijk blind voor zijn. De vijanden van Israel werden destijds, op bevel van den Heere, in brokken gehakt, maar wij zetten de deuren wagenwijd open. Maar straks worden wij en onze kinderen door hen in brokken gehakt. Denk aan die beelden in Fitna. Want als de gewone gematigde moslim gevraagd zal worden voor wie hij zal kiezen, wanneer het puntje bij het paaltje zal gaan komen, voor de extremistische en/of de radicale moslims of voor zijn christelijke buurman waar hij al jaren in vrede naast woont, dan weet u misschien zelf het antwoord wel. En als ik ook nog zie welk een liefde de heer Wilders ook nog in zijn hart koestert jegens het Israel & het Jodendom, dan is hij de anderen op dit punt ook nog tot een beschaming. Wie ziet en bemerkt nu heden ten dage nog de drijvende duistere macht,

die achter de ISLAM schuilt, en wie durft dit bij name te noemen in Nederland. Alleen de heer Wilders, en een enkele rechtse dominee in kerkelijk NL Welke drijvende duistere macht dreef destijds koning Herodus om alle kinderen van Bethlehem te vermoorden.....Kijk dit bedoel ik nu, wat nu een blinde heiden wel opmerkt, zien onze gekozen christelijke politici kennelijk NIET. Of ze zien het, maar ze durven niet te spreken. Nou, dan mogen ze van mij naar huis gaan, mijnheer NN. Ze zijn stekeblind, of het zijn bangbroeken en angsthazen. Van tweeën, één! Maar de prijs van deze angst gaan we straks toch allemaal een keer betalen, mijnheer NN. Maar dan is het te laat...

Hartelijke groet,

DJK



Elia en de Baalpriesters

Vriendelijk dank voor uw helder antwoord. Grotendeels kan ik met u instemmen. Wat betreft de kool en de geit sparen van de islam ben ik het geheel eens met u. Wilders gaat daarin veel rechtlijner te werk. Ook m.b.t. vrijheid van onderwijs (wel voor bijzonder onderwijs maar TEGEN Islamitisch onderwijs is de PVV) En helaas de SGP is daarin niet zo rechtlijnig uit angst voor het behoud van de refo-scholen. Daar zijn ze veels te slap in. Wellicht is het verstandig deze toelichting op uw website te zetten. We houden contact.

Vr. groet

NN

