



Fietsdriedaagse Noord/Noord-Oost

Wijkvereniging Noord/Noord-Oost organiseert op (maandag) 22, dinsdag 23, woensdag 24 en dondag 25 juni voor de vijfde keer de fietsdriedaagse...

De routes zijn ongeveer tussen de 25 en 30 kilometer. De start is tussen 18.30 en 19.15 uur. Behalve donderdag, dan starten we om 19.00 uur. De startavond op donderdag is altijd reuze gezellig...

Voor betoende moed, doorzetting en/of uithoudingsvermogen enz. is er buiten de eeuwige roem een beloning...

Heeft u een beetje moeite met fietsen, en bezit u een Sparta-model? Geen reden om thuis te blijven... Voorinschrijving op: dinsdag 16 en woensdag 17 juni...

KRB organiseert cursus jeugdstrandwacht

De Katwijkse Reddings Brigade (KRB) start maandag 8 juni met de cursus jeugdstrandwacht 1. Deze cursus is voor jongeren vanaf 12 jaar die graag strandwacht willen worden...



Korstaan van der Velde en Rose-Anne van Denderden hebben de perfecte hobby: vrijwilliger zijn bij de KRB.

Rose-Anne van Denderden (16) en Korstaan van der Velde (15) zijn al lange tijd lid van de KRB. Rose-Anne ging op haar 6e met vriendinnen mee en Korstaan werd lid van zijn zussen...

De cursus bestaat uit 12 lessen. Elke les wordt een deel theoretisch behandeld. Daarna is er een warming up en gaan we zwemmen in zee. Dan doen we elke keer een andere oefening...

Voor wie is de cursus geschikt? 'Je moet van zee en strand houden. Je hoeft niet heel goed te kunnen zwemmen...

Wat is zo leuk aan de KRB? Rose-Anne: 'Ik ben dol op strand en vind dit daardoor een perfecte hobby. In de zomermaanden ben ik de hele dag op strand te vinden...'

Rose-Anne: 'Er is veel oog voor de veiligheid. Er zijn veel leiders (1 per 4 cursisten) en er wordt in koppels in zee genomen. Je bekomert je dus ook om je maatje...

hele jaar veel activiteiten georganiseerd, zoals oefeningen, de reddingsdemonstratie, uitjes, feestjes. Het is een gezellige, sociale vereniging...' Rose-Anne: 'Houd je ook van strand en zee? Kom dan gewoon eens kijken tijdens een cursusavond...'

Korstaan: 'De sfeer is absoluut erg goed. We hebben veel lol met elkaar. En het voelt goed om iets te betekenen voor mensen...'

Locatie De cursus wordt gehouden op maandagavond op de Zuidpost van de Katwijkse Reddingsbrigade van 18.45 uur tot 20.30 uur. De eerste cursusdag is maandag 8 juni. De cursus kost € 25,- inclusief barbecue en cursusboek (€ 15,-)...

Anmelden of meer informatie?

Ben je 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om de cursus te volgen? Of wil je eerst iets meer informatie? Neem dan contact op met Nathalie van der Velde...



De strandwachters van de KRB hebben ieder hun eigen rol, maar het belangrijkste is, dat je als team goed functioneert.



'Alle verandering is geen verbetering'

Katwijkse predikanten 'in den vreemde'

Dominee Wim Zuiderduin was een jaar of 17 toen hij het verlangen kreeg om predikant te worden. Twintig jaar was hij predikant te Nederlandbroek. Sinds kort is hij predikant in Rijsen waar hij broer Jaap Zuiderduin. 'De kerke heeft toekomst', zegt Zuiderduin. 'Het is immers de kerk van de Heere.'

Door Pieter Hartvelt Dominee Wim Zuiderduin zag het eerste levenslicht 26 februari 1962 in Katwijk aan den Rijn. Zijn vader Wim Zuiderduin en moeder Corrie Imthorn gaven hem de roepnaam Wim. Zijn wouven inmiddels aan de Koninginneweg 41. 'Ik heb één zus: Anneke', vertelt Zuiderduin. 'en twee broers: Jaap en Paul. De eerste jaars was ik woonachtig op een woonboot op de Oude Rijn tussen Katwijk aan den Rijn en Rijsenburg. Later zijn we verhuisd naar Valkenburgweg 18, naast peenwarij Noord, waar mijn vader werkzaam was.'

met atheneum/vwo. De laatste twee jaar, van 1978 tot 1980, bracht Zuiderduin door aan de Guido de Brès te Rotterdam.

Gewoon aanwezig

De familie Zuiderduin ging aanvankelijk terkerke in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. Later ging zij vrijwel altijd naar de Oude en Nieuwe Kerke in Katwijk aan Zee. Zuiderduin zegt over die tijd: 'Kerk en geloof waren altijd op een gewone manier aanwezig in ons gezin. Niet als ook in het gezin van mijn vrouw. Wij zijn daarin gaandeweg meegegroeid of anders gezegd: door de Heere geleid tot beelijding van het geloof, enzovoort. 's Zondags door de erediensten en doordeweeks door de catechese, vlakavonden en niet te vergeten zaterdagavond de jeugdvereniging Berea. Ook hier is aanwezig: 'het geloof is uitgehoren op een woonboot op de Oude Rijn tussen Katwijk aan den Rijn en Rijsenburg. Later zijn we verhuisd naar Valkenburgweg 18, naast peenwarij Noord, waar mijn vader werkzaam was.'

Het verlangen om predikant te worden ontstond toen de jonge Wim Zuiderduin zo'n 16, 17 jaar oud was. 'Dat kwam vooral door en onder de prediking waar de begeerte groeide om zelf ook het Evangelie uit te dragen', vervolgt Zuiderduin. 'Ik heb daarin ook een tijdje mogen oefenen omdat ik de weg kreeg om zondagsschoolwerk te doen in het kerkelijk centrum. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En moe en leerzame periode om met kinderen bezig te zijn. Nog steeds als een

dienst bijzonder op de kinderen gericht is. - bijvoorbeeld op bidende dankdag - moet ik aan die tijd terugdenken.'

Studietijd

Wie predikant wil worden moet theologie studeren aan een universiteit. In het geval van Wim Zuiderduin was dat in Utrecht, vanaf 1980. Over de studietijd vertelt hij: 'Ik werd daar lid van de theologische studentenvereniging Voetius. Elk jaar werd een jaarthema vastgesteld met daaraan gekoppeld een aantal lezingen. Dan waren er nog de preekkingen en de studiekring over een bepaald onderwerp. Voor de rest had ik geen behoefte om aan andere studentententives mee te doen. Het meeste heb ik gehad aan de colleges van prof. C. Graafland. Het bezig zijn met de talen van de Bijbel vond, en vind ik trouwens nog steeds, heel mooi, boeiend! De studietijd heeft bij Zuiderduin niet tot een geloofscrisis geleid. Zo zegt hij dat het wel mee viel allemaal. 'Je kreeg wel dingen te horen en te lezen waarvan je dacht: dit is niet in de lijn met de Schrift. Maar, er zijn wat dit betreft voor mij gistschokkende ervaringen geweest.'

Voordat Zuiderduin ging studeren kreeg hij verkerking met Willemien de Mol en op 24 mei 1985 trouwden zij. 'Willemien is een dochter van Gees de Mol en Lenie Kuitj. Vlak na onze trouwdag zijn we naar Stellendam (Goeree-Overflakkee) verhuisd. Daar heb ik vier jaar als pastoraal medewer-

ker van ds. J. Codee gewerkt. Ik ben dankbaar voor het vele dat ik daar van hem heb geleerd met het oog op het latere predikantschap en het gemeentewerk. De praktijk is nog altijd anders dan alleen maar de boeken.'

'In Stellendam heb ik ook voor het eerst gepreekt, op 29 september 1985. De tekst was Joh. 14:6: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Die kinderen zijn in Stellendam geboren. De overige zes in Langbroek. In die tijd in Stellendam heb ik ook mijn studietijd afgerond. In 1988 zijn nog - met twee kinderen en één op komst - twee maanden in Canada (Norwich) geweest om daar een gemeente met geëmigreerde Nederlanders te dienen.'

Broer Jaap

Op 17 september 1989 werd Zuiderduin predikant in zijn eerste gemeente. 'Dat was in Nederlandbroek (in onderscheik met kerkelijke Overlangbroek). Daar zijn we bijna twintig jaar geweest. Sinds kort (23 maart) wonen we in 'ons' tweede gemeente Rijsen. Een gemeente die tien keer zo groot is met zes wijkken (al heeft Katwijk aan Zee er natuurlijk wel tien). Ik ben hier bevestigd door mijn broer Jaap die in Nieuw-Lekkerland staat. Zoals ik eerder heb vermeld was ik in mijn huidige gemeente bevestigd heb. Zijn tekst was 2 The. 2:13-17 en ik heb in dit artikel gedaan met 2 The. 3:1. 'De kinderen ervoeren de verhuizing in eerste instantie niet po-



Ds. Wim Zuiderduin.

Sistief. Nu begint het te wemen. Dit komt mede door goede contacten die er zijn vanuit de jeugd en de kinderen. Mijn vrouw heeft er geen moeite mee. Al met al is het menselijk gespreken voor ons allemaal wel een hele verandering. Zo lang ergens te wonen, het goed te hebben ook, en dan in eens weg te moeten naar een andere gemeente... Maar de Heere Die roept is ook de God Die voor alles en iedereen zorgt! Ook voor de gemeente die we hebben moeten loslaten. Het is denk ik wel een uniek feit dat we hier in Rijsen op dit moment met vier jaargetogen zijn en met nog een collega ook uit onze studententijd, die iets verder was dan ons.'



Rupsje nooit genoeg

'Aan de burgemeester van Katwijk, de woldelgoleerde heer Drs. J. Wiene. Zo begint het bestuur van het Noordzee Zomer Festival (NZF) de brandbrief aan de burgemeester. Ja, een brandbrief, want dat 'woldelgoleerde' is het enige vriendelijke woord richting Wiene. Het bestuur van het NZF is de houding van onze burgemeester namelijk meer dan zat. Wiene schildert hen af als onbetrouwbaar en 'rupsje nooit genoeg'. En dat terwijl Wiene met zijn halstarrige houding weigert het festival op doordeweekse dagen een half uurje extra speeltijd te gunnen.

In die brief wordt zelfs ondergekeelde naar voren gehaald. 'Zelfs de gespecialiseerde criticaster heeft nu standaard opgetakt en verwijst ons commercieel motieven. Dat is natuurlijk vragen om een reactie. Bij deze dus. Laat ik voorop stellen, dat ik geen burgemeester nodig heb om zo'n signaal op te pakken. Ik ben mens genoeg van 'me eige'. Toevallig is deze criticaster een fan van het NZF. Tijdens de feestweek ben ik meestal meerdere avonden in de tent op het plein te vinden. Hartstikke leuk. Je koopt een zool mantjes, kom altijd wel behoudend tegen en samen drink je een paar biertjes. Op alcoholgebied weet dit rupsje gelukkig wanneer het wel genoeg is. Dus wat mij betreft is dat halve uurje echt geen probleem. Maar geef toch gewoon eerlijk toe, dat meer tijd voor het festival ook meer verloop ook frisjes en biertjes betekent, ofwel broodhooide inkomsten. Dat is echt geen schande. Waar zouden heel veel (sport)verenigingen zijn zonder baropbrengsten? Jammer genoeg kwam die brief van NZF-wirzitter Willem Schonenberg vorige week donderdag

tijdens de raadsvergadering niet aan de orde. De raad greep de Algemeen Plaatselijke Verordenning aan om nog eens te praten over het omiddelbare herachte half uurje voor het NZF. De partij van Esther Schonenberg (GemeenteBelangen) kwam met een amendement om zo de burgemeester te dwingen de eindtijden te versoepelen. Met al die eerder uitgesproken steun van andere partijen zou dat toch moeten lukken? Maar het CDA durfde het niet aan. De partij die eerder nog beweerd dat er best meer gefeest mag worden, wou ongewijfeld de CDA-burgemeester niet voor het hoofd stoten en nam de toevlucht tot een motie. Die motie van CDA. Prda en VVD werd uiteindelijk aangenomen met steun van GB, onder het motto 'beter iets dan niets'. Maar een motie is niets meer dan een verzoek en een verzoek kan de burgemeester wel weigeren. Hoeveel meer dat politiek gezien niet verstandig lijkt.

Blijft een feit, dat ik het zeer betreurd dat we het volgend jaar zonder NZF moeten doen. Kunnen we de steun van andere partijen niet samen naar een halfje op de heil sturen, dat halfje op slot doen en ze pas weer naar buiten laten als er voor alle partijen bevredigende oplossing is? Bijvoorbeeld dat halve uurje erbij voor het festival en behoudend tegen en samen drink je een paar biertjes. Of is dat echt te veel gevraagd? Of moet ik soms me als bemiddelaar of - om het moedwoord maar te gebruiken - mediator?

En nu even iets geheel anders. Gaat u nog even stemmen van daag? Voor het Europees Parlement. Doen hoor! Als u echt niet weet wat u moet stemmen, kleur dan als signaal aan de politici die geen kleur willen bekenen uit protest met het pollood het vakje 'blanco' helemaal rood.

Criticaster.

Cafés pleiten voor meer speelautomaten

Een speelaatmaat erbij. Dat is de wens van zeven Katwijkse cafés Albatros, Lindeboom, In den Blauwen Bock, Happy Dees, Stairs, Casa Cara en Masketier hebben daartoe in een gezamenlijke brief een verzoek gedaan aan de gemeenteraad. De brief stont vorige week donderdag op de lijst van ingekomen stukken bij de raadsvergadering. Het college van burgemeester en wethouders zal zich over het verzoek buigen. Volgens de horecabedrijven gaat het Katwijkse speelaatmatenbe-

leid uit van maximaal twee speelaatmaten per café, terwijl er in veel andere gemeenten maximaal drie speelaatmaten zijn toegestaan waarvan maximaal twee gokautomaaten. Dit is wat de horecabedrijven in het centrum ook willen. Hans Lindeboom van Stairs wijst er in de brief op, dat behendigheidssystemen niet verslavend zijn. 'Dit zijn vooral spelletjesmachines met een heel amusementswaarde: een educatief karakter. Gaarne zijn wij bereid u een ander te demonstreren.'

In deze serie in De Katwijkse Post komt elke maand een Katwijker aan het woord die predikant is geworden en niet in Katwijk staat. Hoe was hun jeugd, waar zijn ze op dit moment werkzaam en welke gevoelens hebben ze op dor moment. Als u tips heeft voor deze serie, kunt u de natuurlijk altijd mailen naar de redactie: redactie@katwijksepost.nl

Dominee Wim Zuiderduin was een jaar of 17 toen hij het verlangen kreeg om predikant te worden. Twintig jaar was hij predikant te Nederlandbroek. Sinds kort is hij predikant in Rijsen waar hij broer Jaap Zuiderduin. 'De kerke heeft toekomst', zegt Zuiderduin. 'Het is immers de kerk van de Heere.'

met atheneum/vwo. De laatste twee jaar, van 1978 tot 1980, bracht Zuiderduin door aan de Guido de Brès te Rotterdam. Gewoon aanwezig De familie Zuiderduin ging aanvankelijk terkerke in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. Later ging zij vrijwel altijd naar de Oude en Nieuwe Kerke in Katwijk aan Zee. Zuiderduin zegt over die tijd: 'Kerk en geloof waren altijd op een gewone manier aanwezig in ons gezin. Niet als ook in het gezin van mijn vrouw. Wij zijn daarin gaandeweg meegegroeid of anders gezegd: door de Heere geleid tot beelijding van het geloof, enzovoort. 's Zondags door de erediensten en doordeweeks door de catechese, vlakavonden en niet te vergeten zaterdagavond de jeugdvereniging Berea. Ook hier is aanwezig: 'het geloof is uitgehoren op een woonboot op de Oude Rijn tussen Katwijk aan den Rijn en Rijsenburg. Later zijn we verhuisd naar Valkenburgweg 18, naast peenwarij Noord, waar mijn vader werkzaam was.'

dienst bijzonder op de kinderen gericht is. - bijvoorbeeld op bidende dankdag - moet ik aan die tijd terugdenken.'

'In Stellendam heb ik ook voor het eerst gepreekt, op 29 september 1985. De tekst was Joh. 14:6: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Die kinderen zijn in Stellendam geboren. De overige zes in Langbroek. In die tijd in Stellendam heb ik ook mijn studietijd afgerond. In 1988 zijn nog - met twee kinderen en één op komst - twee maanden in Canada (Norwich) geweest om daar een gemeente met geëmigreerde Nederlanders te dienen.'

Sistief. Nu begint het te wemen. Dit komt mede door goede contacten die er zijn vanuit de jeugd en de kinderen. Mijn vrouw heeft er geen moeite mee. Al met al is het menselijk gespreken voor ons allemaal wel een hele verandering. Zo lang ergens te wonen, het goed te hebben ook, en dan in eens weg te moeten naar een andere gemeente... Maar de Heere Die roept is ook de God Die voor alles en iedereen zorgt! Ook voor de gemeente die we hebben moeten loslaten. Het is denk ik wel een uniek feit dat we hier in Rijsen op dit moment met vier jaargetogen zijn en met nog een collega ook uit onze studententijd, die iets verder was dan ons.'

Zuiderduin sombert niet mee met allerlei prognoses waar het gaat om de toekomst van de kerke. Hij zegt: 'De kerke heeft toekomst, want ze is van de Heere. Haar roeping is wat de boodschap van de Bijbel in klare taal te vertolken in onze tijd. Voor jong en ook oud. Dat oude Woord geldt ook voor onze tijd en heeft nog niets aan betekenis ingeboet. Daar hoeft niets bij en er mag ook niets van. Maar uiteindelijk blijft het geheim van de Heilige Geest als de verkondiging van het Evangelie vrucht draagt. Wat betreft de jongeren: wij houden hun niet bij de kerke. Dat is het werk van God, vanuit de trouw van Zijn verbond van geslacht tot geslacht.'

Over alle veranderingen en vernieuwingen die de laatste jaren door de kerken zijn gegaan, is Zuiderduin kort: 'Alle verandering is geen verbetering, zeker geen winst. De vraag moet telkens zijn: is wat wordt voorgestaan geworteld in de Schrift, is het tot eer van Gods Naam en tot welzijn van Zijn gemeente, van de kerke als geheel? Voor de rest wil ik maar wijgen.'

Kracht van God

De predikant dient volgens Zuiderduin in alle takken van het gemeentewerk - en dat zijn er heel wat - dienend bezig zijn met en vanuit het Woord, door dat uit te leggen en te passen. 'Of anders gezegd: zondaren bij Christus brengen en houden. Tot opbouw van Zijn gemeente en tot heerlijkheid van Gods Naam'. De voornaamste taak en uitdaging waar de kerke van nu zich voor gesteld ziet is nog steeds de prediking. Zuiderduin zegt dat het een tekst uit de bijbel: 'Predik het Woord! Want ook in onze tijd is het Evangelie een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die het gelooft.'