



John Bunyan

OVER DE ROEPING

Ik geloof, dat tot een ware roeping het woord van het evangelie vergezeld moet worden, door den Heiligen Geest, en dat wel door zijne kracht-ik bedoel die roeping, welke door God gemaakt is tot de vrucht der uitverkiezende liefde. 'Wetende, ' zegt Paulus tot de Thessalonicenzen, geliefde broeders! uwe verkiezing van God: want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid enz. 1 Thessalonicenzen 1:4-5. Anders willen en kunnen de mensen niet horen en zich bekeren. Samuel moest viermaal geroepen worden eer hij de stem kende van Hem, die uit den hemel sprak. 1 Samuel 3:6-10. In Hosea wordt van hen gezegd dat zij henen gingen, wanneer de profeten hen riepen, dat zij in plaats van tot hen te keren 'den Baäls offerden en den gesnedenen beelden rookten.' Hosea 11:2 De reden hiervan is omdat de mensen van nature dood zijn in de zonde, en vijanden in hun verstand wegens hun goddeloze werken: de roepstem is dus: 'Ontwaakt gij, die slaapt! en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten.' Efeziërs 5:14. Verstaat daarom dat de werkelijke roeping gelijk dat woord van Christus is, dat Lazarus uit de doden opwekte, een woord is, dat verzelde gaat van een arm die almachtig is. 'Lazarus, kom uit.' Johannes 11:43. Het was een woord tot den dode, maar niet alleen dit, het was ook een woord voor den dode, een woord dat hem uit de doden opwekte, een woord dat allen tegenstand overtrof, en dat bracht hem uit het graf, ofschoon hij daarin aan handen en voeten gebonden was. Galaten 1:15. En van hier dat de roeping soms genoemd wordt een levendmaking, Efeziërs 2:1-2, een opwekking, een verlichting of een trekken uit de duisternis tot het licht. Hebreeën 10:32. Handelingen 9:6.

Want even vreemd als het is, dat een mens, reeds lang gestorven, uit het graf opgewekt wordt of dat een blinde ziende gemaakt wordt, zo is het ook met de ware roeping gesteld. Hierom is het dat Paulus toen hij geroepen werd stond, 'bevende en verbaasd zijnde, ' en dat Petrus zei: 'Die u uit de duisternis geroepen heeft, tot Zijn wonderbaar licht.' 1 Petrus 2:9, Efeziërs 4:24, Handelingen 9:6. Bij een ware roeping wordt de stemme Gods gehoord en de poorten des hemels worden geopend, toen God Abraham

riep verscheen Hij tot hem in heerlijkheid. Dat van Ananias tot Saulus wordt slechts door weinigen ondervonden. 'En hij zei: de God onzer vaderen heeft u te voren verordend, om Zijnen wil te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijnen mond te horen.' Handelingen 22:14.

Wel is waar was de roeping van Saulus buiten den gewonen weg, maar in de hoofdzaak was zij niet anders dan hetgeen plaats heeft bij al de uitverkorenen, namelijk:

(1.) Een werkelijke opwekking uit den slaap der zonde, en inzonderheid uit die des ongeloofs. Johannes 16:8. En daarom ontdekte God aan Adam, toen Hij dezen riep, ook werkelijk zijne zonde, en wel in die mate, dat Hij hem al zijne eigengerechtigheid ontnam. Genesis 3. Zo was het ook met den stokbewaarder. Handelingen 16:29-30. Ja, het is zulk een opwekking, waardoor hij ziet, dat hij zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap Israëls, een vreemdeling van de verbonden der belofte, gene hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Efeziërs 2:12. Maar hoe vreselijk en ontzettend de schuld der zonde moge zijn, die in de ziel gevoeld wordt, wanneer zij door den God van den hemel geopenbaard wordt, nog groter is de blijdschap bij het gezicht der genade, wanneer het God behaagt, die ons door Zijne genade roept, Zijnen Zoon in ons te openbaren.

(2.) Bij een ware roeping worden de ogen geopend voor de dingen der toekomstige wereld en de eeuwige heerlijkheid, de opstanding der doden en het eeuwige oordeel, de zaligheid die God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben, voor de zegeningen, die over ons zullen komen bij de komst van onzen Heere Jezus Christus. Dit zijn de grote zaken waarmee de ziel wordt bezig gehouden onder de levendmakende roepstemmen Gods. En hierom is het dat er geschreven staat, dat wij tot de heerlijkheid geroepen worden. 1 Thessalonicenzen 2:12. Tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus.' 2 Thessalonicenzen 2:14.

(3.) In een levendmakende roeping ligt ook een heiligmakende kracht, en van hier is het, dat er geschreven staat, dat wij geroepen worden tot heiligmaking, 1 Thessalonicenzen 4:7, met een hemelse roeping Hebreeën 3:1. Geroepen tot heerlijkheid en deugd. 'Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.' 1 Petrus 2:9. Ja, de ware roeping heeft tot onafscheidenlijke metgezel, de belofte der heiligmaking. 'Hij, die u roept, is getrouw, die het ook doen zal.' 1 Thessalonicenzen 5:24.