



R.M. Mc Cheyne

HET EVANGELIE FEEST

Vorbereiding Heilig Avondmaal

En de Heere der heirscharen zal op dezen berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn. En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bevonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijn volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.” (Jesaja 25 : 6-8).

Deze woorden moeten nog vervuld worden bij de tweede komst van de Verlosser. Weliswaar heeft de Heere der heirscharen lang geleden dit feest bereid en Zijn knechten uitgezonden, zeggende: „Komt, want alle dingen zijn gereed;” maar het is even waar dat het bewindsel, waarmede alle volken bewonden zijn, nog niet weggenomen is, en Paulus zegt ons duidelijk, in 1 Cor. 14 : 54, dat in de dag van de opstanding deze woorden geheel zullen vervuld worden: „De dood is verslonden tot overwinning.”

Nochtans zijn deze woorden enigermate vervuld geworden daar waar ooit een bijzondere uitstorting van de Geest heeft plaats gehad. Dikwijls zijn ook in ons land, bij gelegenheid van Sacramentsbedieningen deze woorden vervuld. God heeft Christus gesteld tot een vette maaltijd voor hongerige zielen. Het bewindsel des ongeloofs is van vele harten afgescheurd geworden, en de tranen uit veler oog weggewist. Het is mijn ootmoedige, doch ernstige bede, dat de volgende Sabbatdag zo'n dag in deze stad moge zijn. (Avondmaalsdag). Het is mij een behoefte u allen, die kinderen Gods bent, uit te nodigen tot een verborgen en verenigd gebed, opdat dit zo moge zijn; en te dien einde heb ik ook deze tekst gekozen, door welke ik u tot het gebed wilde opwekken.

I. Waar wordt hij gehouden?

Antwoord.

1. Op Moria? ach! daar offerde Abraham zijn Izak. Daar werd het paaslam gewoonlijk geslacht. Daar stond Jezus, uitroepende: „Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke!”
2. Op de Olijfberg? Daar zei Jezus: „Ik ben de ware wijnstok.” Daar stond de beker van

toorn voor Hem, in de nacht waarin Hij verraden werd.

3. Op Golgótha? Daar kruisigden zij Jezus en twee moordenaars, aan elke zijde één. Daar was het dat de voorbijgangers hun hoofden schudden, de overpriesters spotten en de moordenaars lasterden. Daar was een duisternis van drie uren. Daar doorboorden zij Zijn handen en voeten. Daar verliet God Zijn eigen Zoon. Daar werd een eeuwige toorn gelegd op een eeuwige Zaligmaker: „De Heere der heirscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken.”

Aan bekommerden. De wereld tracht u te verlokken; zij nodigt u uit tot de gezelschappen, meer van de wereld te zien, haar vreugde te genieten, en deze droevige gedachten te verdrijven. Zij maakt voor u een maaltijd in de een of andere verlichte zaal, met schitterende lampen; de pijpers en de spelers en de wijn zijn op haar maaltijden. O, begerige ziel, vliedt deze dingen: Gedenkt Loths vrouw. Indien u bekommerd bent over uw ziel, ontvliedt de maaltijden van de wereld. Sluit uw oren en vlucht. Ziehier hoe God tracht u te verblijden ook Hij maakt een maaltijd.

Maar waar? *Op Golgótha*. Daar is geen licht; alles is donker rondom het kruis; geen muziek, maar de verzuchting van een stervende Verlosser: „Eli! Eli! Mijn God! Mijn God!” O, bekommerde ziel, daar zult u vrede en rust vinden. „Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Het donkerste uur, dat ooit in deze wereld was, geeft licht aan een droeve ziel. Het gezicht op het kruis geeft een gezicht op de kroon. Die stervende verzuchting, welke de rotsen deed splijten, kan alleen het bewindsel verscheuren en u vrede geven.

II. Wat is het? „Een vette maaltijd van reine wijnen.”

1ste. Een feestmaaltijd. Het is geen maaltijd alleen, maar een feest. Bij een maaltijd is het voldoende als er genoeg is voor allen, die rondom de tafel zitten; maar op een feest moet er meer dan genoeg wezen daar is milde overvloed. Het Evangelie wordt vergeleken bij een feest: „Komt: eet van mijn brood en drinkt van de wijn, die Ik gemengd heb.” (Spr. 9). Wederom, in het Hooglied: „Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen; want ik ben krank van liefde.” Nogmaals, in Matth. 22: „zegt de genoden ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft.”

Zo is het in Jezus: daar is brood genoeg en ook nog over. Hij kwam opdat wij het leven mochten hebben, en dit overvloediger mochten hebben. Er is een feestmaaltijd in een gekruisigde Jezus. Zijn dood in de plaats van zondaars is genoeg, en meer dan genoeg, ter verzoening onzer zonden. Het is niet alleen gelijk aan mijn dood, maar het verheerlijkt God en Zijn heilige wet meer, dan dat ik honderd doden geleden had. „Troost, troost mijn volk; u hebt van de hand des Heeren dubbel ontvangen voor al uw zonden.” Zijn gehoorzaamheid in de plaats van zondaars is genoeg, en meer dan genoeg, om onze naaktheid te bedekken. Zij is niet slechts gelijk aan mijn gehoorzaamheid, maar zij verheerlijkt God meer dan als ik nooit gezondigd had. Zijn kleed bedekt niet alleen de naakte ziel, maar bedekt van het hoofd tot de voeten, zodat geen schande verschijnt Christus alleen verschijnt, en de ziel is geborgen. Zijn Geest is niet alleen genoeg, maar meer dan genoeg, om ons heilig te maken. Er is een bron in Christus, die wij nooit kunnen ledigen stromen van genade, die wij nooit leeg kunnen

drinken.

Christenen, zoekt uw voedsel meer bij Christus: „eet, o vrienden! drinkt, ja drinkt overvloedig, o geliefden!” Wanneer u genodigd bent op een feest, kunt u uw gastheer geen groter belediging aandoen, dan wanneer ge u vergenoegt met een kruimpje, dat onder de tafel is gevallen. Nochtans beledigen de Christenen van onze dagen de Heere van de heerlijkheid aldus. O, hoe weinigen zijn er, die bij Christus te gast gaan! Hoe weinigen kleden zich in Zijn wit gewaad! Hoe weinigen drinken Zijn Geest in! De meesten zijn tevreden met een zweem van genade, een kruimpje van de tafel en een druppel van Zijn Geest. Ontwaakt, lieve vrienden: „Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat uw blijdschap volkomen zij.”

2. Een vette maaltijd, van reine wijnen.

Een vette maaltijd, vol van merg, beelden de rijkste en voedzaamste spijsen af. En de reine wijnen, die gezuiverd zijn, stellen de oudste en beste wijnen voor, zodat er op dit feest niet slechts overvloed, maar de beste overvloed is. O, zo is het in Christus.

Vooreerst, er is vergeving van alle zonden. Dit is de heerlijkste spijs voor een hongerige ziel. Een goede tijding uit verre landen is als koud water op een vermoeide ziel. Een goed geweten is een eeuwig feest. O, vermoeide ziel, tast en ziet. „Ik zat neer onder Zijn schaduw met grote blijdschap, en Zijn vrucht was liefelijk voor mijn smaak.” Deze zijn de appelen, naar welke een vermoeide ziel uitroept: „Versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.”

Ten tweede. Het vriendelijk aangezicht van de Vader. De Vader heeft u lief. O, het is een feest voor een ziel, wanneer zij de toorn van God ontkomen is en in de armen van een liefhebbende Vader ligt; dit is als de overgang vanuit de dood in het leven.

Ten derde. Het neerdalen van de Geest in de ziel. O, dit vertroost de ziel. Dit is de olie van de blijdschap, die het gelaat doet schijnen. Dit doet de beker overvloeien. Dit is de volle fontein, die in de ziel opspringt, en tegelijk versterkt en reinigt. Lieve vrienden, bent niet vervuld met wijn, waarin overdaad is, maar wees vervuld met de Geest. Deze zijn de flessen, waarmede de ziel ondersteund wordt. (Hooglied 2 : 5). Wees in de Geest op de dag des Heeren!

3. Voor wie is die maaltijd? „Alle volken.” „Het Evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder, die gelooft; eerst de Jood en ook de Griek!” „Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie aan alle creaturen!” O, er is onder de hemel geen schepsel, voor wie dit feest niet is bereid. Er is geen schepsel, aan hetwelk wij de boodschap zouden kunnen onthouden: „alles is gereed: komt tot de bruiloft.”

Lieve, bekommerde zielen, waarom blijft u van Christus weg? U zegt, Christus is ver van u; helaas! Hij is elke dag aan uw deur geweest. Christus is zo mild voor u, als voor ieder, die ooit tot Hem kwam. Komt hongerigen komt ledigen, komt zondaars komt zoals u bent, kom te gast bij die heerlijke Jezus. Hij is een feestmaaltijd voor de hongerige ziel.

Lieve, dode zielen, u die nooit een klopping van angst gevoelde, die nooit een hartekreet tot God uitriep, deze boodschap is voor u. Dit feest is voor alle volken. Christus is zo mild voor u als voor anderen: „gij slechten, hoe lang zult gij uw slechtheid beminnen?” „De Geest en de bruid zeggen: kom.”

III. *De verslinding van het bewindsel.*

1. Merk op, er is een bewindsel over ieder natuurlijk hart, een dik, ondoordringbaar bewindsel.

1^{ste} Er was een voorhangsel in de tempel voor de ingang van het heilige van de heiligen, zodat geen oog de heerlijkheid des Heeren daarbinnen kon zien.

2e. Er was een bedeksel over het aangezicht van Mozes, toen hij van de berg kwam, daar iets van de heerlijkheid van Christus op zijn gelaat scheen. Toen het bedeksel weggenomen was, konden zij niet zien vanwege de heerlijkheid.

3e. Zo is er een bewindsel op de harten van de Joden tot op deze dag, als Mozes en de profeten hun gelezen worden.

4e. Zo is er een bewindsel over uw harten voor zovelen als u leeft in uw natuurlijke toestand een dik, ondoordringbaar bewindsel; zijn naam is *ongeloof*. Hetzelfde bewindsel, dat de schoonheid van het beloofde land voor Israël verborg in Kades-Barnea „want zij konden niet ingaan, vanwege hun ongeloof” datzelfde bedeksel ligt heden over uw harten.

Dit is de grote reden van uw onverschilligheid omtrent Christus. Het bedeksel is op uw hart. De Heere moge de hele rijkdom van Zijn schoot op de tafel neerleggen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus; zolang echter dat bewindsel op u ligt, zult ge u niet bewegen. U ziet geen gestalte noch begeerlijkheid in Christus: „als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.” (Jesaja 53:2). „De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.” (1 Kor. 2 vs. 14).

2. Wie neemt het bewindsel weg?

Antwoord: „De Heere der heerschen.” Hij, die de maaltijd maakt, is dezelfde die het bewindsel verslindt! O, het is een werk Gods dat bedeksel weg te nemen. Wij kunnen met u twisten tot middernacht, en met u spreken over uw zonde en ellende, wij kunnen al de liefelijkste woorden uit de Bijbel te voorschijn brengen, om u aan te tonen dat Christus schoner is dan de kinderen van de mensen; nochtans zult u heengaan en zeggen: wij zien geen schoonheid in Hem. Maar God kan het bewindsel wegnemen. Soms doet Hij het in een ogenblik, soms langzaam; dan wordt Christus openbaar en dierbaar. Er is geen van u zo diep verzonken in zonde en wereldsgezindheid, zo onverstandig en vreesachtig in de dingen Gods, of uw hart kan overwonnen worden door de blik op een onbedekte Zaligmaker. O, laat ons deze belofte de Heere opdragen: „Hij zal op deze berg het bewindsel des aangezichts van al het volk verslinden en het bedeksel dat over alle natiën is.” Kom en doe het, Heere.

„Ik zal Mijn Geest over u uitgieten.”

Doe het haastig, o Heere.

3. Waar? „Op deze berg.” Op dezelfde plaats, waar Hij de maaltijd maakt. Hij brengt de ziel naar Golgótha. Ja, het is door de blik op de gekruisigde Zaligmaker, dat God ieder bewindsel wegneemt.

Bekommerde zielen, wacht aan de voeten van het kruis. Denkt aan Christus en die gekruist. Daar neemt God het bedeksel weg. Vertoeft dikwijls te Gethsémané dikwijls op Golgótha. O, mocht Hij zich op de volgende sabbat aan u allen openbaren in de breking

des broods. Dit is Hem aan duizenden zo gemakkelijk als aan één ziel.

IV. Gevolgen.

1. Zegepraal over de dood.

1ste. Dit wordt hier vervuld. Dikwijls wordt de vreze des doods weggenomen in hen, die te voren sidderden. De ziel, van welke in waarheid het bewindsel is weggenomen, kan door de vallei gaan, zo niet zingende, dan ten minste met ootmoedig vertrouwen, en kan eindelijk zeggen: „Heere Jezus ontvang mijn geest!” ach, niets dan een oprechte blik op Jezus kan de vreze des doods wegnemen. Wereldlingen kunnen in onwetendheid en ongevoeligheid sterven, maar een Christen alleen, wiens bedeksel is verslonden, kan in de dood ervaren dat de prikkel is weggenomen.

2e. In de opstanding. Wanneer wij Christus gelijkvormig zijn „wanneer de zee de doden heeft opgegeven, die in haar waren, en de dood en de hel de doden, die in hen waren” „wanneer dit verderfelijke onverderfelijke heeft aangedaan” dan zullen wij kunnen zeggen wat er geschreven staat: „de dood is verslonden tot overwinning.”

Lieve vrienden, welke ernstige tonelen liggen er voor ons! ach! niets dan een blik op Christus als onze eigen Zaligmaker en Verlosser kan ons staande houden, in het gezicht van open graven en waggelende werelden. Wij zullen Zijn eigen woorden gedenken en stil zijn: „Ik zal u van de macht des grafs verlossen; Ik zal u van de dood verlossen. O, dood, Ik zal uw gesel zijn; o, graf, Ik zal uw verwoesting zijn.” „Vader! Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen.”

2. Zegepraal over de smart.

1ste. Zelfs hier wist God de tranen van de smart weg de tranen van zonde en schaamte door de openbaring van Christus. Een werk van de genade begint altijd met tranen. Maar als God de ziel naar Golgótha brengt ... zie: daar zijn uw zonden op Immanuël gelegd; daar draagt ze het Lam Gods; daar is de gehele hel die u zou lijden. O, hoe liefelijk wist God de tranen weg! Bekommerde zielen, moge dit God doen op de volgende sabbatdag!

2. Volkomen vervulling hiernamaals. Er zullen hier altijd tranen te schreien zijn, wegens de zonde, de verzoeking, de smart; maar dáár „zullen zij niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet meer vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen van de wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openb. 7 : 16 en 17).

3. Zegepraal over alle smaadheid. Reeds hier verheft de Heere Zijn volk boven alle smaadheid Hij stelt ze in staat te zegenen en niet te vloeken: „hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken, doet wel degenen die u haten, en bidt voor degenen die u geweld aandoen en u vervolgen.” Maar ginds zal een volle zegepraal zijn. Hij zal ons karakter verheerlijken. Hier mogen wij, op onze levensweg, smaadheid te dragen hebben! Christenen worden geminacht, veracht, vertreden, terwijl zij op aarde zijn; maar God zal ze eenmaal als Zijn kleinodiën erkennen. De wereld zal er verbaasd van staan.