

KORT OPGEMERKT

** **GODVRUCHTIGE ZWIJGERS.** Onder deze titel schrijft Gerry van der List in "Elsevier" van 2 mei 2009 een artikel over strengste kloosterorde in de r.k.kerk, de kartuizers. Deze brave broeders mochten nooit praten! In Nederland zijn ze al lang verdwenen. Van der List schrijft erover: "De onverdraagzame protestanten hebben daar een steentje aan bijgedragen. In 1572 moordden de troepen van Willem van Oranje in Roermond twaalf kartuizers uit. Het bloed spatte 6 meter hoog tegen de muren, zo wil het verhaal." Het ontbreekt er nog maar aan dat de vijandige Van der List -die ook al zo minderwaardig over Calvijn schreef- deze "martelaren" nog niet heeft gezien in blinkende witte klederen én met gouden kronen op hun heilige schedels in de Hemel! Zoiets viel de "Gorkumse martelaren" wel te beurt. Onlangs lazen we er iets over van "onze" kant en ook in dat artikeltje kwamen de geuzen er niet al te best af. Helaas zijn we de bron kwijt. Maar in elk geval hopen we in het volgende nummer DV de hele geschiedenis van de "godvruchtige" monniken van Gorkum aan u te vertellen. En dat werpt veel "licht" op het gedrag van de lieve roomse geestelijken; of ze zwijgers waren of sprekers...

** **Verwachting.** "Wij verwachten dat in de latere dagen, als de antichrist vernietigd zal zijn, de Joden geroepen en de tegenstanders van Zijn geliefde Zoon verbroken, dat dan de kerken van Christus, uitgebreid en opgebouwd door de ongestoorde en overvloedige mededeling van licht en genade, in deze wereld rustiger, vreedzamer en heerlijker staat zullen beleven dan ooit tevoren."
(Verklaring van Savoy - 1628)

** **Uitverkiezing.** Vraag: Waaraan kan ik weten of ik uitverkoren ben? Antwoord: De tollenaar stond van verre. (Dr. H.F. Kohlbrügge-*Vraag en antwoord Heid.Cat.-79^{ste} vraag*)

** **Het recht Gods.** Omdat Christus aan al het recht Gods volkomen voldaan heeft behoeven we zelf niets meer aan en toe te brengen, dan alleen te zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Een mens zou het geen duizendste deel van een seconde uithouden onder het recht van God. Dat we het recht van God moeten toevallen is een heel andere zaak. En God heeft recht op alles van ons!

**** Talenkennis.** De kennis der talen, of liever de nodige bekwaamheid daartoe, heeft minder wezenlijke voordelen aan zich verbonden, dan velen denken. Iemand mag in staat zijn een bezem in twintig verschillende talen te noemen; mijn dienstmaagd, die daarvan gebruik weet te maken, ofschoon zij die zelf slechts in één taal kan noemen, is waarlijk die geleerde in een zekere zin niet veel ten achter.

(John Newton-“Omicron”, blz.232)

**** ARME KERKJEUGD-1.** De Nederlandse jongeren hebben in de afgelopen jaren de tragische reputatie gekregen de 'zuipschuiten' van Europa te zijn. Jongeren drinken steeds meer, maar ook de leeftijd waarop voor het eerst wordt gedronken daalt. De Nederlandse jeugd hoort, in vergelijking met Europese leeftijdgenoten, tot de top van alcoholgebruikers. Dat feit was al langer bekend. Er komen steeds meer verontrustende cijfers openbaar van kinderen die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belanden. Komt dit alleen voor bij de wereldse jeugd? We weten beter. Juist in de streng kerkelijke plaatsen is het ook vreselijk. En... men zwicht ervoor. Wie? De gemeentelijke en kerkelijke leidslieden! Zuipketen voor de refojeugd worden er gedoogd. En zulke “keten” vinden we juist in “streng” orthodoxe plaatsen...

**** Arme kerkjeugd-2.** In het RD van 9 april 2009 wijst de heer A. Fraanje erop dat in Barneveld dat het gemeentebestuur een “gedoogbeleid” hanteert t.o.v. van de drankketen, hetgeen volgens hem een onrecht is dat in een rechtstaat niet thuishoort. Hij kan zich voorstellen dat een gemeentebestuur met de handen in het haar zit als het gaat over de drankketen. Fraanje geeft een suggestie: de kerken moeten dit grote probleem aanpakken. Hij weet dat een groot deel van deze jongeren op zondag in de kerk zitten. Hij meent dat predikanten en ouderlingen moeten waarschuwen. Hij zegt: “Als het gemeentebestuur van Barneveld geen einde kan maken aan de drankketen, laten dan de kerkenraden hun verantwoordelijkheid nemen.” Wat zou het een zegen zijn als dit gebeurde.

**** Arme kerkjeugd-3.** Als je dit alles leest wrijf je eigenlijk je ogen uit. Wordt er dan niet door de geestelijke leidslieden gewaarschuwd? Laten ze hun jeugd ongewaarschuwd voor eeuwig verloren gaan? Een voorstel: Laten de predikanten én de ouderlingen op zaterdagavond eens persoonlijk de jeugd in deze zuipketen opzoeken en Gods Woord laten spreken. We hebben wel gelezen van predikers als dominee Boone en anderen dat ze de kermis opgingen om hun jeugd te waarschuwen! Waar zijn toch de **zielenherders?**

**** Arme kerkjeugd-4.** De afgelopen maanden zijn verschillende keren de zogenaamde illegale biertenten en keten in het RD aan de orde geweest. Onlangs vermeldde het RD dat in zo'n biertent zelfs iemand zwanger is geraakt. Vorige jaar ben ik zelf wezen evangeliseren bij de "strontkeet" (zo heet deze bewuste keet op de Veluwe). Ongekend wat ik daar tegen kwam. De bierlucht...de posters...de gesprekken....Verdrietig ging ik naar huis. Al deze jongeren zouden de andere dag weer netjes hun plaatsje in de kerk innemen. Wat een leegheid! Nog verdrietiger en onbegrijpelijker vind ik dat predikanten dit gedrag onder de mantel der liefde bedekken. Daarom zijn bepaalde gemeenten zo doods. Gods Woord heeft maar één antwoord: **"Deze ouders moeten na vermaning direct onder censuur gezet worden"**. Ze hebben immers beloofd hun kinderen op te voeden in de vreze Gods. Door deze biertenten op het erf te tolereren zijn ze tuchtwaardig. Wanneer dit probleem niet vanuit de kerkelijke gemeente wordt aangepakt zal de plaatselijke gemeente doods blijven. Vroeger zeiden ze: "God stapt niet lichtvaardig over de zonden heen" Als de gemeente haar heiligmaking verliest, dan verliest ze haar getuigenis! (Website Arjan Baan-28-1-08)

**** OORZAAK EN GEVOLG.** Het is de oorzaak geweest van het kwijnen der Protestantse kerken, dat de Hervorming de blik op de toekomst verloren heeft. De tijden komen, waarin de gemeente al de troost en het licht dezer profetieën zal nodig hebben.

(J.H. Gunning Jr.)

**** Vergeving.** Ik heb eens in Berlijn een man gesproken. Hij kwam ook na een samenkomst naar mij toe en ineens zag ik dat hij één van de bewakers was geweest van het kamp Ravensbrück. Toen ik die man zag, herinnerde ik mij weer al de wreedheden, die hij begaan had en het eerste moment voelde ik bitterheid in mijn hart. Maar toen gebeurde er iets. Het was alsof een stroom van liefde door mij heen ging. Dat was de liefde van de Heilige Geest. Die man vertelde mij: "Met Kerstfeest heb ik de Heere Jezus gevonden. Ik heb Hem al mijn zonden gebracht en toen heb ik gevraagd of ik genade mocht ontvangen, één van mijn slachtoffers vergeving te vragen. Daarom kom ik naar u toe. Wilt u me al die wreedheden vergeven?" Ik kon die man een hand geven en ik voelde een stroom van vergevende liefde van de Heere door me heen, want als je je vijanden vergeeft, dan is het alsof je de oceaan van Gods liefde ervaart als nooit tevoren. (Corrie ten Boom in "*Geloof, de zekerheid van de hoop.*")

**** De wraak van God komt.** "De mensheid staat aan de vooravond van de vreselijkste gebeurtenis die ooit op aarde heeft plaatsgevonden. De Almachtige gaat zich wreken op zijn vijanden." We kunnen ervan verzekerd zijn dat de heer Frinsel hier absolute waarheid heeft gesproken. Het is enkel de lankmoedigheid Gods dat die vreselijkste gebeurtenissen nóg uitgesteld zijn. (J.J. Frinsel-'De Oogst'-mrt. 2002)

**** Aanbod van genade.** “God biedt zichzelf in Zijn Evangelie door Christus Zijn Zoon daartoe aan ons allen aan en Hij wil ons tot een God van zaligheid, ja, van volkomen zaligheid worden, zo hier in de tijd, als namaals in de eeuwigheid. O! dat het slechts van ons erkend, aangenomen en hartelijk geloofd mocht worden! En dat wij onze zielen eens voor God mochten openen en Hem met geheel Zijn zalige algenoegzaamheid tot ons inlaten, opdat wij eeuwig uit Zijn vereniging in Christus mochten leven!” **Zou Van der Groe nog wel enigermate begrepen worden?**

(Th. v.d. Groe-Zondag 10)

**** Klein geloof.** Als uw hart ook maar een klein-weinig van de eerste vraag en het eerste antwoord (bedoeld Zondag Heid. Cat. Zondag 1) verstaat, dan is ook het geloof geboren! Wanneer gij slechts een flauw begrip, maar een zaligmakend begrip van de eerste vraag en het eerste antwoord verstaat, dan is ook het geloof geboren!

(Dr.H.F. Kohlbrügge)

**** De Opname.** Zoals u wel weet wordt hier onder verstaan de opname van alle gelovigen in de Hemel, vlak voor de openbaring van de antichrist. Dan volgt de zevenjarige regering van de antichrist, waarna Christus terugkomt op aarde en het 1000-jarig rijk een aanvang neemt. Wat de “opname” betreft zijn er al veel voorspellingen gedaan. Een tijdje geleden ontvingen wij van een abonnee een berekening met als slotzin: “dan is 2009 = het jaar van de Opname!!!” Elders lezen we dat dit in **juli 2009** zal gebeuren. Mogen we ook eens een voorspelling doen? Het zal niet gebeuren!

**** CALVIJNJAAR.** Wordt u ook zo moe van Calvijn? Het houdt maar niet op: Calvijnherdenkingen, Calvijn-boeken, Calvijn-bijeenkomsten, Calvijn-reizen, enzovoort. In allerlei toonaarden wordt ons voorgehouden hoe wij over Calvijn denken. Maar... **hoe zou Johannes Calvijn over o n s denken?**

**** Zang- en snarenspeel.** Daar is de huidige godsdienst heel goed in. Vooral met de zogeheten “christelijke feestdagen” gaat het er al luidruchtiger aan toe. Rond de “Kerst” tuiten de oren van al het kerstgedruis. Van lieverlee zijn de zangbijeenkomsten rond Pasen ook niet mis. Nu wordt er ook al meer en meer een hoop kabaal gemaakt met “Hemelvaartzang”. Ook “Pinksteren” is opgenomen in de voorgaande reeks. En we menen Gode een dienst te doen...

**** Zijn we gelovigen?** Het is dus maar de vraag of wij gelovigen zijn. We zijn gelovigen als wij onszelf hebben leren kennen in onze vloekwaardige en verdoemelijke staat voor God. Als wij onze zonden hebben leren zien bij het licht van Gods deugden; onszelf hebben leren kennen in onze vijandigheid tegen God, in onze afkerigheid van de Heere Jezus Christus. Wij zijn gelovigen, wanneer tegen onze schuld en tegen onze ellende, de Drie-enige, aanbiddelijke Jehovah, God in de Zoon zijner eeuwige liefde is geopenbaard. Wij zijn gelovigen, wanneer wij in de gemeenschap met de Heere het leven hebben leren kennen en het leven hebben ontvangen. Dit leven is ten eerste een leven van rechtvaardigmaking en ten tweede een leven van heiligmaking. Wanneer wij deze drie zaken hebben leren kennen, dan zijn we gelovigen en hebben wij onze sterkte in de Heere.

(Ds. J.P.Pauwe in een preek over Psalm 84:6)

**** Europese verkiezingen-1.** Er is een heel duidelijk signaal afgegeven. De opkomst was gering – Europa “leeft niet” onder ons! Maar zij die wél stemden hebben overduidelijk laten blijken dat ze de islamisering van Nederland spuugzat zijn. Vele orthodoxe christenen hebben op de Partij voor de Vrijheid gestemd. Niet omdat ze in alles met de heer Wilders eens zijn – wél omdat hij met zijn partij het geluid laat horen dat de christelijke partijen moesten laten klinken. Ja, óók de Staatkundig Gereformeerde Partij! Deze partij moest allereerst en allermeeft de alarmtrompet laten klinken, omdat we bedreigd worden door een vijand die het voorzien heeft op onze ondergang.

**** Europese verkiezingen-2.** “Het grote probleem van onze samenleving is de islam. Die religie is uit op werelddominantie en beschouwt alles wat niet-islamitisch is als ondergeschikt en minderwaardig. Alles wat niet islamitisch is mag je aanvallen en bedriegen en dat bevalt mij niet. Ik wil niet geregeerd worden door moslims, want dan is al onze vrijheid weg.” Dat zei tijdens een interview in het RD van 13/6/09 PVV-Kamerlid De Roon. Hij was officier van justitie en advocaat-generaal. De PVV zal zich ten uiterste blijven verzetten dat het grote moslimland Turkije bij “Europa” komt.

**** Europese verkiezingen-3.** We zijn zonder meer tégen Europa; zie blz. 33! Dit gevaar wordt helemaal niet meer onderkend. Maar nu koesteren we twee serpentes aan onze boezem. Laten alle christenen en “kerken” nu eens een glashelder geluid gaan geven. Het geluid, dat als we ons niet bekeren, we met Europa ten onder zullen gaan.

**** EEN GODDELOOS ZWIJGEN.** “Laat ik dan maar een trotsaard, een hebzuchtige, echtbreker, doodslager, vijand van de paus en een aan alle misdaden schuldig mens

worden bevonden, **wanneer ik mij maar niet aan een goddeloos stilzwijgen schuldig maak**, waar de Heere lijdt en spreekt: Ik kan niet ontvlieden en niemand is er die zich over mijn ziel ontfermt; ik zag ter rechterhand, en daar was niemand die mij wilde kennen, Ps. 142:5. Ik hoop, dat ik door deze belijdenis vergeving zal vinden voor al mijn zonden. Daarom heb ik dan ook met goed vertrouwen tegen deze roomse afgod en ware antichrist de horens opgestoken. **Het woord van Christus is niet een woord van de vrede, maar een woord van het zwaard.**”

(Luther in een brief van 9-2-1551 aan Johan von Staupitz)

** **Evolutie.** We worden de laatste maanden -in het kader van het Darwinjaar- overvoerd met artikelen over de duur van de Schepping. We gaan er zelf maar niets meer aan toevoegen. Wel wijzen we op een uitspraak van het blad *De School met de Bijbel*: “Als Genesis weggezet wordt als een gedicht, zal Adam in nevels verdwijnen. En daarmee wordt niets slechts het feit, maar ook de ernst van de zondeval weggeredeneerd.”

** **EO en Boomsma.** Dominee Joh. van der Poel kon aparte uitdrukkingen doen en bijzondere spreuken neerschrijven, hoewel die ook nog wel eens in strijd waren met de Bijbelse leer. Toch was het geen dwaas gezegde toen hij bij de komst van de Evangelische Omroep sprak over “eeuwige ondergang”. Deze omroep heeft veelal niet eens meer de *schijn* van de waarheid. En de laatste jaren is haar afgang schrikbarend. Nu is een van haar medewerkers, Boomsma, wel heel erg in opspraak gekomen. Bijna ontbloot liet hij zich afbeelden in een homoblad. De reguliere pers noemde hem al “Blootsma”. Volgens het RD mocht hij na een schorsing van drie maanden -die met drie weken werd verkort- weer aan de slag en mocht meteen zijn zeer omstreden tv-serie “40 dagen zonder seks” hervatten. Het moet een vulgaire vertoning zijn. Boomsma wil ook homo’s op de bus brengen met hun levenswijze. We laten het doek maar vallen. Deze EO-presentator wil blijven provoceren, volgens RD 12-5-09. Er zijn refo-predikanten en anderen die voor deze omroep spreken. Laten ze dan maar eens hun betoog beginnen om tegen deze goddeloze omroep te waarschuwen...

** **Kernwapenvrij.** De nieuwe Amerikaanse president Obama maakt zich sterk voor een wereld zonder kernwapens. Alle kernwapens de wereld uit, is zijn parool. Het lijkt aardig, maar hij gelooft het zelf ongetwijfeld ook niet. Dan zal hij toch eerst moeten zorgen dat Iran deze wapens niet kan krijgen, dat Pakistan ze inlevert, dat Noord Korea ze opruimt. En Israël levert ze zeker niet in, hoewel ze dit wapen nooit als eerste zal gebruiken! En al zouden de VS en Rusland er elk maar vijf achter de hand houden dan kunnen ze daarmee de wereld vernietigen. Een cynisch grapje van Obama?

**** Wilders schiet.** Dr. Bart Jan Spruyt neemt de houding van het CDA ten opzichte van Geert Wilders op de korrel. Hij wijst erop dat CDA-ideoloog Zijderveld de PVV met de NSB vergelijkt. Deze goede man tracht het CDA uit de penibele situatie te redden waarin het dreigt terecht te komen. Een gezegde van Spruyt over dit alles: **“Wilders schiet gaten in het levenloze machtbastion dat CDA heet.”**

**** NATIONALE SYNODE.** Wat ds. G. de Fijter betreft, heeft de “synode” plaats op 31 oktober 2010! Zoals u weet is er een voorstel van de PKN om een nationale synode te houden. Alle protestantse kerken van Nederland zouden daar deel aan moeten nemen. Zijn collega ds. De Snoei vindt dat “allen die Christus belijden” daarbij behoren; ook de rooms-katholieken. De Fijter wil liever eerst vergaderen zonder de roomsen, en dat is, aldus De Fijter, contra dr. H. van den Belt van de Gereformeerde Bond, die er wél de roomse kerk bij wil hebben! De Fijter wil eerst een “nationale synode” en als dát achter de rug is, de volgende stap, een “nationaal concilie”. Ja, de protestanten kruipen uit zichzelf in de kooi van Rome. Zoals u weet heeft Bunyan al gezien dat, vlak voor de komst van het Vrederijk, al het “onrein en hatelijk gevogelte” de kooi van Rome ingaat en dat dan de Heere deze gruwelijke kooi zal sluiten en vernietigen. Laten we de Heere vragen of die dag verhaast mag worden.

**** Verenigd Europa.** Indertijd heeft de zeer bekwame mevrouw mr.dr. J.C. de Meyere in “Protestants Nederland” heel veel geschreven over “Europa”. Ze heeft aangetoond dat Rome de oppermacht gaat krijgen in een Verenigd Europa. “Het Verenigd Europa moet het herstel van het Heilige Roomse Rijk van Karel de Grote worden, dat was van het begin af het plan”, aldus deze uiterst deskundige dame. Het is levensgevaarlijk te denken dat Rome “niet meer zo gevaarlijk is”. Het is juist gevaarlijker dan ooit. En dát heeft de erudiete mevrouw J.C. de Meyere jarenlang in *Protestants Nederland* aangetoond. Het zou heel nuttig zijn haar zeer uitvoerige bewijzen, dat we met het Verenigd Europa -waar ook ons land bij behoort- op weg zijn naar een roomse dictatuur, ter harte nemen. De lutherse mevrouw De Meyere heeft tevens kolommen vol geschreven over de oorsprong van de “12-sterrenvlag”. **Deze vlag is puur, púúr rooms.** Het nieuwe Europa kon wel eens de topopenbaring van de antichrist zijn!

**** Nóg eens deze waarschuwing!** “O, gij moeder der hoererijen, er is krachtiger gebed tegen u in de kreten van de miljoenen, die gij overgeleverd hebt aan de grote moordenaar, die u in dienst hebt voor het vermoorden der zielen, dan er is om u te beschermen tegen de verwoesting in al de godsdienstige verrichtingen, waarvan uw verontreinigde altaren en uw donkere kloosters het toneel zijn. De miljoenen, die gij in het verderf gestort hebt, vervloeken u vanuit het graf. De duizenden, die gij de

marteldood hebt doen sterven, roepen door hun bloed om uw vergelding. Zij zullen verhoord worden en gij zult ten onder gebracht worden.” (Ds. John Kennedy/1819-1884)

** **Vroom worden.** We leven in dagen dat de mensen aangespoord worden om “vroom” te worden. We worden aangezet in onze dagen om kenmerken te verzamelen, waaruit moet blijken dat je “veranderd” bent. En als je dan verandering bemerkt, op grond van diverse “stappen en staten”, maar hopen dat God de rest doet. Maar de Heere rechtvaardigt goddelozen!

** **Christus of christen?** In veel “orthodoxe” preken wordt wel veel over de christen gesproken, maar weinig over de Christus. De “gangen” van de christen -of althans wat men er voor houdt- worden veelvuldig verklaard, maar de gangen van Christus in Zijn lijden en verhoging komen veelal op de tweede plaats.

** **ZIE HET LAM GODS.** Maar heeft dit Lam Gods ook *mijn* zonden gedragen? Aldus spreekt God bij monde van Johannes de Doper: “Zie, dat is Gods Lam, dat de zonde der wereld draagt.” Zoals ook de apostel Johannes schrijft: “*Hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar ook voor de zonden der gehele wereld*”. Daarom zegt ook de Heere Jezus Zelf: “*Alzo lief heeft God de wereld gehad*, Joh. 3:16. Wilt gij geen bijzonder bevoorrechte Jood zijn, maar een heidenkind? Behoort gij tot de ganse wereld? Wilt gij u met de wereld op één hoop laten werpen? Dan heeft dit Lam Gods ook *uw* zonde gedragen. Dan geldt ook voor u de belofte, dat in Christus alle volkeren der aarde zich gelukkig zullen prijzen. Deze belofte reikt zó ver als de wereld reikt, en zonde en wereld reiken beide even ver. Waar mensen zijn, dáár is de zonde; de zonde van deze wereld heeft het Lam Gods gedragen. En hebt gij er behagen in, dan hebt gij vrijheid en bevel om krachtens de eeuwige Wet uw zonden te leggen op dit gezegende hoofd. Zo ver het oosten is van het westen, zó ver draagt dit Lam uw zonden van u weg, zodat zelfs de gedachte daaraan voor eeuwig van voor Gods aangezicht is weggenomen. (Dr. Kohlbrugge-Schriftuitleggingen)

** **Puinhopen.** “God geve dat dwars door de breuklijnen in ons land heen de *ware eenheid* gestalte mag krijgen *van alle hervormde geloofsgenoten op en naast de puinhopen van de oude vaderlandse kerk*. Wie vijf jaar na de breuk beseft dat dáár, op de puinhopen van kerk en staat, Neerlands kerk te vinden is, heeft geen reden zich te verheffen.” Het voorgaande is een zinsnede uit een artikel van ds. A. Vlietstra in Kerkblad – *Uitgave van*

de Hersteld Hervormde Kerk. Het is ongetwijfeld een grote waarheid dat we er met ons allen een *p u i n h o o p* van gemaakt hebben. En wie draagt er leed over? Afgescheiden en *niet* afgescheiden hebben het allemaal verzondigd en zij allen zijn deeltjes van wat eens de ongedeelde kerk der Hervorming was – de oude Gereformeerde Kerk. En wie ziet nog uit naar het échte herstel van Gods Gemeente, als de Heere Zijn Kerk wereldwijd gaat vestigen en vernieuwen, na de bekering van Israël? Het wacht alles op **het leven uit de doden!**

**** Toch maar oppassen!** Er is al veel gewezen op het gevaar van allerlei “stralingen” om ons heen. Zo is er al vele malen gewezen op het gevaar van het veelvuldig gebruik van de mobiele telefoon. In het RD van 16 mei 2009 staat weer een waarschuwing. Volgens de krant doen wetenschappers van de Universiteit Utrecht mee aan internationaal onderzoek naar de relatie tussen moderne communicatie en hersenkanker bij jonge mensen. Volgens de universiteit is hersenkanker, naast leukemie, de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. De laatste jaren komen kwaadaardige hersentumoren vaker voor bij mensen onder de twintig. Het onderzoek richt er zich op of er een relatie is tussen deze kanker en het feit dat jongeren zoveel mobiel telefoneren, etc. Israëliische wetenschappers menen al lang dat dit verband er wel degelijk is. En... er is zoveel straling in onze moderne wereld. GSM-masten staan ook in een kwade reuk. Worden we steeds meer slachtoffer van het “Babel” van de techniek?

**** Rome en de islam.** De islam komt op ruwe klompen – Rome sluipt op zachte sloffen. De islam tracht Europa met geweld aan haar te onderwerpen – Rome doet het ondergronds. Ze heeft al als resultaat dat Europa -en ook óns land- geruisloos onder haar invloed komt. Haar “Mariavlag” wappert straks over een groot deel van Europa.
