

# JEU GDBODIE

## voorjaar

### In dit nummer:

voorjaar	1
Een woord voor jou	2
Als christen in de maatschappij: 'kamer 5'	3
Verhaal: 'bericht van Boven'	4
Mens en muziek: 'Feike Asma en zijn gedrevenheid'	6
Doop en formulier (5)	7
Fotoreportage	8

We hebben dit jaar een mooie, échte winter achter de rug. De prachtige, witte wereld hebben we nu al heel wat keren kunnen bewonderen. Gods schepping ziet er dan prachtig uit!

Maar niet voor iedereen was dit fijn. Bijv. de oudere mensen konden in deze periode heel moeilijk de straat op. En eigenlijk slaakt iedereen een zucht van verlichting nu het einde van deze periode in zicht komt. Iedereen verlangt naar de warmte van de zon. En op dit moment is het ook een heerlijke temperatuur achter het glas.

Wat kan er dan een verlangen zijn naar de lente, naar het voorjaar waarin de jonge dieren weer te zien zijn, waar de bloemen weer gaan

bloeien en de knopjes aan een boom of struik weer opengaan. Zo gaat het ene seizoen over in het andere.

In Zondag 9 gaat het over hoe God de aarde geschapen heeft en in zondag 10 gaat het verder hoe Hij de schepping onderhoudt. Kijk eens naar buiten, loop door de tuin, wandel langs het strand en zie de grootheid van God in de schepping!

Er is een verlangen om de verandering te zien van de dode, dorre natuur in een prachtige bloeirijke natuur. De eerste veranderingen zien we al aan de sneeuwkllokjes die te voorschijn komen. Maar voor de rest lijkt alles zo dood en dor. Maar toch zitten de knopjes

er al die over een poosje uit zullen komen.

Als we over de natuur nadenken, dan geeft dat zoveel geestelijke inhoud. Want is dat bij een kind van God ook niet zo? Wat kan hij/zij verlangen naar de vernieuwende werking van Gods Geest? Een verlangen naar die noorden- en zuidenwind uit het Hooglied?

"Heere, zendt die noorden- en zuidenwind nog van Boven. Laat mij mijn dode bestaan zien, zodat U waarde mag krijgen in mijn ziel!" Dat dat nog eens ons gebed mag zijn!

*De redactie*

### Colofon

#### Administratie en Correspondentieadres:

Vinkenstraat 10, 2922 VX  
Krimpen a/d IJssel

#### Bankrekening:

Postbank 8817202

#### Hoofredactie:

Eveline Verboom

Willem Verboom

#### Eindredactie:

W. Verboom jr.

#### Medewerkers:

André Le Mantra

Stephan Bogert

Zuster Marly

Jeugdbode verschijnt 6 keer  
per jaar.

Overname van stukken uit  
dit blad alleen met bron-  
vermelding

Oplage: 400 stuks



Foto: W. Verboom jr.

## Doop en formulier (5)

(vervolg)

door: Stéphan Bogert

Bij velen wordt hij tegenwoordig verguisd en veracht. Verschillende standen in het leven der genade is in deze tijd onzin. Je moet maar eens kijken wat ze op Internet allemaal klaarmaken over ds. G.H. Kersten! Verschrikkelijk! Sommigen schromen niet om de 'leer van Kersten' iets uit 'het onderste der hel' te noemen. En dominees die voluit staan en prediken in de lijn van ds. G.H. Kersten, en dus ook van dr. Alexander Comrie, worden 'duivels' genoemd. Je moet maar durven.

Jonge mensen, houd maar vast aan de 'leer van Kersten'. Onthoud dat ds. G.H. Kersten voor heel veel mensen het middel mocht zijn tot bekering. En Gods volk is eronder onderwezen, gesticht, en velen verder geleid. Zorg dat je doorkneet raakt in de zuivere leer. En ook in het nalatenschap van ds. G.H. Kersten. Dan ben je gewapend. En dat is onmisbaar in deze tijd.

We lezen verder in het formulier dat God de Vader 'ons tot Zijn kinderen en erfgena-

men aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren of ten onzen besten keren wil.' Het oprichten van het Genadeverbond met de uitverkoren zondaar, geeft ook een krijgen van de 'goederen' van het Genadeverbond. Wat 'goederen' precies zijn hebben we al eerder uitgelegd. Goederen zijn de dingen die een uitverkorene krijgt als hij in het Genadeverbond komt.

Al die goederen lopen uiteindelijk uit op twee grote zaken, die voortkomen uit het Genadeverbond. Dat zijn de 'rechtvaardigmaking' en de 'aanneming tot kinderen'. God geeft deze twee grote zaken in de wedergeboorte. Weer dat onderscheid: in beginsel zijn die goederen door God gegeven op het moment van wedergeboorte. Maar de wedergeborene weet dat nog níét! Dat leert de Heere in de verdere gang van het geestelijke leven, in zoverre Hij dat wil. De één mag er meer van kennen dan de andere. En er zijn er die deze beide dingen bewust en met

geloofs zekerheid mogen kennen in hun ziel.

Velen zeggen dat dit niet klopt! De wedergeboorte valt bij hen op hetzelfde moment als de bewuste rechtvaardigmaking. Dus: als men Christus werkelijk leert kennen als schuldovernemende Borg, en dat Die ook als zodanig wordt toegepast aan de ziel. Alles wat daarvoor gebeurt in het leven is 'voorbereiding'. Voorbereiding tot de wedergeboorte. Wat een leugen toch. Zou een mens, die echt de Middelaar in zijn hart gepopenbaard heeft gekregen, en daar met de innigste liefdesbanden naar uitgaat, en die niet meer buiten Hem leven kan, zou die geen geestelijk leven kennen? Al staat zijn schuld nog open? Wat een dwaasheid!

God de Vader verzorgt verder Zijn kinderen van het begin tot het eind. En ook in de eeuwigheid. Al is het dat ook Gods kinderen soms veel meemaken op deze aarde, Hij zal ook weer telkens de uitkomst geven. Hun brood en

water is gewis. Maar ook naar de ziel zal Hij voor hen zorgen. Stel, dat ze in grote zonden zouden vallen. Dat kan. Denk slechts aan David. Dan zorgt Hij ervoor dat ze niet in die zonden zullen blijven leven. Maar ook in vele andere opzichten draagt Hij zorg voor de ziel en het geestelijke leven van Zijn kinderen. Dat alles komt voort uit de aanneming tot kinderen. Lees maar: 'en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren of ten onzen besten keren wil'.

Dr. Steenblok gebruikt een mooie symboliek om dat uit te beelden. Het overkomen van veel kwaad in deze wereld wordt treffend uitgebeeld door de Oosterse manier van dopen: de onderdompeling. Zoals de dopeling ondergedompeld wordt, en weer uit het water opklimt, (wat een voorbeeld is van de uitverkorene die met en in zichzelf *omkomt*, maar *ontkomt* in Christus) zo geeft de doop aan, dat God de Vader alle smart en kwaad die Hij in

Vervolg op pagina 8

L

## Rijschool Kooistra

L

Voor al uw autorijlessen

Naast losse lessen ook lessenpakket en versnelde rijopleiding mogelijk

Nu bellen, direct beginnen!

Bel of mail naar:

06-23641582 of 010-4515775

kooistra@kliksafe.nl

www.rijschoolkooistra.nl

## 't Boekenhoekje

Het adres voor verantwoorde lectuur & muziek

<ul style="list-style-type: none"> <li>Leesboeken</li> <li>Kinderboeken</li> <li>Bijbels (Statenvertaling)</li> <li>Luxe Bijbels met slotjes</li> <li>Psalmboeken</li> <li>Theologische werken</li> <li>Verklaringen van</li> <li>Bijbel, Catechismus e.a.</li> <li>Levensbeschrijvingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diverse (wens-) kaarten</li> <li>Cadeau-artikelen</li> <li>CD's</li> <li>Preekcassettes</li> <li>Muziekcassettes</li> <li>Bladmuziek</li> </ul> <p style="margin-top: 10px;">Kom gerust eens snuffelen in onze gezellige winkel</p>
---	--

De netto opbrengst komt geheel ten goede van de Mbuma-zending

**Openings tijden:**

Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00u tot 16.00u

Zaterdag van 9.00u tot 13.00u

Goudenregenstraat 74  
3906 CH Capelle a/d IJssel  
tel. (010) 442 22 12  
privé (010) 451 22 82  
Giro 7230845

## Doop en formulier (5)

vervolg van pagina 7

Zijn wijze voorzienigheid over hen komen laat, hun ten goede laat medewerken. Zo dat ze door die *wateren van verdrukking* nog meer geofend en geheiligd worden, als schapen die uit de *wasstede* opkomen.

Nou, al het bovenstaande, dat terug te vinden is in het formulier, belooft en verzegelt God de Vader door het sacrament van de Doop. De volgende keer gaan we het hebben over wat God de Zoon belooft en verzegelt.

Een logische vraag: zou alles wat beloofd en verzegeld wordt nu werkelijk voor al de gedoopte kindertjes zijn? Stuk voor stuk? Dat wordt beweerd in sommige kerkverbanden.

Laatst las ik het nog, in een stukje voor kinderen in 'De Wakker' (kerkblad van de Christelijk Gereformeerde Kerk). Ds. G. H. Kersten lag in zijn tijd al in de clinch met dit blad, in zijn pennenstrijd met

prof. dr. v.d. Schuit. En waar ging dat toen al over? Juist! Over het Genadeverbond.

Nu werd in datzelfde blad, in het stukje dat ik las, de kinderen verteld dat het toch zo'n groot geschenk van God was dat Hij met de doop ons niet alleen apart zette, maar ook alvast in het Genadeverbond bracht. En dat Hij toen direct al het heil geschonken heeft, en de zaligheid al heeft beloofd. Nou, de kinderen moesten maar gewoon 'springen'. Gewoon 'springen', en jezelf werpen in de armen van God, en op Hem vertrouwen. Want Hij had het, toen je gedoopt werd, geschonken en beloofd. Wat een bedrog! Het is niet voor alle gedoopten! Dát is de waarheid. Alles wat God belooft, toezegt, en verzegelt door het teken en zegel van de doop, is louter alleen voor Zijn volk. Zó moeten we het formulier lezen en opvatten. Houd dat vast.

oplossing UZEL  
jan 2010

- 1 - D, E, G
- 2 - A, C, H
- 3 - B, F

## REDACTIE BERICHT

Door een computerstoring  
kan het zijn dat  
deze Jeugdbode onterecht  
naar jou/u verstuurd wordt.

Wil(t) je/u dit dan zo  
spoedig mogelijk aan ons  
doorgeven?

Onze excuses voor het ongemak

De redactie

## FOTOREPORTAGE...

WILLEM VERBOOM

### Voerjaar/ zomer

