

Verwachting

Bijbels toekomstblad

*Het duizendjarig
rijk*

Geestdrijverij

*Laat dat nooit
meer gebeuren*

*Wie is de
antichrist?*

*Een heldere brief
uit Montfoort!*



*Zoekt in het Boek des
Heeren en leest; niet een
van dezen zal er feilen,
het een noch het ander
zal men missen*

Jesaja 34:16a

Bij de voorplaat. Een Israëlische F-16 jachtbommenwerper wordt met raketten en bommen uitgerust. Het is de tragedie van dit kleine dappere volk, dat het een zeer groot deel van het nationaal inkomen moet besteden aan de defensie. Het moet altijd rekening houden met een 'grote' oorlog en de kleine geniepige vijand -de zelfmoord-bandieten- moet het doorlopend bestrijden. Israël – het volk van wonderen. De grootste wonderen moeten nog gebeuren. "Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egypteland uittoog", Micha 7:15a. Maar het allergrootste wonder zal zijn als dit hardnekkige volk overweldigd wordt door de liefde van de Messias. Dan zullen de wonderen niet meer ophouden, noch voor Israël, noch voor de hele wereld!

Colofon

Verwachting is een Bijbels toekomstblad voor allen die uitzien naar de luisterrijke heilstijd op aarde als de satan gebonden wordt en naar de erkenning van het volk van Israël, dat Jezus van Nazareth de beloofde en gekomen Messias is.

"*Verwachting*" verschijnt eenmaal per kwartaal onder redactie van:

C.J. Buijs
Sparreweg 6
2803 JT Gouda

Tel./Fax: 0182-572867
Postbankrek. : 3496856

Abonnement: € 13,60 per jaar. Betaling door middel van acceptgiro, welke wordt ingesloten bij het eerste nummer van de nieuwe jaargang.

Opzegging: Ten minste een maand voor het einde van de lopende jaargang.

Als Gods Koninkrijk in uw hart is gekomen, hebt u ongetwijfeld ook hart voor Gods Koninkrijk, voor het Koninkrijk Gods, zoals het straks gezien zal worden, als de koninkrijken der wereld des Heeren zijn geworden. Daar wacht alles op! U ook?

◆ Dit nummer houdt zich veel bezig met de duistere en goddeloze machten van het rijk der duisternis die in de komende jaren vernietigd zullen worden, omdat de HEERE Zijn Koninkrijk niet op zal richten *naast*, maar *in de plaats van* de koninkrijken van deze wereld. Omdat we er steeds weer aan herinnerd moeten worden hoe goddeloos het pausdom en de islam is en hoe zij het Koninkrijk van God in de weg staan, wijzen we u indringend op deze satanische systemen.

◆ Msar we geven u ook weer veel over het heerlijke Koninkrijk van God dat openbaar zal komen als de Almachtige Zijn vijanden zal vernietigd hebben. En we moeten er u ook steeds op wijzen dat dit zal gebeuren in een weg van wereldwijde en wereld bewegende gerichten. Opdat we voor- en toebereid mogen zijn.

◆ Over de recente situatie in Israël momenteel weinig. Daar hopen we DV meer over te zeggen in nummer 3. Maar u zult met ons wel opmerken dat, als de weg naar "vrede"(!) schijnt gegaan te worden, de HEERE dit weer verhinderd. Dan is het aanslag op aanslag door de vijanden van de God van Israël, zodat Israël weer vergeldings maatregelen moet nemen.

◆ De heer van Hoorn wijst ons indringend op de grote rampen die het volk Israël heeft moeten doorstaan. Ook vertelt hij een geschiedenis over Gods wonderdoende hand voor dit volk, een volk dat nog hardnekkig van hart is, maar welks hart de HEERE binnenkort zal besnijden.

Verder leest u nog veel meer in dit nummer.

Een hartelijk "Shalom" voor u allen!

Verwachting

De verwachting van de Messias is de spil van alle, ook van Habakuks profetie. Reeds de klank zijner woorden treft ons door hun schoonheid. Wij moeten echter nooit bij een enkele gebeurtenis in Israël stilstaan, want alles wat in en met Israël geschiedde, wijst heen op een gebeurtenis, bij welker aanwijzing de profeten dan ook al de wonderen uit Israëls geschiedenis herinneren. Het verdelen der zee, het stilstaan van de zon en maan, al de bedelingen, waarmee God zich aan Israël openbaarde, zijn beelden van de uitredding van de kerk in de laatste dagen.

Ook wij leven in dagen van verwachting, en daarom voegt het ons vooral van de tekenen der tijden te spreken. Christus is heengegaan met de belofte om weder te komen. Blijven er duisternissen in de bijzonderheden, de belofte “*Zie, Ik kom!*”, is klaar. En nu is het zeker, dat hoe meer belang in ’s Heeren wederkomst, hoe duidelijker de tekenen der tijden ons zullen worden. Want als wij dagelijks enige zaak, welke het zij, met oplettendheid beschouwen, dan doordringen wij haar ten laatste geheel en al. De apostelen bepalen gedurig de gezichtseinder der gelovigen tot de komst des Heeren. Zelfs in het avondmaal moeten wij de dood des Heeren verkondigen *totdat Hij komt*. Wij moeten dus in alles, wat het zij, onze ogen gericht houden op de komende Christus. Dat is het einde der bedeling, welke van heerlijkheid tot heerlijkheid zal voortgaan, totdat de beweeglijke dingen worden teniet gedaan en het enkel heerlijkheid zal zijn.

De verwachting van Isaïc da Costa, zoals hij die verwoordt bij zijn verklaring van Habakuk 2, is hét uitzicht dat er is voor een wereld die in het boze ligt en almeer door de satan wordt bestuurd. Temidden van de hooggaande nood der wereld en de uitzichtloosheid van al het woelen en werken der mensen, geeft het profetisch woord ons houvast en vertrouwen. Door Da Costa werd dit woord uitnemend verstaan. Ook wij allen kunnen en mogen daar de troost van genieten. Het laatste woord is niet aan de overste van de macht der lucht, maar dat wordt gesproken door de verheerlijkte Christus. Hem is gegeven alle macht in de Hemel en op de aarde. Zeker, daar gaat nog wat aan vooraf. “Wanneer de Heere het voornemen heeft om enig heerlijk werk te doen door en voor Zijn Evangelie, dan heeft de Kerk grote bewegingen en verwoestingen te verwachten”, zegt Hutcheson. De barensweeën die de nieuwe bedeling voorafgaan zullen verschrikkelijk zijn. We mogen dat niet verdoezelen. Maar daar achter ligt het Vrederijk van de grote Davidszoon en Hij zal alles weer heerlijk herstellen en terechtbrengen!



De macht van satan



“naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.”

(Efeze 2:2b)

Natuurlijke mensen zijn veroordeelde mensen, veroordeeld voor de vierschaar van Gods recht door de wet die roept: “Verraad, verraad tegen de Allerhoogste.” Ze zijn veroordeeld voor de rechtbank van genade door het Evangelie dat roept: “Moord, moord tegen de Zoon van God.” Bijgevolg is ieder natuurlijk mens veroordeeld in de hemel en op aarde. God is uw alziende, vreselijke Rechter. Het geweten is uw aanklager, een strenge getuige. Deze wereld is uw gevangenis en uw lusten zijn uw ketenen. In de bijbel staat het vonnis dat over u is uitgesproken. De dood is uw beul en het vuur dat nooit zal uitgaan, is uw pijniging. De Heere heeft in Zijn oneindige geduld u nog enige tijd uitstel van de doodstraf verleend. O, sla er acht op en tracht een pardonbrief te krijgen, voordat de dag van de terechtstelling komt. Omdat een natuurlijk mens veroordeeld is, zet de cipier hem in de gevangenis. Hij is een slaaf van de satan, Efeze 2:3. Christus zegt dat u dienaars bent van de satan die u gehoorzaam bent. Nu, ieder natuurlijk mens verricht slavenwerk voor de duivel en hij draagt het pak van de duivel. Al zegt hij dat hij de duivel weerstaat, toch zondigt hij en doet hij het werk van de duivel. In Adam heeft de satan over alle mensen gezegevierd en daarom zijn ze aan hem onderworpen en staan ze onder zijn gezag. En hoewel de satan een mens niet kan dwingen om te zondigen, toch heeft hij macht.

1. De satan heeft macht om door een zondige verleiding het hart van de mens te verlokken tot het kwaad.
2. De satan heeft macht om de mens met het kwaad te achtervolgen, als hij er eerst een beetje van terugschrikt.
3. De satan heeft macht om de mens onrustig te maken en hem te kwellen, als hij niet wil zwichten, zoals door vele voorbeelden aangetoond zou kunnen worden.
4. De satan kent bovendien het humeur van de mens. Met schijnbare hoffelijkheid bezoekt hij hen en richt hij zich tot hen en zo weet hij hen voor zichzelf in te winnen. O, wie zich onder de heerschappij van de satan bevindt, leeft in vreselijke slavernij, want:
 - a. De satan is een *geheime* vijand voor u.
 - b. De satan is een *bedriegelijke* vijand voor u. Hij zal een mens doen geloven, zoals hij zelfs in haar ongevallen staat deed geloven, dat hij op de goede weg is, terwijl zijn toestand ellendig is.
 - c. De satan is een *wrede* vijand of heer voor hen die zijn slaven zijn. Hij stopt hen een prop in de mond, zodat zij noch voor God noch tot God in het gebed kunnen spreken, zoals de mens die een stomme duivel had, dat niet kon. Hij laat hen verhongeren, zodat geen enkele preek hen ooit goed doet.
 - d. De satan is een *sterke* vijand (Lukas 11:21). Als alle duivelen in de hel in staat zijn om te voorkomen dat mensen met hun zonden breken, dan zullen ze dat doen. De satan is

zo'n sterke vijand dat hij zelfs de mens ervan weerhoudt om te zuchten en te kreunen onder de last en de slavernij van de zonde.

“Wanneer een sterk bewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.”

(Thomas Shepard)

EEN HELDERE BRIEF UIT MONTFOORT !

In het algemeen genomen verschijnen er niet veel heldere brieven meer, noch uit Montfoort, noch uit andere plaatsen. Zeker geen heldere brieven over de toekomst van Gods Gemeente, zoals deze gezien zal worden na de bekering van Israël. Toch is het wel anders geweest. Tot verrassing komt dat wel eens openbaar. Het hierna volgende is een gedeelte uit een brief van de Ned.Hervormde predikant .J.H. Koster. Toen hij deze brief aan een zielevriend schreef was hij predikant in Montfoort. Hetgeen over de toekomst gaat hebben we eruit gelicht. Hier en daar is de stijl niet zo duidelijk, hetgeen we niet hebben gewijzigd. De zaak waar het over gaat is duidelijk genoeg. Deze brief is van 15 september 1941. In het verleden is deze brief al eens verspreid in een kleine kring van bekenden rond ds. E. du Marchie van Voorthuysen. Er zijn nog meer nooit gepubliceerde brieven van ds. Koster, o.a. over de Afscheiding, ds.J.P. Pauwe en de toekomst van Nederland. De familie van ds.Koster heeft deze brieven nog niet vrijgegeven. Mogelijk komt er in de toekomst een boek over deze predikant en dan zullen ook deze brieven denkelijk daarin opgenomen worden.

~~~~~

### Onderstaand het bedoelde gedeelte uit de brief:

Ik denk aan onze dagen van oordelen en gerichtten, en waar is een leraar, een kind van God, dat ook hierin nog een rechte toepassing weet te maken van Christus? Denk eens aan de leer van het duizendjarig rijk, of het komende Koninkrijk van Christus. Waar is er nog enig licht over? **Terwijl een paar honderden jaren geleden onze vaders hun licht, of beter het licht van Gods Getuigenis, daarover lieten schijnen. Om maar bij onze Nederlandse oude Godgeleerden te blijven, zoals Hoornbeek, Koelman, Witsius, à Brakel, Eversdijk, Costerus, Van der Groe, à Marck, Driessen, De Moor, Alting, Groenewegen, D'Outrein, Vitringa, enz., terwijl ik van de Engelsen alleen Bunyan noem.**

Wat een licht ontvingen die mannen aangaande deze zaken ten opzichte van onze dagen en de tekenen der tijden, de toekomst van Israël en Christus' Koninkrijk, terwijl

communisme en gereformeerd (helaas Calvijn inclusief) aan Israël alle toekomst ontzeggen. En terwijl de communisten de Joden de nek afsnijden op een ruwe wijze, doen onze christenen en gereformeerden dit, in weerwil van al hun liberaal en slap gedweep met de Joden, op een godgeleerde wijze, door aan Israël en zo aan Christus' Koninkrijk alle toekomst te ontzeggen en door alle vloeken van het Oude Verbond op de Joden toe te passen en alle beloften voor Israël te stelen en op de gemeente toe te passen en zo alles in de war te brengen. Ja, dit is wel het ergste, dat ze Christus (al is het onwetend) zo van Zijn eer zouden beroven. Want zoals het gaat in de ervaring van het persoonlijke leven, waarin gekend wordt "vrije genade voor de grootste der zondaren", zo gaat het ook in de geschiedenis der volkeren. Dat slechtste volk, dat hardnekkigste, meest wederspannige, schuldigste, vuilste, diepstgezonkene, verworpen volk, dat nergens voor deugt, dat geen cultuur heeft nagelaten gelijk de andere volkeren (Ezech. 15:1-9), dat volk, dat naar Paulus woord (1 Thess.2) alle mensen tegen is: alle mensen zoekt te verderven en onder zich zoekt te brengen en te verderven, dat volk, dat (personen buiten gelaten, want het gaat om het karakter van het vleeselijk Israël), alleen geschikt voor de bedreigingen van het groot kapitaal, dat volk, dat nergens toe deugt, deugt alleen voor vrije genade. Gelijk het hout van de wijnstok tot geen enkel werk gebruikt kan worden, maar alleen geschikt is tot vrucht dragen, zo is dat ongeschikste, allerondeugenste volk alleen geschikt voor genade en om vrucht de Heere voort te brengen door genade. En daarom heeft God Zijn volk niet verstoten, al zijn ze vijanden aangaande het Evangelie, ze zijn beminden om der vaders wil. En zo zal Israël tot verbazing van alle tempelbouwers eenmaal verhoogd worden op de top der bergen, als de Heere Zijn volk zal wederbrengen naar Sion. Als uit Sion de wet zal uitgaan en des Heeren Woord uit Jeruzalem en als Christus Koning zal zijn op de troon van Zijn vader David tot in eeuwigheid. Als Christus Zichzelf zal verheerlijken, als de Verlosser tot Sion komen zal tot grootmaking en verheerlijking Zijner soevereine, oppermachtige en koninklijke genade, als de Heere aan Sion verrekenen zal zijn (?) over dat allergemeenste, goddelooste van alle volkeren; en zo zal Israëls behoudenis ook als het leven zijn uit de doden voor de vervallen, dodige en geesteloze Christelijke Kerk onzer dagen. Ach, ach, wat is Gods arme volk donker in deze dingen.

Voor alle bijzondere omstandigheden is er een belofte van Christus' bijstand en heerlijkheid voor Zijn Kerk en de troostbeloften inzonderheid bedoeld en gegeven voor onze dagen, liggen begrepen in de belofte van deze eer van en voor Christus. En nu is de duivel, de mensenmoordenaar van de beginne, die veel meer werk in doorziet als wij mensen gekomen, de duivel, die altijd bezig is om met zijn vuile bokspoten het zuivere water des Gods vertroosting uit de beloften te vermodderen, nu is de duivel afgekomen om dit hemels onderwijs, dat helder scheen in de eerste eeuwen der apostelen en de na-apostolische kerk, dat heerlijk oplichtte in de bloeitijd onzer vaders (zie boven), verdacht te maken, door die Waarheid inzonderheid in atheïstische kringen te doen opkomen, zodat Gods kinderen weigeren getroost te worden, en er geen profeet meer overgebleven is en niemand weet hoe lange. Ik meen dat ik in een mijner vorige brieven hiervan al iets medegedeeld heb van de weg, waarin het de Heere behaagde mij deze Evangelische Waarheid te ontdekken. U kunt die weg trouwens lezen in Openbaring 1 als doodgevallen vanwege de heerlijkheid van Christus, in doodsbenuwdheid vanwege de belofte Zijner heerlijkheid voor deze aarde, als doodgevallen aan Zijn voeten, legde Hij Zijn rechterhand op mij en vertoonde mij de

dingen, die haast geschieden moeten. Vriend Jonker, wat lieve, lagere school, die leerschool in de kennis van de Heere Jezus. Wat troost, wat bemoediging, wat opbeuring, inzonderheid in onze dagen, als Hij ons meer en meer wordt tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En zo zouden we kunnen doorgaan, doch ik wil voor't ogenblik eindigen.



## HOE KOMT HET TOCH ?

“Hoe komt het toch”, vragen we ons wel eens meerdere malen af, “Hoe komt het toch dat de huidige christenen vrijwel niets meer willen weten van de leer der vaderen aangaande het Vrederijk van de Messias?” Hoe is het toch mogelijk dat -ondanks zoveel klare en overtuigende bewijzen- de leer van het 1000-jarig rijk zo veracht is? Het is de tragiek van deze christenheid dat, nu de tijd bijna aangebroken is dat God zijn beloften aangaande Israël en de gemeente gaat vervullen, het een zeldzaamheid is onder de christenen -met name van reformatorische huize- iemand te ontmoeten waarbij deze grote en heerlijke zaken léven. Soms is het om moedeloos van te worden. Wat zou toch de oorzaak zijn? Waarom acht men het “ijdel geklap” als er gewezen wordt op de grote heilstijd als de satan gebonden zal zijn?

We hebben er al meerdere malen op gewezen dat, naar onze mening, deze christenheid het niet meer gegeven wordt dit te mógen geloven. En alles lijkt ons daarin gelijk te geven. Ook hierin wordt het christendom aan de verharding over gegeven. Hoe zal men nog kunnen geloven dat de HEERE de wereld op een ontzaggelijke wijze rijp gaat maken voor het Vrederijk? Wie wil er nog van horen dat aan het doorluchtigste tijdperk van de hele wereldgeschiedenis ontzaggelijke rampen vooraf zullen gaan? De vernietiging van de islam en het pauselijk Rome zullen wereld bewegende gebeurtenissen zijn. Daar dienen we waarlijk niet licht over te denken. En dat ons land zal delen in de komende verschrikkigen dienen we zeker te geloven. In de dertiger jaren van de vorige eeuw heeft de HEERE het aan deze en gene getoond, hetgeen we DV in het volgende nummer aan u door zullen geven.

**De puriteinen hadden er gebed voor! Waarvoor? Voor hetgeen waarop dit blad gedurig wijst.** Het algemeen gevoelen onder hen ten aanzien van de omvervulde beloften was hetzelfde. Denken we slechts aan de bekende preek van Thomas Boston over Zacharia 12:12. Het imponeert altijd dat de puriteinen niet zomaar een aantal stellingen poneerden ten aanzien van de toekomst van de kerk en het volk der Joden, maar dat het voor hen een zaak was van vurig gebed.

De puritein **Th. Goodwin** schrijft over dit onderwerp: “Welk een verzameling van gebeden is er deze vele eeuwen hieromtrent niet geweest! En dat moge één reden zijn

waarom God zulke grote dingen zal doen aan het einde van de wereld, juist omdat er zulk een grote voorraad van gebeden de eeuwen door is opgelegd, die nu wachten op hun verhooring.”

En **John Owen** sprak in 1649 voor het Engelse Parlement over “het thuisbrengen van Zijn oude volk om één kudde te zijn met de volheid der heidenen... als verhooring van de **miljoenen gebeden door de eeuwen heen** die naar de Troon der genade zijn opgezonden voor deze heerlijkheid”.

*Mag ook óns gebed er bij zijn?*



## BEGINT VAN IRAK DE VICTORIE ?

Geen grote veldslagen met duizenden doden, geen verschrikkelijk bloedbad in de straten van Bagdad, waar om elke straat en ieder huis gevochten zou worden. Geen oorlog van maanden en maanden, maar een korte campagne van drie weken, waarin de coalitie van de troepen van de USA en het UK, een grandioze overwinning hebben behaald op het leger van Saddam Hoessein!

### **De HEERE regeert – Dat de volken beven**

Onder deze titel schreven wij in het vorige nummer een artikel over de gebeurtenissen in en rondom Irak. En hoe hebben we de eeuwige waarheid ervaren, dat de HEERE regéért. Hij doet de oorlogen ophouden tot aan het einde der aarde! We hebben gewezen op de grote waarschijnlijkheid dat deze oorlog een groot bloedbad zou worden. Deze gedachte hadden we gemeen met allen die over deze oorlog geschreven hebben. Een vooraanstaand weekblad als “Elsevier” heeft hele beschouwingen gegeven over het grote gevaar dat er dreigde, met name een straatoorlog in de grote steden -vooral in Bagdad- en dat dit een vreselijk bloedbad zou worden. Het blad wees op de mogelijkheid van het inzetten door Irak van biologische en chemische wapens. Dit was in allerlei publicaties te lezen. U kent het verloop. De Alnachtige had het ánders beslist en wij hebben maar op te merken. De huidige toestand en ontwikkeling kon nog wel eens veel ingrijpender zijn dan een afloop als verwacht werd.

### *Hoe kon dit alles gebeuren?*

De eerste oorzaak van deze onvoorziene ontwikkeling is het raadsbesluit van God. “Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af de dingen, die nog niet geschied zijn; die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al mijn welbehagen doen”, Jesaja 46:10. Maar er is ook



een tweede oorzaak, een menselijke oorzaak, waardoor dit alles kon gebeuren onder Gods toelating. En we vinden het toch belangrijk deze aan u door te geven..

### *Een krijgslist!*

Het volgende nemen wij voor u over uit weekblad "Elsevier" van 19 april 2003:

Een week na de val van Bagdad kan menige militair expert de slaap nog moeilijk vatten. De oorlog in Irak, die tot 'diep in de zomer' zou duren, werd in 21 dagen beslist. Amerikaanse eenheden trokken enkele dagen geleden Tikrit binnen, de geboortestad van Saddam Hoessein, en ruimden met Koerdische milities de laatste kruimels verzet op in het noorden. In Koeweit is de gepensioneerde generaal Jay Garner begonnen met de vorming van een interimregering, die het land moet besturen tot er democratische verkiezingen komen.

Garner, de "civiel-gouverneur", werkt nauw samen met leden van de Iraakse op positie die uit ballingschap zijn teruggekeerd. Aan de leider van het Iraaks Nationaal Congres, de bankier Ahmed Chalabi, leek het premierschap van de overgangsregering te zullen toevallen, maar Chalabi trok zich deze week als kandidaat terug. Het grootste probleem voor de Amerikanen is de wetteloosheid in het land; plunderingen, die voortduren zolang er nog geen bestuur is en geen politie.

Maar de oorlog, de echte, is voorbij. Hoe komt het dat de talrijke critici van het Amerikaans-Britse oorlogsplan er zo naast zaten? Hoe kan het dat Bagdad, een ideaal terrein voor een stadsquerilla, niet serieus werd verdedigd en bijna zonder slag of stoot viel? Uit een reconstructie van de gebeurtenissen van 23 maart tot 2 april blijkt dat het antwoord ligt in een briljante misleidingsoperatie van het Amerikaanse leger. Dat zette met een krijgslist de media, bijna alle militaire analisten in Europa en Amerika en de generaals van Saddam op het verkeerde been.

Miljoenenstad Bagdad was de grote onbekende in het Amerikaanse strijdplan. Het verzet in de stad hing als een donderwolk boven de Amerikaanse en Britse hoofdkwartieren. Als het Iraakse leger daar zou vechten, zou de afloop van de oorlog waarschijnlijk dezelfde zijn als nu, maar ten koste van hoeveel slachtoffers aan Amerikaanse zijde en onder de Iraakse bevolking? De Amerikaanse generaal b.d. John Hoar, Golfoorlogveteraan, drukte de Senaatscommissie voor de Strijdkrachten voor de aanvang van operatie Iraqi Freedom op het hart dat zich dan een **nachtmerriescenario** zou ontploegen.

Kost wat kost moest worden voorkomen dat de Republikeinse Garde, die zich in een wijde kring rond Bagdad had ingegraven, zou terugvallen op de hoofdstad, waar ze huis na huis uit had moeten worden weggeschoten. Een belangrijke manier om dit rampscenario te vermijden, was het in de waan brengen van de Iraakse militaire top dat de Garde al succes tegen de Amerikanen boekte, nog voor die de hoofdstad bedreigden.

Zo gebeurde het dat de Amerikaanse opmars eind maart stokte en een leger Golfoorlogveteranen de pers bewerkte om te zeggen dat de aanvoerlijnen veel te lang waren uitgerekt en er te weinig tankdivisies naar Irak waren gedirigeerd. Meer aanmoediging had de Iraakse top niet nodig; de Garde was aan het winnen! Versterkingen werden vanuit stellingen langs de zuidrand van de stad naar hun collega's gestuurd. Enkele dagen later waren de 3<sup>de</sup> Infanteriedivisie en de mariniers door de

harde korst van de Iraakse verdediging gebroken en lag de weg naar Bagdad open. De Garde was goeddeels verwoest. De nachtmerrie van Hoar bleef uit.

Het is niet ondenkbaar dat deze *operational deception* Amerika's hoogste militair generaal Richard Myers ertoe bracht het aanvalsplan bij herhaling als "briljant" te bestempelen. Brigadegeneraal b.d. John F Kennedy School of Government van de Harvard Universiteit, vermoedt dat het Pentagon de noodzaak van het halt houden heeft geveinsd. "De pauze in de opmars naar Bagdad kan bedrog zijn geweest", zegt hij desgevraagd.

"Plan 1003" ter omverwerping van Saddams regime is in essentie een moderne variant op de Duitse *Blitzkrieg* tegen België en Frankrijk in 1940. Snelheid is het sleutelwoord. Het Amerikaanse leger zal met de 3<sup>de</sup> Infanteriedivisie over een westelijke route plankgas naar Bagdad crossen, terwijl de mariniers de stad vanuit het zuidoosten zullen naderen.

In de laatste week van maart houdt de pijlsnel opgemarcheerde divisie halt. Het gebied ergens tussen Najaf en Kerbala, ongeveer 100 kilometer zuidelijk van Bagdad. De pauze lijkt volstrekt normaal. De lange aanvoerlijnen van deze voorste troepen worden constant bedreigd door Iraakse uitvallen vanuit steden als Najaf en Basra, die nog niet onder controle van de Coalitie zijn gebracht. Bovendien blijven de mariniers langs de oostelijke route achter en dreigt het gevaar dat de Irakezen een wig drijven tussen de twee Amerikaanse gevechtsformaties. Het slechte weer -zandstormen- en gebrek aan brandstof spelen ook een rol.

Maar de belangrijkste reden om halt te houden ligt elders. Luitenant-generaal William Wallace, de commandant van het Amerikaanse V Korps en de hoogste generaal in Irak, verwacht snel in contact te komen met de Republikeinse Garde; met de Media divisie en mogelijk ook met delen van de Bagdad- en Al Nida-divisies. Een voortgezette opmars zal deze eenheden vrijwel zeker naar de rand van Bagdad drijven. Dat is niet de bedoeling. Daarom moeten zoveel mogelijk Gardetroepen in zogeheten *kill zones* worden gelokt en met één vernietigende aanval worden verslagen. Als Wallace de Irakezen ervan kan overtuigen dat zijn troepen de opmars voor langere tijd hebben gestaakt zal dat ze ertoe kunnen verleiden de zuidelijke defensieve lijn in stand te houden en met nog meer Garde-eenheden te versterken.

Om de val te doen dichtklappen, is wel de medewerking van de media nodig. De bezorgde reacties in Amerika op een moeizame helicopteraanval in de avond van 23 maart op de Medina-divisie komen de generaal in dat opzicht niet slecht uit. Een geschenk uit de hemel is het artikel van militair expert Ralph Peters, op 25 maart in *The Washington Post*. Peters sabelt minister Rumsfeld en diens oorlogsplan neer. Hij heeft het over "zware strategische misrekeningen van het ministerie van Defensie". Rumsfeld heeft te zeer vertrouwd op het luchtwapen en is de oorlog begonnen met te weinig grondtroepen. Precies waar een deel van het leger al bang voor geweest is.

Het artikel van Peters slaat in als een bom, ook in Groot Brittannië. In de Britse *Daily Telegraph* schrijft de befaamde John Keegan op 26 maart dat bevelhebbend generaal Tommy Franks "veel extra troepen nodig heeft" en dat hij "zou kunnen wachten op de divisies op zee." Keegan doelt op de 4<sup>de</sup> Infanteriedivisie, die Turkije niet in mocht en nog ergens op zee ronddobbert.

In wat alles wegheeft van een gecoördineerde campagne luiden vervolgens ook de hoogste Amerikaanse officieren in Irak de noodklok in de pers. “Wij moeten deze pauze nemen”, zegt Wallace op 27 maart. Gevraagd of de oorlog nu langer zal duren dan was voorzien, geeft hij toe: “Daar begint het naar uit te zien.” Een andere hoge militair wil een 35-daagse bommencampagne. Allerlei Amerikaanse officieren zijn ervan overtuigd dat de oorlog waarschijnlijk nog maanden duurt en er belangrijk meer gevechtskracht nodig is. Overal worden de gewenste signalen naar de met de troepen meereizende *embedded* verslaggevers gelekt. In *The Times* van 31 maart tekent Michael Evans -alweer een ervaren defensie journalist- op wat “de troepen is verteld”, namelijk dat er “minstens twee weken niet voorwaarts wordt gegaan”. Een officier zou tegen zijn mannen hebben gezegd “dat het uitstel 45 dagen zou kunnen duren.” Zulke geluiden zetten de staf van Saddam, van alle andere informastie beroofd, aan het denken. Waarschijnlijk krijgen de media dezer dagen te horen wat het V Korps wil dat ze horen. De regels voor contacten met de pers zijn streng. Normaliter passeert zulke geheime informatie over oorlogsplannen de censuur niet.

Washington speelt het spel mee. Ook Pentagon-officials geven aan dat er de komende weken geen aanval op Bagdad zal komen. Gepensioneerde militairen en hele bataljons deskuindigen roeren zich eind maart in de media, allemaal kritisch over Rumsfeld, allemaal diens hoogmoed hekelend. Vanzelfsprekend houden de minister en diens naaste medewerkers vol dat er niets aan de hand is. Maar de gewenste signalen zijn dan al luid en duidelijk overgekomen.

Het Iraakse regime lijkt in het aas te willen bijten. Onder dekking van zandstormen betrekken elementen van de Medina-divisie eind maart stellingen in het “Gat van Ker bala”, een nauwe doorgang tussen het Razzazameer en de Eufraat waar de Coalitietroepen doorheen moeten. Liever dan de Garde-divisies naar Bagdad te halen, waar ze een coup zouden kunnen plegen, gokt de Iraakse generale staf op wat in de westerse media wordt gezegd: dat de Amerikanen kwetsbaar zijn. Elementen van twee andere Garde-divisies, de Nebukadnezar en de Hammoerabi, verschijnen in de regio.

De heisa over “te weinig troepen” onttrekt aan het oog dat al op 21 maart de 101<sup>ste</sup> Luchtlandingsdivisie in het diepste geheim uit de reserve in Koeweit is getrokken om de 3<sup>de</sup> Infanteriedivisie te versterken. Op 27 maart, precies de dag dat luitenant-generaal Wallace zegt dat de oorlog waarschijnlijk langer zal duren, duikt de 101<sup>ste</sup> met driehonderd aanvalshelicopters op ten westen van Kerbala. Pauze of niet, ze gaan meteen in de aanval. Terwijl analisten het nog hebben over “weken uitstel” en verslaggevers melding maken van Amerikaanse eenheden die zich “ingraven”, valt op 31 maart de stad Hindyya, verdedigd door een brigade van de Nekukadnezar-divisie. De 3<sup>de</sup> Infanteriedivisie maakt contact met de Medina-divisie, inmiddels versterkt met een brigade van de Hammoerabi-divisie.

**Dan komt de ontknoping.** Op 2 april, nadat de luchtmacht van de Coalitie al honderden *sorties* op de Garde-divisies heeft gevlogen, vallen twee *daisy cutter*-bommen op de Baghdad-divisie bij Al Kut en worden nog eens tientallen tanks van de Medina-divisie bij Kelbala uittgeschakeld door zes CBU-105 container-bommen. Nog diezelfde dag meldt het Pentagon dat de Republikeinse Garde “geen geloofwaardige macht” meer

is. Twee dagen daarna staan de Amerikanen voor een praktisch onverdedigd Bagdad. Saddams kliek heeft zich uit de voeten gemaakt.

**Misleiding heeft de Coalitie een vuile stadsoorlog bespaard.** Volgens Israëliische kenners is er nog nooit een oorlog geweest met zoveel desinformatie. Militair historicus Martin van Creveld: “Iedereen liegt de hele tijd over alles. Elk gesproken woord is verdacht.”

Saddam had zich dat moeten realiseren toen hij van zijn inlichtingsofficieren vernam dat het oorlogsplan van de Coalitie rammelde. **De firma List & Bedrog van Donald Rumsfeld heeft hem de das omgedaan.**

~~~~~

Tot zover het geciteerde uit “Elsevier”, hetgeen we zeer de moeite waard vonden om aan u door te geven.

Uw grote vraag -we nemen althans aan dat onze “doorsnee” lezer die vraag wel heeft gesteld!- hoe het toch mogelijk is dat deze oorlog tegen álle en een íeders verwachting in, zo ‘gemakkelijk’ is verlopen, is met het bovenstaande beantwoord. De gevreesde “Republikeinse Garde” -er liepen schattingen tot 80.000 man groot!- is verdwenen als sneeuw voor de zon. Zonder de krijgslist van de Amerikanen zou zij zonder twijfel Bagdad verdedigd hebben in straatgevechten, de grote nachtmerrie van de Coalitietroepen! De list van de Coalitie dat ze moest wachten op versterking van de troepen -er was wel een bericht verspreid dat er nog wel 100.000 man moesten komen!- plus alle andere ‘moeilijkheden’, heeft de Garde van Saddam zo op het verkeerde been gezet, dat ze zich rondom Bagdad hebben opgesteld, om van daaruit de Amerikanen en Britten aan te pakken. Nogmaals: waar is de Garde gebleven? Waarschijnlijk voor een deel vernietigd. Mogelijk zijn ook nog velen krijgsgevangen gemaakt of het “Gardepakje” uitgedaan en... vermengd onder de bevolking. Maar het is wel zeker dat er een grote slachting heeft plaatsgehad. Een afschuwelijke gedachte. Allen zonder Christus de eeuwigheid ingegaan. Als we dat tot ons door laten dringen is het om te sidderen, want of we christen, Jood, mohammedaan of heiden zijn, buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf.

Zoals we reeds zeiden heeft een ieder zich vergist. De Heere is zijn eigen weg gegaan! De Jordaanse koning Abdullah had de VS gewaarschuwd geen oorlog tegen Irak te beginnen, daar dan een “doos van Pandora” zou opengaan. “Het Zoelklicht” schreef o.m.: “Men vreest een grote oorlog in het “Midden-Oosten en zeer onvoorspelbare scenario’s.” Het blad was ook van mening dat gelijktijdig met een Amerikaanse aanval op Irak, Israël achter elkaar een eind zou maken aan de terreur van de Hezbollah vanuit Libanon. De media in Duitsland hadden de afloop van de oorlog heel pessimistisch ingeschat. Zoals bekend ook de Amerikaanse en Britse media, die alarm sloegen en waarschuwden voor een fiasco van een ongekenne omvang! Godsdienstig en niet-godsdienstig, links en rechts - alles en een ieder was de stellige ovetuiging toegedaan dat

er een vreselijke brand in het gehele Midden-Oosten zou ontstaan, die mogelijk een wereldoorlog ten gevolge zou hebben.

Het kwaad afgewend?

Wat denkt u? Zou dat zo zijn? Begint van Irak de victorie? Met andere woorden: Gaan we nu een tijd van vrede tegemoet? Op betrekkelijk korte afstand van Israël is een formidabel leger gekomen dat op elk willekeurig tijdstip voor Israël in de bres kan springen. We zouden kunnen denken dat de God van Israël een machtige bescherming van dat volk in de onmiddellijke nabijheid heeft gebracht Zal het grote Amerikaanse militaire apparaat in Irak het Midden-Oosten in bedwang houden, zodat daar vrede gaat komen en zo ook in de hele wereld? Wie zou zo optimistisch durven zijn? In elk geval niet degenen die het Profetisch Woord geloven. Niet degenen die weten dat Gods Woord dé waarheid is; het Woord dat er ons op wijst dat, wie God verlaat, smart op smart heeft te vrezzen. Wij kunnen niet doorgronden wat de bedoeling van de Heere God is met de recente gebeurtenissen. .

De aanslagen in Israël gaan momenteel met vernieuwde hevigheid door. Arafat en zijn mede schurken hebben er geen probleem mee dat de Amerikanen zich op korte afstand bevinden. En onder het oog van de machtige Amerikaanse armee gaan ook de terreur aanslagen van het Al-Qaidat netwerk door. Dat is wel de werkelijkheid.

We zullen op moeten passen met voorspellingen te doen wat de huidige situatie aangaat. Trouwens, dat kunnen we maar het beste helemaal nalaten. Een bepaalde gedachte mogen we zeker hebben. Wie heeft die trouwens niet? De gedachte van de godsdienst om ons heen -of ze nu zwaar of licht is- is de gedachte van de wereld buiten God: “Geniet van het leven, het duurt maar even.” Nee, dat zéggen ze niet, maar de hele levenshouding en levensopenbaring van het grootste deel van de godsdienstige massa is immers, “kaat ons eten, drinken, plezier hebben en uitgaan, WANT MORGEN STERVEN WE”, TERWIJL APOCALYPTISCHE RAMPEN BOVEN ONS HOOFD HANGEN. DAT IS GEEN VOORSPELLING; DAT IS WEL OPMERKZAAM ACHT GEVEN OP DE TEKENEN DER TIJDEN EN LUISTEREN NAAR DER VADEREN INTERPRETATIE VAN DE BIJBELSE PROFETIEËN. TOCH HEBBEN WE OOK DAN EEN BEPAALDE GEDACHTE, EEN BEPAALD INZICHT, WAT DE RECENTE GEBEURTENISSEN BETREFT. DE ONZE?

We zijn van mening dat de situatie in Irak en het hele Midden-Oosten en met name wat Israël aangaat, met elkaar in verband staan. Het valt niet te loochenen dat een heel grote vijand van Israël -het Irak van Saddam Hoessein- van het toneel is verdwenen. Saddam Hoessein, de grote moordenaar, allermeeest van z'n eigen volk. Maar wie nu meent dat van Irak de victorie begint en begonnen is, zal o.i. zeer bedrogen uitkomen. De terreur dreigt als een valse slang die elk ogenblik kan toeslaan. De Amerikaanse armee in het Midden-Oosten zal dat niet kunnen voorkomen. We letten maar op Israël waar wel de meeste aanslagen voorkomen kunnen worden, maar waar toch regelmatig het terreurserpent toeslaat. En het zal onmogelijk blijken te zijn alles in de Verenigde Staten, in het westen en waar dan ook, zó te beveiligen dat terreuraanslagen verleden tijd zijn. De mogelijkheid is zeer groot dat het al-Qauda netwerk allang bezig is een verschrikkelijke aanslag voor te bereiden. Dat kost tijd en vooral als de waakzaamheid

wat verslapt zal het terreur-monster ongenadig toeslaan. Persoonlijk zijn we daarvan overtuigd.

WERKELIJKHEID

Volgens het Reformatorisch Dagblad van 10 juni achten de Amerikanen een aanval van massavernietigingswapens door de terreurorganisatie al-Qaida, de komende tijd “zeer waarschijnlijk”. Het RD plaatste dit onder het kopje: **Al-Qaida plant aanval met ABC-wapens**”. De VS schreven in een rapport dat ze aan de Verenigde Naties stuurden van mening te zijn, dat de al-Qaida de komende jaren chemische, biologische en/of kernwapens zullen inzetten, zowel op Amerikaans grondgebied, als Amerikaanse doelen in het buitenland. Dat zal de werkelijkheid blijken te zijn. En als ze Amerikaanse doelen zullen aanvallen is het eveneens mogelijk ook elders hun vreselijke slag te slaan.

Laten we onszelf toch niet voor de gek houden. En laten we al deze onheilsberichten niet afdoen met “bangmakerij”. De realiteit van de komende jaren kon wel eens veel erger zijn dan we verwachten. Het is niet nodig elkaar bang te maken. Het *is* uitermate bang in deze wereld; een wereld die de HEERE gaat gereedmaken voor het Vrederijk. Laten we elkaar wel opwekken vrede met God te maken. Dat hebben we altijd nodig en dient altijd ons eerste en grootste werk te zijn. Zou het nu nog niet des te meer gelden? Zeker is het waar dat het altijd geldt, dat tussen ons en de dood maar één schrede, één ademtocht is. Maar we zouden haast zeggen: nu klemt het des te meer, omdat elk ogenblik de weeën die de Openbaring ons schetst, los kunnen barsten.

Van Irak begint niet de victorie. Laten we eens afwachten wat er op korte termijn zal gaan gebeuren. Het zou heel goed kunnen dat, als de volgende “Verwachting” verschijnt”, er meer klaarheid gekomen is.



DE OOSTERSE ANTICHRIST

- 3 -



HET GROTE DOEL

Volgens twee islamitische leiders van Groot-Brittannië, zal het westen nimmer tot de hoogte van de Islam kunnen uitgroeien. Daarom moet de westerse samenleving worden omgevormd door een invasie van de Islam. Twee islamitische leiders, de Egyptenaar sheik Abu Hamza en de Syriër sheik Omar Bakri, gaven hun mening in de Londense (islamitische) krant "Al-Hayat": "De westerse samenleving zal uiteindelijk bezwijken onder de Islam", zo verklaarden ze. Men maakt weliswaar gebruik van de Westerse vrijheden om islamitische opvattingen te verspreiden, maar men wil zelf geen deel hebben aan de westerse samenleving. Sheik Hamza: "Ik beschouw mezelf niet als Brits burger. Ik woon hier en ik heb een Brits paspoort, maar dat is de buitenkant. Mijn ware identiteit is en blijft de Islam." Sheik Bakri: "Het westen maakt zich schuldig aan het opleggen van menselijke wetten op moslims, maar een toekomstig islamitisch regime zal straks de islamitische wetten en regels aan het westen opleggen." Om dit doel te bereiken is ook geld nodig en de grote rijkdom van de Arabische oliestaten betekent dat islamitische terreurbewegingen niet met geldgebrek te kampen hebben. Ook wordt Arabisch oliegeld in Nederland ingezet om scholen en moskeeën in fundamentalistisch vaarwater te krijgen.

OOK IN NEDERLAND

Volgens een schatting van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst lopen er in ons land honderd à tweehonderd islamitische terroristen rond. Het is zeker opvallend dat er na de dramatische 11 september 2001 geen nieuwe aanslagen zijn geweest van de kant van Bin Laden of andere terreurgroepen. Zelfs de oorlog in Irak heeft niet geleid tot dramatische terreuracties. Onze minister Remkes wees er op dat het Iraakse bewind in de ogen van fundamentalisten veel te seculier, te werelds is. Maar hoe dan ook - wat een ieder vreesde is niet gekomen.¹ Het moet gezegd worden dat de USA behoorlijk heeft ingegrepen. Controles zijn verscherpt, geldstromen werden afgeknepen en ook zijn een aantal kopstukken en hun handlangers wreden gearresteerd. Bovendien werd de al-Qaida-beweging, door het verdrijven van het Taliban-bewind, beroofd van haar hoofdkwartier en trainingskampen in Afghanistan.

Toch zou het zeer onverstandig zijn als we nu menen dat het gevaar geweken is. In een guerrillaoorlog weet je nooit wanneer de vijand zal toeslaan. Deze vijand is onzichtbaar en daarom blijft het gevaar bestaan. Niemand weet op welke wijze de vijand zich aan het voorbereiden is en hoe en waar ze zal toeslaan. Juist als de aandacht verslapt kan zij uiterst gevaarlijk zijn. Ze heeft de gelegenheid om een grote actie voor te bereiden. Door

¹ Er zijn toch de laatste weken enkele 'kleine' aanslagen geweest; denkkelijk van de kant van de al-Qaida.

de grote groepen moslims in de westerse samenleving is het voor terroristen onder haar gemakkelijk 'onder te duiken' in die gemeenschap. En al zal dan het merendeel van de moslims geen terreurdaden verrichten, velen zijn wel geneigd hand- en spandiensten te verrichten, ook in Nederland. Vandaar dat de gesignaleerde terroristen hier te lande levensgevaarlijk zijn. De genoemde 'hand- en spandiensten' zijn trouwens gevaarlijker dan we denken. Wat denkt u van de imans en hun toespraken in de moskeeën? Van de islamscholen die er steeds meer zullen komen? Indoctrinatie in optima forma! En zolang in Nederland gedoogd wordt dat 'rustige' moslims in protestdemonstraties mogen brullen: " Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas", moeten we maar niet veel verwachten van onze halfzachte overheid! We dienen er terdege rekening mee te houden dat op het aller onverwachte aanslagen kunnen plaatshebben die het leven ontwrichten. Laten we heel goed beseffen: **de vijand is onder ons...**

WAT ANDEREN ERVAN ZEGGEN

In het RD van 15 april lezen we in een artikel met de titel *Moskeeën in Rotterdam: groot, groter, grootst*, over de geweldige groei van de islam. Het artikel begint: "De bouw van drie nieuwe moskeeën in Rotterdam veroorzaakt in diverse gelederen in de Maasstad de nodige commotie. De ene tempel steekt de andere in grootte de loef af. Groot, groter, grootst lijkt het motto." We lezen in het RD, dat sinds 2003 niet minder dan veertig islamitische organisaties in Rijnmond zich verenigd hebben in de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. De verantwoordelijke wethouder vroeg zich af of dit soort tempels in zo'n afwijkende bouwstijl wel op zulke opvallende plekken in de stad moeten staan en of bijna **50 meter hoge minaretten** niet een te dominant beeld vormen. Er zijn plannen voor een nieuw te bouwen moskee in de wijk Hillesluis, welke de grootste moet worden in Europa. De koepel ervan wordt 25 meter hoog, de minaretten worden maar liefst 49 meter hoog, ruim 9 meter hoger dan die van de Mevlanamoskee aan het andere eind van de stad. Geld speelt geen enkele rol. De vice-president van Dubai, de multimiljonair sjeik Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, legt er vanuit zijn AlMaktoum Foundation bijna 7 miljoen euro voor op tafel! De Rotterdamse SGP afgevaardigde stemde als enige tegen de bouw van een de Shaam e Islam moskee, de derde nieuw te bouwen moskee. Hij moest op het matje komen om zich te verantwoorden.

WIE ZOU NIET WENEN?

In het blad *Bewaar het Pand* (Chr.Ger.) van 17 april schrijft ds. P. Roos een artikel *Alarm om de kerk*. Ds. Roos wijst erop dat o.a. in Haarlem en Den Haag-C kerkgebouwen gesloten worden vanwege het geringe aantal mensen dat de diensten nog bezoekt. Hij besteedt aandacht aan de kerk in Rotterdam-W die, naar te vrezen is, ook gesloten gaat worden. Ds. Roos schrijft o.a.: "Ik weet zelf nog heel goed dat langs de brede toegangswegen van deze wijk in Rotterdam de gezinnen op gingen naar Gods huis, terwijl ik vele jaren later in plaats daarvan de massa's mensen zag gaan naar de Kuip (voetbalstadion Feyenoord). Wat een gruwelijk proces heeft zich reeds voltrokken in de grote steden, terwijl nu in allerlei plattelandsgemeenten dezelfde gang van zaken zich voordoet. Van nabij weet ik dat zich dat ook in Utrecht reeds lang geleden heeft

voltrokken. Zij die in zulke kerken hebben verkeerdt en daar de hand des Heeren onder de prediking hebben opgemerkt, zullen met diep heimwee terugdenken aan de tijd, dat alles zo anders was. Er komt iets boven van wat Jeremia eeuwen terug klaagde, toen hij sprak van de verwoesting van Jeruzalem. “En van de dochter Sions is al haar sieraad weggegaan.” Tot zover ds. Roos, van wie we graag meer zouden citeren.

Welk een ontzettende zaken worden er genoemd. Rotterdam stond er eertijds voor bekend dat er veel volk van God woonde. Nu is ook aldaar de kerk geworden als een hutje in de komkommerhof en als een belegerde vesting. Koning voetbal is er nadrukkelijk aanwezig. Ach, in hoeveel reformatorische gezinnen heeft deze afgod ook z'n intrede gedaan. In Rotterdam wordt nu ook almeer het stadsbeeld bepaald door de afgodentempels van de oosterse antichrist. In Schiedam is een nieuwe moskee gekomen en in Amsterdam zou de grootste van Europa gebouwd worden. en het hele land door zien we die gruwel der verwoesting al meer en meer. Nogmaals. Wie zou niet wenen? We komen almeer in de klauwen van deze grote vijand van God en zijn volk. En niemand moet menen dat we op enigerlei wijze overdrijven. We spreken onze waardering uit voor de waarschuwendende stem die het Reformatorisch Dagblad dienaangaande geregeld laat horen tegen deze gruwel der verwoesting die ons land al meer en meer vergiftigt.

De eerste moskee in ons land

Op 9 december is aan de Oostduinlaan in Den Haag de eerste moskee in Nederland ingewijd door sir Mohammed Zafrullah Khan, rechter bij het internationaal gerechtshof in Den Haag. De bijeenkomst werd geopend met een gebed uit de koran. Behalve als huis voor de eredienst, zal de moskee een centrum zijn voor het sociale en gemeenschappelijke leven. Zij is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Een ieder is welkom. Waar blijft het protestants karakter van Den Haag? De stichting is een aanfluiting tegen onze kerk.

Het bovenstaande bericht lezen we in “De Vaandrager” van 4 januari 1956, het orgaan van de bond van Ned.Herv. Jongelingsver.op ger.grondslag. De stichting van deze eerste moskee in Nederland noemt het blad terecht een aanfluiting van de kerk. Wat kunnen we veel uit al die ‘oude’ bladen leren! Het is ontstellend te merken hoe men toen dacht over ethische kwesties en in onze tijd, een ‘alles mag’ tijd.

DE KNOET VAN DE ISLAM

Overdreven? Dat meent u toch niet! De eerste afgodstempel van de islam is in 1956 in ons land geopend. Anno 2003 is ons land overspoeld met deze satanshui-zen en het is nog maar het begin. Als we toch diepe indrukken zouden hebben vande “gruwel der verwoesting” die zich over ons land uitbreidt als een olievlek, we zouden als persoon en als gehele christenheid, dag en nacht tot God gaan schreeuwen vanwege het vertrappen van Gods eer en vanwege het zware oordeel dat op ons land ligt. Het is waarlijk met geen pen te beschrijven waar we momenteel aan toe zijn. Een profeet als dominee Van der Groe heeft er al eeuwen geleden voor gewaarschuwd dat het kan zijn dat een vreselijke en geweldige heirmacht ons land met verwoesting geheel zal verstoren en dat

de ganse toorn en grimmigheid van God over ons uitgestort zal worden. Dit zegt hij in een biddagpredikatie over Jesaja 6:8-11. Ach, hij heeft zoveel waarschuwingen nagelaten, welke we nu almeer in vervulling zien gaan. En wie waarschuwt nu nog openlijk en indringend vóór en tégen de aanslagen van de oosterse antichrist? Wie? Op de kansel, in het parlement, enz.! Ook zij die de HEERE vrezen zwijgen doorgaans. **“De lage staat van Gods volk is met geen pen te beschrijven”**, zei ds. Van der Groe al in zijn dagen...

We zullen zeer alert moeten blijven daar de islam de macht in ons land naar zich zal trekken zodra ze daartoe de kans ziet. Maar wat is te verwachten van die mensen in Den Haag die zich “regering” noemen? Helemaal niets! Zij weten óók dat in ons land tientallen leden van de extremistische moslimsecte “Takfit Wal Hijra” actief zijn. Deze mensen zijn voornamelijk afkomstig uit Algerije en maken zich schuldig aan criminele activiteiten, voor een deel om terrorisme te ondersteunen. In het vorige nummer schreven we over de Belgische voorman Dyan Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga en zijn duivelse plan tot verspreiding van de islam in deze landen. In ons land heeft hij inmiddels zijn gif mogen spuien. In aanwezigheid van 700 studenten van de Haagse Hogeschool kon hij zomaar zeggen: “Zolang we niet tevreden zijn, zullen we amok blijven maken.” Dit mag allemaal in dit land gezegd worden. Ook dat de AEL niet zal stoppen bij de grenzen van Nederland en dat overal cellen en kernen worden opgericht. Hij wees er triomfantelijk op, dat de Nederlandse binnensteden volgens de huidige prognose in **2015** in meerderheid door moslims bevolkt zullen zijn. In 2006 wil men mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze duistere figuren mogen ‘zomaar’ openlijk zeggen dat de staat Israël geen recht van bestaan heeft en dat ze dient te verdwijnen. Het slappe gedoe in Den Haag laat dit allemaal toe. De AEL eist dat islamitische feestdagen worden “erkend” als nationale feestdagen!! Met name geldt dit voor het “offerfeest” en het “suikerfeest” (verbreking van de vasten). Let wel: dit moeten erkende, **nationale feestdagen** worden! En daarnaast moet iedere ingezetene van Nederland het recht krijgen op een aantal vrije dagen om religieuze feesten naar keuze te vieren; volgens recept van de islam! Het is zonder meer duidelijk, dat dit gaat komen. En mogelijk nog wel sneller dan we al vrezen.

Veertig jaar geleden waren er hooguit enkele duizenden Nederlandse ingezetenen, vooral Molukkers, die zich als moslim beschouwden. Inmiddels nadert hun aantal het **miljoen!** Er is al meer gevraagd om feestdagen voor de islamieten. Nu gaat men ze **eisen.** Men **eist** dat huidige Nederlandse feestdagen worden afgeschaft en voor feestdagen van immigranten, in casu voor... mohammedaanse worden ingeruild.

Maar ook wereldwijd

Wereldwijd is de islam een groot gevaar. Met name in Indonesië is de oosterse antichrist oppermachtig. Het schone eilandenrijk heeft een bevolking van 200 miljoen mensen, waarvan ca. 80% moslim is. Een boze geest van geweld en verwoesting beheerst het land. Denk aan de steeds weer oplaaiende strijd op de Molukken, waar vele christenen vermoord worden. Net als Nieuw-Guinea wordt dit deel van de “Gordel van Smaragd” (zoals ‘ons’ Indië vroeger werd genoemd), geknecht en onderdrukt. Vele kerkgebouwen worden door islamitische strijdgroepen, onder het oog van Indonensische militairen, in brand gestoken. Vele duizenden zijn reeds om het leven gekomen. We denken ook aan

de moordpartijen die op Oost-Timor hebben plaatsgehad. Hele gezinnen en dorpen werden afgeslacht. Mannen, vrouwen, kinderen, niemand werd ontzien. De grootste gruweldaden zijn gepleegd. Een voorspel van hetgeen gaat gebeuren, overal waar het “zwaard van de islam” uit de schede gaat. En dat gebeurt als ze de macht krijgen. Zou het niet een taak zijn voor president George Bush om ook in Indonesië eens orde op zaken te gaan stellen? We vragen maar...

Volgens het RD van 11 maart is Saoedi-Arabië niet van plan christelijke kerken toe te laten. Men wil dit streng islamitische land christenvrij houden. Christenen worden niet geduld. Niet-islamitische buitenlanders in dit land mogen alleen thuis hun geloof belijden, zegt de minister. Maar zelfs dat is een leugen! Zelfs christelijke gastarbeiders uit landen als de Filipijnen en India zijn met een zekere regelmaat gearresteerd en gedeporteerd, omdat zij... in alle stilte bij elkaar kwamen om hun geloof te belijden. Men duldt zelfs geen christen die privé het geloof belijdt! Stel daar eens tegenover hoe deze valse godsdienst in ons land “in de watten” wordt gelegd! Noord-Korea is nummer één wat de haat tegen christenen betreft, gevolgd door Saoedi-Arabië. Dan volgen Vietnam, Laos, Turkmenistan, Pakistan, Bhutan, Malediven, Somalië en Iran. Allemaal uit de “top-tien”, van christen vervolgers. Als elfde komt China en dan stoppen we maar.

De oosterse antichrist is overal

De Saoedische miljonair Bin-Laden heeft zijn leven verkocht aan de organisatie van terreur tegen de Verenigde Staten. Of deze man al of niet in leven is is minder belangrijk. Volgens velerlei berichten is zijn organisatie nog geheel in tact en de dreiging ervan duurt onverminderd voort. Inmiddels hebben al weer enkele aanslagen plaatsgehad. Niemand weet welke grote aanslag er wordt voorbereid en hoe, waar en wanneer zijn zal toeslaan. Maar men rekent er vast op.

De terreur in Israël blijft doorgaan. In de Kaukasus in Zuid-Rusland roeren zich extreme moslims Rusland zal nog veel kennis maken met het zwaard van Mohammed. In Afruka rukt de islam snel op. In landen als Negeria, Niger, Soedan en op tal van andere gebieden wordt de dreiging dagelijks aan den lijve ondervonden. Honderden kerkgebouwen worden in brand gestoken. Jonge christenmeisjes, kinderen nog, worden straffeloos door horden islamieten onteerd en worden naar lichaam en geest verwoest. Wat hiervan openbaar gekomen is kan niet opgeschreven worden. Christenen worden gekruisigd door moslimschurken; schurken welke wij in ons land als gasten ontvangen en alle gelegenheid geven hun duivelse godsdienst te praktiseren. Een land als Pakistan heeft, zoals men het zelf uitdrukte, de “Islamitische bom”. Men kan beschikken over nucleaire wapen, atoombommen dus. In Australië is de islam de snelst groeiende godsdienst. Er zijn reeds honderd moskeeën en twintig moslimscholen. In Sydney bevindt zich de grootste moslimgemeenschap, die bijeenkomt in de Lakemba-moskee. Over Groot-Brittannië schreven we in nummer 3 van 2002, waar we er ook op wezen dat de Britse vorstin voor het eerst een moskee bezocht. De internationale mensenrechtenorganisatie IGFM uit Frankfurt stelt in een brochure vast dat de koran intolerantie, geweld en moord rechtvaardigt. In de brochure staan 17 verzen uit de koran waarbij tot oorlog, het aanbrengen van lichamelijk letsel, moord en doodslag wordt aangezet. Soera 9.5 luidt bijvoorbeeld: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn,

grijpt dan de heidenen, waar u hen ook vindt, grijpt hen, en kijkt overal naar hen uit.” In Soera 8.55 staat dat Allah ongelovigen en hen die nooit zullen geloven als de ergste beesten beschouwt. Geen wonder dat de samenstellers de raad geven niet werkeloos toe te blijven zien bij de dreiging die er van de islam uitgaat.

MEN KRUIPT VOOR DE ISLAM

De president van het machtigste land ter wereld (ja, president George Bush!) bezocht een moskee en merkte op, “*dat de islam Gods rechtvaardigheid bevestigt en een beroep doet op de morele verantwoordelijkheid van de mens*”! Maar over welke “god” heeft hij het dan? Wat kunnen we dan ook ten diepste van president Bush verwachten? Als de sterkste pilaren immers al staan te schudden en te beven, dan is toch de val van alles aanstaande?!

De tijd lijkt nabij gekomen dat de islam de wereldheerschappij grijpt zodat de wetten van Allah overal zullen worden “gerespecteerd”. Maar de tijd is ook aanstaande dat de God van Israël zijn zwijgen zal verbreken en handelend zal optreden, voor het oog van de volken. Dat mag onze hoop zijn in een wereld, die in brand kan worden gestoken als de machten der duisternis zien dat ze nog weinig tijd hebben. En al deze machten worden geïnspireerd door de satan, die niet alwetend is, maar zonder twijfel beseft dat de tijd van zijn 1000 jarige binding op handen is. Zijn woeden zal nog vreselijk zijn. Dat kunnen we echt niet te ernstig beseffen. Het is geen tijd om schapen te kelen en mee te doen met de mondaine wereld in uitgaan, plezier en jolijt. Het is de hoogste tijd om ons te verootmoedigen alvorens de HEERE óók over ons decadente christendom zijn gramschap uit zal storten en in grote grimmigheid zal spreken.

(wordt vervolgd)

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

JOHN BUNYAN EN HET 1000-JARIG RIJK

En daarom lezen wij, dat, bij het begin der duizend jaren -die ik voor de tijd van de herbouw der heilige stad houd- Johannes een engel zag afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand, dat deze engel de draak, de duivel en satanas greep, hem duizend jaren bond en in de afgrond wierp en die boven hem verzegelde, opdat hij de volken niet meer verleiden zou.

De uitwerking van deze gevangenschap zal niet alleen zijn, dat de heiligen van uterlijke vervolging bevrijd worden, maar ook van alle verleiding door goddeloze of dwaalleer, of door de vurige pijlen van de vorst der duisternis, waardoor thans zovelen verwond worden. Dan zal de gemeente verlost zijn van die vreselijke verzoeken tot godslastering, wanhoop, enz., waarmee zij in deze tijd zo ontzettend bezocht is. Want

merk dit op; de verleider wordt gebonden en in de afgrond geworpen, eerst als “de draak”, onder welke naam hij genoemd wordt als vervolger der gemeente, Openb. 12. Dan onder de naam van de “oude slang”, onder welke naam hij vermeld wordt in de geschiedenis van de val van onze eerste ouders; het schijnt dat de Heilige Geest ons met deze naam opzettelijk die eerste verleiding in herinnering wil brengen. Ten derde wordt hij geoordeeld als “de duivel en satanas” en deze naam wordt gewoonlijk in het Nieuwe Testament gebezigd, als hij onze lusten opwekt en prikkelt en ons in allerlei ongeloof, wantrouwen, wanhoop, opstand en lastering tegen God tracht te voeren. Daarom, zeg ik, wanneer deze stad gebouwd en deze muur in al zijn sterkte en heerlijkheid opgericht zal zijn, dan zal satan inderdaad onder onze voeten verpletterd en dan zal Jeruzalem genaamd worden een vrolijke stad en haar inwoners gelukkige mensen, want haar vroegere zorg en angst en smart zullen weggedaan zijn, Rom. 16:20 en Openbaring 21:4.

Waar geen duivel is om te verleiden, al zijn de heiligen ook nog onvolmaakt en hun heerlijkheid nog niet volkomen, daar zullen zij van de vele, vurige, brandende en helse pijlen bevrijd zijn, die hun ziel anders menigmaal doorvlijmen. De christenen zullen een groter mate van rust genieten, wanneer God in die tijd de duivel gebonden heeft; al hebben zij nog hun eigen lusten, maar dan kunnen duivel en lusten niet langer samenspannen.

De ongerechtigheid en de vervolgers der gemeente vooral zullen beschaamd worden. Heiligheid, goedheid en waarheid zullen dan, door ieder geacht en geëerd, met open vizier over de aarde wandelen. “Maar van de opgang der zon tot aan haar nedergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaatsen zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der heirscharen”, Maleachi 1:11. Het zal altijd zomer, immer zonneschijn, steeds groen, vruchtbaar, schoon en heerlijk zijn voor de kinderen Gods.



Het bovenstaande zijn enkele gedeelten uit een werk van de van God geleerde ketellapper over het Messiaanse vrederijk van duizend jaar. Kunt u begrijpen dat wij voor dit werk alle werken over deze stof van zovele predikanten uit de laatste 150 jaar, volkomen prijs geven?

HET WONDER VAN ENTEBBE



Israël verkeert vaak in een eenzame, aangevochten positie. De wereldpers meet met twee maten. Ze stelt zich ten opzichte van Israël dikwijls negatief en eenzijdig op. Geen volk op aarde is door alle eeuwen heen zo gehaat en vervolgd als het volk der Joden. Ze zijn in getto's samengeperst, ze hebben door alle woestijnen van deze barre wereld gezworven. Het verhaal van de Joden is er één van bloed en tranen. Overall tref je datzelfde gif, die afkeer, die Jodenhaat aan. In de loop der tijden is aan het leven van minstens 13 miljoen Joden door vervolgingen een eind gekomen. Berucht zijn de kruistochten, de inquisitie en de holocaust. Ook na de holocaust werden nog Israëliische pelgrims op het vliegveld Ben Goerion neergeknald; werden Israëliische sportbeoefenaars op de Olympische Spelen in München afgeslacht; werden onschuldige schoolkinderen te Maälot gegijzeld en vermoord; werden Israëliische vliegtuigpassagiers te Entebbe van niet-Joodse passagiers afgescheiden. De Joden zijn een lijdend volk, ook een moedig volk. Over één van die heldendaden gaat het in dit verhaal.

Het is op 27 juni 1976, in de tijd dat Yitzhak Rabin premier en Shimon Peres minister van Defensie is, dat een luchtbus van Air France op weg van Tel Aviv naar Parijs door de terreurgroep 'het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina' gekaapt wordt. De twee leiders van deze groep blijken West-Duitsers te zijn, beiden leden van de Baader-Meinhofgroep. Zij willen de maatschappij vernietigen en op haar puinhopen een volmaakte samenleving stichten. Het zijn lieden, die steun verlenen aan terroristen in de hele wereld. Ook de Palestijnen delen in hun 'gunsten'. De twee Duitsers zijn tijdens een tussenlanding van het vliegtuig in Athene met twee zwaar bewapende Palestijnen aan boord van het toestel gegaan. Vanwege een belangrijke voetbalwedstrijd was de douanecontrole er minimaal. Al gauw na het opstijgen dringt een van de Duitse kapers de cockpit binnen en drukt het koude staal van een revolver in de nek van de gezagvoerder. Hij geeft hem bevel naar Libië te vliegen. Daarna maakt hij zich aan de 246 passagiers bekend. Hij eist dat ze nauwkeurig zijn aanwijzingen volgen. Men hun handen op het hoofd worden ze rij voor rij naar achter in het vliegtuig gestuurd, terwijl de andere drie kapers met de revolver in de hand grimmig toekijken. In Lybië wordt bijgetankt. Tijdens het tanken worden de paspoorten en andere identiteitspapieren ingenomen. "Ze willen weten wie Joden zijn", fluistert een Israëliër.

Landing in Oeganda

Eén passagiere, die hoogzwanger is, mag uitstappen. Dan gaat het naar Oeganda. **DA IN AFRIKA, WAAR HET TOESTEL DE VOLGENDE MORGEN VROEG ARRIVEERT. OEGANDA, EENS EEN BRITSE KOLONIE, IS IN 1962 ONAFHANKELIJK GEWORDEN. DE EERSTE PRESIDENT SLOOT VRIENDSCHAP MET ISRAËL. ALS GEVOLG DAARVAN TRAINDEN DE ISRAËLI'S HET OEGANDESE LEGER EN LEGDEN IN ENTEBBE EEN MODERN VLEGVELD AAN. TERWIJL DEZE MAN IN HET BUITENLAND WAS, GREEP EEN KAPITEIN, IDI AMIN, DE MACHT, RUIMDE ZIJN TEGENSTANDERS UIT DE WEG EN RIEP ZICHZELF**

TOT VELDMAARSCHALK UIT. ZIJN VERZOEK AAN ISRAËL OM PHANTOM-STRAALJAGERS TE LEVEREN OM DAARMEE BUURLANDEN TE KUNNEN BESTRIJDEN, WORDT VAN DE HAND GEWEZEN. DAAROP VERBREEKT AMIN ALLE BETREKKINGEN MET ISRAËL.

Een uur na de landing van het toestel komt Idi Amin, gekleed in een donkerblauw officiersuniform, bezaaid met onderscheidingen, met een helikopter op bezoek. Onder de passagiers bevinden zich meer dan 80 Israëli's. Amin deelt mee dat hij wil meewerken aan een spoedige vrijlating van de gegijzelden als Israël aan de eisen van de kapers voldoet. Vóór 1 juli moeten 40 terroristen in Israël en 13 in andere landen - door de kapers 'vrijheidsstrijders' genoemd - zijn vrijgelaten, anders zullen de gegijzelden streng gestraft worden. Bij deze eisen blijken dus ook andere landen betrokken te zijn. Nadat zich nog zeven terroristen - die zich al in Oeganda bevonden - bij de kapers gevoegd hebben, worden pamfletten uitgedeeld met propaganda voor 'de verheven strijd van de Palestijnen tegen de bloeddorstige Joodse staat'.

Na verloop van tijd mogen de passagiers en de bemanningsleden het vliegtuig verlaten en worden ze tussen twee rijen gewapende Oegandezers door naar een hal van het oude vliegveld gebracht. "Oeganda heet u welkom" staat er met grote letters boven de ingang. Op oude matrassen brengen ze de nacht door, gekweld door hitte en muskieten. De volgende dag krijgt een aantal passagiers de opdracht naar de naastgelegen zaal te verhuizen. Het blijken de mensen met een Israëlische nationaliteit te zijn. Ze worden apart gezet. Vlak daarna verschijnt Amin opnieuw, nu in een grote zwarte Mercedes. Hij richt zich tot de niet-Israëli's met de mededeling dat de helft van hen met een gereedstaand vliegtuig naar huis mag. Als het aan Israël gestelde ultimatum verlopen is komt Amin opnieuw, nu om de overige niet-Israëlische passagiers naar Parijs te laten vertrekken. De gezagvoerder en de overige bemanningsleden van het Franse toestel weigeren mee te gaan. Amin deelt aan de Israëlische gegijzelden mee dat het ultimatum met drie dagen verlengd is. Om deze mensen te intimideren scheren - vooral 's nachts - met donderend lawaai Mig-straaljagers over de luchthaven.

Israël in actie

Ondertussen zit men in Israël niet stil. In het diepste geheim wordt een actie voorbereid. Het Israëlische leger zal met vier enorme transportvliegtuigen en twee Boeings 707 naar Entebbe vliegen. De 150 commando's zijn via foto's en kaarten vanuit de tijd dat het vliegveld is aangelegd, van de situatie op de hoogte gebracht. Zij zullen de mensen 'naar huis' halen. Commandant is de 30 jarige Jonathan Netanjahu (broer van de oud-premier), een man die door zijn soldaten vanwege zijn moed op handen gedragen wordt.

Het is 7 uur vliegen. Elk heeft z'n taak. De mannen van het eerste toestel moeten de terroristen uitschakelen; die van het tweede toestel moeten de gegijzelden aan boord nemen en eventuele gewonden verzorgen; de soldaten in het derde toestel moeten zich gereed houden voor een eventuele strijd met het Oegandese leger en de mannen van vierde toestel moeten de op het vliegveld aanwezige Migs vernietigen. In de eerste Boeing bevindt zich een complete operatiekamer en de tweede Boeing zal rondcirkelen

en als radiografische schakel tussen de commando's en het thuisland fungeren. De operatie mag niet langer dan een uur duren. Daarna zullen de toestellen in Kenia - een vijand van Oeganda - tanken. De officieren hebben vanwege de voorbereidingen al twee nachten niet geslapen. Ook in de komende 24 uur zullen ze geen oog dicht doen. Nadat de stafchef de laatste instructies heeft gegeven kan de operatie beginnen. Met de commando's verdwijnt ook een zwarte Mercedes en een chauffeur die zijn gezicht zwart gemaakt heeft in de buik van één van de vliegtuigen. Om geen argwaan te wekken vliegen de toestellen elk een verschillende route.

Na een tocht van meer dan 4000 kilometer landen ze, kort na elkaar, en taxiën tot op 1½ kilometer van het luchthavengebouw. En al gauw glijdt de glanzend zwarte Mercedes met naast de chauffeur aanvoerder Jonathan (Yonni) in de duisternis van de nacht, gevolgd door landrovers die met scherpschutters zijn bemand. De Oegandese militairen denken opnieuw bezoek te krijgen van hun president, begeleid door een escorte. De controletoren wordt veroverd en het luchthavengebouw bezet. Wie niets met de operatie te maken heeft, wordt in een kamer opgesloten totdat alles ten einde is. Toch kan een vuurgevecht met de terroristen en de Oegandese militairen niet uitblijven. Als Gabriëlle Kröcher, de Duitse terroriste, beseft dat de gijzeling voorbij is en dat ze sterven moet, werpt ze met een van duivelse haat vertrokken gezicht nog een handgra-naat naar de weerloze gegijzelden.

De actie kost aan 20 Oegandese militairen en 7 kapers het leven. Onder hen bevinden zich de twee Duitsers. Helaas komen bij de operatie ook drie gegijzelden en aanvoerder Yonni om. Er zijn 10 gewonden. Idi Amin is woedend. Een van de gegijzelden, een weerloze vrouw, die naar het ziekenhuis in de hoofdstad Kampala was gebracht, wordt uit wraak doodgeschoten, waarna haar lichaam verbrand wordt.

“Het is voorbij”, heeft Yonni tot de gegijzelden gezegd, “we gaan jullie naar huis brengen”. Plotseling klinken er vanuit een vroegere verkeerstoren nog schoten. Een daar van treft Yonni in de rug. Bloedend zakt hij in elkaar en verliest het bewustzijn. Kreten van ontzetting stijgen op. Ondertussen worden er aan het eind van de startbaan elf Oegandese Migs opgeblazen om een achtervolging te voorkomen. Na 53 minuten vertrekken de toestellen met aan boord de bevrijde gegijzelden. Een rokende ruïne blijft achter. De chirurgen die meegegaan zijn, vechten voor Yonni's leven. Ze kunnen hem niet redden. Enkele gewonden worden tijdens het tanken in Kenia overgebracht naar de Boeing die als hospitaal dient.

Terug in Israël

De toestellen worden op een klein vliegveld in Israël opgewacht door premier Rabin en minister Peres. Rabin wacht in de kantine, Peres klimt in het toestel waarin Yonni zich bevindt. Roerloos staart hij in het verkilde gezicht van de man, die zijn leven gaf voor de vrijheid van de gegijzelden. De brancard wordt tussen een erewacht van twee rijen door naar een wachtende rouwauto gebracht.

Nog eenmaal moeten de commando's het vliegtuig in. Op het grote internationale vliegveld bij Tel Aviv zal de officiële ontvangst plaatsvinden. Duizenden mensen staan te wachten. De eerste die uitstapt is de dappere Franse piloot, Michel Bacos. Hij wordt gevolgd door de gegijzelden die zich in de armen van hun familie en vrienden storten. De emoties zijn met geen pen te beschrijven. Een uitzinnige menigte draagt de helden van Entebbe het platform op. Een oude rabbijn blaast op de sjofar. Zo werden in oude tijden de vreugdefeesten ingeluid.

De volgende dag wordt Jonathan Netanjahu onder enorme belangstelling op de militaire begraafplaats op de Herzlberg ter aarde besteld.

Michel Bacos, die zichzelf had weggecijferd, werd door enkele mannen op de schouders genomen. Kort daarop ontving hij van zijn president de hoogste Franse onderscheiding, het Legioen van Eer, Opnieuw had Israël een voorbeeld van moed en onverzettelijkheid getoond.

Middelharnis

J. van Hoorn



Als de Joden bekeerd zijn ziet hij de hemel zelf geopend, Openb. 19:11 en dan is er nog dieper inzicht in deze verborgenheden. En wij hebben geen reden om er aan te twijfelen, of er zal bij die grote gebeurtenis meer inzicht in de Bijbel zijn dan er thans onder de meest ingeleiden is. (Th. Boston)

LAAT DAT NOOIT MEER GEBEUREN

Op 14 mei 1948 – nu 55 jaar geleden - kondigde David Ben Goerion in de zaal van een museum in Tel Aviv, Israël's onafhankelijkheidsverklaring af. Boven zijn hoofd hing het portret van Theodor Herzl, de man die het Joodse volk, dat over 130 landen van deze wereld verspreid leefde, opriep naar het land der vaderen terug te keren. En ze zijn gegaan. God, die de geschiedenis schrijft, heeft daarmee wel een heel bijzondere bladzij aan de historie toegevoegd. Israël begon, na bijna 2000 jaar, opnieuw. Dat was drie jaar na de gruwelijke volkerenmoord door nazi-Duitsland. Het is niet te beschrijven wat dit volk in de loop der eeuwen is aangedaan. Het diepste dieptepunt was wel de moord op zes miljoen Joden – meer dan er nu in heel Israël wonen! -waaronder anderhalf miljoen kinderen. Toen kort na de Tweede Wereldoorlog de foto's van stapels lijken in de concentratiekampen en de films van uitgeteerde en gemartelde gevangenen vertoond werden, werd pas echt duidelijk welke tragedie het Joodse volk getroffen had. Er ging een golf van nieuwe hoop door de wereld toen Duitsland in 1945 gecapituleerd had. Men begon aan de wederopbouw met het vaste voornemen, dat wat had plaatsgevonden nooit meer gebeuren mocht. Er zijn nu talloze aanwijzingen dat die hoop een illusie blijkt te zijn. Israël bestaat nu 55 jaar. Alleen de ouderen onder ons zullen zich misschien nog iets van het begin herinneren. De anderen moeten het hebben van overlevering. Dit artikel is speciaal voor hen bedoeld. Het is broodnodig dat we nu, 60 jaar na Auschwitz, weer eens herinnerd worden aan de gruweldaden die het Hitler-Duitsland het Joodse volk heeft aangedaan en dat met name onze jonge mensen kennis nemen van het vreselijke, waarvan velen zo weinig weten, omdat het niet doorgegeven is; omdat het zó gruwelijk is, dat het niet te bevatten is of omdat het – en dat komt helaas ook al meer en meer voor – ontkend wordt. Een dringend appèl is nodig, omdat de eerste verschijnselen van antisemitisme zich opnieuw voordoen. De geest van Hitler waart binnen onze grenzen en daarbuiten weer volop rond.

We nemen U daarom mee, nu eens niet naar Yad Va'shem, het kerkhof van de zes miljoen vermoorde Joden, waar iedereen komt die Israël bezoekt, maar naar een ander museum, naar Lohamei Haghettaot en laten U het een en ander zien van wat zich in die vreselijke oorlogsjaren heeft voorgedaan. Lohamei Haghettaot is een kibboets niet ver van Haifa, gesticht door ongeveer twee honderd mensen die de beproevingen van het Hitler-regime aan den lijve hebben ondervonden. Zij waren de weinige overlevenden van de in Polen en Oost-EUROPA VERNIETIGDE JOODSE SAMENLEVING: PARTIZANEN, DIE IN DE WOUDE VAN POLEN EN LITOUWEN HEBBEN GEVOCHTEN EN MENSEN UIT DE VERSCHILLENDE CONCENTRATIEKAMPEN. OOK WAREN ONDER DE STICHTERS VAN DEZE NEDERZETTING EEN PAAR STRIJDERS UIT HET GETTO VAN WARSCHAU MET ÉÉN VAN HUN COMMANDANTEN, ANTEK GENAAMD. IN 1946 VESTIGDEN ZE ZICH OP EEN STUK BRAAKLIGGEND LAND, MIDDEN IN DE WOESTENIJ. ALS GEBROKEN EN VERSLAGEN MENSEN WAREN ZE AANGEKOMEN. MET EEN HEEL KLEIN BEETJE HOOP EN LEVENSMOED GINGEN ZE AAN DE SLAG. HET BEGIN WAS MOEILJK. VRIJWEL NIEMAND HAD VERSTAND VAN LANDBOUW. ZE BOUWDEN STALLEN EN HIELDEN KIPPEN EN KOEIEN. ZE VERBOUWDEN TARWE EN ROGGE EN OP DE PLANTAGES GROEIDEN WELDRA DE BANANEN EN SINAASAPPELS. ZODRA HUN KINDEREN TWAALF JAAR WAREN, GINGEN ZE TWEE JAAR DE PRAKTIJK IN ONDER MEER OM DE LANDBOUW TE LEREN.

Een museum

Ze richtten een barak in, die de herinnering aan de "Endlösung der Judenfrage" (de definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk) levend moest houden. Deze barak groeide

uit tot een museum. Het is onvoorstelbaar wat hier aan documenten, boeken, foto's, krantenknipsels, processen verbaal van getuigen, en voorwerpen bijeengebracht is. Het toont ons de voorbereidende maatregelen die het Derde Rijk heeft getroffen om de Joden te liquideren; het geeft een indruk van de concentratiekampen. In het museum huist de dood. Wie hier komt, zal de beelden die hij ziet, nooit meer vergeten. Voordat Gideon Hausner, de hoofdaanklager in de zaak van S.S.-Obersturmbannführer Adolf Eichmann - de motor achter de moord op honderdduizenden Joden - het proces tegen hem begon, bracht hij acht uur in het museum door. In het gastenboek schreef hij: "In naam van deze doden zal ik de grote aanklager zijn in het proces tegen de man die voor alles, wat ik hier gezien heb, voor de rechterstoel treedt".

Een appèl op de jeugd

Waarom staat dat museum hier? Niet om haatgevoelens te kweken, maar omdat de jeugd kennis moet nemen van wat er gebeurd is. Zij die de holocaust niet hebben meegemaakt, moeten weten, dat Joden werden gedeporteerd; op een gruwelijke wijze werden gemarteld en vermoord, alleen omdat ze Jood waren! En dat het allemaal was georganiseerd door een regering, en uitgevoerd is door een elite, door professoren, wetenschappers, ingenieurs en zelfs dokters. En dat de wereld zonder ook maar één hand uit te steken naar het Joodse lijden gekeken heeft. Daarom wil het museum een appèl zijn op het hart en verstand van iedereen: Zoiets mag nooit, nóóit meer gebeuren!

Wat we zagen

Bij onze rondwandeling door het museum zagen we een stuk zeep met daarin een nummer geperst. Dat kregen de Joodse slachtoffers mee als ze min of meer argeloos op weg gingen naar de gaskamers, die douchecellen heetten. Die zeep, vervaardigd uit menselijke vetten, was eens een mens, een Joods mens, geschapen naar het beeld van God. De geciviliseerde wereld maakte er zeep van! Even verder stond een blik cyclon B-gas, met als opschrift: "Cyclon, 200 gram, ter bestrijding van ongedierte". Eén kilo is al genoeg om duizend mensen te vergassen. Dit herinnert ons aan Auschwitz, een combinatie van concentratiekamp en vernietigingskamp. Het was het meest uitgebreide complex voor dwangarbeid en tegelijk het grootste mensenslachthuis, waar de schoorstenen van vier crematoria de afschuwelijke geur van 9000 mensen per dag uitbraakten. De vernietiging was geïndustrialiseerd. Nooit zou men door fusillieren in staat geweest zijn zoveel mensen om te brengen als door deze dodenfabriek.

Scheiding

Duizenden mensen kwamen dagelijks op een speciaal voor hen gebouwd stationnetje aan. Soms, nadat ze dagen zonder eten en drinken gewacht hadden, rukten S.S.-ers - als er weer plaats was - de portieren open en joegen hen - voor zover ze onderweg al niet gestorven waren - met hun zweepen de wagons uit. Doodsangst viel uit veler ogen te lezen. Bij de ingang van het kamp kwamen de gevangenen langs twee S.S.-artsen, die met de aanwijzing van hun stok de mensen in twee groepen indeelden. Zij die nog tot werken in staat waren, werden afgezonderd van hen die dat niet meer konden. Zo werden gezinnen uiteengerukt. Daarbij vonden hartverscheurende taferelen plaats. Moeders gingen in rijen van vijf de ene kant op naar het op vier kilometer afstand gelegen werkkamp; kinderen de andere kant uit, richting vernietigingskamp, omdat zij niet tot werken in staat waren. Luidsprekers gaven verdere aanwijzingen.

Naar de Heckenholt Stiftung

Zij die niet konden werken, kregen bevel naar een grote barak te gaan, de zgn. garderobe, om zich uit te kleden. Waardevolle voorwerpen moesten aan een loket worden afgegeven. Schoenen met veters aaneengeknoopt, brillen, prothesen, boven- en onderkleden moesten gesorteerd op stapels worden gelegd. Achter de garderobe bevond zich een ruimte met honderd stoelen, de zgn. kapperssalon. Daar werd het haar van vrouwen en meisjes met drie, vier knippen verwijderd en in grote zakken verzameld. Wagonladingen gingen naar een fabriek voor matrasvulling. Buiten moesten de slachtoffers zich opstellen aan de ingang van het berkenlaantje, waar een bord stond met het opschrift: Naar de inhaleer- en badinrichtingen. Op bevel van een S.S.-er zette de stoet zich in beweging. Allen naakt: mannen, vrouwen en kinderen, moeders met zuigelingen aan de borst. In de richting van een soort badhuis, opgesmukt met geraniums. Op een paal bij de ingang stond een bordje: Heckenholt Stiftung. Heckenholt was de man, die er de dieselmotor bediende. Om binnen te komen moest men een trapje op. Aan beide zijden van een gang bevonden zich drie kamers, van vijf bij vijf meter, net garages. Een S.S.-er sprak hen toe. Zij kregen de opdracht om in de kamers diep adem te halen. "Dat inhaleren is nodig om besmettelijke ziekten te voorkomen", zei hij. Aarzelend stapte men naar binnen, voortgedreven door hen, die daarachter kwamen, die op hun beurt weer opgestuwd werden door S.S.-ers met leren zwepen. En zo gingen ze bij duizenden met het Sjema, het "Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere" (Deuteronomium 6:5) de gaskamers in. De S.S. propte steeds meer mensen naar binnen, 700 à 800 in een kamer. Daarna gingen de deuren dicht. De dieselmotor sloeg aan en de uitlaatgassen vulden de kamers. Intussen wachtten de anderen buiten. Na 25 minuten waren de eersten dood. Na 32 minuten iedereen. Toen het gekrijs ophield, wist men dat iedereen gestorven was. Omdat dit proces nog vrij veel tijd in beslag nam, is men er later toe overgegaan Cyclon-B door kleine openingen in de dodenkamers te spuiten. Ondertussen stond aan de andere kant van het gebouw het zogenaamde arbeidscommando - bestaande uit Joden - klaar om de deuren te openen. Men had aan deze mensen voor hun afgrijselijke diensten de vrijheid beloofd en het een en ander van de ingeleverde waardevolle spullen. Zelfs in de dood herkende men de gezinnen. Ze hielden elkaar vast. Het kostte moeite de verkrampde handen uit elkaar te trekken. Als de kamers waren ontruimd, kwam een speciaal commando om het goud uit de gebitten en van de vingers te roven. Daarna werden de lijken naar de crematoria of naar de door Joden gegraven kuilen van honderd bij twaalf meter gebracht.

Van het Allergrootste belang

Onder de talloos vele misdaden die de nazi's hebben gepleegd, is de Jodenvervolging wel de afschuwelijkste. Ze noemden het wegvoeren van Joden naar de concentratiekampen: evacuatie, het beroven van bezittingen: inbeslagname, en het vermoorden: een speciale behandeling. Er worden pogingen ondernomen om de periode van 1933-1945 uit de herinnering weg te drukken; om de afschuwelijke dingen die hebben plaatsgevonden onschuldiger voor te stellen dan ze zijn, ze te verzwijgen of zelfs te ontkennen. Het is vooral voor onze jeugd van het allergrootste belang om er telkens weer op gewezen te worden waartoe mensen, die door een bepaalde ideologie gedreven worden, in staat zijn. Daarom zetten we - na 55 jaar Israël - ons bezoek aan het museum in de kibboets Lohamei Hagettaot voort.

We zien een adreskaartje van een reistas met als opschrift:



DE DUITSE “GRÜNDLICHKEIT”

Even verder zien we een model van het concentratiekamp Treblinka, waar de dodenmachine ook op volle toeren draaide. Er waren dertien gaskamers, die in staat waren

De lijken duizend mensen binnen tien minuten te liquideren. Vervolgens werden de lijken verbrand. De organisatie verliep gesmeerd. Uit Warschau reden de treinen met mannen, vrouwen en kinderen volgens een vastgestelde dienstregeling met de regelmaat van de klok het vernietigingskamp binnen. Eichmann -een soort Haman- had in elk bezet land zijn agenten, met wie hij voortdurend in contact stond. Alleen al uit Hongarije kwamen elke dag verschillende treinen in het kamp aan. De mensen werden meteen vergast. Ongeveer 470.000 in zes weken tijd. Alleen hier al zijn 700.000 mensen vermoord.

Een opstand

Op 2 augustus 1943 kwamen 600 Joodse arbeiders, die de barakken van Treblinka moesten repareren, in opstand. Ze gingen de S.S.-ers met messen te lijf, gooiden zand in hun ogen en vernielden elektrische leidingen, maar de aanval mislukte. Alle 600 werden ter plaatse gedood. Alleen Jakob Gernik bleef gespaard. Het viel ons op dat ‘het museum van de dood’, waarin we ons bevonden geen ramen had. Ergens liggen de dodenboeken: Bergen-Belsen 48.000; Neuengamme 43.000; Dachau 15.000; Buchenwald 52.000; Ravensbrück 92.700; Sachsenhausen 100.000; Theresienstadt 33.341; Stutthof bij Danzig 80.000; Mauthausen 122.766; Treblinka 700 à 800.000; Auschwitz 4.000.000; Majdanek 1.380.000; Flossenbürg 73.296. Vermoord! Allen vermoord! Dat deden “mensen” mensen aan.

Aan de muur hangt een reçu:

Jude (Jood) is met rood potlood geschreven. Het was de enige reden waar om deze uit Rome na elf dagen, zonder proces, werd omgebracht. Alleen omdat hij Jood was! En dat in de 20^{ste} eeuw. Door de S.D. (Sicherheitsdienst), wellicht door nette huisvaders! Aan de muur hingen ook foto's van het vernietigingskamp Sobibor. Joden die in andere kampen werden geselecteerd, werden naar Sobibor overgebracht. Er waren veel kinderen bij. De foto's daarvan vond men in portefeuilles van Duitse krijgevangenen of gesneuvelden. Dat noemde men Kultur! (beschaving)



Nog een opstand

In de jaren 1943-44 bevonden zich 250.000 mensen in het concentratiekamp Auschwitz, een klein plaatsje ongeveer 60 km van Krakau. Naast de hoofdkampen Auschwitz, Birkenau en Monowitz waren er nog zo'n veertig kleinere kampen. Het hele complex bedroeg 40 km². Ongeveer 4500 S.S.-ers bewaakten deze kampen. In deze kampen ontstond een Joodse ondergrondse. Men had kans gezien een radiozender binnen te smokkelen, om daarmee de wereld van de toestand in het kamp op de hoogte te stellen. De berichten werden wel ontvangen, maar niet geloofd. Pas in 1944 gaf de BBC voor het eerst het een en ander over Auschwitz door. De zender werd nooit opgespoord. Hij was verborgen in het dodenhuis van het kamp. Aangrijpend was de rol die Rosa Robota, een jong meisje uit het vrouwenkamp, bij een Joodse opstand in het kamp gespeeld heeft. Ze werkte in een munitiefabriek. Het lukte haar springstoffen uit de fabriek te smokkelen en die in handen te spelen van een Sonderkommando (een groep bijzondere gevangenen), die in het crematorium werkte. Deze groep bereidde een opstand voor. Toen eind oktober 1944 de transporten vanuit Hongarije ophielden, wisten de mensen van het Sonderkommando dat hun dagen geteld waren. Ze begonnen de opstand. Ongeveer zeshonderd man deed aan de actie mee. Een crematorium werd opgeblazen. De kampleider, een tiran, werd levend in het vuur geworpen. Vier SS-ers kwamen in een gevecht van man tegen man om. De gevangenen doorbraken de omheining. Ongeveer 300 man wist te ontsnappen. De nazi's sloegen groot alarm. Onmiddellijk kwamen 2000 Duitse soldaten om de orde te herstellen. De beschietingen en opsporingen duurden nog dagen voort. De opstand leed uiteindelijk schipbreuk, omdat er van buitenaf geen hulp kwam en veel gevangenen niet de moed hadden mee te doen. Veertien dagen hadden de Duitsers nodig om te ontdekken hoe de explosieven in handen van het Sonderkommando waren gekomen. Ze kwamen erachter doordat een nazi-agent zich onder de gevangenen in de munitiefabriek gevoegd had. De man ontdekte dat meisjes een rol bij de opstand hadden gespeeld. Drie willekeurige meisjes werden uitgekozen en gefolterd totdat één van hen de naam Rosa liet vallen. De dag daarna werden de drie meisjes en Rosa in een bunker gebracht. In die bunker vonden de grootste verschrikkingen plaats. Die zijn nooit openbaar geworden, omdat er geen getuigen waren en ook geen rapporten. 's Avonds keerden ze bebloed en met gescheurde kleren terug. De volgende dag gebeurde hetzelfde en zo ging het nog dagen door. Het waren voor de ondergrondse in het kamp spannende dagen. Hoe lang zouden de meisjes het zwijgen volhouden? Er werden al afspraken gemaakt over wat men de Gestapo zou vertellen als er namen bekend werden. Het doorslaan van één man zou een ramp voor heel de ondergrondse beweging betekenen. Het gelukte één van de mensen om Rosa in haar dodencel te spreken. Ze had enorme martelingen doorstaan, maar was psychisch niet gebroken. Ze vond dat we de moed niet mochten laten zakken. Dat Rosa sterven moest, stond vast. Een paar dagen later moesten alle vrouwen, die in de munitiefabriek werkten, twee uur eerder met werken ophouden. Ze werden naar het vrouwenkamp teruggebracht. Op een plein was een galg opgericht. De vier vrouwen stapten fier rechtop naar de executieplaats. Ze werden opgehangen. Rosa was 23 jaar, toen ze stierf.

We zien in het museum een niet-Joodse vrouw in een Duitse stad met een groot bord voor zich, waarop staat: "Ik zwijn, heb met een Jood al jaren tot op vandaag rassenschande bedreven".

De geschiedenis niet vergeten

Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd haar opnieuw te beleven. Daarom willen we de jaren van verschrikking, speciaal wat betreft het Joodse volk, nog eens onder de aandacht brengen van hen, die dat alles niet hebben meegemaakt. Hier is sprake van een drama, in feite een proces, een opeenvolging van steeds erger wordende kwellingen; een drama van vernedering, honger, angst en dood. Bergen-Belsen, Dachau, Auschwitz en Treblinka, het zijn slechts enkele van de vele namen, die in heel de wereld tot in lengte van jaren zullen blijven voortleven. Het gaat hier niet om wat toevallige, ongeorganiseerde, op zichzelf staande daden. We hebben hier te maken met een systematisch, groot opgezette, uitvoerig beraamde en nauwkeurig berekende vorm van met elkaar samenhangende misdaden. Verschrikkingen die hun weerga in de geschiedenis niet vinden. En het was allemaal nog vele malen erger dan we hier beschrijven konden. Ongetwijfeld kent u de foto's, gemaakt door officieel aangestelde persfotografen, bestemd voor de archieven van het Derde Rijk, voor de grote Himmler en de talloze kleine Himmlers, ter herinnering aan volbrachte 'heldendaden' waarvoor niet alleen extra rantsoenen jenever en sigaretten werden verstrekt, maar ook ridderorden werden verleend. Stelt U zich eens voor: zij, die een wisse dood tegemoet gingen, zagen de camera van de vijand op zich gericht. Je ziet de blikken van hoopvolle verwachting, van hopeloze vertwijfeling, van diepe ontsteltenis en stille berusting. Er zijn er op wier gezichten een glimlach van angst te bespeuren valt, kennelijk om de heren Duitsers genadig te stemmen. Anderen vallen op hun knieën voor die mannen in het Totenkopf-uniform en smeken om genade, omdat ze in deze beesten nog steeds mensen zien. Maar niets vermocht hen te vermurwen. Ze zagen in deze angstige, gekwelde, dodelijk vermoeide smekelingen slechts ongedierte en ze voerden stipt de bevelen van hun opdrachtgevers uit. Laat het daarom een mené-tekkel voor alle komende geslachten zijn! Pas als de Joden tot het uiterste gedreven werden, kwamen ze tot verzet. Dat gebeurde onder meer in Warschau.

Het getto van Warschau

De Duitsers lieten rond het getto van Warschau een muur bouwen. De Joodse Raad – een raad gevormd uit Joden die tot taak had Duitse bevelen uit te voeren - moest ervoor zorgen dat het geld voor de bouw ervan bijeenkwam. Het cement werd vermengd met puntige glasscherven. Van de huizen, die op de grens stonden, moesten de ramen en deuren - door Joden - worden dichtgemetseld. In het begin mochten de mensen nog naar hun werk, maar al spoedig werd het getto van de buitenwereld afgesloten en werden de poorten streng bewaakt. Meer dan 500.000 Poolse Joden zaten in een reusachtige kooi opgesloten en werden bedreigd door een wisse hongerdood. Steeds meer mensen werden aangevoerd in het toch al overvolle getto, het doorgangshuis op weg naar de dood. Martelingen en openbare terechtstellingen waren aan de orde van de dag. Maar de grootste plaag was de honger. Een kilo brood, een half pond suiker, 1 ons jam en een half ons vet was het maandrantsoen. En de levensmiddelen, die ze kregen, waren ook nog van zeer slechte kwaliteit: afgekeurde partijen vet, minderwaardige meelproducten. En zo namen armoede, honger en wanhoop toe, zonder dat er ook maar een enkele hoop op redding was. Toen in de winter de riolen dichtvroren, brak er tot overmaat van ramp in de volgepropte woningen ook nog vlektyfus uit. Dagelijks werden er zo'n 5000 uitgehongerden dood van de straat opgeraapt, op voorbijkomende handkarren geladen en naar massagraven afgevoerd. En wie hier de dood niet vond, wachtte een nog triester eind. In juli 1942 begon de afvoer van mannen, vrouwen en kinderen naar het vernietigingskamp Treblinka, waar

de gaskamers voor ontvangst klaar stonden. S.S.-ers drongen met hun schreeuwerige stemmen en stampend met hun met ijzer beslagen laarzen in groepjes van vier à zes man de huizen binnen en sommeerden de bewoners binnen vijf minuten de panden te ontruimen. Bij mensen, die niet snel genoeg opendeden, werden de ruiten ingeslagen en deuren ingetrapt. Met zweepslagen en geweerkolven werden de slachtoffers naar buiten gedreven. Veelal verschenen ze in nachtgewaad op straat. Het ging allemaal zo vlug, dat kleine kinderen in bed moesten achterblijven. Gesmeek van moeders mocht niet baten. Ze werden in loopspas door de straten van het getto voortgejaagd naar de goederentreinen die klaar stonden. Meer dan 400.000 mensen werden in drie maanden afgevoerd. Iedere dag vertrok er een trein met 5000 Joden naar Treblinka en tweemaal per week ging er één met 5000 Joden naar Belzec. De Joodse Raad moest voor de deportatielijsten zorgen. Ziekenhuizen en kindertehuizen werden het eerst ontruimd. Daarna kwamen zij, die niet aan het arbeidsproces deelnamen, aan de beurt. Dagelijks vonden er klopjachten plaats op mensen, die vervolgens met 150 tegelijk in een wagon werden gestouwd waarvan de bodem bedekt was met een laag kalk en chloor waarover water was gegoten. Velen stierven onderweg. Toen in Treblinka te veel mensen tegelijk aankwamen - men kon vier à vijf transporten van duizend Joden tegelijk opnemen - liet men de verzegelde wagons dagenlang staan. Zij, die het concentratiekamp binnenkwamen, werden in twee groepen gesplitst. De ene groep bestond uit mensen die nog tot dwangarbeid in staat waren, de andere groep werd rechtstreeks naar de gaskamers en ovens afgevoerd. Ook de dwangarbeiders moesten vroeg of laat de gang naar de fusilleringsskullen of gaskamers maken. Iedereen, die zich 'schuldig gemaakt' had door van geboorte Jood te zijn, was een ter dood veroordeelde. Na de grote deportaties keerde de rust in het ontvolkte getto van Warschau tijdelijk terug. Het bericht aan de achtergeblevenen dat alle weggevoerden waren omgebracht, leek te krankzinnig om waar te zijn. Het duurde lang, voordat ze begrepen wat ook hún te wachten stond.

Ook hier opstand

Himmler had het bevel gegeven het getto systematisch uit te roeien. Toen de deportaties na verloop van tijd dan ook opnieuw begonnen, vond de eerste gewapende ontsnapping plaats. Er was een Joodse verzetsorganisatie in het leven geroepen, die de bewoners opriep tot de strijd. In het holst van de nacht werden onder de grond diepe gangen gegraven, waarvan er een paar buiten de muur van het getto uitkwamen. Hierdoor wist men de voor de strijd noodzakelijke wapens binnen te smokkelen. Ook waren er mensen, die op deze wijze probeerden te ontsnappen. In een koortsachtig tempo werden onderaardse bunkers gebouwd, waar vrouwen en kinderen beschutting zouden kunnen vinden. Op 19 april 1943 stormden de S.S.-troepen met tanks en artillerie het getto binnen. Ze stuitten daarbij op een onverwachte, heftige tegenstand. Onophoudelijk klonken vanuit het getto kanongebulder en hevige ontploffingen. Met de moed der wanhoop vochten de Joden om iedere straat, ieder huis en iedere kelder. Het ging hen alleen om de eer. Ze wisten maar al te goed dat hun toestand hopeloos was. Het einde was voor vrijwel iedereen.... de dood! Stoottroepen werden ingezet, toen de Joden zich in de bunkers en de riolen hadden teruggetrokken. De riolen werden onder water gezet, zodat het verblijf ook daar onmogelijk gemaakt werd. Huizenblokken, waar nog Joden zaten, werden met vlammenwerpers in brand geschoten. De door het vuur bedreigde Joden springen in grote getale, soms met hele gezinnen tegelijk, uit de ramen of probeerden door middel van aaneengeknoopte beddenlakens beneden te komen. Er waren maatregelen getroffen om ook deze mensen

onmiddellijk te liquideren. Een stoottroep ontdekte dat in een hoofdriool een niet te tellen aantal lijken dreef. Van de 42 bunkers, die de Duitsers aantroffen, waren sommige zó zwaar afgegrendeld, dat alleen een grote lading springstof de inzittenden kon vernietigen. Soms kwamen de Joden op het kritieke moment, vurend met in elke hand een wapen, te voorschijn. Telkens gingen nieuwe wijken en straten in de vlammen op. In het getto hing voortdurend een dichte, bijtende walm. Een speciaal commando kreeg ten slotte de opdracht de laatste nog overgebleven straten te vernietigen. Op de voorlaatste dag van het verzet werden de kapel, de lijkenhal en de bijgebouwen van het Joodse kerkhof opgeblazen. Als op 16 mei de synagoge in brand gestoken wordt, is de strijd gestreden. S.S.-generaal Jürgen Stoop slaat het schouwspel met voldoening gade. Hij kan zijn superieuren meedelen dat minstens 56.000 “bandieten” in de strijd zijn omgekomen. De overigen zijn op de trein naar Treblinka gezet. Generaal Stoop kreeg het IJzeren Kruis eerste klasse! Het boek “Mila” 18 van Leon Uris geeft een ontroerende beschrijving van deze opstand in het getto van Warschau.

Dat nooit meer!?

Als we geschokt door alles wat we gehoord en gezien hebben het museum verlaten, vragen we ons af: Hoeveel mensen waren er die niet zulk afgrijselijk werk als Eichmann hebben gedaan, maar die wél blindelings de wil van de Führer hebben uitgevoerd? De mensen van Lohamei Haghetteot wilden met hun museum voorkomen dat dit alles ooit nog eens gebeuren zal.

Nu, na 55 jaar

Maar dat is gebleken een illusie te zijn. Eigenlijk heeft Israël vanaf het moment van zijn onafhankelijkheid geen rustig ogenblik gekend. Het land is geen moment buiten gevaar. Oorlog en oorlogsdreiging zijn aan de orde van de dag. Afgezien van de oorlog in Libanon werd het tot viermaal toe gedwongen naar de wapens te grijpen. Twee intifada's brachten het land enorme schade toe. De haat van de Arabieren kent – al vanaf 1948 en eerder – geen grenzen. De bevolking wordt door zelfmoordenaars bedreigd. Het aankweken van haat is een onderdeel van de Palestijnse opvoeding. Islamitische imams roepen de moslims op alle Joden te vermoorden. De P.L.O. en El Fatah hebben maar één doel: Israël moet de zee in! Ismaël zal niet rusten voordat Izak uit de tent van Abraham verdreven is. Saddam Hoessein stelde \$ 25.000 beschikbaar voor het gezin van elke zelfmoordenaar. De media richten zich tegen Israël. Ze stellen zich zeer eenzijdig en negatief op, komen met halve waarheden en leugens. Telkens weer steekt er een storm van verontwaardiging op als Israël uit zelfverdediging maatregelen neemt. Opnieuw worden bij demonstraties nazileuzen geuit en hakenkruisen meegetorst. Weer worden synagogen vernield en Joodse graven beklad. De Verenigde Naties, de Europese Unie en Rusland schrijven Israël de wet voor. Pax Christi, het Interkerkelijk Vredesberaad en de Wereldraad van Kerken doen eveneens een duit in het zakje. Sharon doet er goed aan ook maar niet al te veel op de Verenigde Staten te vertrouwen. Als de oorlog met Irak is afgelopen – en die oorlog zal bij het plaatsen van dit artikel al wel ten einde zijn – wil president Bush zich gaan inzetten voor een Palestijnse staat, heeft hij Blair beloofd. Een Palestijnse staat: een staat binnen de staat; een rechtstreekse bedreiging; een uitvalsbasis voor de vernietiging van Israël. Het is naïef om te denken dat daarmee het Midden-Oosten-probleem wel zal zijn opgelost. De terroristische aanslagen op Israël zullen doorgaan. Het gevaar is niet denkbeeldig dat Sharon Amerikaanse steun nodig

heeft om ten gevolge van een economische crisis aan een staatsbankroet te ontkomen. Hij zal dan om dollars te krijgen aan de eisen van Bush moeten toegeven. O, die politiek! Wat voor een Palestijnse staat staan Bush en de westerse landen nu eigenlijk voor ogen? Zij krijgen te maken met een bevolking die is opgevoed bij het zaaien van dood en verderf. Als de beschaafde wereld nu werkelijk het terrorisme bestrijden wil (Afghanistan, Irak) waarom beijvert ze zich dan een nieuwe terroristenstaat te stichten? Is het niet te begrijpen dat er Joden zijn die zich, gelet op alle bedreigingen, vertwijfeld afvragen of ze nu in het grootste getto aller tijden opgesloten leven? Iedereen keert zich tegen Israël. De Joden gaan nog steeds gebukt onder het juk dat het volk alle eeuwen door heeft moeten dragen. De moord op zes miljoen Joden heeft daarin geen enkele verandering gebracht! Het appèl dat de bewoners van de kibboets Lohamei Haghettaot met hun museum deden op mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt, is gebleken een tevergeefs appèl te zijn.

EN TOCH, HET WORDT ANDERS

Maar Goddank, we hoeven niet in het negatieve te blijven steken. Dat zou zo zijn als Israël bestond bij de gratie van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten of wie dan ook. Nee, de beslissingen vallen niet in Washington of waar dan ook, maar bij Hem Die op de troon zit. De Joden zijn het volk waaraan God Zich – ondanks alles - verbonden heeft. En op die belofte komt Hij niet terug. Hij gaat daarbij wegen die wij niet voorzien hebben. Hij laat Zich niet narekenen. Hij komt bij alles wat er in deze wereld gebeurt tot Zijn doel. Hij schrijft de geschiedenis: “Zie Ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen alle volken: alle, die zich daarmee beladen, zullen gewis doorstoken worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen” (Zacharia 12:3). De eerste tekenen daarvan zijn al duidelijk waarneembaar. Wie het voor zijn overleving vechtende Joodse staatje veroordeelt is een antisemiet. En het antisemitisme is niet anders dan een “nee” zeggen tegen het plan van God met Israël. Als we nog in de leiding van God in het grote wereldgebeuren geloven, dan moet ons toch wel opvallen dat de gebeurtenissen zich toespitsen op dat kleine volkje, dat daar ligt te midden van de volken op het kruispunt van drie werelddelen. Jeruzalem zal onder de heidenen vertrappt worden, maar er volgt een Goddelijk “totdat”. Israël wacht een glorieuze toekomst, ook al zullen daar nog vreselijke dingen aan voorafgaan Israël staat in Gods heilsplan centraal. God noemt Israël Zijn oogappel, Zijn knecht, Zijn erfdeel, Zijn eerstgeborene. Hij is bezig het volk uit Abraham gesproten te herstellen. De beloften van een nationaal herstel zijn vervuld, het geestelijk herstel komt ook. Alle pogingen die satan hier tegen zal ondernemen, lopen stuk op Gods eeuwig en onveranderlijk plan met Zijn volk. Nu ligt er nog een deksel op het aangezicht van dat volk, maar als het deksel zal zijn weggenomen, zullen de Joden zien dat de Gekruisigde en **de Opgestane de spil** is waaromheen de eeuwen zich wentelen. De wereldgeschiedenis nadert zijn laatste climax in de strijd tussen God en satan, tussen Christus en **de antichrist**, een strijd waarbij Israël op het allernauwst betrokken zal zijn. De uitslag is niet onzeker. De dag nadert, dat tien mannen **de slip** van een Joodse man zullen grijpen en zeggen: “Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met U is” (Zacharia 8:23). En daar zal vast en zeker ook wel een Arabier bij zijn. En dan zal het voor Jood en voor heiden zijn: Eén kudde en één herder (Johannes 10:16).

Middelharnis
J. van Hoorn

volle antichrist. Zoals u wel bekend is meenden John Bunyan, Huntington en Louis Gaussen, dat Rome nog eenmaal op een vreselijke wijze Gods Kerk zal vervolgen. John Owen heeft een aparte verhandeling geschreven voor de tijd dat Rome weer haar ware aard zal tonen!

Het feit dat de benaming “antichrist” te vereenzelvigen is met de **verborgenheid der ongerechtigheid**, wil toch heel veel zeggen! Naar onze mening is de antichrist geen brute atheïst, niet een persoon die heel gemakkelijk te herkennen is. Het is een “verborgenheid”. We denken nu aan het duivelse systeem, dat met het kruis op de borst en met ‘gezalfde’ woorden in de mond, maar... met de haat in het hart, Gods heiligen heeft gedood. U begrijpt wel welke richting onze gedachten uitgaan? We denken aan een *schijn*-christelijk systeem, aan het toppunt der huichelarij. We denken zeer beslist aan de pauselijke macht.

We weten heel goed dat de abonnees die onze gedachten niet delen, Rome wél zien als een duivelse macht en ze hebben beslist geen goed woord voor de “hoer van Babylon” over. Dat verbindt ons zeker aan elkaar. En we zijn ervan overtuigd dat onze verdeelde visie op de antichrist ons ook niet van elkaar scheidt! Al onze abonnees denken zeker niet gelijklopend over de “leer van de laatste dingen”. We denken nu ook aan de “Opname der gemeente”. En er is meer te noemen. Het mag ons niet van elkaar verwijderen. Laten we elkaar vasthouden, want... de tijd is nabij. Daar zijn we allen wel diep van overtuigd. We zullen elkaar nodig hebben, want er zijn uiterst boze tijden op handen. Daarin denken we allen wel eensluidend!

Onder onze abonnees zijn er die de naam van Ds. H.J. Hegger niet meer kunnen horen. Zij zijn zeer boos dat zijn visie op het pauselijk Rome zo gewijzigd is. Dat hebben ook wij in dit blad uitvoerig aangetoond en bewezen. Het is inderdaad zeer bedroevend. Maar wil dat nu zeggen dat we hem dáárom maar niet meer moeten citeren? Moeten citeren in datgene... wat hij voorheen geloofde en zeer lezenswaardig is? Wij menen van niet. Stel dat de paus van Rome gaat schrijven dat hij een hater en vervolger is van Gods heiligen en dat hij Gods lievelingen de eeuwen door heeft gemarteld, verbrand, levend begraven, enzovoort. Stel dat hij dat deed! Akkoord, dat zal hij nooit doen. Want Rome kan zich niet bekeren. Rome wacht enkel vernietiging en ondergang. Maar nogmaals: stel dat hij dat zou zeggen! Dan zouden we het zonder meer publiceren. Eén der vorige pausen heeft eens te Rome tegen een internationaal gezelschap jongeren geaegd: “God is bezig iets wezenlijks ongewoon voor te bereiden voor de gehele wereld.” Wel, dat is een niet te werleggen waarheid. En daarom geven we deze nogmaals weer. Maar de paus beseft niet dat een belangrijk deel van dat “wezenlijk ongewone” de wegbranding van het pausdom inhoudt!

In het blad “In de rechte staat” van juni 1974 heeft ds. H.J. Hegger een belangwekkend artikel geplaatst van zijn hand, onder de titel “Wie is de antichrist?” We geven het zonder verder commentaar hierna in het geheel aan u door. Tolle Lege – Neem en lees!

WIE IS DE ANTICHRIST?

Om dat te weten te komen, zullen we in elk geval eens de betekenis van het Griekse woord “antichristos” moeten onderzoeken. Volgens Kittel’s “Theologisches Wörterbuch z.N.T.” komt het woord “anti” in het Nieuwe Testament nooit voor in de betekenis van “tegenover”, maar meestal in de betekenis van “in de plaats van”, zoals in Rom. 12:17; 1 Thess. 5:15; 1 Petrus 3:9; Hebr. 12:16 en 1 Kor. 11:15. Vanuit deze betekenis “in plaats van” ontwikkelt zich dan een tweede betekenis nl. “ten gunste van”, bv. Matth. 17:27.

Dr. F. Büchsel, van wie dat artikel is, wijst dan vooral ook op Matth. 10:45, waar staat: *“De Zoon des mensen is gekomen ‘om Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.”* Hier wordt ook “anti” gebruikt en zou dus het beste vertaald kunnen worden met “voor” zoals de S.V. doet, in de tweede betekenis van “anti”, nl. “ten gunste van”, dan nog, zo zegt Büchsel, zit in deze tekst duidelijk de plaatsvervangende functie van het sterven van Christus, van Zijn dood als plaatsvervangende losprijs, opgesloten.

ANDERE CHRISTUSSEN

Het lijkt mij dat we dan ook het woord “antichristos” zullen moeten vertalen in de grondbetekenis van: “in de plaats van Christus”. Dan zullen we ook beter verschillende plaatsen in de Evangelieën kunnen verstaan. Daar treffen we immers de eerste aanduidingen aan van de antichrist in het N.T. Zo bv. Christus tegen de Joden: *“Ik ben gekomen in de Naam Mijns Vaders, zo een ander komt in zijn naam, die zult gij aannemen”*, Joh. 5:43. Maar vooral: *“Ziet toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden”*, Matth. 24:5. *“Alsdan, zo iemand tot u zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, also dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik heb het u voorzeggd”*, Matth. 24:23-25.

In de brieven van Johannes treffen we de term antichristos aan, die overigens nergens in de Bijbel voorkomt. Dr. M. de Jonge zegt in zijn kommentaar op de brieven van Johannes: “Ten aanzien van de gebruikte term wijst Westcott er terecht op, dat het Griekse voorvoegsel anti zowel “tegen” als “in de plaats van” kan betekenen. De figuur waarom het gaat, stelt zich in de plaats van Christus en is daardoor zijn meest gevaarlijke tegenstander.”

TOEPASSING

Er is er één die zich uitdrukkelijk de “in de plaats van Christus” noemt, de plaatsbekleder van Christus op aarde, de andere Christus, **en dat is de paus**. Is hij dan dé antichrist? Hij is niet de antichrist in de zin van 1 Joh.2:22: *“Wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”*, zo zal menigeen zeggen, immers de paus belijdt dat Jezus de Christus is en loochent niet de Vader en de Zoon. Maar de vraag is: Zou Johannes hier alleen maar bedoeld hebben de belijdenis van de Christus en van Vader en Zoon zonder meer? Zou hij niet veeleer bedoeld hebben de belijdenis van de Christus **der Schriften** en de belijdenis van de Vader en de Zoon, **zoals Die ons worden geopenbaard in het Woord Gods?** En dan

zullen we moeten zeggen dat de pausen een andere Christus en een andere Vader en Zoon verkondigen dan de Bijbel. Rome leert dat Christus alleen het beginwerk heeft verricht, maar dat wij met behulp van bovennatuurlijke krachten die Hij ons schenkt, zelf “het eeuwige leven waarlijk moeten verdienen.” Maar dit is een andere Christus dan de Schrift ons leert. Rome leert dat de Vader de zonde eerst heeft gestraft aan Zijn Zoon Jezus Christus, maar dat wij die zondestraffen gedeeltelijk nog eens moeten overdoen in het vagevuur. Een Vader die de zonde twee keer straft (eerst aan Zijn Zoon en daarna nog eens aan ons), is een andere Vader, dan de Schrift leert..

TEGEN DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN

Misschien zal iemand nog zeggen: Maar de pausen keren zich toch niet bewust tegen Christus. Dan is ons antwoord: Natuurlijk niet, want dan zou hij zeker niet de antichrist zijn, waarover de Bijbel spreekt. Een figuur die zich bewust en openlijk tegen de Christus der Schriften opstelt, betekent geen gevaar voor verleiding voor Gods uitverkorenen. *“Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees is gekomen; deze is de verleider en de antichrist”, 2 Johannes 7.*

Het pausdom is nog steeds de grote verleider die miljoenen mensen afhoudt van de Christus der Schriften, de enige en volkomen Zaligmaker voor verloren zondaars. **Massa’s vrome protestantse christenen doorzien die verleiding niet en gaan er aan ten gronde.** De charismatische beweging zou wel eens een laatste geweldige strategische onderneming van de machten der duisternis kunnen zijn om vele protestanten ertoe te brengen zich te schikken naar deze “plaatsbekleder van Christus op aarde”, deze **anti-christos**, deze **“in de plaats van Christus”**, om ongemerkt door zijn leer te aanvaarden dat de laatste beslissing over eigen zaligheid ligt bij de (vrome) mens zelf. En zou de afglijding naar humanisme en horizontalisme, die wij ook in kerken van de reformatie zich zien voltrekken en die betekent dat “de kracht Gods tot zaligheid” (Rom. 1:16), stilaan bij hen verzwakt en geheel verdwijnt, niet als oorzaak kunnen hebben de oecumene met Rome, de overmoed dat men deze kerk, die zich in de voorbije eeuwen heeft geopenbaard als een enorme verleidende macht, wel tegemoet zou kunnen treden, bouwend op eigen krachten, op eigen wijsheid, eigen vroomheid en eigen standvastigheid?

Geen verleiding der uitverkorenen.

Over de antichrist is veel geschreven en er zijn vele opvattingen over. Wij willen daar niet verder op ingaan, want dan begeven we ons buiten het onderwerp Reformatie – Rome. Velen menen dat de eigenlijke antichrist nog komen moet en zich tegen het einde der tijden zal openbaren in één persoon. Maar in elk geval is de antichristelijke macht reeds vanaf het begin van de christenheid werkzaam geweest en ze is nu meer dan ooit bezig met de poging het christendom helemaal uit te hollen en te verlammen. Daarom geldt nu méér dan vroeger de oproep van Johannes tot waakzaamheid. Daarbij moeten we niet op onszelf steunen, maar uitsluitend op Christus die beloofd heeft dat Hij ervoor zal waken dat zijn uitverkorenen niet verleid zullen worden, ook niet door de antichrist.

PREMIER J. BALKENENDE ONDER DE VLOEK



Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis te geven dat hetgeen de paus zegent door God vervloekt is. Daar behoeven we ons trouwens niet over te verwonderen. Het blad "Uitzicht" heeft dat eens aangetoond met heel wat voorbeelden. We hopen dit nog eens op te zoeken en het aan u door te geven. Maar nu letten we even op onze premier J. Balkenende, die onlangs met zijn regeringsploeg is gestart. Gestart en waartoe? Om ons land verder naar de afgrond te voeren. Hebben we reden om dit te schrijven? Zeker.

Premier Balkenende behoort bij de Gereformeerde Kerken, synodaal. De premier komt over als een net persoon, een heer. Dat mogen we best zeggen. Maar laten we verder niets verwachten van "christelijke politiek" die hij voorstaat. We denken dat het een man is die Gods naam niet zal misbruiken en zeker ook nog aan bepaalde waarden en normen vasthoudt. Maar hij is premier van een staatsbestel in welker grondwet *geen rekening wordt gehouden met de HEERE en Zijn dienst*. Alleen al daarom kunnen we absoluut niets goeds verwachten. Maar dat geldt elke regering in ons land. God is uitgebannen en daarom is er alleen maar onheil te wachten.

De roomse kerk in ons vaderland heeft dezer dagen 'gevierd' dat 150 jaar geleden de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland is hersteld. De feestelijke bijeenkomst werd gehouden te Utrecht, waar ca. 10.000 mensen aanwezig waren. Dat rome ook in Nederland **puur rooms is** bleek wel daaruit dat in gouden kistjes de botjes van 'heiligen' werden rondgedragen onder orgelspel en koorgezang. Kardinaal Simonis -door de afvalligen in Nederland een 'wedergeboren' christen genoemd!- gaf hoog op over deze stukjes bot. Afgoderij uit de hel! We komen er mogelijk nog eens op terug.

Er waren ook regeringspersonen aanwezig, o.a. premier Balkenende en Gerda Verburg van het CDA. Laatstgenoemde ging ter communie. Balkenende heeft er zich (nog) niet aan gewaagd. Maar wel gingen premier Balkenende en minister Donner (ook gereformeerd) naar voren om... de zegen te ontvangen, de zegen van **rome**, de zegen van de paus. Nogmaals: wat Rome zegent, ligt onder de vloek Gods. Balkenende en de zijnen hebben duidelijk gedemonsterd dat ze hulp en heil van het pauselijk Rome verwachten. Van het pausdom dat wereldwijd veel meer invloed heeft dan wij vermoeden. Óók in ons land.

Met het "vreselijke lichaam dat zich gereformeerde kerk noemt" -zoals ds. Paauwe het zei- gaat de Ned.Herv. Kerk een **nieuwe kerk vormen**. Een kerk waarvan het eindstation Rome is. Neen; waarvan het eindstation de volkomen verwoesting is. Wie zou zich bij zo'n satanisch lichaam durven aansluiten?



HET PAUSELIJKE ROME

ALTIJD DEZELFDE

- 2 -



We hebben een serie aangekondigd onder de naam “De Roomse Beerput”, om er nogmaals met nadruk op te wijzen dat Rome nog niets veranderd is en ook nooit veranderen zal. Wij willen daarin wijzen op het pauselijk Rome van voorheen en van nu. Het is ons echter gebleken dat we enige tijd geleden een artikel hebben geplaatst met de titel “Het pauselijk Rome – Altijd dezelfde” en er bij vermeld “slot volgt”. Dit is echter nooit gebeurd. Daarom zullen we deze serie vervolgen onder dezelfde naam. We raden u aan het bedoelde artikel nogmaals te lezen. U kunt het vinden in no. 3 van 2001, blz. 5 t/m 11.]



Als in de vorige eeuwen

Minstens één derde van de priesters in de Verenigde Staten heeft een vaste sexuele relatie met een vrouw of een man. Daarnaast is er zes procent, die sexuele betrekkingen onderhoudt met minderjarigen, vooral met jongeren. Hoogstens twee procent houdt zich gedurende hun hele leven aan hun gelofte om zich verre te houden van ongeoorloofde, intieme handelingen met vrouwen (meisjes) en mannen (jongens).

Met het boven geciteerde begint een artikel in het blad “In de rechte straat” van oktober 1990. Ze verwijst ervoor naar een artikel van de hand van A.W. Richard Sipe in “A Secret World: sexuality and the Search for Celibacy”. De redacteur van “In de rechte straat” voegt er nog het volgende aan toe:

In mijn tijd werd beweerd dat een van de kenmerken van de ware kerk, nl. de heiligheid, alleen toepasselijk zou zijn op de R-K. Kerk o.a. vanwege het celibaat, het ongehuwde leven van de priesters. Zie hierover “De Katholieke Kerk”, deel II, p. 999-1027, bijdrage van dr. Balduinus O.F.M. In het licht van de gegevens die in onze tijd steeds meer bekend worden over de clandestiene relaties van priesters, zou het beter zijn het celibaat te zien als een teken van de schijn-heiligheid van de R.-K.Kerk.

Wat deze ds. Balduinus op p. 1019-1020 schrijft over “de” predikanten (om aan te tonen dat de protestantse kerken niet het kenmerk van de “heilige” kerk bezitten), is zo vunzig dat ik het hier niet kan neerschrijven.

Maar wel kan ik het volgende citeren: “Ook ware *martelaars* die omwille van het geloof gefolterd en gedood zijn, en aldus te midden van de hevigste pijnen de deugd in de hoogste graad beoefend hebben, zijn in het protestantisme schaars of in het geheel niet te vinden” (p. 1022).

En over de protestanten die -wat ook dr. Balduinus niet kan ontkennen- standvastig in hun geloof hebben volhard tot in de marteldood, stelt hij deze vraag: “Was het niet veelal een fanatiek vasthouden aan eigen beginselen, dat hun het leven kostte? Waren het niet dikwijls rechtvaardige straffen voor losbandigheden en vergrijpen tegen de orde van de staat? Was hun martelaarschap in plaats van een verheven toonbeeld van deugd niet eerder een trots stoïcisme, vergezeld van een verbeteren, machteloze woede tegen hun beulen” (p.1022).

Kunt u zich voorstellen dat ik, als ik daaraan terugdenk, walg van die onwaarachtige zelfverheerlijking van de R.-K.-Kerk (waaraan ik vroeger -ik moet het tot mijn schaamte erkennen- dapper heb meegedaan) met behulp van laster over en verdachtmaking van protestantse gelovigen?

Deze “oude waarheid” door Ds. Hegger aan het licht gebracht is wel heel goed te lezen en geeft een uitnemend beeld van het Rome van **nu!** Het artikel heeft als titel “**Schijnheiligheden**”.

MOET HET NU NÓG GEZEGD WORDEN?

Wat bedoelt u daarmee? Moeten de roomse gruwelen van weleer nog weer opgerakeld worden? Moeten we dit maar liever niet met de “mantel der liefde” bedekken? Het pausdom is nu toch immers geheel anders dan voorheen. Kardinaal Simonis is toch een echt wedergeboren christen! Denkt u dat? Leest u geen kranten? Weet u niet dat de goddeloosheid van die kerk nog net zo erg is als in de vorige eeuwen? Omdat er in de hedendaagse roomse kerk zoveel gruwelen plaatshebben, moeten we zeker ook wijzen op het verleden, omdat deze satanskerk “Semper idem” – **altijd dezelfde** is! En... we spiegelen ons aan het verleden! We gaan het u bewijzen! En of het noodzakelijk is om te waarschuwen, om bijvoorbeeld ook onze jonge mensen voor te houden wat de pauselijke kerk is en was? Laat jong en oud dan nog eens naar de bekende Engelse dominee C.H. Spurgeon luisteren. “Ja maar”, zullen de meeste “protestanten” onzer dagen zeggen, “we hebben toch geen behoefte meer aan een dominee Kersten en een dominee Zandt? Dat waren echte papenvreters en een man als professor Wisse kon er ook wat van!” Wat hun houding tegenover Rome betreft mochten we wel schrééuwen om zulke mensen. Maar de slappe protestanten en de Evangelische meute -die o zo welwillend staan tegenover Rome en de toevlucht nemen in haar gruwelijke kooi- moeten dan maar eens heel goed luisteren naar dominee Spurgeon! We hebben dat al eerder in ons blad opgenomen, maar het is meer dan de moeite waard dat we opnieuw wakker geschud worden. Als dat althans nog mogelijk is.

Een zeer indringende waarschuwing van Spurgeon!

Groen van Prinsteren schreef reeds in 1842, dat de terugkeer van de heerschappij der roomse kerk op alleszins doeltreffende wijze voorbereid wordt. Het volgende van

Spurgeon kunt u vinden in een preek van hem over Mattheüs 28: 18-20. Deze bekende Engelse prediker heeft heel veel gewaarschuwd voor het roomse gevaar. In het volgende geeft hij vooral aan wat we dienen te doen, vooral als prediker van de kerk der reformatie. Voor de kracht en de macht van het woord moet Rome zwichten! We geven nu het woord aan Spurgeon:

Mocht iemand uwer soms vrezen dat eindelijk de verkondiging van het Evangelie in dit land nog zou verboden worden en deze nieuwe uitgave van het oude heidendom zou zegevieren! Daar zal God voor zorgen. Al ware er slechts een onzer overgebleven om het Evangelie te prediken, die zou nog een gesel zijn voor tienduizend priesters. Geef ons slechts een tong, die in vlam gezet is door de Heilige Geest en een open Bijbel, en een enkele prediker zal al het monnikengespuis, alle kluizenaars en biechtvaders, alle zusters van barmhartigheid, nonnen en pelgrims, bisschoppen en kardinalen doen verdwijnen. Waarom? Omdat predikende en lerende en dopende discipelen, Christus wijze is om te overwinnen.

HET GROTE BABYLON

Zo toont u zich op vele wijzen als het hoofd van het Babylon van Openbaring 17 en 18, *“Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.”* – *“Met haar hebben de koningen der aarde gehoereerd.”* – *“De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.”* Rome werd -dat weet u evenzeer- in de klassieke oudheid de stad met de zeven bergen (heuvelen) genoemd. Dat heidense Rome heeft toen oorlog gevoerd tegen het Lam (Openb. 17:34) en tegen Gods volk, de bruid van het Lam. Uw pauselijk Rome is de voortzetting van het vroegere heidense Rome. Ook u keert zich tegen het uitverkoren volk Gods Israël en tegen het volk dat God naast Israël “heeft aangenomen voor Zijn Naam”, Hand. 15:14. U keert zich tegen het uitverkoren volk Israël door uw veroordeling van de Verenigde Naties, die Saddam Hoessein, de agressor van Gods uitverkoren volk Israël, een halt willen toeroepen. U keert zich tegen het volk Gods uit de heidenen, de gemeente die Christus belijdt als haar enige en volkomen Zaligmaker, doordat u de rooms-katholieken in Zuid-Amerika hebt opgeroepen tot een nieuwe contra-reformatie, een heilige oorlog tegen de christenen, die Christus als hun enige en volkomen Zaligmaker hebben aanvaard en daarom uw geestelijke dictatuur van zich hebben afgeschud.

En omdat u zich verbeeldt dat u het hoofd bent van een Godsstaat, kunt u niet gedogen dat er naast uw Vatikaanstaat nog een andere staat zou erkend worden, die door God zelf zou zijn uitverkoren. Daarom wilt u Israël niet erkennen. **Maar daardoor vertoont u ook alle trekken van “de mens der zonde, de zoon des verderfs.”**

Door uw valse voorlichting worden miljoenen geleid op een weg, die voert naar de hel. Eens zal God u daarvoor ter verantwoording roepen. Want elke door u misleide “ziel zal sterven door zijn eigen schuld, maar van u eis Ik zijn bloed op”, spreekt de Heere in Ezech. 33:8 (R.K.V.) Daarom: paus Johannes Paulus II, bekeer u, voordat het voor u voor eeuwig te laat is. “Wij smeken u in Christus’ Naam, laat u met God verzoenen”, 2 Kor. 5:20.

Het bovenstaande zijn enkele citaten uit een "Open brief" aan paus Johannes Paulus II, gedateerd 28 januari 1991 en geschreven door ds. H.J. Hegger en evangelist Toon Vanhuysse. Deze brief werd opgenomen in het blad "In de rechte straat" van maart 1991. Was ds. Hegger toch bij deze "oude waarheid" gebleven! Deze brief aan de paus begint met de aanhef "Mijnheer". Zoals u weet laat de paus zich aanspreken met "Heilige Vader". Dit is zonder meer Godslasterlijk. Een duidelijk en onmiskenbaar kenmerk van de antichrist. In het Hoge priesterlijk gebed spreekt de Zoon van God met deze allerheiligste naam Zijn vader in de Hemel aan. En die naam wordt opgeëist en gebruikt voor die grote hater van Christus en Zijn Bruidskerk, de man die zetelt in zijn hol -het Vatikaan- een plaats waar de duivelen brullen en krijsen van blijdschap, omdat daar, onder de naam van Christus, de grootste gruwelen worden uitgebreed.

ROME BEKEERT ZICH NOOIT

In de "Open brief" wordt de paus erop gewezen dat hij voor eeuwig zal verloren gaan, als hij zich niet bekeert. En daartoe wordt hij in die brief opgeroepen, Men verwijst naar 2 Kor. 5:20: *"Wij smeken u in Christus Naam, laat u met God verzoeken!"* Deze oproep is volkomen misplaatst. Rome is bestemd voor de ondergang. Kunnen roomse geestelijken zich dan niet bekeren? Wij denken dat elke paus de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft, een zonde waar geen vergeving voor mogelijk is. Ons gebed dient te zijn om de verwoesting van Babylon, hetgeen de Heere heeft beloofd in Zijn Woord. Het zal een kwalijke zaak blijken te zijn zich daar tegen te stellen. Uit de hele geschiedenis is het ruimschoots gebleken -hetgeen ook nu nog gebeurt- dat eenvoudige roomse "geestelijken" tot waarachtige bekering komen. Bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Zelfs predikanten kunnen bekeerd worden! Maar toch weten wij niet of er ooit een "hoge" roomse prelaat tot waarachtige bekering is gekomen. Zo we ons vergissen - dan graag correctie. Maar niemand kan onze mening veranderen t.o.v. de pausen. Voor mensen die zoveel kwaad doen als de pausen en die zich zo godslasterlijk laten aanspreken en vereren, wacht slechts de eeuwige ondergang.

Eed van trouw aan Rome. Deze paus heeft van alle priesters geëist dat ze vanaf 1 april 1989 bij hun ambtsaanvaarding met de hand op het Evangelie zweren dat ze zich geheel en al stellen achter de officiële leer van Rome, dus ook achter de vervloekingen die het concilie van Trente heeft utigesproken over hen die de leer van de Reformatie belijden. We lezen dit in "In de rechte straat" van mei 1989! Juist ds. Hegger: **Rome bekeert zich nóóit!**

Een gevaarlijke paus. In een interview van Rex Brico lezen we: "Hans Küng zoekt de pauselijke motivatie meer in het slavische messianisme, dat vooral in de vorige eeuw opgeld deed en waarvan paus Woytila sterk in de ban zou zijn." Hans Küng : "Deze paus meent dat hij door God geroepen is om de redder van de kerk te zijn en misschien zelfs van de wereld te zijn in een tijd dat de ondergang dreigt. En iemand die zo'n ideologie aanhangt, kan heel gevaarlijk zijn, want zelfs weerstand van buiten af ziet hij als bevestiging van het eigen gelijk. (volgens "Elsevier" van 18 februari 1989)

De zedelijke ontaarding van Rome

Semper idem - altijd dezelfde

Het verplichte celibaat voor de roomse geestelijken is de eeuwen door de oorzaak geweest van een vreselijke zedelijke ontaarding. Enige jaren geleden zijn op de jaarlijkse themadag van het Katholiek Nederlands Persbureau de vunzigheid van de 'geestelijken' van de pauselijke kerk nog eens indringend in de schijnwerper gezet. In het blad "In de rechte straat" (alweer!) van augustus 1990 staat nog een bericht over de zedelijke ontaarding van Rome. We nemen het geheel over:

Gay Priests

Dat is de titel van een proefschrift (uitg. Harder and Row) van de socioloog James Wolf van de universiteit van Chicago (USA). Het resultaat van een enquête, waarop 101 homoseksuele priesters hebben gereageerd. Daaruit blijkt dat volgens hen bijna de helft van de r.k.- priesters van de V.S. van Amerika homoseksueel zijn en het ook in praktijk brengen. Dit boek heeft een schok teweeg gebracht onder de rooms-katholieken van de USA. Begrijpelijk, want de celibataire priester wordt door Rome voorgesteld als iemand die zich totaal wijdt aan Gods Koninkrijk, terwijl nu blijkt dat het celibaat aantrekkingskracht heeft voor mensen met een homoseksuele aanleg, daar ze zich dan begeven in een gemeenschap van uitsluitend mannen; en ook dat dit hun homoseksuele aanleg versterkt.

HET VERLEDEN EN HET HEDEN

Van tijd tot tijd lezen we van priesters die kinderen misbruikt hebben in Amerika, Ierland, etc. Aan "schadevergoedingen" heeft de roomse kerk al kapitalen moeten betalen. Maar geld speelt uiteraard geen rol. De toestand onder de Amerikaanse religieuzen moet heel slecht zijn. Een vooraanstaand rooms blad in Amerika "The National Catholic Reporter" heeft dat ronduit toegegeven. Volgens dit blad is zeker 60% van de priesters homoseksueel actief. Er zijn speciale opvanghuizen voor hen ingericht als ze te erg over de scheef gaan. Dat kinderen door de activiteiten van deze 'geestelijken' zwaar beschadigd worden behoeft geen nadere uitleg.

Het zal u denkkelijk opvallen dat er nogal eens verschillende cijfers worden genoemd. Er wordt gesproken over de helft, eenderde en zestig procent. Een volstrekt duidelijke zaak is echter dat de zedeloosheid onder de "kuise" roomse priesters onstellend groot is. Dat is vooral de laatste jaren schrikbarend openbaar gekomen. We hebben een stapeltje berichten uit het Reformatorisch Dagblad verzameld -een blad dat toch niet verdacht kan worden van sensatie-, waarvan we een selectie in het volgende nummer zullen plaatsen D.V. We dienen dit te weten.

(wordt vervolgd)

Geestdrijverij



We schreven er al meer over. Geestdrijvers hebben de eeuwen door de kerk geplaagd en veel schade berokkend. Het kwam in de oude kerk voor, de kerk der Hervorming had er mee te kampen, de afscheiding werd er mee geconfronteerd; kortom: het kwam in alle tijden voor, óók in de onze. Het kwam in het groot en in het klein voor. Er waren stromingen van geestdrijverij – er waren ook individuele figuren die zich als profeet of profetes presenteerden. We denken bv. aan “zwarte Jannetje”, die onder het mom van grote godzaligheid een duivelse verleidster was. Ze achtte zich een profetes te zijn. Velen kwamen in de ban van haar. Een man als Koos Vrolijk was een van de weinigen die haar ‘door’ had. Het is een feit dat we bij zulke verleiders op “persoonlijke titel” doorgaans vrouwen aantreffen, “[Vrouwkens] die altijd leren en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen”, 2 Tim. 3:7. Ze zijn vooral een bron van vergiftiging voor hun naaste omgeving, bijzonder ook voor hun gezin als ze dat hebben. Veelal loopt het ook slecht met hen af. Niet zelden komt het tot zedeloosheid en andere ongerechtigheid.

De bekende ds. Elias Fransen uit de 19^e eeuw wist er van mee te praten. Geestdrijvers waren er ook in zijn dagen! In een preek over Openbaring 2:29 ¹ zegt hij er het volgende over:

“De verhoogde Immanuel zegt: ‘Ik heb enige weinige dingen tegen u’, weinige n.l. in getal, niet kleine, dit blijkt uit de bestraffing gelijk in Pergamo; de ketters en vijanden in Thyatire worden vergeleken bij de vrouw Izebel, zinspelende op de huisvrouw van Achab, die zichzelf verkocht had om kwaad te doen. Christus gebruikt dit beeld om de listige verleidingen der vrouwen tot hoererie aan te tonen, breed in onze voorafpraak beschreven. Dat dit nu een profetische waarschuwing is, tegen de grote hoer van het antichristelijk Rome, zal wel door niemand tegengesproken worden, evenwel waren er toen, door alle tijden en vooral tegenwoordig zulke duivelse werktuigen gevonden, die zeggen dat zij een buitengewone roeping, zending en hemelse openbaring hebben ontvangen, om daardoor de mensen en was het mogelijk de dienstknechten des Heeren te misleiden.”

“Zij geven voor bijzondere diepe inleidingen in de verborgenheden des Heeren te bezitten. Dit wordt thans in meer dan een stad in ons vaderland ondervonden dat mannen, maar voornamelijk vrouwen, buitengewone gaven boven andere bezitten, waardoor zelfs eenvoudigen voor een tijd kunnen verleid en afgetrokken worden. Doch Christus noemt het diepten des satans, en gelukkig die hier wederom de proef op de som mag zetten. Er wordt veel van de zuiverheid der leer gemist, maar een ootmoedige wandel daar zijn ze vijanden van. Hoort hun vonnis eens uit de mond der Waarheid, met het opmerksaammakend woord: ‘Ziet Ik werp haar te bedde.’ Niet op

¹ U kunt deze preek vinden in de bundel “De verheerlijkte Immanuel” – een tiental leerredenen uit de Openbaring aan Johannes. Ds. Fransen spreekt in die preken op meerdere plaatsen zijn brandend verlangen uit naar het duizendjarig rijk!

het bed van veren en dons, maar op een bed van pijn, smart en barensweeën der hel, en haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen.”

“Christus waarschuwt hier tegen die dwaalleer, die zich veelal kenmerkt – er is altijd zoiets vreemds en verhevens bij, om meer te willen zijn dan anderen, zij zijn veelal te ijverig en te strelend om mensen tot hun dwalingen over te halen. Velen hebben **buitengewone openbaringen, profetische voorspellingen, diepe inzichten in verborgenheden**, doch Christus noemt al dit vreemd werk *diepten des satans*.”

“Onder alle zonden, die menigmaal zichtbaar in dit leven gestraft worden, kunnen wij de verleiding van de vrouw Izebel wel bovenaan plaatsen, die onder **voorgeven van hemelse profetieën en openbaringen te hebben ontvangen**, des Heeren volk trachten te verleiden. Ik zou uit mijn leven verscheidene voorbeelden kunnen opnoemen, die deze dieptens des satans geleerd hadden; dat zij onder Gods kinderen in gezelschappen vertelden, wat zij in het verborgene aan de Heere hadden en welk een zaligheid zij smaakten, en dat het van achteren uitkwam, dat het een list van de duivel was om hun zonden te bedekken; doch ook onderscheidene schrikbeelden die met Judas openbaar zijn gekomen.”

“O vrienden! De ervaring heeft mij geleerd, hoe schadelijk het is, **als kinderen en jongelingen** met hun verstand boven het bevindelijk genadewerk opgroeien; een derde beletsel is als zij opwassen in een verleidende leer. Namelijk van die profetische openbaringen en verborgene dieptes, dit is in de grond een mirakel geloof. Gelukkig die er door genade een afkeer van hebben ontvangen; die zijn almede de fijnste listen des satans, omdat ieder mens er van binnen een aanleg toe heeft.”

GEESTDRIJVERIJ EN LIEFDE

Geestdrijvers zijn doorgaans “lieve” mensen. Ze menen het zo goed. En toch zijn ze levensgevaarlijk. Het zijn “zware wolven” (en wolvinnen!) die de mede mens trachten te vergiften. Nee, dat is hun bedoeling niet. Hun (lieve) bedoeling is dat ze zo graag zouden willen dat er naar hen geluisterd wordt. Maar wij hebben elkaar in liefde te waarschuwen voor deze uiterst gevaarlijke mensen. Ze doen zich heel lief voor, maar ze zijn levensgevaarlijk. Geloof ze niet als ze vriendelijk met u spreken. Ze zullen u vertellen dat ze ‘gezien hebben’, dat die gestorven man en die gestorven vrouw in de hemel is. Ze hebben beloften ter zaligheid in voorraad voor hun kinderen en anderen. En al zijn dezen dan geheel en al onbekeerd, ze maken zich over de wereldse levensopenbaring van dezulken echt niet ongerust; laat staan dat ze hen waarschuwen. Zij hebben immers ‘gekregen’ dat ze behouden worden! Komt u ze met het Woord tégen, dan moet u maar verwachten dat ze droevige openbaringen over en voor u zullen krijgen. Dan toont de Heere hen dat het oordeel zich over u zal voltrekken; ja, ze zien de bliksemschichten en de zware en zwarte wolken al boven u hangen!

Ds. E. Fransen waarschuwde óók ons! We doen zeer verstandig als we willen luisteren. En aan hen die door de boze geesten van ‘voorspellingen’ en ‘openbaringen’ bezeten zijn - deze boodschap: Smeek de Almachtige om deze duivelen uit te drijven van u, voor u voor eeuwig ten onder gaat.

In zijn commentaar op Johannes 15:27 waarschuwt Calvijn ernstig tegen “geestdrijvers”. Hij wijst erop dat geestdrijvers “hoog opgeven van verborgen openbaringen en zielsverrichtingen”. Hij waarschuwt ons allen “toch geen gezichten of stemmen uit de wolken te begeren.” Geestdrijverij is het eigen werk van de satan.



HET DUIZENDJARIG RIJK

(Bijbel en geschiedenis)

- 1 -

“EN IK ZAG EEN ENGEL AFKOMEN UIT DE HEMEL, HEBBENDE DE SLEUTEL DES AFGRONDS, EN EEN GROTE KETEN IN ZIJN HAND; EN HIJ GREEP DE DRAAK, DE OUDE SLANG, WELKE IS DE DUIVEL EN SATANAS, EN BOND HEM DUIZEND JAREN. EN WIERP HEM IN DE AFGROND, EN SLOOT HEM DAARIN, EN VERZEGELDE [DIE] BOVEN HEM, OPDAT HIJ DE VOLKEN NIET MEER VERLEIDEN ZOU, TOTDAT DE DUIZEND JAREN ZOULDEN GEËINDIGD ZIJN. EN DAARNA MOET HIJ EEN KLEINE TIJD ONTBONDEN WORDEN.”

(Openbaring 20:1-3)

De naam van het rijk

Hoewel er in Openbaring 20 niet uitdrukkelijk gesproken wordt van een duizendjarig rijk, is het toch in het kerkelijk spraakgebruik geheel aanvaard om de periode van duizend jaar die in Openbaring 20 zesmaal herhaald wordt, zo te noemen. Of we nu **a-, pre- of post-chilias**t zijn, de naam “1000-jarig rijk”¹ wordt door iedereen gebruikt. Deze 1000 jaren zijn een bepaalde periode in de wereldgeschiedenis en deze periode moet dan ook ergens “geplaatst” worden. Het is de tijd dat de satan gebonden is en geen enkele invloed meer kan uitoefenen op het volkerenleven. Dit wordt echter niet door een ieder onderschreven! Algemeen acht men in onze dagen dat de satan **nu** gebonden is. Sommigen zijn zelfs van mening dat we al leven in de korte periode dat satan

¹ **Het 1000-jarig rijk:** We spreken ook van het chiliasme, wat afgeleid is van het griekse woord “chilioi”, dat duizend betekent. Ook wordt wel van het “millennium” gesproken en dat is de Latijnse naam voor het 1000-jarig rijk. (“mille” is het latijnse woord voor 1000). De voorvoegsels “a”, “pre” en “post” zijn latijnse woorden en betekenen “geen”, “voor” en “na”. Een a-chilias is iemand die wel gelooft aan een 1000-jarig rijk, maar meent dat dit al geweest is of er nóg is; in elk geval geen rijk waar wereldwijd vrede en gerechtigheid zal zal heersen, hoewel er momenteel meerderen zijn die nog wel een opbloei wereldwijd verwachten als de Joden tot bekering gekomen zijn, maar die vuurbang zijn om de Puriteinen en de mannen van de Nadere Reformatie te geloven! Men wil niet al te veel afwijken van de heersende kerkelijke mening! Het is gebruikelijk geworden dat het “chiliasme” de betekenis heeft gekregen van een 1000-jarig rijk dat eerst zal aanvangen na de bekering van het volk Israël. Een a-chilias is dus iemand die dit niet gelooft. Een pre-chilias verwacht dat Christus aan het begin van het 1000-jarig rijk op aarde komt en een post-chilias meent dat Christus in de Hemel blijft totdat het 1000-jarig rijk voorbij is. Inplaats van 1000-jarig rijk kunnen we ook spreken van het “Messiaanse Vrederijk” of “Vrederijk” en ook wel de “Christusregering”.

óntbonden is en dat de duizendjarige periode al achter ons ligt. Degenen die van mening zijn dat we nu in het “1000-jarig rijk” leven verklaren het “gebonden zijn” van de vorst der duisternis dan zo, dat hij in *zekere* zin gebonden is, zodat hij Gods Kerk niet gehéél kan verwoesten. Men zegt ook wel dat satan aan een ketting ligt die net niet zo lang is, dat hij overal bij kan! Hij kan dan wel veel kwaad doen, maar Gods gemeente niet geheel uitroeien! Dat de gemeente Gods op meerdere plaatsen in de wereld tijdens de loop van de geschiedenis wél uitgeroeid is, wordt gemakshalve maar vergeten!

De satan nooit geheel vrij

Bij een exegese dat de satan nu gebonden is gaat men er dus vanuit dat, als de satan geheel ‘vrij’ zou zijn, er geen plaats zou kunnen zijn voor Christus en Zijn gemeente, want dan zou de satan alles verwoesten en nergens ter wereld zou er dan een gemeente van Christus openbaar kunnen komen. Maar zeggen wij nu (dus degenen die een toekomstige binding van de satan verwachten), dat de nu nog niet gebonden satan maar alles kan doen wat hij wil? Is het *ongebonden* zijn van de vorst der duisternis a.h.w. een synoniem daarvan, dat hij nu alles kan en mag doen wat hij wil? Verre van dat! Satan gaat, zoals de apostel Petrus ons zegt, **rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden**. Maar... deze “briesende leeuw” kan toch alléén maar datgene doen wat de HEERE hem niet belet; hij kan alleen doen wat de Almachtige hem toestaat! We wijzen op de overbekende geschiedenis van Job, waarin wel heel duidelijk openbaar komt welke grote macht satan heeft, maar... alléén voor zoverre de HEERE hem dit niet belet. Let ook op het onderworpen zijn van de ongebonden duivelen aan de HEERE tijdens Zijn omwandeling op de aarde. De HEERE drijft vele boze geesten uit de mensen. Tot zelfs een heel legioen van duivelen! En deze (niet gebonden!) duivelen moeten Hem smeken in de zwijnen te mogen gaan! Als de HEERE het zo wil heeft satan met al zijn helse herischaren helemaal niets te zeggen. Het komt in heel de geschiedenis tot uiting dat de HEERE de Machtige is en dat satan voor Hem siddert. Ook al is hij duizendmaal niet gebonden, toch kan hij alleen maar doen wat de HEERE hem niet belet. Zou dit niet het geval zijn, ja, dan zou er van Gods Kerk niets overblijven.²

Merkwaardige inconsequenties

Het is duidelijk dat er een tijd in de geschiedenis gevonden moet kunnen worden dat satan **volkomen** uitgeschakeld is. Nu zal een ieder toestemmen dat als het gebonden zijn van satan inhoudt dat hij **niets** meer te vertellen heeft, zo’n tijdperk niet aan te wijzen is.³ De hele geschiedenis door heeft satan Gods gemeente vervolgd en zelfs hier en daar uitgeroeid. Dat is waarlijk geen punt van geschil! Het geschil is uiteraard wél, wát we door het gebonden zijn van satan concreet te verstaan hebben. Hier zal in deze serie nog veel over geschreven worden. Volgens Openbaring 20:3 wordt satan na zijn binding

² We wijzen er hier nog op hoe volkomen dwaas degenen spreken die stellen dat de binding van de satan een aanvang heeft genomen bij de overwinning van Christus op Golgotha. Als we zo’n dwaasheid verdedigen dienen we wel te beseffen dat de overwinning door Christus op Golgotha van dood en hel weer een korte tijd **teniet moet gedaan worden, in de korte tijd dat satan weer óntbonden wordt**. Het is eigenlijk te lasterlijk om er over te denken. Daargelaten nog dat het Schriftwoord uit 1 Petrus 5:8 lang na de overwinning van de Heere op Golgotha is geschreven. Alle argumenten die de “Schriftgeleerden” inbrengen tegen de toekomstige binding van de satan zijn van nul en gener waarde en voor het wegblazen.

³ Hoe groot en ontzettend de macht van de NIET gebonden duivel is kunt u lezen in het artikel “De macht van de satan” op blz. 4.

van 1000 jaren weer een korte tijd ontbonden. Dat wil dus zeggen, volgens degenen die menen dat satan **nu** gebonden is, dat hij dan in die korte tijd van loslating de gemeente Gods uit kan roeien. En wat hij kán, zal hij zeker doen! Wat lezen we echter? Hij krijgt nu weer zijn oude kracht en macht. De volkeren luisteren opnieuw naar hem; worden massaal verleid en trekken onder zijn leiding op om Gods Gemeente te vernietigen. Dit lezen we in Openbaring 20:7 en 8. De invloed van satan is dermate groot dat het getal van zijn volgelingen is als het “zand aan de zee”. Ontelbaren worden door hem verleid. Maar nu blijkt dat de HEERE de Almachtige, de Souverein is! Want wat lezen we in Openbaring 20:9: “En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit de hemel, en heeft hen verslonden.” Nu is ook het definitieve einde van satan’s macht aangebroken. In vers 10 kunnen we lezen dat hij geworpen wordt in de poel van vuur en sulfur. De HEERE rekt nu voorgoed met hem én met allen die hem gevolgd hebben af.

Wat blijkt nu? Ondanks dat satan **niet gebonden** is heeft de HEERE álles in Zijn hand. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, óók over de satan als hij níet gebonden is. Welnu: zo precies eender in de tijd vóór zijn binding – **ónze tijd!** Ook nu mag en kan hij alleen doen wat de HEERE hem niet verhindert... Of de satan nu wel of niet gebonden is, hij is als schepsel Gods altijd aan de HEERE onderworpen en zonder dat God het wil kan hij absoluut niets doen. We zien dat ook heel duidelijk in Lukas 8:32 waar de boze geesten de Heere Jezus smeken of ze in de zwijnen mogen varen, zoals we reeds opmerkten! Hij staat het hen toe!

De binding van satan volgens Openbaring 20

De afgrond waar hij in wordt geworpen, wordt tevens verzegeld, net als de leeuwenkuil waarvan we lezen in Daniël 6:17. Alles wordt er aan gedaan ontsnappings pogingen en bevrijding van satan te voorkomen. De volstreckte opsluiting van satan maakt het onmogelijk aan een gedeeltelijke binding te denken. Als er dan ook wordt gesproken van **ketting, afgrond, binding** en **verzegeling** -hoezeer ook symbolisch bedoeld- dan is het toch voldoende als bewijs om elke beïnvloeding van de mensheid door satan volledig te verhinderen. Hier geldt een **“totdat”**: “Totdat de duizend jaren geëindigd zijn.” Eerst daarna wordt hij voor een kleine tijd ontbonden. Deze geketende en in de verzegelde afgrond opgesloten “leugenaar van de beginne” is volkomen uitgeschakeld en kan gedurende die tijd noch in het volkeren leven, noch in het hart van de mens met zijn helse gif werken. Hij kan op geen enkele wijze meer “verleiden”! De helse “oorblazer” is voor duizend jaren van de aarde verdwenen!

DE BINDING VAN SATAN LIGT IN DE TOEKOMST

We zeiden reeds dat de algemene gedachte onder de theologen én van kerkmensen is - voorzover zij nog enige belangstelling hebben voor deze zaken- dat satan in onze dagen gebonden is. Maar er zijn er ook in deze dagen die menen, dat de periode dat satan gebonden is, **nog geheel toekomstig is. Zij verwachten een periode in de geschiedenis dat deze grote vijand van God en Zijn gemeente absoluut niets meer te zeggen heeft, dat hij geen enkele invloed meer kan uitoefenen op de volkeren.** Zij die deze gedachte zijn toegedaan treffen we vooral aan in de kringen van de Evangelische richting. En

dezen zijn er in allerlei soorten. ⁴ We wijzen nu vooral op de zogeheten “Maranatha-beweging” met haar blad “Het Zoeklicht”. De zo bekende Johannes de Heer (belijdend lid der Hervormde Kerk), is hiervan de grote promotor geweest. Toen de kerken als het ware nog geheel in coma lagen vanwege de “vergeestelingsziekte”, schreef “Het Zoeklicht” uitgebreid over de Bijbelse verwachting van een nationaal en geestelijk herstel van het volk der Joden. Het blad wees er krachtig en geheel Bijbels gefundeerd op, dat de Joden weer terug zouden gaan naar hun eigen land! En zo hebben ze heel veel geschreven over datgene wat wij nu zien gebeuren! Wat vanuit de Evangelische kringen gezegd en geschreven wordt over de “Toekomstige Dingen” werpen we zeker niet op de afvalhoop! En nogmaals: wat een blad als “Het Zoeklicht” schreef over wat wij voor ogen zien, dwingt respect af. Deze kringen zijn zeer tot beschaming van de kerken der Reformatie. Ze zeggen heel veel goede dingen over de Joden, de toekomst van Gods gemeente, enzovoort. Toch willen we aan deze richtingen niet teveel aandacht besteden om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. En er dient nog wel opgemerkt te worden dat we, vooral wat de heilsleer betreft, veelal afstand moeten nemen van hen. Is men niet openlijk remonstrants dan toch wel bedekt en men legt een vermogen in de gevallen mens wat er niet meer is. Ook op het gebied der ethiek en zeden delen we veelal hun levensopvatting niet. Hoewel we daar ook helaas heel veel zogenaamde reformatorischen onder moeten scharen...

Maar u zult wel begrepen hebben dat we het met één zaak voor honderd procent eens zijn met de Evangelische richting, namelijk, **dat de binding van de satan nog geheel toekomstig is en dat daarna de grote heilstijd voor Gods gemeente een aanvang neemt!** ⁵ Satan wordt pas gebonden als Christus verschijnt met zijn heirlegers om de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods te treden en de antichrist en zijn vazallen in de poel des vuurs te werpen, volgens Openbaring 19. **Dán en niet eerder.**

EEN BIJBELSE LEER!

Zonder enige overdrijving kunnen we stellen dat zij, die aan de leer van een toekomstig 1000-jarig rijk vasthouden, kerkelijk met een scheef oog worden aangekeken, zo ze al niet min of meer als “kettters” worden gebrandmerkt. En... hoe “zwaarder” de kerkelijke richting is, zoveel te schever wordt het oog dat ons aankijkt! Het chiliasme wordt als een “vreemde” leer aangemerkt. Gelukkig zijn er ook “onder ons” -mensen van reformatorische kerken- die nog Bijbels kunnen en durven denken en open staan voor deze grote zaken. Ze zijn te vinden in de vaderlandse kerk, maar ook in de kerken van de “scheiding”. Er zijn zelfs predikanten onder hen... De leer van het 1000-jarig Vrederijk is een Bijbelse leer. Niemand mene dat het een vreemde leer is, laat staan een sektarische leer. **Het is veeleer onbijbels dit te ontkennen!** Als we geloof hechten aan een 1000-jarig vrederijk dat nog in de toekomst ligt, dan zijn we daarmee in gezelschap

⁴ Deze mensen behoeven de “Reformatorischen” beslist niet al te zeer te verwijten dat de kerken zo verdeeld zijn. Het valt ongetwijfeld te verwijten. Onze verdeeldheid is verschrikkelijk en de HEERE ontrend Maar de buitenkerkelijke groepen brengen het er niet zoveel beter af. Ook in die kringen viert de verdeeldheid hoogtij.

⁵ Welke grote macht de satan heeft kunt u lezen in het artikel “De macht van satan” op blz. 28. Thomas Shepard geeft dit indringend weer. Deze grote macht staat de HEERE hem toe en daarmee heeft de Alnachtige zijn hoge en wijze bedoelingen. Als schepsel Gods is satan echter altijd aan Gods wil onderworpen!

van de meeste theologen van West-Europa uit de 17 en 18^e eeuw. Om alle tegensprekers de pas af te snijden wijzen we op de glasheldere uitspraak van ds. Wilhelmus à Brakel in zijn “Redelijke Godsdienst”, deel 3, blz. 320.⁶

“Of in de laatste tijd der wereld een heerlijke staat der kerk op aarde te verwachten is? Dit is het gevoelen van zeer veel uitnemende godgeleerden van alle tijden en van verre de meesten in onze dagen, en het is mij zo klaar uit Gods Woord, dat ik daaraan gans niet twijfel.”



U kunt er van verzekerd zijn dat dominee W. à Brakel geen leugenaar was! Elke eerlijke onderzoeker van deze dingen kan dat weten en beämen. Wat vader Brakel ons nagelaten heeft is de leer van de kerk in haar rechtzinnige ontwikkeling. De schrijver van de “Redelijke Godsdienst” leefde in het tijdperk van de “Nadere Reformatie”. In die tijd heeft het de HEERE behaagd zijn kerk

veel te leren over de toekomst van de 12 stammen van Israël en de grote heilstijd van de gemeente Gods, zoals deze gezien zal worden na de bekering van de Joden. Als één van de laatste vertegenwoordigers van het tijdperk der Nadere Reformatie heeft ds. Th. van der Groe heel krachtig de voluit Bijbelse leer van het komende Vrederijk op aarde aan ons nagelaten. In zijn Catechismus verklaring van Zondag 19 zegt hij dat zeer nadrukkelijk. In bepaalde kringen in ons land wordt ten opzichte van Ds. Van der Groe nog wel eens gezegd dat hij de “laatste profeet” was. Het merkwaardige is echter dat dit doorgaans gezegd wordt door hen die niets moeten hebben van de gezonde toekomstleer van Van der Groe! Ongetwijfeld is er ook na Van der Groe nog wel “zicht” en “gezicht” geweest. Ds Ledeboer die Van der Groe de eer van ‘profeet’ waardig achtte had zelf ook iets van profetische gaven. Terecht zei Ds. Paauwe van hem: “Ledeboer had iets profetisch”.

Ds. Ledeboer had wat de toekomst betreft dezelfde gedachten als W. à Brakel en Th. van der Groe. Het werd Ledeboer in zijn dagen kennelijk al kwalijk genomen dat hij de toekomstvisie van genoemde predikanten deelde! Hij straft de betweters van zijn dagen als volgt af in zijn ook nu nog zeer lezenswaardige werkje, “Een ABC door een Abéling”:

⁶ Wilhelmus à Brakel zegt bij deze uitspraak dat de satan dan “zo **ingebonden** zal zijn dat hij geen strijdende partij tegen de kerk zal kunnen ter baan brengen.” Wij menen echter dat de Schrift hier helderder spreekt. Satan zal niet zomaar “ingebonden” zijn, zodat zijn macht beperkt is, maar hij zal opgesloten zijn in de afgrond en bovendien zal deze afgrond **verzegeld** zijn! Hij zal **niets meer kunnen doen!** Vader Brakel zegt zelf: “Dan zullen de heiligen met Christus als priesters en koningen heersen”! Nu, dan heeft deze boze geest toch helemaal niets meer te vertellen!

“Het is geen bijzondere voorstelling of gedachte; o neen! Lees er vader Brakel maar op na en al onze, ten minste de meeste onzer Godzalige schrijvers die van de zaken handelen. De zaak is dan ook zo eenvoudig, helder en klaar, dat men geen profet of profetenzoon behoeft te wezen, om dat te voorspellen, maar het is met klare ogen duidelijk te zien, als een schip dat nadert van ver met zijn masten en zeilen.”

En dat ds. Ledeboer de volle waarheid heeft gesproken kan een grote wolk van getuigen uit de kerkgeschiedenis van West-Europa ons leren! Diep treurig is het dat er in onze dagen veel theologen zijn, die de verwachting van een komende heilstijd na de bekering van Israël afdoen met “chiliastische dromen”. Daarmee doet men niet alleen de keur van theologen uit de **voorgaande** eeuwen groot onrecht aan, maar het is ook weinig doordacht om zulke dingen te zeggen. Vooral van de “zware richting” noemen de predikanten zich wel eens “nachtpitjes”, vergeleken bij de groten in Gods Koninkrijk van weleer. Maar hoe deze “nachtpitjes” erbij komen te menen veel meer licht te hebben dan onze “ouden”, zal wel een raadsel blijven...

Openbaring 20 is zeker niet zomaar “bladvulling”. Het is een Goddelijke boodschap – het is Goddelijke profetie! Het is als het ware de “korte inhoud” van datgene waarvan de Psalmen zingen en de profeten in de meest verheven taal over spreken. Openbaring 20 staat netzomin “zomaar” in de Bijbel als Romeinen 11, in welk hoofdstuk op indrukwekkende wijze wordt gesproken over de aanneming van Israël. Ook Rom. 11 is mét Openbaring 20, **gebouwd op de profeten!** Er wordt wel eens smalend opgemerkt, dat de leer van het 1000-jarig Vrederijk alléén maar aan de “kapstok” hangt van Openbaring 20. Wel, dan is het wel een heel sterke kapstok! Daaraan hangen o zo veel Godspraken uit de psalmen en de profeten van het Oude Verbond. Als we alle Bijbelgedeelten die spreken over de laatste stand van Gods gemeente op aarde zouden verwijderen, hielden we maar een zeer uitgedunde Bijbel over! De Heilige Schrift is ingegeven door de Heilige Geest – óók Openbaring 20! Wij mogen er niets aan toevoegen, om de eenvoudige reden dat er niets aan ontbreekt - we mogen er ook niets van afdoen, omdat er niets overbodigs in staat. Het is gevaarlijke Schriftkritiek om Openbaring 20 wég te theologiseren of weg te symboliseren, alsof het zonder betekenis zou zijn. “De Schrift kan niet gebroken worden”, Johannes 10:35. Ook Openbaring. 20 zal op Gods tijd, naar Zijn van eeuwigheid gemaakt bestek, naar de letter vervuld worden, tot elke titel en jota toe. Zij die menen dat het duizendjarig vrederijk al geweest is, zonder een Schriftuurlijke aanduiding te geven wannéér het geweest is, of zij die menen dat we **nu** in dat heerlijke vrederijk leven -ook zonder Schriftbewijs- dromen niet alleen, **maar zijn vast in slaap**. Ook het eenvoudige rekensommetje van Augustinus 10x10x10, verklaart Openbaring 20 niet. Het zeggen dat men dit alles symbolisch moet zien, zonder een heenwijzing naar iets wezenlijks, wat het symbool bedoelt, is geen Schriftverklaring, maar eigenmachtige exegeese.

MOETEN WE ‘CHILIAST’ GENOEMD WORDEN?

Als we geloven aan een periode in de (kerk)geschiedenis waarin Christus in ongekende kracht en macht zal regeren op de aarde, dan mag dat best. Maar noodzakelijk is het

zeker niet. Het is beter dat men ons ziet als iemand die alles aanvaardt wat de Schrift zegt en belooft. Of we dan alles kunnen begrijpen wat het Woord van God zegt? Dat is heel iets anders. Er zijn veel dingen die we niet kunnen begrijpen. We begrijpen bijvoorbeeld niet, hoe Noach met zijn gebrekkige middelen die kolossale Ark heeft kunnen bouwen. Maar we begrijpen ook niet hoe de hunnebedbouwers die onvoorstelbaar grote en zware stenen op elkaar hebben gekregen. Ga maar eens kijken, in Borger bijvoorbeeld. U zult verbaasd staan. Maar iemand kan het ontkennen, want u ziet het met uw lieflijke ogen!

Toch schamen we ons niet voor het woord “chilias”! Als we mogen weten dat we de HEERE en zijn Woord aan onze zijde hebben behoeven we ons nooit te schamen! Laat men het woord chiliasme dan maar een scheld- en smaadwoord achten – dan vinden wij het een **erenaam** zo genoemd te worden!

Waarom hebben we niet geluisterd?

Waarom heeft de kerk van onze dagen de Bijbelse toekomstleer niet alleen veracht en tegengestaan, maar waarom worden zij die in het spoor van de kerk der eeuwen gaan als dweepers aan de kant geschoven? Is daar een verklaring voor te geven? Helaas wel. Enige jaren geleden zei een (reeds overleden) predikant van de Oud Ger. Gem. in een preek (toen hij het had over de mening van hen die geloven dat de Joden nog bekeerd zullen worden!!): “Dat zal in der eeuwigheid niet gebeuren.” U vindt zo’n uitdrukking vreselijk? Dat is het ook. Want het is de getrouwe Verbondsgod tot een leugenaar maken. En dat is meer dan vreselijk. Wat denk u dat de oorzaak is van zo’n vreselijk gezegde? We hebben het al meer geschreven: deze (reformatorische) christenheid wordt het niet meer gegeven deze zaken te mogen geloven. In die zaak heeft de Heere ze verblind. Ze hebben het dienaangaande verzondigd. Het is een zwaar oordeel in het oordeel. Zij die deze gewisse beloften Gods mógen geloven moeten er vast op rekenen dat ze almeer éénlingen zullen worden temidden van het vals/vrome en wereldse christendom onzer dagen. We hopen er D.V. nog meer van te zeggen. Een christen móet trouwens alléén kunnen staan!

De volgende aflevering hopen we te beginnen met een aantal “hangers” aan de kapstok van Openbaring 20. We behoeven er niet beangst voor te zijn dat die ‘kapstok’ door zal zakken of het niet zal kunnen houden. Openbaring 20 is Goddelijke profetie! Wat bedoelen we concreet? Regelmatig zullen we in deze serie bewijzen geven van het Messiaanse Vrederijk, buiten Openbaring 20 om. Met name de Oud Testamentische profeten heben op vele en velerlei wijze en plaatsen heengewezen naar Openbaring 20.

(wordt vervolgd)



- ◆ Overtuiging is geen bekering en verandering van leven is geen verandering van hart.
- ◆ Waar geen waarheid en oprechtheid wordt gevonden is vroomheid een verfoeilijk kwaad.
- ◆ Fatsoen en eerbaarheid in de kleding, met name in het warme jaargetijde, zijn vrijwel zaken uit het verleden geworden.
- ◆ Het hoofddoel van de mens is: God te verheerlijken en zich in Hem te verblijden voor eeuwig. (**Kleine catechismus Westminster**)
- ◆ De grote zegen van de uitverkiezing is dat we zalig kunnen worden. En wie is uitverkoren? Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, 1 Johannes 4:15. Zie ook kanttekening no. 53!
- ◆ Wie het Evangelie verwerpt is schuldig aan verraad tegen Jehovah, de allerhoogste God. (**Spurgeon**)
- ◆ Zonder liefde zijn we onszelf tot last; door liefde dragen wij elkander. (**Augustinus**)
- ◆ Er gaat niemand verloren dan wie verloren wil gaan. (**S. Rutherford**)

DIVERSE MEDEDELINGEN

U kent “Verwachting” niet?

Bij elke zending van dit blad aan de abonnees gaan er ook nummers naar personen die denkkelijk van dit blad niet af weten. Het is mogelijk dat u er dit keer bij bent. U ontvangt dan alleen voor deze keer dit blad, omdat we er geen behoefte aan hebben iemand iets op te dringen.

Het is mogelijk dat u zich na lezing afvraagt: “Hebben dan al onze predikanten het mis, want zij verwerpen en ontkennen wat in dit blad staat?” Daarop is werkelijk maar één antwoord: “De huidige predikanten (een heel enkele uitgezonderd) hebben het inderdaad mis, volkomen mis.” Het blad geeft daarvan doorlopend de bewijzen...

Uit de volgende nummers:

- De ramp van de Euro
- Geert en Aart over de tweeërlei opstanding
- De Oslo-zeepbel is volkomen uiteen gespat!
- De 70 (jaar)weken van Daniël
- Het is tijd voor de HEERE
- Zondagsheiliging en vakantie
- Jeruzalem, stad van vrede
- Gouden en koperen schilden
- Is het écht de zevende dag?
- Kenmerken prediking
- Een sterfbed met een profetisch getuigenis

Tevens geven we in nummer 3 zeer verontrustende berichten over de macht van de oosterse antichrist in ons land. We vertellen u ook over de grote misdaden van het pauselijk Rome in onze dagen. Dat het Messiaanse Vrederijk van 1000 jaren Bijbelse waarheid is en door niemand weerlegd kan worden kunt u eveneens lezen.

** Liefde is ingaan in de ellende van anderen. ((I. da Costa)

** Evangeliseren zonder naar het Evangelie te leven, is toorn vergaderen als een schat.

** Geestdrijverij is geestelijke zelfmoord.

** We kunnen alleen vóór Christus roepen als we dóór Christus geroepen zijn.

** Als iemand niet als een bekeerde leeft, is zijn bekering te verdenken.

** De **staat** van een mens is te beoordelen volgens de **stand** van het leven.