



Dit product wordt u gratis aangeboden door ComputerBijbel

Mocht u tevreden zijn over dit product en dit werk willen steunen kijk dan op onze website

<http://www.ComputerBijbel.com>

DE ZONDE VAN NADAB EN ABIHU.

Leviticus 9:22-10:7

INTRODUCTIE.

1. Het Oude Testament is van onschatbare waarde voor iedere Christen!

a. Het is geschreven voor ons welzijn en een grote bron van hoop, Romeinen 15:4

b. Het is ook geschreven voor onze versterking zodat we leren niet dezelfde vergissingen te maken, 1 Corinthiërs 10:11

2. Dit heeft, natuurlijk, ook betrekking op het boek Leviticus.

a. Voor sommigen is het Oude Testament vaak een 'droog' boek, maar het is en blijft van zeer grote waarde voor ons allen.

b. De naam van dit boek is afgeleid van Levi, de stam waarvan de priesters komen.

c. Het is voornamelijk een boek van richtlijnen voor priesters die de wet van Mozes uitvoerden.

d. Het lezen van dit boek geeft bijvoorbeeld een veel beter en ruimer begrip van het boek Hebrëeën.

3. Hoewel voornamelijk een boek van richtlijnen voor de priesters, bevat het ook een verslag van een incident waarin twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, betrokken waren.

a. Wat hen overkwam is voor ons een waardevolle les.

b. Wat er gebeurde en waarvan we kunnen leren is de basis van deze studie, en laten beginnen te lezen wat het gebeuren was.

I. Het incident met Nadab en Abihu als hoofdpersonen.

A. De omstandigheden die hebben geleid tot hun handelen.

1. De wijding van de zonen van Aaron en zijn zonen tot priesters, had nog maar net plaatsgevonden, Leviticus 8-9

2. In Leviticus 9:22-24 verschijnt de glorie van God als Aaron het volk zegent.

a. Er komt ook vuur van de Heer.

b. Het vuur verteert het vet op het altaar.

c. Het volk schreeuwt en valt ter aarde.

B. Het, profane, onheilige, vuur dat geofferd werd door Nadab en Abihu.

1. Zij offerden een vuur wat de Heer niet bevolen had, Leviticus 10:1

a. Het wordt een 'vreemd' vuur genoemd.

b. Sommige vertalingen noemen het een 'onterecht' vuur.

2. Vuur kwam van de Heer en verteerde hen, Leviticus 10:2

a. Vergelijk het vuur van Leviticus 9:24 met dat van Leviticus 10:2

1) Het ene toont God's aanvaarden aan, het andere verwerping.

2) Het ene veroorzaakt de zegen van God, het andere de vloek.

b. Waarom raakte God geërgerd? Verschillende verklaringen worden geboden:

1) Zij plaatsten kolen in hun branders, stoven, die niet van het altaar kwamen, Leviticus 16:12, Exodus 30:9

2) Het verbod op sterke drank dat volgt, heeft sommigen doen denken dat zij beschonken waren, Leviticus 10:8-10

3) Hun poging de Heilige Plaats binnen te gaan op een moment dat dit niet toegestaan was. Leviticus 16:1-2

Hun zonde kan ook een combinatie van dit alles zijn geweest, maar vers 1 stelt dat zij tegen het gebod van God ingingen.

C. De verklaring van Mozes over het gebeurde.

1. Zij die tot God naderen moeten erkennen dat Hij heilig is, Leviticus 10:3.

a. Heilig betekent: apart, gewijd, speciaal te behandelen.

b. Kennelijk heeft het handelen van Nadab en Abihu geen respect voor God getoond.

2. God moet worden verheerlijkt, Leviticus 10:3b

a. Dit woord betekent: geëerd.

b. Het handelen van Nadab en Abihu heeft geen eer aan God gegeven.

D. De verdere instructies van Mozes.

1. De lichamen van Nadab en Abihu moesten uit het kamp verwijderd worden, Leviticus 10:4-5
2. Aaron en zijn overgebleven zonen mochten niet rouwen terwijl zij hun dienst deden waarvoor zij gewijd waren, Leviticus 10:6-7

Het moet zeer moeilijk zijn geweest voor Aaron om op deze manier zijn zonen te verliezen, bij een gelegenheid die een bron van grote vreugde voor hem diende te zijn.

Omdat deze dingen voor welzijn zijn gescheven, 1 Corinthiërs 10:11, welke lessen kunnen dan hiervan leren?

II. Lessen die we van dit gebeuren kunnen leren.

A. Aangaande het aanbidden van God.

1. Als we tot God naderen in aanbidding, moeten we alleen datgene doen wat Hij bevolen heeft.

a. Dit was de vergissing van Nadab en Abihu, Leviticus 10:1

b. Als we iets aanbieden wat God niet bevolen heeft, dan

1) zien we Hem niet als heilig, Leviticus 10:3

2) verheerlijken we Hem niet werkelijk, Leviticus 10:3

2. Als God heilig is en werkelijk ons eer en respect waardig is,

a. hoe kan dan een zondig mens Hem een aanvaardbare aanbidding bieden?

b. kan een zondig mens het denken van God begrijpen?

1) Zo ja, is God dan toch niet zo heilig?

2) Zo ja, is God dan toch niet echt anders?

c. Inderdaad, zonder Goddelijke openbaring kan een mens niet weten hoe Hem te aanbidden en te verheerlijken, Jesaja 55:8-9

3. Dit is een van de redenen waarom sommigen geen mechanische instrumenten gebruiken voor het aanbidden van God.

a. In het Nieuwe Testament wordt alleen het zingen gespecificeerd, Efeziërs 5:19, Colossenzen 3:16

1) Lofprijzing met mechanische instrumenten...

a) zou iets zijn dat God niet bevolen heeft.

b) zou een uiting van eigenwijsheid zijn van onze kant.

2) zou iets zijn dat gedaan wordt om te raden op het God behaagt.

a) Indien God dit gewenst zou hebben, had Hij het gezegd!

b) Omdat Hij dat niet gezegd heeft, respecteren we Hem door alleen datgene te doen wat Hij wel gezegd heeft.

b. Wat betreft God's instemming voor mechanische instrumenten in het Oude Testament?

1) Hier kunnen we leren van het voorbeeld van Mozes.

a) God had hem gezegd de rots te slaan ten behoeve van water, Exodus 17:6

b) Later, zie God hem te spreken tot de rots, Numeri 20:8

c) Toen Mozes een tweede maal deed wat God hen de eerste keer had opgedragen,

1 faalde hij respect te tonen voor God. Numeri 20:11-12

2 Hij verloor het recht het Beloofde Land binnen te trekken, Numeri 20:12, Deuteronomium 32:51

2) Wat leren we hiervan?

a) We moeten doen wat God zegt, niet minder maar ook niet meer en dat alles op het door Hem bepaalde moment!

b) God zou het gebruik van mechanische muziek wellicht ooit hebben goedgekeurd, maar in het Nieuwe Testament lezen we slechts van zingen!

c) We kunnen niet zeggen: maar God heeft het ooit toegestaan!

B. Ten aanzien van de prioriteit van God.

1. Dienst aan God komt voor alles, ook voor het eigen gezin.

a. Dit leren we uit het feit dat Aaron niet mocht rouwen om zijn zonen.

1) Het was noodzakelijk dat anderen de dode lichamen uit het kamp droegen, Leviticus 10:4-5.

2) Aaron was gewijd, en de dienst aan God kwam eerst, Leviticus 10:6-7

b. Jezus stelde dat ook vast bij verschillende gelegenheden.

- 1) Toen Hij volk riep om Hem te volgen, Lukas 9:59-62
- 2) Toen Hij zich richtte tot de menigte die Hem volgde, Lukas 14:25-33
- 3) Toen Hij Zijn discipelen voorbereidde op hun taak, Mattheus 10:34-37

2. Toen er een conflict ontstond tussen het dienen van God en verplichtingen aan de familie, moest ook Jezus voor alles komen.

- a. Het Evangelie moet worden gehoorzaamd, ongeacht welke bezwaren van familie dan ook.
- b. Het bijeenkomen in kerk of samenkomst heeft voorrang boven gezelligheidsbezoek.

1) Dit betekent natuurlijk niet dat we ongehoorzaam tegen onze gasten moeten zijn.

2) Lat hen zich thuis voelen in uw woning totdat u zelf weer thuis bent, zoek eerst het koninkrijk van God, Mattheus 6:33

CONCLUSIE.

1. Het is vrij eenvoudig om buigzaam te worden, compromissen te sluiten als het gaat om de dienst aan God.

a. Zodra dat gebeurt, heeft dat gevolgen voor onze aanbidding en dienst.

b. In plaats van Hem te aanbidden en te verheerlijken op de manier die Hij van ons vraagt, en die Hem toekomt,

1) ...door Zijn geboden te gehoorzamen,

2) ...beginnen we te aanbidden op een wijze en op een moment dat het ons uitkomt en als wij dat willen.

c. Dan ontarda onze aanbidding in gemakzucht in plaats van een verlangen te zijn.

2. We moeten beseffen welke gevolgen het gedrag van Nadab en Abihu had.

a. Laten we nederig zijn in de aanwezigheid van God.

b. laten we beseffen dat het dienen van God een ernstige zaak is.

Eren we God als heilig? Verheerlijken we Hem op een manier die recht doet aan Zijn grootheid? Komt Hij op de eerste plaats? Zelfs eerder dan hen die ons dierbaar zijn?

Laat het voorbeeld van Nadab en Abihu ons aanzetten om datgene te doen dat eervol naar God is.