



Dit product wordt u gratis aangeboden door ComputerBijbel

Mocht u tevreden zijn over dit product en dit werk willen steunen kijk dan op onze website

<http://www.ComputerBijbel.com>

EEN MAN NAAR GOD'S HART.

Handelingen 13:22

INTRODUCTIE.

1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een uitspraak van God aangaande David: Ik heb David, de zoon van Jesse, gevonden, een man naar Mijn hart, en hij zal Mijn wil uitvoeren. Handelingen 13:22

2. Dit prachtige compliment, 'een man naar Mijn hart', zou de karakteristiek moeten zijn van ieder die de Naam van Jezus draagt.

a. David was niet alleen voorvader van Jezus naar het vlees, maar:

b. hij bezat ook veel eigenschappen die:

1) later werden geperfectioneerd door Jezus.

2) iedere discipel van Jezus behoren te karakteriseren.

3. In deze studie zullen we

a. kijken naar deze eigenschappen van David,

b. kijken naar de overeenkomsten tussen David en Jezus,

c. en alle Christenen aansporen dezelfde vaardigheden te hebben zodat wij allen 'mannen naar God's hart' zullen zijn.

We beginnen met vast te stellen dat

I. David het Woord van God liefhad.

A. O, Hoe heb ik Uw wet lief, Psalm 119:97

1. In deze psalm, indien niet door David geschreven, dan geeft het toch heel duidelijk de gevoelens van David weer die we vinden in de verslagen over hem, zien we dat hij een grote liefde voor het Woord van God had, Psalm 119:47-48

2. Deze liefde voor het Woord van God, was gebaseerd op het feit dat

a. hij erdoor beschermd werd tegen zonde, Psalm 119:11

b. hij erdoor staande werd gehouden in beproeving, Psalm 119:50

c. hij vrede kreeg door het Woord van God, Psalm 119:165

B. Ook Jezus had het Woord van God lief.

1. Dat wordt wel duidelijk door Zijn veelvuldig citeren van het Woord.

2. In het bijzonder in de tijd van beproeving, Mattheus 4:4,7,10

C. Hoe is de liefde voor het Woord van God bij u?

1. Plaatsen we het in ons hart?

2. Zien we het als een bron van troost in tijden van beproeving?

3. Geeft het ons vrede?

4. Indien niet, laten we dan aandacht hebben voor de aanwijzingen van David in Psalm 1:1-3

a. Leer blij te zijn met het Woord.

b. Leer na te denken over het Woord, tot in de kleinste details, en we zullen werkelijk gezegend worden.

Verder zien we dat:

II. David had gebed lief.

A. Ik zal Hem aanroepen zolang ik leef, Psalm 116:1-2

1. Zijn liefde voor gebed was gebaseerd op het feit dat God antwoord gaf op zijn gebeden, Psalm 116:1-2

2. Het was gebaseerd op het feit dat God hem enorm gezegend had, Psalm 116:12-13

3. Het was gebaseerd op het feit dat gebed hem dicht(er) bij God bracht, Psalm 145:18.

B. Jezus was ook een man van gebed.

1. Hij trok zich vaak terug om alleen te bidden, Lukas 5:16

2. In tijden van strijd ging Jezus bidden, zoals

a. in Gethsemané, Mattheus 26:36-44

b. aan het Kruis, 'Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen, Lukas 23:34, 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij alleen gelaten, Mattheus 27:46, 'Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn

Geest, Lukas 23:46

C. Hoe is het met uw liefde voor gebed?

1. Hebben we daarin de vrede gevonden die alle verstand te boven gaat? Filippenzen 4:6-7
2. Bidden we 'zonder ophouden'? 1 Timotheus 5:17
3. Indien niet, laten we dan door David geïnstrueerd worden afhankelijk te zijn van gebed, voor ons eigen welzijn, Psalm 32:6-7

Naast liefde voor het Woord van God en voor gebed...

III. Hield David ervan God te prijzen.

A. 'Zeven maal per dag prijs ik U', Psalm 119:164

1. Hij prees God vanwege zijn rechtvaardigheid in Zijn oordelen.
2. Hij prees God vanwege Zijn grootheid en liefde, Psalm 95:1-7
3. En hij was vastbesloten God te prijzen zolang hij leefde, Psalm 104:33

B. Ook Jezus hield ervan God te prijzen.

1. Hij deed dat ook in het openbaar. Mattheus 11:25-26
2. Hij deed dat als Hij met Zijn discipelen zong, Mattheus 26:30

C. Houden wij ervan God te prijzen?

1. Scheppen we vreugde in het zingen voor God?
2. Nemen we tijd om God te prijzen in ons gebed?
3. Zo niet, laten we dan aandacht hebben voor de woorden van David, Psalm 147:1.

Het is niet anders dan behoorlijk om God, onze hemelse Vader te prijzen.

We zien ook dat:

IV. David hield van eenheid onder zijn broeders.

A. 'Hoe goed en aangenaam is het...' Psalm 133:1

1. David kende de waarde van hechte vriendschap en eenheid, zoals b.v. zijn vriendschap met

Jonathan, 1 Samuel 18:1

2. Hij kende ook de intense pijn van schering in zijn gezin, zoals zijn zonen Amnon en Absalom, 2 Samuel 13)

B. Jezus had ook liefde voor eenheid.

1. Hij bad regelmatig dat Zijn discipelen een eenheid zouden zijn, John 17:20-23

2. Hij stierf aan het Kruis, zodat we een zouden zijn, Efeziërs 2:13-16

C. Hebben wij voldoende liefde voor eenheid om er een prijs voor te betalen?

1. Door het geduldig tonen van de juiste houding die nodig is voor eenheid, die Jezus bewerkstelligd heeft door Zijn dood? Efeziërs 4:1-3.

2. Door ons af te scheiden van hen die nodeloos verdeling en scheuring veroorzaken? Romeinen 16:17

Tot slot merken we op dat:

V. David een afkeer had van dwaalwegen.

A. Ik haat iedere dwaalweg, Psalm 119:104

1. Deze afkeer was gebaseerd op zijn begrip van God's voorschriften, Psalm 119:104

2. Deze afkeer had ook invloed op het kiezen van zijn vrienden, Psalm 101:3-4,6-7

B. Ook Jezus had een afkeer van dwaalwegen.

1. Dat wordt getoond als Hij de handelaren uit de Tempel verdrijft, Mattheus 21:12-13

2. Dat wordt ook duidelijk als Hij de Farizeeërs, schriftgeleerden en rechtsgeleerden aanspreekt, Mattheus 23:13-36

C. Wat is onze houding als het gaat om 'dwaalwegen'?

1. Staan we open voor compromissen?

2. Of beseffen we dat we betrokken zijn in een 'oorlog' met als inzet zielen van mensen, en houden we het onderscheid tussen goed en kwaad god in het oog? 2 Corinthiërs 10:3-5

3. We hebben de zondaar lief, maar hebben een afkeer van de zonde!

CONCLUSIE.

1. Tot slot merken we op dat van David wordt gezegd dat 'hij de wil van God' zou doen, Handelingen 13:22,

a. Omdat hij een man naar God's hart was, en alle eigenschappen had die we in deze studie besproken hebben..

b. God had er vertrouwen in dat David zou doen wat Hij van hem vroeg.

2. Het vereist vaardigheden en eigenschappen die ons motiveren trouw te zijn aan God, en te doen wat Hij van ons vraagt.

a. We hebben gezien dat Jezus deze bezat, en Hij was zeker gemotiveerd om de wil van Zijn Vader te doen, Johannes 4:34, Mattheus 26:42.

b. Hoe is het met ons? Zijn ook wij gemotiveerd om God's wil te doen?

Niet iedereen die tot Mij zegt: Her, Her, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet, Mattheus 7:21.