

## **www.dewoesteweg.nl gevaarlijk??**

We leven in een vrij land waar we bijna alles mogen doen waar we zin in hebben, we mogen bijna alles zeggen, lezen en bekijken er is niets te grof te goddeloos of te godsdienstig.

Toch ben ik van mening dat velen die de website “dewoesteweg.nl” bezoeken, schrikken van datgene wat ze lezen en een keuze maken. De keuze kan zeer divers zijn.

- Blijven lezen en onderzoeken of datgene wat geschreven wordt, overeenkomstig Gods woord is.
- De heer Kleen met datgene wat hij schrijft ten ene malen in de verdachtenbank zetten.
- Snel een andere site opzoeken die ons meer bevredigd.

Maak niet te snel een beslissing!

*Geliefden , geloof niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld, 1 Joh 4:1*

Leg Gods woord er eens naast. We leven in een land waar ieder in het bezit van een Bijbel kan zijn. Lezen wij deze ook nog? Als we opgevoed zijn met de Bijbel en we horen zondag aan zondag het Woord verkondigen, zijn we zo snel genegen om alles wat we aan horen als waarheid over te nemen. Vooral als we wijs gemaakt worden dat we onder de enige zuivere waarheid zitten. Vanzelf is dit een zeer gevaarlijke uitwerking.

Als we voornemens zijn om een grote reis te gaan maken, besteden we veel tijd en aandacht aan de voorbereiding. Alles moet in orde zijn, de spullen zijn gepakt. De auto moet in een goede conditie zijn, we kijken of er genoeg olie in het motorblok is, of de tank vol zit, en of de banden hard zijn. We hebben natuurlijk de nodige kaarten geraadpleegd om te zien hoe we het beste en het veiligst kunnen rijden. Kortom, we zijn goed voorbereid.

Momenteel leven we in een andere tijd, we vergeten de auto te controleren. Het onderzoeken van kaarten is ook overbodig geworden. We zetten onze TomTom aan, en rijden maar.. Ineens valt het ontvangst weg of de TomTom sneuvelt.... Hoe nu verder?

We zijn allen op weg en reis naar de eeuwigheid, we zullen allen moeten sterven en dan God ontmoeten. Kunnen wij sterven met datgene wat ons geleerd is? Kunnen wij sterven met datgene wat we zelf gelezen hebben? Met onze geliefde ouders, predikant of kerkverband? Hopelijk zult u inzien en begrijpen dat deze “TomTom” eens zal uitvallen.

De Heere Jezus zegt ons in Zijn Woord: *Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.* Bekeren betekent hier: keert u om, wordt weder wijs, kom tot uw verstand. Ga niet voort in uw levensgevaarlijke toestand. Bekeert u van uw boze werken, van uw godsdienst en uw vormdienst. De tijd is kort, laat u met God verzoenen door het geloof in Christus en Zijn Zoenbloed. Maak haast wie weet zijn wij morgen reeds gestorven. Onderzoek dan Gods Woord in biddend opzicht en vraag of Hij uw ogen wil verlichten of Hij u wil bekeren van uw boze wegen.

Voor ons mensen kan het zeer pijnlijk zijn als namen van onder ons geliefde predikanten genoemd worden. Echter lees wat de bedoeling is van de schrijver. Hoe lief we een predikant ook hebben, hoe hoog we deze ook hebben staan. God staat overal boven. Gods Woord, de Bijbel is onfeilbaar datgene wat wijzelf, onze geliefde predikanten en anderen zeggen is vol met zonde en feilbaar.

We kunnen onze zaligheid alleen vinden in het Bloed van Jezus Christus Gods Zoon. *en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde, 1 Joh 1:7b* Alles daarbuiten is tekort voor de eeuwigheid. Al spreekt heel de wereld ons zalig en we zijn niet gewassen in Zijn Bloed dan liggen we nog steeds verdoemelijk voor God. Zijn we gewassen in Zijn Bloed dan kan niemand in de wereld ons uit Zijn Hand rukken. *Mijn Vader, Die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders, Joh 10:29.*

## De Ark

120 jaar heeft Noach gebouwd aan de Ark welke Hij moest bouwen omdat de zondvloed over de aarde zou komen en hij in deze Ark zijn behoud zou vinden. 120 jaar heeft elke hamerslag getuigd van het naderend oordeel. Steeds groter werd het bouwwerk en steeds dichterbij kwam het zekere einde. Hoelang mogen wij Gods woord al hebben, hoe vaak hebben wij de hamerslagen van het oordeel reeds gehoord?

Zie, de Ark is gereed. Daar komen de dieren twee aan twee, mannetje en vrouwtje, ze gaan in de Ark. De lucht wordt donker het begint te regenen, de lucht wordt steeds zwarter, Noach en de zijnen gaan naar binnen. O! voel hoe beklemmend alles wordt, hoe heb ik gelachen om het naderend oordeel, hoe heb ik gespot, maar nu, nu wordt alles werkelijkheid, Het begint te donderen en de bliksem slaat om me heen, ik voel de toorn van God en de eis die op me ligt, ik had in de Ark moeten zijn maar ik sta buiten, nog even en alles is verloren o! God, roep ik uit, U heeft me gewaarschuwd maar nu is het te laat, het water komt omhoog en ik voel me wegzinken in de eeuwige nacht en dat rechtvaardig. Het is alsof ik buiten westen raak vanwege de enorme angst, al mijn zonden zie ik voor mij, het oordeel dat over mij komt is rechtvaardig. Maar wat is dat? Een onzichtbare hand neemt me op en draagt me binnen in de Ark. O! welk een onbeschrijfelijke vreugde vervult mijn hart. Ik voel niets meer dan een zoete vrede die ik niet kan omschrijven. Buiten is het zwart de bliksem schiet door de lucht de regen klettert op het dak al hoger en hoger drijft de Ark op het water, ik kijk naar buiten en zie hou mijn vrienden mijn familie al schreeuwende omkomen in de bruisende golven. O! welk een Wonder, ik in de Ark, zij daarbuiten. Waarom, O God? *En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, Rom. 3:24.* Genade alleen red ons van de dood.

Nog is er plaats in de Hemel voor hen die gestorven zijn aan zichzelf en gerechtvaardigd zijn in Het Bloed van Jezus Christus. Nog wordt er gepredikt, zoek uw behoud niet in uw zelf, wacht niet op voorwaarden in uzelf. Het oordeel Gods staat voor de deur, er is geen excuus. Zoek uw behoud bij Hem Die uitgeroepen heeft "Het is Volbracht" Hij heeft verzoening teweeggebracht voor goddeloze zondaren, Noach was niet beter als wij. *Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN, Gen. 6:8.*

*In dienzelfen tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht, Matth 11:25-30*

Mocht de Heere ons allen willen bekeren van onze boze wegen.

Psalm 89 vers 7

Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort!

Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;

Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

WV