

BELIJDENDE CHRISTENEN, ONTWAAK!

OPWEKKINGSPREEK

door

Asahel Nettleton (1783-1844)

ASAHEL NETTLETON

Asahel Nettleton (1783-1844) werd bekeerd op de leeftijd van achttien jaar. Nadat hij een graad van Bachelor of Arts uit Yale in 1809 verkreeg, voelde hij zich geroepen tot het evangeliewerk. In 1811 werd hij verordend door de Litchfield (Connecticut) Consociation was, en heeft gediend voor meer een decennium als een rondtrekkende opwekkingsprediker in New England en New York.

Nettleton's bijbelse en conservatieve benadering van evangelisatie en opwekking stonden tegenover de progressieve "nieuwe maatregelen" van Charles Finney's. Spanningen zoals tussen deze mensen en groepen die zij vertegenwoordigden, leidden tot een conferentie die gehouden werd in New Libanon, New York, in 1827. Achttien bekende evangelisten van Second Great Awakening woonden deze bij, maar tot zware teleurstelling van Nettleton, diende de conferentie om de strijdende partijen te verenigen. Het resultaat was dat zelfs één van de dichts bijzijnde bondgenoot van Nettleton, Lyman Beecher, gewonnen werd voor de methoden van Finney.

In 1833 richtten Nettleton, Bennet Tyler en anderen de conservatieve Theological Institute van Connecticut (recenter anders genoemd Hartford Theological Seminary) om de „nieuwe maatregelen“ en de meer en meer progressieve theologie van New Haven van Yale's Nathaniel Taylor en Lyman Beecher te bestrijden.

Het prediken van Nettleton werd gebruikt voor de bekering van honderden mensen. Zijn preken zijn bijbels, leerstellig, bevindelijk, en praktisch. Zij zijn rijk aan Godvruchtige raad, hartelijke troost en ernstige vermaningen.

BELIJDENDE CHRISTENEN, ONTWAAK!

En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken.

Romeinen 13:11

De tekst is gericht aan christenen. Dit taalgebruik is ontleend aan de natuurlijke slaap waarin een persoon in grote mate ongevoelig is voor de omgeving en niet weet wat rond hem gebeurt, maar het leven blijft in het lichaam. En zo is het wanneer er veel ongevoeligheid over Goddelijke zaken onder christenen is; ze slapen, maar het leven blijft in de ziel. Dezelfde taal wordt vaak gericht tot zondaars, maar dan wordt het beeld geleend van de doden die in het stof slapen. Vandaar de aansporing: Ontwaak gij die slaapt, en staat op uit den dood en Christus zal over u lichten, (Eféze 5:14).

De wijze en dwaze maagden gingen allebei uit om de bruidegom te ontmoeten – en terwijl hij vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. Maar let op het verschil tussen deze twee. De één heeft olie in haar lamp, maar de ander heeft niets. De één heeft het leven, maar de andere is dood. Onze tekst dan, is gericht aan de christen die dood was maar opnieuw leeft; aan de christen die in slaap is en opnieuw het beeld van de dood draagt. En nu is het hoog tijd om te ontwaken uit deze slaap.

Het wordt voorgesteld:

- I. Om te onderzoeken wanneer van de christen gezegd kan worden dat hij slaapt.
- II. Om motieven aan te bieden die bedoeld zijn om hem tot ontwaken te brengen.

I. Wanneer slaapt een christen?

1. In het algemeen wenst hij zijn eigen belang, en begint dat te raadplegen, wanneer dit in het gedrang met de plicht komt. De godsdienst is de grote zaak van zijn leven. Het legt hem vele plichten op die pijnlijk en tegen een bedorven aard zijn. Aldus de broederlijke waarschuwing: "Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhad worde door de verleiding der zonde," (Hebr. 3:13), en "gij zult uw broeder in uw

hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen," (Lev. 19:17). Dit is het bevel van God. Het verwaarlozen van dit en soortgelijke plichten uit vrees om beschimpt te worden is zich overgeven aan een geestelijke luiheid. U kunt gaan zitten en stil rusten als u uw medezondaars rond u niet wilt storen met een gezicht van hun zonde en gevaar. Dit vereist geen inspanning. En hier leggen zich duizenden neer om te rusten. Personen of een kerk kunnen hun ogen voor het gedrag van een zondaar sluiten en stil zijn, en deze vreselijke onverschilligheid voor de ziel van de zondaar matigt zich de naam van liefdadigheid aan, zonder een vinger op te heffen om zo'n zondaar in de geest van volgzzaamheid terug te brengen. De luie dienstknecht zal altijd rekening houden met zijn eigen gemak om door zondige listen zijn plicht te ontvluchten.

2. Als iemand slaapt, is hij ongevoelig voor zijn omgeving en voor wat rond hem gebeurt, in die mate is het soms met de christen. Hoewel ze niet geheel een gevoel van de betekenis van Goddelijke zaken missen, maken zij nu nog maar een zwakke of lichte indruk op zijn ziel. In deze gemoedsgesteldheid gaan zij naar Gods huis, en geen wonder dat zij spoedig vergeten wat zij nooit hebben gevoeld. Eens zagen zij de glorie van God in het aangezicht van Jezus Christus, maar nu lopen zij in duisternis. Eens voelden ze de betekenis van de waarde van zielen en konden ze wenen over stervende zondaars rond hen. "Ik heb gezien degenen die trouwelooslijk handelen, en het verdroot mij, dat zij Uw woord niet onderhielden." (Ps. 119:158), maar nu kunnen zij het aanblik bijna zonder aandoening verdragen.

Deze ongelukkige gemoedsgesteldheid is verder duidelijk uit hun gesprek. Eens schenen zij aan deze wereld gestorven, ze spraken vaak, de één tegen de ander, hun gesprek was hemels. Maar nu is al hun aandacht in beslag genomen door de wereld; zij converseren vrolijk en met gemak over de kleinigheden van de tijd, maar over de grote zaken van de eeuwigheid hebben ze weinig of niets te zeggen. Of misschien spreken zij over deze hoge en hemelse zaken, maar het is op een flauwe en levenloze manier. Het lijkt dat ze in hun hart denken dat het kleinigheden zijn. Zij schijnen niet een directe belang in het onderwerp te hebben. Zij voelen niet het indrukwekkende gewicht van de eeuwige waarheden. Wanneer dit het geval is, spreken zij als een slapend persoon. Hij weet niet wat hij zegt.

3. Een ander teken van deze ongelukkige gemoedsgesteldheid is een tegenzin tot het verborgen gebed, dat geheel juist de adem van een christen wordt genoemd. Als iemand lang zonder de geest van het gebed blijft doorgaan, is het een teken dat hij in slaap is. En als hij niet binnenkort uit deze ademloze staat ontwaakt, zijn wij gedwongen om te geloven dat hij dood is. Hoe ver deze en soortgelijke opmerkingen op de aanwezigheid van de belijdende christenen van toepassing zijn, zult u me begrijpen, is het best bekend bij henzelf. Één ding is zeker. Ik ben er van overtuigd dat het niet mijn zaken zijn om vrede te schreeuwen in de oren van iedereen die slaapt.

Maar ik ga verder.

II. Welke motieven moeten hen tot ontwaken brengen?

Ten eerste, overweeg de 'tijd'. Mijn broeders, het is Evangelie-tijd. Het licht van het Evangelie rijst boven ons op. En zij die hun ogen voor de glorie van dit licht niet openen, moeten in eeuwige duisternis en wanhoop blijven. "Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; in dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is." (2 Kor. 4:3-4).

Het licht van de hemel schijnt op ons. En kunt u slapen? "Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid." (2 Kor. 6:2). Het is geen tijd om te slapen. Het is de dag waarvan wij ooit zullen getuigen: *de dag der zaligheid*. De zaken van deze dag laten slapen niet toe. Het roept u luidkeels toe: *ontwaak!* Bedenk, mijn broeders, heeft u niets voor uzelf te doen? Heeft u geen zonden waarover u berouw moet hebben, geen slechte lusten om te doden? Zijn uw kenmerken van genade helder genoeg? Hebt u God lief met geheel uw hart, en leeft u volkomen in overeenstemming met Zijn heilige wet? Kortom, bent u bereid te sterven zoals u bent? Als u iets voor uzelf te doen hebt, is het hoog tijd om te ontwaken uit uw slaap. "Zo schik u, o Israël! Om uw God te ontmoeten." (Amos 4:12).

Heeft u niets voor uw broeders te doen? Dwaalt geen broeder of zuster van de weg van plicht af? Ga, en vertel hem onder vier ogen op een gevoevolle en vriendschappelijke wijze zijn fout. Waarom aarzelt u? Vertraag niet. De plicht roept. Gods bevel, en liefde tot zijn ziel eisen dat u zonder uitstel gaat. "Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen." (Mattheüs 18:15).

Ouders, waar zijn uw kinderen? Zijn zij allen veilig gebracht in de ark van behoud? Zeker, u bidt met hen en voor hen. Maar uw plicht is groter. Hebt u ooit hen onderwezen dat zij zondaars, die zij wedergeboren moeten worden? Heeft u hen aangespoord om hun Schepper nu, in dagen van hun jongelingschap, te gedenken? Wanneer u deze dag geroepen werd om te scheiden van één van uw kinderen, kunt u tevreden rusten omdat u uw plicht hebt gedaan? Hebt u niet één woord van lering, advies, of waarschuwing voor uw kinderen alvorens u hen aantreft voor de rechtbank van God? Als dat zo is, dan is het hoog tijd dat ouders ontwaken om hun plicht te verstaan: *bereidt uw huis en maak u gereed voor de dood*.

Opnieuw, het is hoog tijd te ontwaken omdat anderen opgestaan zijn en werkzaam bij ons zijn. Wereldse mensen beschamen ons door hun gedrag. Zij staan vroeg op en blijven laat op. Zij maken plannen en voeren die uit. De arbeid, de vermoeidheid, en de ontbering zijn niets voor hen als zij maar wat kunnen verzamelen van deze wereld alvorens zij die verlaten. Zij hebben schatten verzameld, die de mot en de roest spoedig zullen verderven. En zult u niet ernstig zoeken om een duurzaam deel weg te leggen, een schat in de hemel? Zij werken voor de spijs die vergaat, maar u wordt geroepen te werken voor dat, wat blijft

tot in het eeuwige leven. Voelt u zich niet berispt niet door hun gedrag dat de kinderen dezer wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts, in hun geslacht?

Opnieuw, mijn broeders, u bent op het slagveld. En het is hoog tijd om te ontwaken, want de vijand is op en werkzaam bij ons. De [prins van duisternis met al de verscheidene rangen] van kwade engelen is uw vijand. De boosheid van hun legioenen is gericht tegen het koninkrijk van de Zaligmaker van deze wereld. De oorlog is verklaard aan alle heiligen. En de legioenen van de hel zijn opgekomen op de breedte der aarde. Hij is reeds in het bezit van de harten van alle slechte mensen. Zij zijn de dienstknechten van hem. De duivel wordt genoemd "de eeuw dezer wereld, den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid." Terwijl u slaapt, zaaien zij onkruid en verdelgen ons. De Meester van uw verlossing zegt: "Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en die met Mij niet vergadert, die verstroot is (Matth. 12:30).

Merk op dat het geen zwakke vijand is waartegen u moet strijden. U wordt geroepen om te strijden, niet slechts tegen 'vlees en bloed', maar alvorens de slag is gewonnen zult u moeten strijden en worstelen 'tegen de overheden en de machten, tegen de duisternis dezer eeuw'.

Merk op dat uw vijand listig is. Talrijke strikken en verzoekingingen omringen u, en tenzij u waakt bent u zeker van onkundig van zijn plannen. Op het ogenblik toen uw waakzaamheid verslapte, begon de vijand over u te komen als een vloed. Terwijl u sliep, waren de Filistijnen over u. En ik zou komen om de trompet te blazen en het alarm doen klinken. "Ontwaakt gij die slaapt." "Doe af de werken der duisternis en doe de wapenen des lichts aan." Denk niet een bed van zorgeloosheid op het slagveld te kunnen vinden. Ontwaak en "doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers dezer wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande te blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en uw voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen."(Ef. 6:11-16). Ontwaak dan, want uw vijanden zijn velen, machtig en listig.

Een andere reden waarom u moet ontwaken is dat zondaren rond u verloren liggen. Terwijl u slaapt, zal uw voorbeeld een medeoorzaak zijn tot hun verderf. Ja, terwijl u slaapt kan de wereld nu over u struikelen tot hun ondergang. Onbekeerde belijders van de waarheid beseffen nauwelijks wat een stroom van onsterfelijke zielen zij meeslepen naar de hel. Het is een niet te verbergen feit dat

één onbekeerde belijder van de waarheid meer doet om de bekering van zondaars te verhinderen dan vele ongelovigen. Ik weet dat het zeer onredelijk is dat een mens er lijdelijk onder blijft om op deze wijze voor eeuwig verloren te gaan. Het kan zeker geen troost zijn voor de zondaar in de hel dat hij door een huichelaar daarheen werd geleid.

Broeders, is hemel en hel een mythe? Als dat zo is, laten wij dan hen als zodanig behandelen. Of zijn zij eeuwige werkelijkheid? Waarom dan, deze stilte, deze schijnende onverschilligheid voor de zielen van mensen dat uw medezondaars zouden moeten verkrijgen en aan andere ontsnappen? Geloofst u zeker dat u binnen een paar dagen in hemel zult zijn, het lied zingend van de verlossende liefde – óf voor eeuwig en altijd in de hel met duivels en vervloekte geesten? Hebt u ooit uw eigen gevaar en vlucht voor bescherming tegen de toorn, en voelt u geen zorg voor de zielen van mensen? Of zijn er geen zondaars in deze plaats? Zijn zij allen rechtvaardigen? Belijdt iedereen de Heere te kennen, van de kleinste tot de grootste? Is daar geen gezin in deze plaats zonder gebed, van wie God heeft verklaard dat Hij Zijn woede over hen zal uitgieten? Is er geen jeugd die niet bidt, van wie God heeft gezegd: "Ik zal u voor eeuwig afsnijden"?

Mijn broeders, als er één onboetvaardige zondaar onder ons is, die in gevaar is om in die plaats van eeuwige kwelling te gaan, kunt u slapen? Één zondaar in dit huis! Één inwoner van de hel! Gewichtige gedachte! Één aanwezige ziel die voor eeuwig verloren zal gaan. Wie kan het zijn? Kon u het dragen om de naam te horen? Wie onder ons zal rusten in het verterende vuur? Wie onder ons zal rusten in het eeuwige vuur? Heeft u geen reden om te geloven dat velen nu leven "zonder God en zonder hoop in deze wereld"? "Wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is smal, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden." (Matth 7:13-14)

Waar God besloten heeft om Zijn Geest uit te gieten en de aandacht van zondaars tot ontwaken roept voor Goddelijke zaken, zal Hij bij Zijn kinderen onderzoeken of zij het ook voor hen doen. Dit heeft Hij ons in Zijn Woord en vaak door de stem van Zijn voorzienigheid onderwezen. Het is hoog tijd voor u om te ontwaken uit uw slaap, want anderen zijn ontwaakt – zondaars op een afstand zijn opgeschrikt – en honderden komen nu tot Christus. En kunt u rusten? Zijn er niet meer zielen om gered te worden voordat ze voor eeuwig verloren gaan? Zijn ze niet even kostbaar als tevoren? En is Hij niet een gebedsverhorend God? Is God vergeten om genadig te zijn? Is Zijn goedertierenheid voor eeuwig, geheel vergaan? En wil Hij niet meer gunstig zijn? Nee, mijn broeders, "ziet des Heeren hand is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen." (Jes. 59:1). Kom dan "o gij, die des HEEREN doet gedenken, laat een stilzwijgen bij ulieden wezen!" (Jes. 62:6). "Als ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt hem niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand

eisen." (Ezech. 3:18).

Broeders, hoe wordt uw ijver voor het redden van zielen vergeleken met dat van Zoon van God? Hij zag de stad en weende over haar – "o Jeruzalem, Jeruzalem."

Weende Christus over zondaren?

En zullen onze tranen opdrogen?

Hoe is uw ijver vergeleken met de ijver van Paulus? "Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, (...) dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen te verbannen te zijn van Christus, voor mijn broeders, die mijn maagschap zijn naar het vlees." (Rom. 9:2-3) "Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruisen van Christus zijn." (Filip. 3:18). Er is een vreselijke storm van Goddelijke toorn aanstaande, die komt op de wereld van de goddelozen. Het is hoog tijd om te ontwaken uit uw slaap, want hun verdoemenis sluimert niet.

Opnieuw, overweeg hoe lang u hebt geslapen en u zult zien dat het hoog tijd is om te ontwaken. Hoeveel maanden – en wat wij sommigen moeten vragen, hoeveel jaar – heeft u geslapen in de wijngaard Gods? En steeds slaapt u door, verder weg van de dag der zaligheid. Laat me u vertellen dat uw slaap erg gevaarlijk is. Als u niet binnenkort ontwaakt, zal God in toorn zeggen: "Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien." (Rom. 11:10).

Verder, overweeg welk uur van de dag het is met u en u zult zien dat het hoog tijd is om te ontwaken. Hoe lang heeft uw zon al geschenen? Uw beste tijd is al voorbij. Bij sommigen, zie ik, heeft de zon reeds zijn hoogste stand gepasseerd. Ja, hij haast zich al tot een snelle ondergang. Oude vaders, uw zon werpt nu zijn laatste stralen op de bergen. "Nog een kleine tijd is het Licht bij ulieden. Wandelt terwijl gij het Licht hebt." (Joh. 12:35) "De nacht komt, waarin niemand werken kan" (Joh. 9:4). Als u dan welk werk dan ook te doen hebt, welk woord dan ook hebt achter te laten voor uw broeders of uw kinderen, zij wachten nu om te horen. Vertraag niet, want terwijl ik spreek komt de nacht naderbij. "Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat." (Pred. 9:10).

De gelovige moet ontwaken en een blik werpen op het glorieuze vooruitzicht dat vlak vóór hem ligt. Kom dan, u treurende pelgrim, u die lang de wildernis doorgetrokken hebt, de weg vragend naar Sion, u die lang werkte, bidde en hunkerde om van de slavernij van zonde verlost te worden, uw strijd voor het eeuwige leven zal een einde hebben. "Zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is." (Luk. 21:28). "En dit zeg te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben." (Rom. 13:11). Het is meer dichtbij dan het vorig jaar was. Meer dichtbij

dan de laatste Sabbat was – meer dichtbij dan ooit, op alle vleugels van de tijd vliegt het. Deze nacht kunt u midden in het lied van de engelen ontwaken— een kroon van glorie, van het eeuwige leven, kan op uw hoofd worden geplaatst.

*Kort is mijn reis, de afstand is klein,
Straks zal ik in mijn heerlijke woning zijn.
Ik zie al de stralen van 't hemelse huis.
Nog enkele stappen en dan ben ik thuis.*

Ontwaak dan, en aanschouw de glorieuze dageraad van een heldere nieuwe dag. "Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen. (Jes. 60:20).

Tot slot is het hoog tijd om te ontwaken, want iedereen wie niet in deze tijd ontwaakt zal plotseling ontwaken in de hel. Er is groot gevaar om zich te misleiden en zo alleen dromend van de hemel zijn. De christen kan nooit vast in slaap zijn, maar is altijd verontrust. "Ik sliep, (zegt de kerk,) maar mijn hart waakte." Hij kan niet lang slapen. Hij zal spoedig bevreesd worden en ontwaken, vreselijk opgeschrikt. Maar anderen zijn in een vaste slaap gezonken. "Zij zijn de gerusten in Sion." Zij huilen niet over hun zonden noch verheugen zich in de hoop van de heerlijkheid Gods. Hun hoop op de hemel is een aangename droom die niet kan worden verbroken. En hier vallen zij in een diepe slaap.

De christelijke kerk is een net dat elk soort verzamelt. Tien maagden beweerden volgelingen van Christus te zijn. Van dit aantal waren er slechts vijf echte christenen. " Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkorenen." Velen zullen gaan naar de Rechtbank van God met een hoop die niet beter is dan het web van een spin. Velen van degenen die nu op de aarde godsdienstige omgang hebben met elkaar zullen nooit in de hemel samenkomen. Velen van degenen die nu echte christenen voor ons schijnen te zijn, zullen, zonder twijfel tot onze verrassing, gevonden worden aan de linkerhand van Christus.

De zondaar die de godsdienst belijdt met een valse hoop kan er nauwelijks toe worden aangezet om het op te geven. De hoop van een huichelaar is als de uitblazing van zijn ziel. Wat meent u wel, o slaper? Als u niet ontwaakt, smee ik u vanwege de waarde van uw ziel, om de hoop op de hemel weg te werpen. "Aldaar zal zijn weinig en knarsing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham, en Izak, en Jacob, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar ulieden buiten uitgeworpen. (...) En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn. (Luk. 13:28, 30)

Het is beter uw hoop weg te werpen en besluiten dat u verloren bent dan iets langer door te slapen, want dan zult u ontwaken voor een ernstig zelfonderzoek. "Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?" (Hand. 16:30). "Zo waakt dan (Want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in de morgenstond); opdat hij niet

onvoorziens kome, en u slapende vinde." (Mark. 13:35-36). "En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet." (Matth. 25:6). Dan zal er een grote verwarring ontstaan, want duizenden zullen zich bedriegen. "Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle." (1 Kor. 10:12). "En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zeg, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw niet vol gevonden voor God. Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal." (Openb. 3:1 - 3)

En nu is het tijd – het is hoog tijd om te ontwaken uit slaap, want velen zullen gedwongen worden te ontwaken wanneer zij plotseling hun ogen zullen opheffen in hel, zijnde in de pijniging.