

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. (2 Kor. 5:17-18)

Geliefde lezer, een mens is met God verzoend, of hij is nog onverzoend. Een grijze tussenweg is er niet. Het aardse volk Israel, maar ook het geestelijk verkoren Israel werd uit haar diensthuis verlost door bloed en water....door rechtvaardiging en door heiliging, 1 Kor. 1:30. Het bloed der verzoening en het water des Geestes tot vernieuwing. Wie hier zielsbevindelijk geen weet van heeft, leeft nog bij het oude dat nog niet voorbij is gegaan. Dat zijn mensen die zijn stilgezet door God, kregen de schuldbrief thuis waardoor hun zonden levend werd, ze waren van schuldverslagen en gingen wenen over hun vele wanbedrijven. Ze probeerden hun leven hier en daar wat op te knappen vanuit een verbroken werkverbond, maar beseften niet dat de wet krachteloos voor hun geworden was door hun zondige vlees. De wet die hen in Adam ten leven was, is hen ten dood bevonden. Dit kunnen zij niet allen zo verwoorden, maar het is wel hun persoonlijke bevinding. Deze zielen zoeken in dit oude een Borg voor hun hemelhoge schuld. Maar nu komt het, hoevelen van deze zielen zijn misleid geworden door te denken dat dit het aanvankelijke geestelijke leven der genade alrede is. Maar niets is minder waar dan dat, lezer. Wat ik u noemde is het leven onder de wet die niet uit het geloof is, en niet machtig is tot levendmaking (Gal. 3:12,21). Hoe kunnen deze zielen dan weten dat ze nog onder heerschappij der wet zijn, en nog niet onder de heerschappij der genade? Zij kennen nog geen vrede met God door het zoenbloed Christi, ze zijn hun last nog nooit verloren aan de voet van het kruis, en hebben nimmer die hemelse blijdschap gekend die alle verstand te boven ging. Wanneer God een zondaar stil zet en hem weleens tot hem komt in Zijn opzoekende liefde....dan kan het ook weleens vol wezen. Dan wordt die zondaar gewaar dat God tiert van goedheid jegens een verdorven zondaar die Hem slechts kan bedroeven met zijn vele zonden. Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? (Rom. 2:4) Maar m'n geliefde lezer, dit is het begin van de bekering nog niet hoor. Nee, het begin van de bekering is het verdrinken in en opkomen uit het badwater der wedergeboorte, afgesneden van Adam onder een verbroken wet en ingelijfd worden in de Tweede Adam onder een vervulde wet, al het mijne verkopen en al het Zijne kopen uit vrije genade om niet. Het kan weleens groot wezen wanneer u de goedertierenheden des Heeren heeft mogen ervaren, heeft mogen proeven en smaken, maar hier kunt u niet mee sterven hoor. Onze vaders noemden dit weleens de lokkenstijd, die aan de vindenstijd vooraf gaat. Maar weet en besef goed dat er velen in die lokkenstijd blijven steken, ze hadden barensweeën maar hebben niet anders dan lucht en wind gebaard, Jes. 26:18, anderen hadden niet eens kracht om te baren, Jes. 37:3, Hosea 13:13. Dit schrijf ik u niet tot ontmoediging, maar Gods Woord leert ons deze dingen tot ernstige waarschuwing. Weet u, in het aardse wordt bij een vrouw een kind van binnenuit geboren, maar in het geestelijke wordt dat Kind van buitenaf geboren in het hart van een verloren zondaar....omdat de Gerechtigheid Christi niet in hem maar buiten hem ligt. Dit is de wijsheid, en de gerechtigheid en heiligheid die hij verloren is in Adam, en derhalve niet meer in de mens woont en troont. Dit geschiedt door een geestelijke besnijdenis die zonder handen geschiedt door God den Heilige Geest, lees hier: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van

het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. (Kol. 2:11-13) Maar wat nu zo erg is, dat zulke overtuigende zielen vaak wordt gezegd dat ze van eeuwigheid en aan Gods kant alrede gerechtvaardigd zijn, wanneer ze hier in de tijd enige kennis van schuld mogen kennen, echter zonder enige kennis aan de verlossing in Christus. Kijk lezer, en dit is een valse ellendekennis! De valse leraren leggen hier het begin, buiten het toegepaste reinigende bloed van Christus, en zeggen vervolgens...wat Zijn hand begon laat Hij nimmer varen. Maar dan vraag ik u, kan God dan ook een nieuw begin scheppen onder een verbroken wet of zou Hij juist een nieuw begin in de door Christus vervulde wet maken...?? Zijn dan zovelen als er uit de werken der wet zijn, niet meer onder den vloek; vanwege dat er geschreven staat: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen....??? (Gal. 3:10) Maar waarom maakt God een zondaar dan week van hart en voert Hij hem met tranen over zijn bedreven zonden wanneer Hij evenwel nog geen gemeenschap met die zondaar hebben kan, en derhalve nog een verterend Vuur voor is bij wie niemand wonen kan, vraagt iemand mij? Dat doet God opdat Hij de ploegschaar van Zijn heilige wet tot nadere ontdekking en ontgronding nooit in een droog land zetten kan, hierdoor zou het mes van Zijn ploegschaar spoedig breken. Daarom zou ik willen spreken van drieërlei liefde, van Gods opzoekende liefde in lokkenstijd, van de Vaderlijke liefde wanneer God de Vader een zondaar trekt tot de geloofsgemeenschap met Christus, en van de verbrijzelende liefde van Christus wanneer de ziel is afgesneden van haar eerste man en is ingelijfd in de wonden van haar Tweede Man.

Genoeg even nu over het oude dat voorbij is gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden! Waar het alles in Hem is nieuw geworden daar wenst zo'n ziel niet meer over het oude te spreken, gelijk een moeder haar benauwdheid, pijn en smarten niet meer wenst te gedenken omwille van haar kind dat geboren werd. Haar droefheid veranderde in een uitzinnige vreugde en blijdschap, haar klaagzang werd een vreugdezang vanwege haar kind die haar verlossing was. Zo ook geestelijk, lezer! Als u mensen in het geestelijke wilt leren herkennen moet u proberen op te letten of zij meestentijds over het oude of over het nieuwe spreken. Dit is het verschil tussen hemel en hel, het verschil tussen gelukzaligheid en rampzaligheid, het verschil tussen binnen en buiten staan. Ja maar....zegt iemand mij, buitenstaanders worden binnenstaanders! Wie zegt dat, lezer? Ik zeg u, als u alvorens weet dat u als buitenstaander zekerlijk een binnenstaander zult worden, dan zal het binnenstaan met Christus voor u nooit een eeuwig wonder worden. Dan bent u alrede verblijd geweest voordat het Kind in u geboren werd, dan heeft u al gezongen voordat u in een geestelijke kraamkamer werd gebracht. Kijk lezer, dat is ten enenmale onmogelijk! Want, heeft u ooit weleens een drenkeling al juichende zien verdrinken, en heeft u ooit weleens een moordenaar al juichende voor zijn rechter zien verschijnen? Kijk, dit bedoel ik nu maar te zeggen. Want dit is nu de valse vrede en de gemene blijdschap waarmee velen misleidt worden in onze dagen, ofwel, waardoor velen een geestelijke kat in de zak kopen. Deze zielen hebben te vroeg gezongen! Laat u toch ernstig waarschuwen, want ge zult bedrogen uitkomen, lezer! Dit is ook de reden waarom er zo weinig doorbrekend werk meer is. De werkingen van Gods Heilige Geest

wordt hierdoor op een valse wijze voorgesteld, en aan zulke leugens kan en wil Hij Zich niet paren. Kijk lezer, zolang uw geweten nog niet gereinigd is van uw dode werken door het gestorte bloed van Jezus Christus, rust de vloek en de toorn Gods nog op u. U bent en blijft verdoemelijk voor God zolang Zijn heilige wet, die door u geschonden en verbroken is, nog niet in en door Christus volbracht is geworden. Hij is een Middelaar van verwerving, maar ook van toepassing. Waar de verworven zaak nog niet aan u is toegepast, daar kunt u niet rekenen met de Goddelijke verkiezing. U kunt slechts rekenen met de schuldbrief en doodsbrief die God bij u thuisbracht. Maar David die van Zijn dierbare Zaligmaker profeteerde mocht dit geheim wel kennen, lees hier in Psalm 40: Ik draag dien Heilige wet, dien Gij den sterveling zet, in Mijn binnenste ingewanden. Daartoe moest Gods heilige wet in de ark des verbonds gelegd worden, lezer. Wanneer die stenen letter der dodende wet nu voor u in Christus vervuld mag worden, Rom. 7:4-6, dan neemt God uw stenen hart weg en geeft u een vleses hart waarin Hij Zijn heilige wet schrijft, 2 Kor. 3:3-11. Dat is de volmaakte wet die der vrijheid is, (Jak. 1:25). Onthoudt goed, dat waar het ware zaligmakende geloof in Jezus Christus geschonken wordt, hier altijd het dodende en afsnijdende geloof in Gods heilige wet aan vooraf gaat. Waar geen afsnijding is, geschiedt ook geen geestelijke inlijving. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; also dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:6.

Dat er hier en daar nog weleens iets gebeurt is niet omwille van het gepredikte woord, maar ten koste van dat gepredikte woord. God werkt het kwade niet, evenwel kan hij het kwade wel ten goede wenden gelijk hij met Jozef deed om een volk te behouden voor een hongersnood. Maar dan vraag ik u, zullen wij dan maar tegen beter weten in ons Nederlandse kerkvolk een halve waarheid blijven prediken opdat God deze halve waarheid ten beste keren wil....?? Zullen wij God op dergelijke wijze dan maar blijven tartten en in Zijn Aangezicht blijven slaan....?? Wie bent u, als zijnde minder dan nietsnut en ijdelheid, om op dergelijke wijze tegen God te blijven twisten en uw kerkvolk te blijven misleiden....?? Ja maar zegt iemand, de uitverkorenen Gods komen er toch wel, schrijver. Ik zeg u, daar heeft u niets mee te maken. Het verborgene is en blijft voor God, en geopenbaarde is voor ons. De geopenbaarde wil van God is dat Hij geen lust in uw dood heeft, maar daarin dat u zich zou bekere en voor Hem leve. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, Mark. 16:16. In de geschiedenis der kerk is duidelijk gebleken dat God niet alleen een volk verkoos tot zaligheid, maar ook de zuivere middelen daartoe. Hoe hebben onze vaders van Dordt niet gestreden tegen de vervloekte remonstrantse dwalingen. Was God dan niet machtig om verkoren zielen onder de leringen van Arminius tot Hem te bekeren? Zeker wel, maar het behaagde hem anders! Namelijk om door middel van de contra-remonstranten grote wonderen in Nederland te verrichten. God gebruikte daartoe zelfs ons Nederlandse Koningshuis. Dan vraag ik u, wanneer paarde Gods Geest Zich het meest aan het gepredikte woord, en wanneer werden de meeste zielen toegebracht tot zaligheid? Was het niet ten tijde der apostelen, daarna in de periode van de kerkvaders, en vervolgens ten tijde van de reformatie....?? Daarna is het alleen maar afgezwakt....waarom? Omdat men voor wat betreft de zuivere heilsleer water bij de wijn ging doen, en waar zijn we nu dan in onze dagen gebleven....?? Hoort u nog weleens wat? Ik bedoel niet van schuld overtuigde zielen, nee, ik bedoel van

daadwerkelijk verlost en vrijgemaakte zielen. Hier en daar gelukkig nog een enkeling. Gode alleen de eer en de glorie! Maar wat zijn deze aantallen ten opzichte van die rijke voornoemde tijden....?? Kunnen we en mogen we hieruit dan niet concluderen hoever het allemaal weg is en hoedanig de zuivere heilsleer vertroebeld geworden is...?? Mocht dit onze nationale kerkschuld voor het komende nieuwe jaar eens worden, dan zult u zien dat God weer wonderen zal gaan doen.

Ziet, het is alles nieuw geworden. Ik stel me zo voor hoe het is voor hoe het was voor de mensen tijdens de bevrijding in 1945. De angst en de vrees was voorbij, het zware juk van Nazi Duitsland was teniet gedaan, en ons Nederlandse volk was uitzinnig van vreugde en blijdschap. Wat denkt uzelf, hoelang zou men nog over de narigheid van deze verschrikkelijke oorlog hebben willen praten...?? Toch niet meer, want nu was men bevrijd, Nederland moest weer gaan bouwen aan een nieuwe toekomst...het was door de bevrijding weer alles nieuw geworden. Wat had men eraan, en welk nut gaf het door te blijven spreken over hoe het ten tijde van de oorlog was...?? Ik stel me ook zo het nieuwe leven voor van een misdadiger die zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, en nu in vrijheid heen mocht gaan. Ook deze man gaat weer een nieuw leven proberen op te bouwen. Welk nut heeft het voor hem om te blijven spreken over die nare periode dat hij in de gevangenis zat...?? Het geldt ons ook wanneer wij in het komende jaar steeds blijven spreken over het vorige jaar. Wat hebben we daaraan, en wat kunnen we ermee? We leven immers nu, en we moeten vooruit. Zo ook met de geestelijke kinderen Israels, zeg hen dat zij voorttrekken....zei den Heere tegen de middelaar van het oude verbond. Weet u lezer, zei die altijd spreken over het oude, hebben nog nooit iets vernomen van het nieuwe leven uit Christus. Zij leven nog in dienstbaarheid onder het ondraaglijke juk van Gods heilige wet. Waar zou een mens anders over kunnen spreken indien hij nog nooit in de vrijheid Christi heeft mogen staan? Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

Ziet, het is alles nieuw geworden. Dit zal straks ook het volk der Joden gaan gelden....die nu nog bij het oude leven, die nu Mozes nog boven Christus verheffen. Zult u voor verblinde volk der Joden blijven bidden, lezer? Zult u ze opdragen bij Hem die almachtig is om het deksel van hun verharde harten af te wentelen? Want bedenk toch dat het begin van het nieuwe leven Christi aanvangt met een geestelijk vrederijk waar Zijn liefde heersen zal. Stelt u zich eens voor welk een vrederijk dat overspelige vrouwtje uit Samaria in haar hart ontving toen Christus Zich aan haar onwaardige verloren ziel openbaarde. Vanuit deze onmetelijke vrede begon deze vrouw van Hem te getuigen, lees hier in Joh. 4 vers 29-30, "Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad, en kwamen tot Hem." Door haar getuigenis gingen velen tot Christus Jezus, welk een volheid en vreugde zal het dan niet wezen wanneer het volk der Joden als natie de bazuin des Evangeliums aan hun lippen zullen zetten. Dan zullen zij van Hem getuigen die het Voorwerp van hun vrede en blijdschap wordt, en die ingestorte verbrijzelende liefde (Jes. 57:15) zal in hun besneden harten zulk een vrederijk achterlaten waardoor zij zich gedrongen zullen voelen om al de landen van rondom hiervan te vertellen. Dit getuigenis zal vele Arabieren tot bekering brengen, en deze ingestorte liefde die dan nationaal in de harten

der Joden zal ingestort worden, is naar mijn bescheiden mening het duizend jarig Messiaans vrede-rijk waar Gods Woord van spreekt. In deze ziet het getal duizend meer op de volheid en kwaliteit van duur, dan op de lengte van duur. De geestelijk verkoren Joden onder ons weten wel welk een geestelijk vrede-rijk dat is. Dat is een vrede-rijk, zo diep en zo liefdevol, daarin leeft men naar z'n waarneming even zonder zonden, waarvan men zal denken dat daar nooit meer een einde aan komen zal. Ik wens u allen in Christus dit vrede-rijk toe. Mocht dit het beginsel van uw nieuwe jaar wezen. Israels nieuwe kalenderjaar begon in Egypteland met het feest van de grote verzoendag (Ex. 12:1-14), toen zij door God onder leiding van de middelaar des ouden verbonds verlost werd uit de ijzeroven van Egypteland. "De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.....En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verdere zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting." Hieruit kunnen we leren dat Israel wel haar bevrijdingsdag mocht vieren, maar niet meer de geselslagen van Farao en zijn drijvers behoefde te gedenken, en dat de vernieuwing des geestelijken levens begint met de vergeving der zonden! Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. (Phil. 3:14) Dat geve den Heere uit vrije genade om niet, om Jezus wil. Amen

*Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden; Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden, Voor 't heidendom ten toon gespreid.*

*Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen, Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen, Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.*

D.J. Kleen