

Reactie van Dirk Hendriks op artikel ds. Mallan over leergeschied met A.W.C. Van Dijk

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2011/03/on-bijbelse-kritiek-ds-f-mallan-op-biografie-th-van-der-groe.pdf>

Van: dirk hendriks

Verzonden: dinsdag 8 maart 2011 13:47

Aan: dkleenp@kliksafe.nl

Onderwerp: Mallan

Hallo Daan

Kan je de doden nu ook al niet meer met rust laten. Waarom nu nog na trappen tegen deze man nu hij overleden is. Als jij vind dat er iets fout dat mag maar doe het dan wel bij een levend mens die zich kan verweren. Ik weet dat jij een hekel hebt aan Alles wat oud ger gem, ger gem en ger gem in Ned ze doen en zien alles fout. Of het nu om ds Moerkerken of van der Poel gaat het maakt niet uit. Zelf aan het geestelijk leven van vrouw Heemskerk heb je nog wat aan te merken. Helaas kan er van jou alleen maar geschreven gij addergebroedsel. Jij maakt uit wat Gods werk is in de plaats dat is aan al jouw commentaar te lezen aan wie jij op een aanmerkingen hebt. Ik denk dat jou opa de Oude je zeer bestraffend had toegesproken met wat jij allemaal op je site zet. Denk daar maar eens aan, de beste man zou zich dood wenen van de rare en vijandelijke schrijverij van jou. Wees verstandig en laat niet je gemaakte Gods dienst spreken maar vraag of God je hier in wil leiden op dat het in en rechte weg geschiedt. Daar doe je beter aan dan al je gal te spuwen op de dominees van deze tijd. Want wie zij volk aan raakt Zijn oog appel aan. Je dweept met dingen waar je alleen je eigen ik en eer laat door stralen in plaats van God de eer te geven. Als je echt wil waarschuwen begin dan bij je zelf en je eigen gezin, dan heb je als het goed is geen tijd meer op andere te wijzen.

Mvg, Dirk Hendriks

Van: D Kleen

Verzonden: dinsdag 8 maart 2011 18:57

Aan: 'dirk hendriks'

Onderwerp: RE: Mallan

Beste Dirk, als je wist hoeveel mensen er door ds. Mallan misleidt zijn geworden zou je wellicht anders schrijven. Ten laatste, ik heb niets over vrouw Heemskerk geschreven.

DJK

Van: dirk hendriks

Verzonden: woensdag 9 maart 2011 9:37

Aan: dkleenp@kliksafe.nl

Onderwerp: RE: Mallan

Hoi Daan, jij hebt mij een tijd terug toen ik jou ook gemaaild had zelf gezegd dat vrouw Heemskerk ook onder de verfoeilijke leer van dominee Mallan zat. Wat heeft deze man dan misdaan jou misdaan. Helemaal niets of hij moet je van je grondjes hebben afgetrokken. Volgens mij is God Rechter die beslist een niet de mens. Over dominee Veldman hoor ik jou nooit. Jij kan mij niet wijs maken dat dit nog de enige dominee waar we heen kunnen gaan. Er zijn er echt wel meer ook al zijn het er niet veel meer. Maar zo lang de zon en de maan schijnen zal het woord van God gepredikt worden. Ook jouw opa kwam bij de ware kinderen van God, ook die had omgang met hen ook met de mensen die oud ger gem of ger gem of ger gem Ned waren. Heeft jou opa zich dan altijd maar met huichelaars op gehouden dan? Kom op Daan je mag rustig iets zeggen maar doe nu niet of er geen ware knechten van God zijn. Dat is pas misleidend. Wat mij altijd erg op valt op jou site is dat je nooit verder komt als Romeinen en Galaten maar de Bijbel is meer dan alleen die 2 boeken de

Bijbel is van Genesis tot Openbaringen. Of te wel van de mens zijn diepe val tot God grote triomf op de laatste dag. Wees verstandig Daan een volg je grootvader na door in éénvoud over de wereld te gaan met al de kennis die je heb. Je opa was ook rijk begaafd maar had voor iedere het zijne over zelf kerk muren bestonden voor hem niet maar voor jou helaas wel? Mvg Dirk.

Van: dirk hendriks

Verzonden: woensdag 9 maart 2011 10:27

Aan: dkleenp@kliksafe.nl

Onderwerp: Nog even wat anders

Hallo Daan, nog even wat anders. Het valt mij ook op dat ik bijna niets leest over de verfoeilijke leer in de PKN of H.H. Kerk. of staan daar allemaal ware kinderen van God op de kansel. Nou Bij de PKN de meeste niet en bij de H.H.Kerk ook niet met enkele daar uitgezonderd. Pas hoorde ik nog dat een kand van H.H.Kerk plagiaat heeft gepleegd en dat moet dan de kansel op. Daar hoor ik lees ik niets van op jou site en deze man komt echt uit jou dorp. Een dan heb ik het niet eens over de tucht die daar niet gehandhaafd word. Vrouwen door de weeks ook bij H.H.Kerk met lange broeken televisie open bloot in huis word niets tegen gedaan. Open internet word niets aangedaan als ze zondags maar komen en der gift geven. Als ik deze dingen zo noem zijn dat maar weinige dingen. Daar lees ik helaas geen waarschuwendende stem van op jou site. Dat je daar tegen te strijden trekt in plaats van dominees naar de grond te trappen. En als ze onder de grond liggen nog verder te trappen. Ik zou zeggen ga ten strijden tegen de dwalingen in H.H.K want daar ben je toch nog steeds lid van toch? stel daar de misstanden aan de kaak. Maar laat andere kerk genootschappen met rust. Dat doe ik ook. Want wij kunnen mensen niet bekeren dat doet ds. Mallan, ds Muilwijk, ds Veldman enz niet, nee dat is Gods werk.

Je mag onze mail wisseling rustig op de site zetten ik heb daar geen bezwaar tegen. Maar wees wel open een eerlijk in handel en wandel. Want en echte christen wordt herkent aan praat, daad en gewaad.

Mvg Dirk

Van: D Kleen

Verzonden: woensdag 9 maart 2011 11:46

Aan: 'dirk hendriks'

Onderwerp: RE: Mallan

Beste Dirk, hoewel je maakt me uitmaakt voor addergebroed ben ik niet boos op je. Ik probeer je te verdragen. Ik begrijp je gevoelens, maar je vecht helaas meer voor je dominee(s) en je kerkverbandje, dan voor de leer van Jezus Christus en Zijn apostelen. Dat is niet goed, Dirk. Maar je bent beslist niet de enige. Jij denkt dat ik de strijd heb tegen vlees en bloed, maar dat is echt niet waar. En stel je gerust, ook ik heb vrienden in de kerken van de afscheiding. Ik gooi geen dominees weg, maar wel hun verfoeilijke leerdwalingen. Vrouw Heemskerk (haar bijnaam op Katwijk was Han Chris) was inderdaad een van God bekeerde vrouw met een gelouterde ziel, en ds. Mallan in wiens kerkverband ze kerkte, misschien ook wel. Maar het blijft staan dat ds. Mallan geen zuivere leer heeft gebracht. Deze dingen kan jij, en vele anderen met jou, helaas niet van elkaar gescheiden houden. Jij redeneert als volgt: als iemand waarachtig bekeerd is dan spreekt hij ook vanuit een zuivere leer. Was het maar zo! Maar niets is helaas minder waar. De bevinding van een waar kind Gods kan zuiver zijn, hoewel hij deze bevinding vanuit een valse leer naar voren kan brengen. Bijvoorbeeld vanuit de leer waar hij/zij iedere zondag onder zit. Vanuit deze leer onderwijst men anderen, luistert men anderen op, bakert men anderen, en kan men daarom een misleider en verkeerde onderwijzer(es) zijn. Wanneer de bevinding op een Bijbelse wijze (met name vanuit de rechtvaardigingsleer der apostelen) verwoord en verteld wordt, dan pas kunnen we spreken van een zuivere theologie.

Je verwijt me dat ik in mijn weerleggingen telkens met name spreek van de Romeinen en Galatenbrief van de apostel Paulus. Als ik je nu vertel dat dit het catechetisch onderwijs is van de apostel aan de VERLOSTE vroegchristelijke Kerk, dan kan je misschien begrijpen waarom ik dat doe. Lees het voorwoord der kanttekenaren bij de Romeinenbrief, waarin ze opmerken dat hierin de sleutelen verborgen liggen tot het recht verstaan van de heilige Schrift. Ik vrees dat ds. Mallan deze sleutel voor wat betreft de leer helaas nooit gevonden heeft. Maar diegenen die deze sleutelen wél mochten vinden, die verfoeide hij zoals in het artikel waarop jij nu reageert. Beste Dirk, of je het verdragen kunt of niet maakt me zeer weinig, maar dit is een vaststaand feit, namelijk dat wanneer het puntje bij het paaltje kwam, dan was ds. F. Mallan net zo'n vijand van de theologie van Van der Groe als destijds Jacob Groenewegen zich hevig tegen zijn uitleg van leer verzette. Lees hier wat Van der Groe in zijn boek 'de toetssteen der ware en valse genade' bijvoorbeeld schrijft over de wedergeboorte, en vergelijk dat eens met hetgeen wat ds. Mallan over de wedergeboorte heeft geleerd en gepredikt. Het zijn maar 10 bladzijden, lees en herlees.

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2009/09/citaten-over-de-wedergeboorte-en-de-vergeving-der-zonden.pdf>

Verder wordt er uit de twee voornoemde zendbrieven van de apostel Paulus helaas zelden of nooit gepreikt door leraren uit de afscheiding, Dirk. Dat moet voor jou op zich al een veeg teken aan de wand zijn. Vraag eens aan je geliefde dominee of hij in de komende tijd eens wil preken over Rom. 7 vers 1-6. Verder vecht ik voor geen kerkjes of dominees, maar alleen voor de Waarheid. In de HHK gemeente waar ik lid ben heb ik ook meerdere malen gewaarschuwd. Kijk bij vraag en antwoord op mijn website. Maar ik zeg je dat er in de hoerachtige PKN door sommige predikanten zuiverder wordt gepreikt dan door de meesten in de afscheiding. Niet voor wat betreft de bevinding, maar voor wat betreft de leer. Maar wees gerust, het is tegenwoordig overal hoererij en kerkpolitiek wat de klok slaat, ook in de HHK. Ik moet er niets van hebben, ook niet van het gedoe op de Universiteit alwaar een ieder met een goed verstand zonder enig onderzoek naar bekering en roeping, zomaar dominee kan worden. Zelfs de mannen die bij de afscheiding zijn afgewezen geworden. De volgorde van het curatorium bij de afscheiding vindt ik wel Bijbels, alhoewel daar ook kandidaten soms stiekem tot het predikambt zijn voorbestemd door kerkenraden die goed bevriend zijn met dominees van het curatorium. Dan is het curatorium alleen nog maar een formaliteit, alwaar alleen nog maar geluisterd hoeft te worden naar het ingestudeerde verhaal van bekering en roeping van degene die gehoord moet worden. Maar van deze dingen, die destijds onder het juk van Rome ook veelvuldig voortkwamen, mag niets meer gezegd worden, Dirk. Waarom niet? Omdat velen afgoden van hun geliefde domineetjes gemaakt hebben. Ook deze kerkschuld zal God eens gaan vereffenen, want er zal betaald moeten worden. Voor mij is het geen vraag meer waarom straks het oordeel zal beginnen bij het huis Gods. Ze zoeken allemaal het hunne, maar Mijn huis (dat zijn de harten van Gods volk) laten zijn leeg, zegt den Heere. Het is overal zeer droevig gesteld, Dirk. Ik zit zondags meestal thuis, heel af en toe ga ik het nog een keer proberen....maar meestal kom ik teleurgesteld thuis. Bidt liever voor de bekering Israël en voor de christenen die wereldwijd vervolgd worden, dan voor deze kerkelijke troep, Dirk. Ik wenste dat de kerken spoedig failliet gingen en in elkaar zouden storten, met daarbij alle kerkmuren die wij zelf hebben opgeheven. Dan zou er misschien nog hoop wezen.

Met vriendelijke groet, D.J. Kleen

Van: dirk hendriks

Verzonden: woensdag 9 maart 2011 17:57

Aan: dkleenp@kliksafe.nl

Onderwerp: RE: Mallan

Hallo Daan, bedankt voor je mail ik heb het gelezen een herlezen. Wat betreft de rechtvaardigmaking. Ik geloof dat een mens die inwendig geroepen is dat die ook gerechtvaardigd is. Ik lees namelijk in Rom 8:20 En die hij tevoren verordineerd heeft deze heeft hij ook geroepen; en die hij geroepen heeft deze heeft hij ook gerechtvaardigd ;en die hij gerechtvaardigd heeft ,deze heeft hij ook verheerlijkt. Dit is wat ds Mallan zijn hoorders altijd voor gehouden heeft. Maar niet allen dat maar ook dat er onderscheid is tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Hij heeft de mensen geleerd net als ds Du Marchie dat de rechtvaardigmaking de schuld weg neemt en de heiligmaken de smet der zonde. Een ik weet ook wel dat en mens door de rechtvaardigmaking niet veranderd en dat het door de heiligmaking moet geschieden. Wat zelf paulus moest uit roepen ik ellendig mens wie zou mij verlossen van het lichaam des kwaad. En wat zal dat een wonder wezen Daan! als dat ook voor ons mag gelden dat alle zonde vergeven worden zonder onderschei. Dat we kunnen zeggen met die zelfde Paulus Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Want van ons zelf zal dat nooit meer kunnen daar wij gevallen Adams kinderen zijn. Maar weet wat dan ook zo wonderlijk is daan! Daar in het paradijs stond naast de boom der kennis des goeds en des kwaads ook de boom des leven. Dan kun je zien dat de rechtvaardigmaking uit God is door het geloof. Een ik weet ook wel dat het uit het geloof en door het geloof geschied en nooit om wat we geloven. Want een mens gelooft namelijk alles. Zelf een slang geloofde wij als mens zijnde. Dit leerde ds Mallan dit leerde ouwe Gebraad zelf Hellenbroek hield het zijn hoorders voor. Dat niets uit de mens maar alles uit hem en tot hem in eeuwigheid. Anders was het voor eeuwig verloren. Een wat van de Groe schrijft is ook waar en stemmen daar ook mee in. Maar weet je wat het is. In de tijd dat de apostelen op de aarde waren ver de leer al verschillend verkondigd. De een was van Céfás de ander van Apollos maar God moes de was dom geven. Wat als er die Vrederaad niet bestaan had dan had God Noach en zijn gezin ook niet hoeven te sparen. Want waarom moest dan de Heere Jezus nog geboren worden? Om te zoeken wat verloren was. Omdat de mens God de nek heeft toe gekeerd. Of zoals zondag 3 ons leert de verdorvenheid van de mens. Beste Daan wat zijn we dan alle diep gevallen van de top van eer in de verzoeking neer. Maar gelukkig is er wet en evangelie wat nog gepreekt word. Maar ja we willen God altijd graag een handje helpen ik ook maar als het eens word als de rijke jongeling die alles netjes onderhouden had wat in wet stond een we moeten alles dan ook nog eens weg doen ons bidden de tekstjes en versjes ja alles o wat worden we dan boos. Maar wat een wonder als we er dan eens geheel er buiten gezet mogen worden met alles wat van de mens is dan allen kan de rechtvaardigmaking en de heiligmaking plaats vinden want dan is het Gods werk

Beste Daan laten we en iegelijk zelf onderzoeken en zich keren van zijn boze weg zowel ik als jij ja een ieder van ons. En wat van der Groe ons leert of wat ds Mallan ons leerd of welke dominee dan ook. Ieder mens moet van God geleerd worden dan zijn het vruchten der bekering waardig.Niet uit ons maar uit hem zijn alle dingen ja en amen.

Mvg, Dirk

Van: D Kleen

Verzonden: woensdag 9 maart 2011 22:09

Aan: 'dirk hendriks'

Onderwerp: RE: Mallan

Beste Dirk,

Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt, Rom. 8 vers 29-30. TOEPASSING....Waar de moordenaar inwendig door God de Vader geroepen werd, daar trok Hij hem door de weg van Zijn heilige Recht tot de geloofsgemeenschap met Zijn lieve Zoon Die naast hem aan het vloekhout hing. Door de weg van Zijn verdoemende recht, en Zijn verzoenende recht. Dit is het teken van de Heilige Doop, het ondergaan en opkomen uit het badwater der wedergeboorte. Want Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid, Jes. 1:27. Waaruit bestond de inwendige roeping van deze moordenaar...?? Lees hier in Lukas 23 vers 40-41 : "Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan."

Hier stelde zijn hemelse Rechter hem doodschuldig door van hem en in hem Zijn Beeld op te eisen van heiligheid en gerechtigheid. God hield hem hier de spiegel van Zijn heilige wet voor, waarop de moordenaar openbaar komt als een onheilige en als een onrechtvaardige zondige doorbrenger van Gods goedertierenheden. Hier begon Gods heilige wet hem ten dode toe te vervloeken en te verdoemen. God eist, en hij voelt innerlijk niet te kunnen betalen en gaat verloren voor God, verdrinkende in zijn bedreven ongerechtigheden. Zichzelf veroordelende en verfoeiende, en God vrijsprekende, legt hij zijn bestaan af voor God. En op het moment dat hij ondergaat en verdrinkt in het badwater der wedergeboorte, neemt de Geest van Christus het uit Hem en verkondigt de moordenaar dat Hij de Heere was/is Die naar Zijn Paradijs ging, waarop de moordenaar door dit geschonken geloof de toevlucht tot Christus neemt, uitroepende: "Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn." Deze noodkreet kon Christus niet afslaan, want er staat geschreven dat: Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen, Joh. 6 vers 37. Waarom kon Christus deze noodkreet niet afslaan...?? Omdat Hij en de Vader één zijn, Joh. 10:30, Joh. 8:16, Joh. 5:21-22. Wie Hem gezien had, die had immers de Vader gezien, Joh. 14:9. *En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is. En zij zeiden: Is deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Deze dan: Ik ben uit den hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage, Joh. 6:40-44.*

Dezelfde toepassing kunnen we maken bij de inwendige roeping van de blindgeborene (Joh. 9:35-38), of bij de bloedvloeiende vrouw die de toevlucht tot Christus nam, of bij de blinde Barthimeüs, of bij Zacheüs de tollenaar. Telkens was het de trekkende liefde des Vaders Die

hen tot de geloofsgemeenschap met Christus trok. Door de vloek naar de zegen, door verdoeming tot verzoening. Maar nu komt het....!! In de leer van ds. Mallan werd/wordt de inwendige roeping gescheiden van de geloofskennis, van het geloofsvertrouwen, en van het metterdaad geloven in Jezus Christus het Voorwerp des geloofs. Ds. Mallan heeft de inwendige roeping van de bewuste rechtvaardiging door het geloof gescheiden. Dat is on-Bijbels! De inwendige roeping beschouwde Mallan als het begin van het zaligmakende geloof onder de eerste overtuigingen en vloek der wet waardoor de zondaar zgn. levend geworden is onder een houdbare nood. Hier begint de zondaar zijn zonden te bewenen, zijn leven op te knappen, en probeert vanuit een verbroken werkverbond door eigengerechtigheden bij God in het reine te komen. Maar hij kent Christus niet. Kijk Dirk, dit is geen begin van het zaligmakende geloof in Jezus Christus. Het is een begin van het geloof in Gods heilige wet, vanuit een houdbare nood. (Wanneer dit geloofd wordt middels een onhoudbare nood, dan gaat de zondaar verloren en legt hij z'n bestaan af voor God, en treedt Christus tussenbeide.) Hier is de overtuigde zondaar dus nog onder de heerschappij der wet, maar nog niet onder de heerschappij genade, Rom. 6:14. Waarom niet? Omdat hij nog niet aan de rechtvaardige eis van Gods heilige wet gestorven is, Gal. 2:19. Hier is de zondaar de heerschappij der zonden door de kruisdood van Christus nog niet afgestorven, Rom. 6:2, Rom. 8:2-3. Hier is de overtuigde zondaar dus nog onder de heerschappij van zijn eerste man. Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, also dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; also dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter, Rom. 7:1-6.

Lees hier verder wat ik onlangs over Rom. 8 vers 30 schreef:

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2009/11/en-die-hij-te-voren-verordineerd-heeft-rom-8-vers-30.pdf>

Lees ook hier Thomas Watson over de inwendige roeping:

<http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/11/thomas-watson-over-de-inwendige-roeping.pdf>

Met vriendelijke groet,
D.J. Kleen