

Van: Jan Guijt – de schilder

Verzonden: maandag 10 oktober 2011 (00:47 uur)

Aan: D Kleen

Onderwerp: Re: ERFZONDE, AL WIJKEN WE NU AL AF!

DJK : Weet je wat zonde is? De zonde is de oorzaak van onze geestelijke doodstaat. Door de zonde heeft de mens de gemeenschap met zijn hemelse Schepper verloren, Jan. Niet God, maar de mens zelf heeft de hel in brand gestoken door de toorn en gramschap Gods op te wekken over zijn bedreven zonden.

Jan: Dat was mijn vraag niet. Ik vroeg of je weet wat zonde is...??? Niet de oorzaak want die kennen we allemaal. Dus nogmaals de vraag. WAT IS ZONDE...??? Dus, geen antwoord van: Het overtreden van God's geboden, want dat is weer een uitwerking van de zonde. Daan, als je alleen maar aardsgericht kan denken, dan krijg je wel hele vreemde gedachtegangen. Over de duivel met een "harige schedel", Over dat de mens de hel in brand heeft gestoken. Hoe kom je daarbij..? Heb je dat zelf verzonnen..? Of heb je dat uit een één of ander rooms blaadje..? met plaatjes erbij..? Of zoals ik op je website las dat je de wet in het paradijs met de boom der kennis van goed en kwaad verwacht. Dan heb ik het nog niet eens over die "bordjes" die boven de hemel en hel hangen, waar je het over had. Daan dat noemen ze inlegkunde..!! Vuur zoals wij dit kennen, heeft materie nodig om te blijven branden. De eigenschap van vuur is namelijk, dat de stof omgezet wordt in hitte. Daar de geestelijke wereld onstoffelijk is, kan er ook geen aards vuur branden. Want ik kan je verklappen, als dat zo is, dan zou je daar figuurlijk gezien nog verkoeling in kunnen zoeken. Nee, Daan de hel is vele malen erger dan je denkt..!!!

Verzonden: maandag 10 oktober 2011 (12:30 uur)

DJK : Je bent in je schrijven erg vermetel geworden, Jan. Zondigen tegen God is doelmissen, dat is Gods heilige wet moedwillig met zondige voeten vertreden en verbreken. Jij verschuilt jezelf telkens achter de duivel die je verlokt en verleidt heeft tot zonde, zodat jij jezelf als slachtoffer en niet als dader van de zonde kunt beschouwen. Dit komt voornamelijk omdat jij geen Adam voor God wilt worden. Laat ik je dit zeggen, namelijk dat de mens zich van nature moedwillig aan satan verkocht heeft door schuld, zijnde een slaaf geworden van de zonde, zich daarmee onderworpen aan de macht des satans die de macht der zonden over hem heeft, met een vloekende wet boven zijn hoofd die hem veroordeelt en vervloekt. De schuld die hij gemaakt heeft is een schuld ten opzichte van Gods verbroken wet, en géén schuld ten opzichte van de duivel. De duivel heeft de mens verlokt, maar de mens heeft moedwillig gekozen dwars tegen Gods waarschuwing in om niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dit is onder de toelating Gods geschiedt, want satan heeft geen enkele macht dan de geestelijke macht die God hem gelaten heeft. Hoe jij de zaak benadert is, dat God door de duivel de mens een valkuil heeft gezet omdat Hij naar zijn alwetendheid wist dat de mens zou vallen. Nee beste Jan, God is niet de auteur en bedenker van het kwaad, alhoewel hij het bedreven kwaad wel ten beste keren kan, gelijk bij Jozef en zijn broers. Maar jij redeneert, protesteert en murmureert nog teveel als zijnde een klein nietig potscherfje in de handen van de hemelse Pottenbakker. Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook

het maaxsel tot dengene, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere? En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid; En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? (Rom. 9:13-23) Het probleem met jou is, dat jij middels je goddeloos geredeneer heimelijk God de wet voor wilt schrijven. Dat durf je niet hardop uit te spreken, maar het komt duidelijk naar voren vanuit je on-Bijbels geschrijf, beste Jan. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre! Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben.

Omdat God geen gemeenschap meer met de gevallen mens kon hebben krachtens de deugden van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid, moest Hij eerst de oorzaak van de doodstaat van de gevallen mens vernietigen door de dood van een Ander die Zijn heilige wet niet verbreken, maar volmaakt gehoorzamen en onderhouden zou. Want de straf op de bedreven zonden jegens Zijn heilige wet kon God niet negeren. De ziel die zondigt zal de dood sterven. Als God de straf op de zonden niet zou handhaven, zou Hij met eerbied gesproken ophouden te bestaan, omdat het een aantasting jegens Zijn Goddelijk heilig Wezen zou zijn. Het zou een krenking van Zijn Goddelijke eer, heiligheid, rechtvaardigheid en majesteit zijn. En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de belofenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft, Hebr. 9:15-17. Dit is dus geschiedt door de Tweede Adam, Christus Jezus en Dien gekruist, het Hoofd van het genadeverbond. Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelve tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, Efeze 2:14-22.

Over wat de hel is, daar heb ik je enkele stukken van laten lezen van Thomas Boston, Bunyan, en anderen. Evenmin dat een mens Gods barmhartigheid en liefde in Christus jegens een verkoren zondaar slechts kan benaderen, zomin kan een mens Gods toorn en gramschap over de bedreven zonden slechts benaderen in de omschrijving ervan. Dit moet je geestelijk verstaan zolang de jongste dag nog niet is geweest, maar straks zullen de verworpenen met lichaam en ziel in de helse vlam die nooit meer zal worden uitgeblust voor eeuwig moeten lijden. Weet je wat de brandstof van dit vuur is, Jan? Dat is de ontzaggelijke gramschap en de toorn Gods over de zonden die daar bedreven, en de vloeken die daar gezongen zullen worden. Hoe meer zonden en gevloek daar zal wezen, hoe meer de gramschap Gods over de verworpenen in de eeuwige rampzaligheid ontladen zal worden. In Gods eeuwig Wezen is geen einde te vinden, dus in Zijn toorn en gramschap over de zonden en het gevloek in de hel zal ook geen einde wezen. God is buiten het reinigende bloed van Christus een Verterend vuur en

een Eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, Ex. 24:17, Deut. 4:24, Deut. 9:3, Jes. 30:27-30, Jes. 33:14, Hebr. 12:29. En toch zullen de verdoemden voor eeuwig bij dat Verterende vuur moeten wonen, en zullen de deugden van Gods rechtvaardigheid, heiligheid, toorn en gramschap ook in de rampzaligheid opgeluisterd en verheerlijkt worden. Dat moet je niet proberen voor te stellen, maar alleen geloven, Jan. De duivelen bij Gaddara geloofden het ook, en ze sidder(d)en. En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zoon Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd? (Matth. 8:29)

DJK : *Als ik een nietig middel in Gods hand mag zijn om jou uit deze vervloekte dwalingen te mogen helpen verlossen, zal je me misschien later nog dankbaar zijn nadat je eerst God gedankt hebt dat Hij nog enkelen de gelegenheid en genegenheid gaf om je vanuit Gods Woord te woord te willen staan. Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen, Titus 1:9. Al ben ik niet van plan om hier een eeuwige discussie van te gaan maken.*

Jan: Nou Daan, dat zou toch een wonder wezen, Ik zou God prijzen als je me toch vanuit het Woord Gods' te woord zou willen staan. Het zou wellicht tot je eigen nut zijn. Gewoon geen nageloop, of nagepraat, maar heel eenvoudig "vanuit het Woord".

Verzonden: maandag 10 oktober 2011 (12:30 uur)

DJK : Het probleem bij jou is dat jij alleen Gods Woord leest, en niet door Gods Woord gelezen wenst te worden. Ik hoop dat je me kunt volgen. Wanneer dit laatste gebeurt dan gaat je mondje dicht, Jan. Vroeger zeiden de oudjes weleens: "Wie de Bijbel leest zoals hij is, die valt ermee in de verdoemenis". Beslist geen onwaarheid! Want als het ons nooit gegeven worden de dingen die daarin staan geschreven te verstaan, dan is en blijft Gods Woord een verborgen en gesloten heilig Boek. En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen; Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden. (Mark. 4:11-12)

DJK : *Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Gal. 3:10-13. Nu de vraag aan jou en mij, zijn wij al verlost van de vloek der wet? Ik mag wel weten (in) Wien ik geloofd heb, Jan.*

Jan: Dit gaf je als antwoord op de vraag waar je zo'n god-onterende uitspraak vandaan haalt dat GOD DE MENS VERVLOEKT. Jij beweert uit Gal 3. Maar Daan, haal die "zwarte bril" van je hoofd en als je dan niet verstaat wat je leest (ziet), lees dan gewoon wat er staat...!! Er staat: VERVLOEKT IS..!!!!..... EN NIET IK (JHWH) VERVLOEK. God vervloekt geen mens, maar de mens vervloekt zichzelf en daar hoeft God niet aan te pas te komen. Wellicht zou de dikke van Dale je een handje bij dit woord kunnen helpen. Daan, door zulk een uitspraak verraad je wie je in wezen bent geworden. God schiep de mens, naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Maar jij Daan, hebt een god geschapen naar JOU beeld en JOU gelijkenis. De vraag aan jou en mij of we al verlost zijn van de vloek der wet? Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek der wet door voor mij een vloek te worden (En voor de gehele wereld..!!)(Gal.3:13). Dat deed Hij op Golgotha, eenmaal voor altijd. Daardoor mag ik losgekomen zijn van de vloek der wet en is de belofte aan Abraham daarmee ook mijn deel geworden.

Verzonden: maandag 10 oktober 2011 (12:30 uur)

DJK : Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. (Rom. 8:14-16). Dit schrijft de apostel aan de verlost christenen in de gemeente van Rome. Let wel wat de apostel hier schrijft: "de Geest der dienstbaarheid niet ontvangen wederom tot vreeze". Dat betekent dat deze verkoren christenen te Rome eerst bearbeid waren geworden door de Geest der dienstbaarheid tot vreeze. Dit is een werking van God den Heilige Geest waarbij Hij het uit Gods heilige wet neemt en het een zondaar verkondigt tot zijn oordeel, tot zijn vloek ten dode, tot geestelijke afsnijding. Op deze wijze trok de vader van de verloren zoon zijn oude kleed uit, en omhing hem met een nieuw Kleed door de Geest der aanneming tot kinderen. Het gaat hier dus niet om twee Heilige Geesten, maar om een tweërlei werking door God den Heilige Geest. Hij neemt het uit de wet tot ontdekking, tot ontgronding en ontbloting, tot dodelijke afsnijding, waarna Hij het uit Christus neemt ten eeuwige leven, Gal. 4:4-7, Rom. 8:9-11, Joh. 16:13-15.

Calvijn over de Geest der dienstbaarheid

"En om deze zaak beter te verklaren, zo stelt de apostel tweërlei Geest: de een noemt hij de Geest der dienstbaarheid, welken wij uit de wet kunnen hebben (tot vreeze); en den ander de Geest der aanneming, welke uit het Evangelie is (tot gerustheid). (.....) Daarom, gelijk onder de wet de Geest der dienstbaarheid was, die de consciëntie met vrees benauwde, alzo is onder het Evangelie de Geest der aanneming, Die door het getuigenis onzer zaligheid onze zielen verblijdt. Men zal aanmerken, dat aan de dienstbaarheid verschrikking toegevoegd wordt; want het kan anders niet geschieden, de wet moet de zielen met ellendige ongerustheid kwellen, zolang zij haar heerschappij heeft. Daarom is er geen andere remedie om die gerust te maken, dan als God onze zonden vergeeft, en gelijk een Vader den kinderen toegeeft." (Bijbelverklaring)

Matthew Henri over de Geest der dienstbaarheid

"Den geest der dienstbaarheid, waaronder velen van de heidenen zich voegden bij hun bekering, onder de overtuiging door den Geest gewerkt van zonde en toorn, gelijk in Handelingen 2:37, of de stokbewaarder

in Handelingen 16:30, of Paulus, Handelingen 9:6. Toen was de Geest zelf voor die heiligen een geest van dienstbaarheid. "Maar", zegt de apostel, "bij u is dat voorbij". Dr. Manton merkt hier op: "God als Rechter, door den Geest der dienstbaarheid, zendt ons tot Christus als Middelaar, en Christus als Middelaar, door den Geest der aanneming tot kinderen, zendt ons terug tot God als vader,' Ofschoon een kind van God opnieuw onder vrees en dienstbaarheid kan komen en zijn kindschap in twijfel trekken, toch wordt de gezegende Geest niet weer een Geest van dienstbaarheid, want dan zou Hij een onwaarheid getuigen." (Uit: Bijbelverklaring Matthew Henri)

Matthew Meade over de Geest der dienstbaarheid

"Iemand kan den Geest slechts hebben, als een Geest der dienstbaarheid op welke wijze de Geest in vele mensen werkt. De Geest der dienstbaarheid nu „is een werking van den Heiligen Geest door de Wet, overtuigende de consciëntie van zonde en van den vloek der Wet, en werkende in de ziel zulk een bevassing van den toorn Gods, dat de gedachten van God. zijn ziel verbaasd maken." Deze Geest kan zijn, en is dikwijls, Zonder zaligmakende genade; de werking van dezen Geest was in Kaïn en Judas. Hoewel niemand" den Geest der aanneming ontvangt, tenzij hij eerst ontvangt den Geest der dienstbaarheid, evenwel ontvangen velen den Geest der dienstbaarheid,, die nooit ontvangen den Geest der aanneming." (Uit: De bijna-christen ontdekt)

Thomas Boston over doding en levendmaking door de Heilige Geest

"Dit doet Hij door Zijn Woord met kracht tot hen te brengen, want de Geest opent hun ogen doeltreffend. In de eerste plaats geschiedt dat doordat de Geest in hen werkt als een Geest van dienstbaarheid. Hij brengt de heilige Wet tot hun geweten in zijn geboden en vloek, als een Wet met Goddelijk gezag die hen in het bijzonder bindt. Daardoor worden zij overtuigd van hun zonde en ellende en zien zij hun zonde als gruwelijk voor Gods ogen en Zijn toorn, als gepast voor hun zonde. Ze worden vervuld met wroeging, verschrikking en vrees. Ze gaan hijgen naar bevrijding, voelen hun absolute behoefte aan Christus en Zijn gerechtigheid en wanhopen aan bevrijding door enig ander middel, Hand. 2: 37; Hand. 16: 29-30. Daarna werkt Hij in hen door dezelfde Geest, maar nu als een Geest van het leven Die Hij door het Woord van het Evangelie uit Zichzelf aan hen mededeelt. Hij brengt het heerlijke Evangelie tot hun harten en gewetens, in zijn vrije belofte van leven en zaligheid voor zondaren door Jezus Christus, zoals het opgetekend is in de Heilige Schriften. Hij opent het en toont het aan hen als het onfeilbare Woord van de eeuwige God en als Zijn Woord aan hen in het bijzonder: "Gij hebt het niet aangenomen als der mensenwoord, maar, gelijk het waarlijk is als Gods Woord", 1 Thess. 2: 13; "Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid", 1 Thess. 1:5. Juist door dit werk van de Geest wordt de grond om te geloven onmiddellijk helder voor hen, zoals de apostel zegt: "En mijn rede en mijn prediking was in betoning des Geestes en der kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods", 1 Kor. 2: 4-5. Het is een innerlijk getuigenis van het Evangeliewoord aan hen, onderscheiden van het meest heldere uiterlijke, mondelinge getuigenis ervan, volgens het woord van onze Zaligmaker: "De Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen", Joh. 15: 26-27. Door de kracht hiervan krijgen zij een geestelijk gezicht, Joh. 6: 40 en kennis van Christus in Zijn alles overtreffende heerlijkheid en uitnemendheid, zoals Die aan hen voorgesteld wordt in de vrije belofte van het Evangelie. Zo worden zij onfeilbaar tot het geloof gebracht. Doordat de Geest het woord van het Evangelie zó op hen toepast, omhelzen ze het gretig en passen ze het op zichzelf toe door het geloof, zoals we kunnen zien in de bekeerlingen uit Hand. 2: "En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. ... Want u komt de belofte toe ... Die dan zijn woord

gaarne aannamen, werden gedoopt", vers 38-41." (Uit : Een beschouwing over het verbond der genade, blz. 249-250)

Van der Groe over doding en levendmaking door de Heilige Geest

"Maar geheel anders loopt het werk van de Evangelische geveinsden en van al dezulken, die het waangeloof hoger in top halen. Deze leggen op de letter zo geen bijzonder gewicht, maar hebben meest op met de Geest en met Zijn werk en verborgen kracht. Maar, die beide recht in de balans te houden, zodat de Geest de letter steunt, en de letter de Geest dient, is hetgeen zij nog niet hebben kunnen leren, wat zij ook mogen geleerd hebben. De blinkende voeten van de waangelovigen glijden op dit enge pad van het Christendom steeds uit, of meer naar de kant van de letter, of meer naar de kant van de Geest, maar in het midden, waar het allersmalst is, en waar de verstandige veilig naar boven treedt, weten zij het onmogelijk recht te houden. Een Evangelisch geveinsde neemt dat woord van de Apostel graag tot zijn zinspreuk: dat de letter doodt, maar dat de Geest levendig maakt, 2 Kor. 3:6. Echter, helaas, deze dualenden van geest lopen doorgaans al te ver van de letter af, dan om er waarlijk van gedood te worden, en om er gedurig van gedood te worden. Een zwaard, dat doden zal, moet diep in het vlees of in het hart gestoken worden, en dat gaat zo gemakkelijk geenszins toe. Ook maakt de Geest niet levendig, wanneer de letter niet eerst recht gedood heeft. Hanna de profetes, zou ons deze les beter leren, waar zij zegt: de Heere doodt en maakt levendig, Hij doet ter hel neerdalen, en Hij doet weder opkomen, 1 Sam. 2:6. De Heere doet het beide met Zijn eigen Goddelijke hand, als wij het geestelijk en toepasselijk verstaan op de zaak van het Christendom. Hij doodt en doet ter hel neerdalen, door de scherpe letter van de Wet, die toch al vervloekt en ter hel verdoemt, wat onder haar bereik en macht besloten is, Gal. 3:10. En Hij maakt ook levendig, en doet weer opstaan, door de Geest van het Evangelie, al degenen, welke Hij in genade ontvangt en aanneemt, en welker zielen Hij met het ware geloof in Christus wil beschenken. Maar zulke heilige, hoogverheven dingen gaan zo los niet toe, en zo gemakkelijk en vermakelijk niet, als de ellendige waangelovigen zich daarvan een denkbeeld maken. Neen, de Geest, die het vlees komt doden en kruisigen, behandelt dat werk zo niet met zoete en vrolijke inbeeldingen, maar wel met een zeer gevoelige en hartdoordringende kracht, die vlees en bloed zal kosten, ja, huid en leven en de allerliefste begeerlijkheden. Het moet allemaal door de letter ten ondergebracht en gedood worden, indien wij waarlijk, en niet in schijn, door de Geest zouden leven en wandelen." (Uit: De toetssteen der ware en valse genade)

Van der Groe over de voorbereidingen tot het geloof in het Evangelie

"Doch hoe wijd de weg tot Christus door God Zelf in het Evangelie voor een ieder ook worde opengezet en dat die dorst heeft "vrijelijk mag komen en die wil, het water des levens om niet voor zich mag nemen, Openb. 22: 17, zo zal toch nimmer enig zondaar om de Heere Jezus waarlijk verlegen zijn of Hem oprecht gelovig voor zijn Verlosser en Heere met volkomen verzaking van alles begeren te omhelzen, tenzij hij alvorens zulk een levendig en geestelijk gevoel van zijn rampzalige en doemwaardige staat buiten Christus bekomt, als hem gans verloren en radeloos bij zichzelf doet nederzinken. Hij zal anders nooit met een volkomen hart daartoe kunnen besluiten, om zich, als een vervloekt en onmachtig goddeloze uit enkele genade door Christus te laten zaligen en al zijn beminde boezemzonden en wereldse begeerlijkheden gans gewillig te verzaken, tenzij dan, dat de last zijner zonden en van Gods vloek en toorn, hem zo zwaar op het harte drukke, dat hij het daar onmogelijk langer onder kan stellen. En ziet, hiertoe komt nu de Heilige Geest de wereld van zonde overtuigen, teneinde Hij, door dat middel, der mensen gemoederen voor de Heere Jezus zou bereiden en openen om Hem oprecht gelovig in hun binnenste te ontvangen. Maar die overtuiging zelf is het geloof in Christus niet; zij is slechts een voorbereidende genade tot het geloof, evenals het omploegen en week maken van de grond van een akker een voorbereidend werk is om het zaad te

ontvangen en te doen wassen in de aarde; en gelijk het opgraven van een oud fundament alleen geschiedt om de weg en de standplaats te bereiden voor de oprichting van een nieuw huis. (...)

Geen overtuiging zal ooit heilzaam of zaligmakend zijn, dan die de krachtvolle werking des Geestes in 's mensen hart dadelijk doorbreekt tot een oprechtgelovige kennis en omhelzing van de Heere Jezus, zoals Hij ons wordt voorgedragen in de beloften van het Heilig Evangelie. (...)

De reden hiervan is, dewijl de zaligmakende overtuiging een krachtig werk des Heiligen Geestes is, dat doordringt tot diep in de grond en aan de wortel van 's mensen hart, hetwelk daardoor gans verbroken en verbrijzeld wordt, zodat het geen kracht meer behoudt om zich door een vijandige ongelovigheid tegen Christus en de vrije genade Gods langer enigszins aan te kanten. De Geest werkt hier zo krachtig door in 's mensen ziel, met Zijn scherpe en levendige overtuiging, en Hij voert aldaar het zwaard en de hamer van Gods Woord zodanig aan, dat die ziel daarvan geheel doorwond en aldus genoodzaakt wordt om als een verslagene aan Christus' voeten neder te vallen, en het gans aan Hem over te geven, uitroepende: Heere, Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht, Jer. 20 7. En langs die weg formeert of werkt de Heilige Geest dan een oprecht geloof in 's mensen hart." (Uit: De toetssteen der ware en valse genade)

DJK : Ik zou het niet beter op Bijbelse wijze kunnen verwoorden, en sluit me hier van harte bij aan. Het is volledig naar de Schrift, en zo heb ik het zelf ook zielsbevindelijk ondervonden, Jan

DJK: "De drie formulieren van enigheid duidelijk antwoord hebben gegeven. Jij wenst deze niet meer te lezen, alleen je Bijbel. Feitelijk zeg je daarmee dat deze belijdenissen niet op Gods Woord gefundeerd zijn. Omtrent de kinderdoop ben ik het wel met je eens. Maar dat heeft alles te maken hoe wij de verbondsleer zien."

Jan: Dus de kinderdoop klopt niet, maar de rest wel? Zou je het zelf durven te onderzoeken Daan? Ik kan je wel vertellen dat het dan je kop gaat kosten. Hoe verzocht satan de Heere Jezus? Deed hij dat niet met Bijbel teksten??? Er staat geschreven...

DJK : Vreselijk wat je hier durft te beweren, Jan. De geleerde satan verdraaide al die Bijbelteksten tot zijn eigen verderf, 2Petr.3:16. Christus heeft hem vanuit datzelfde Woord weerlegd en wederproken, gelijk de christenen de onwaste mensen ook behoren te doen. Ook Luther bestreed het roomse vuur met het reformatorische vuur. IJzer scherpt men met ijzer; also scherpt een man het aangezicht zijns naasten, Spr. 27:17. Maak je verder over mijn kop geen zorgen, die is er al af, Christus is mijn Hoofd geworden.

Jan: Dus Daan, wat ook jij behoort te doen..!!!! En als Christus je Hoofd geworden is, zou je dan niet anders over mijn Vader praten..?? Christus heeft ons de Vader doen kennen. En hij sprak ook uit eerbied voor zijn vader. Maar jij.....??

Verzonden: maandag 10 oktober 2011 (12:30 uur)

DJK : De goddeloze on-Bijbelse taal die jij uitkraamt heb je niet van God de Vader, maar van de vader der leugenen geleerd, beste Jan. Die vader der leugenen is een diabolus die de Waarheid verdraaid, verkeerd, verkracht en onteert, ook toen hij met Eva sprak. Ik vind het vreselijk hoedanig je bent afgeweken van de gereformeerde belijdenis, dewelke jij wellicht als een 'grif verkeerde' belijdenis zult beschouwen. Bedenk toch dat je deze dingen nooit gratis doet, Jan. Bekeer je toch van deze boze weg, en smeeke of God je uit deze goddeloze droesem genadig zou willen verlossen. Je bent een speelbal in de handen des satans geworden, gelijk Petrus toen hij zijn lieve Meester stond te verloochenen. Ik wenste wel, dat Christus je eens aan zou kijken opdat je bitterlijk wenende naar buiten mocht gaan.

Jan : *Vind je het niet erg frappant dat vroeger haast geen mens de Bijbel kon lezen, maar zodra het volk een bijbel in eigen taal kreeg, kwamen er meteen allerlei dogma's en belijdenis geschriften bij. Satan is een student van 6000 jaar oud hoor, en zit nooit stil, en zeker niet wanneer het volk het Woord zelf kan lezen. De formulieren van enigheid zijn in de kerkhistorie aan de mens opgelegd, dit door 'kerkvaders' of zoals jij noemt 'hervormers'.*

DJK : *Veracht de hervormers en de kerkvaders dan maar, Jan. Je komt steeds meer openbaar. Jongen, toch...!! Ik acht ze vele malen hoger dan mezelf. Ik acht ze zeker niet hoger dan het Woord, en verhef ze daarom ook niet boven het Woord. Die formulieren zijn de kerken niet opgelegd, maar van God geschonken. Daarnaast nooit vergeten hoe deze belijdenissen zijn ontstaan, namelijk door nood en dood gedreven. Toen de vervolgingen kwamen, en de brandstapels rookten, ging de Kerk van Christus dwars door de verdrukkingen heen opnieuw belijden.*

Jan: Het Woord in eigen taal is door God geschonken, de reformatoren zijn een goed werk begonnen. Maar de reformatie is en was nog lang niet klaar hoor...!! Degene die de brandstapels op gingen dat waren degene die door bleven reformeren en die zich Bijbels, zoals Jezus dat deed, hebben laten dopen. Er zijn *naar mijn idee* meer mensen dank zij Calvijn de brandstapel op gegaan dan kerkvaders of hervormers.

Verzonden: maandag 10 oktober 2011 (12:30 uur)

DJK : De reformatie was inderdaad een lente waar nooit een zomer op is gevolgd, een ochtendgloren waar nooit het volle daglicht op is gevolgd. Het volle en/of nieuwe licht zal komen wanneer straks de Joden nationaal tot bekering gebracht zullen worden. Maar wil jij me nu tussen de regels door vertellen dat jij en je vrindjes die je verleidt hebben, meer licht menen te verspreiden dan het licht dat bijv. een man als Maarten Luther heeft mogen verspreiden omtrent de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof...?? Het is waar dat de reformatie voor wat betreft het sacrament van Heilige Doop en Heilig Avondmaal enigszins in het roomse is blijven hangen, hoewel zij de waardij die Rome eraan verbond en heeft ingelegd

op grond van Gods Woord verworpen hebben. Het is duidelijk gebleken dat dit ten tijde van de reformatie niet het heetste hangijzer was. In de reformatie ging het met name erom: Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Rome leerde een valse wedergeboorte door de (kinder)doop, waarna een leven van heiligmaking diende te volgen, met als slot een enkeling die de rechtvaardiging in en door Christus deelachtig werd. Maar eigenlijk was het beter te twijfelen dan zeker te weten dat je zonden om Zijntwil vergeven waren. Derhalve heeft Rome in Trente de leer der reformatie vervloekt, die wél de zekerheid des geloofs leerde en preekte. Rome was het gedeeltelijk met Luther eens, maar het *sola Fide*, en het *sola Scriptura* moest weg of veranderen. Het ging uiteraard wel door het geloof, maar NIET alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Verder moet je beter niet meer spreken over 'naar mijn idee', want uit jouw en mijn verdorven verstand komt geen enkel goeds voort.

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. (Rom. 3:10-18) Dit ben jij en ik door de val in Adam, en door onze eigen bedreven zonden geworden voor God, Jan. Kan je het verdragen, of valt je dit te zwaar? Ik wenste wel dat je eens als een zodanig ongehoorzaam schepsel met Jona overboord mocht vallen. Dan heeft God Zijn eer en Zijn recht, en jij de behoudenis door die van God gestuurde Vis.

DJK : *We mogen ons verstand gebruiken, maar nooit daarop vertrouwen, Jan. Gods Woord leert ons dat wie op zijn verstand vertrouwt een zot is. Hoevelen hebben niet misgerekend met de filosofieën van de wijsgeren uit de oudheid...?? Mijn stellige overtuiging dat ik verzekerd ben van jouw verrotte dwalingen waarin je bevangen bent is wellicht jou tot een vreselijke ergernis. Dat beweer ik op grond van Gods Woord. Dit heeft echter niets met hoogmoed te maken, Jan. Verder hebben vele van die hervormers (ik ben geen Rechter) gedaan als Christus, door in Hem te geloven. Door dat geschonken geloof hebben zij Gods heilige wet volmaakt gehouden, Jan. *Al die hervormers zijn en bleven zwart in zichzelf, doch lieflijk in Hem.* Daarom is de ingestorte liefde de vervulling van Gods heilige wet. Over hetgeen je schrijft, dat de hervormers (net als de farizeeërs) het Evangelie krachteloos gemaakt hebben, daar ga ik niet meer op in. Werkelijk te schandelijk voor woorden, dit is daarom ook mijn laatste reactie. Ik kan je verzekeren dat er vele duizenden zielen door hun prediking tot waarachtige bekering werden gebracht. Men zwoer de roomse dwalingen af, en nam afscheid van de misstanden in de kerk, en begon de Waarheid opnieuw op hervormde wijze naar en overeenkomstig het Woord te belijden waardoor de wind van Gods Geest weer door de kerk begon te waaien.*

Jan: (Reactie op blauwe regel: Hoe kan dat nou...?? Ze beweren toch zelf dat hun heiligste werken met zonde bevekt zijn!) Gebruik dan ook je eigen verstand, dat heeft niets met vertrouwen te maken. Jij vertrouwd op het verstand van anderen die je niet eens hebt gekend.

Dat je verzekerd ben van mijn, naar jou mening mijn dwaling, verbaas ik me niet over hoor. Zeker niet als je de leugen lief hebt, en de duisternis liever hebt dan het Licht. Christus heeft de farizeeën ook niet kunnen overtuigen. Dat dit je laatste reactie is kan ik begrijpen, omdat je op de vaders vertrouwd, maar ze je nu niet verder kunnen helpen. Wat betreft de leer der erfzonde ben je ook geen steek verder gekomen, en daarom ben je er maar ook omheen gaan draaien. Simpel weg om dat God's Woord daar geen woord over spreekt. Maar als ik dan je stukje op je site over Dirk de dominee lees dan heb ik het idee dat je helemaal niet meer weet waarover je het hebt.

Citaat DJK over ds. Van Duijvenbode: "hij spreekt van een kwaad waarin hij geboren is, zodat hij God de schuld van dit kwaad kan geven. God heeft hem dus eigenlijk verkeerd geschapen."

Nou breekt m'n klomp...!!! Volgens mij beweren "jullie" dat...!! (verkeerd geschapen) door de leer der erfzonde aan te kleven...!!!

Verzonden: maandag 10 oktober 2011 (12:30 uur)

DJK : Ik heb je aan het begin van mijn weerlegging klaar en helder verklaart waarin de erfzonde van de mens bestaat en ligt verklaard. Dat behoeft geen herhaling, lees het anders nog eens door. Dat je er niet aan wil, kan ik niet helpen. Dan moet je het Woord niet gaan verdraaien of verkrachten. Nee, dan kan jij beter even anders gaan leggen, in plaats van dat jij het Woord tot je eeuwig verderf uit gaat leggen. Dit laatste heeft de duivel ook steeds gedaan opdat hij anderen als een engel des licht kon verleiden, en doe jij nu ook helaas bij een ieder die je pad kruist. Vandaar dat ik via m'n website aan anderen kenbaar wil maken welke verderfelijke dwalingen jij verspreidt. Ik denk dat velen dit niet van jou weten, Jan. Voor wat betreft Dirk Van Duijvenbode, ik merkte dit op omdat ook hij God de schuld wenst te geven van het kwaad waar God hem (naar zijn mening) in geschapen heeft. Hij weigert daarmee te erkennen dat hij een kind ofwel een afstammeling van Adam is, die het hoofd van het werkverbond was.

DJK : *Luther schreef aan de Paus: "Beste Leo, als mens wil ik je best eren, maar als Paus beschouw ik je als de antichrist!" Daarachter wil ik me niet verschuilen, ik moest hier alleen aan denken toen ik je inhoudsloze antichristelijke schrijfsels las. Ik fundeer mijn geschrijf niet op de rede des verstands, maar op het onfeilbare Woord Gods. Jan, ik heb je in alle liefde willen waarschuwen en vermanen. Maar vooralsnog blijkt dat je dit alles in de wind hebt geslagen. Daarom moet ik je nu loslaten en overgeven in Gods hand die het allerlaatste woord over ons doen en laten heeft. Dat ons doen en laten in het volbrachte werk van Christus verklaard mag liggen, Jan. Ik oordeel jouw staat niet, maar wél je goddeloos gepraat en geschrijf op grond van Gods Woord. Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad. (Pred. 12:13-14)*

Jan: Daan je mocht willen dat je je geschrijf niet op je rede des "verstands" fundeer, maar op het Woord Gods'. Als jij je geschrijf op God's Woord fundeer, dan zou boven staande vragen eenvoudig met het Woord Gods weerlegt kunnen worden Daan. Je moet me nu loslaten en overgeven in Gods hand, omdat ik jou "vermaningen" in de wind heb geslagen. Lees de stukken toch nog een keer na, want ik heb God's Woord niets ongerijmd toe geschreven hoor! Al had het vele malen beter gekund. Maar beste Daan, je beschuldigd jouw Schepper van dingen die nooit in der eeuwigheid in Hem zijn opgekomen. Daan, keer je toch van je boze werken. Job heeft ook dingen verkondigd die hij niet begreep, dingen die "te wonderlijk" voor hem waren en die hij niets wist. Hij had slechts over Hem horen spreken, Maar toen z'n oog de Heere had gezien. (Job 42) Kwam hij daar wel even op terug. Ja Daan, wekelijks lees ik weer boven een overlijdens advertentie een welbekende uitspraak van Job. Maar Job heeft zijn woorden terug genomen, zich zelf veracht, en had berouw in stof en as. Dus Daan, het is de blameless Job ook over komen, Bekeer je en laat je met God verzoenen. Er zal dan meer blijdschap in de hemel zijn dan over die negenennegentig rechtvaardigen die de bekering niet van node hebben. Natuurlijk wens ik jou ook het allerbeste...!! Laten we maar beginnen met oren die horen en ogen die zien. En vergeet nooit dat wie Hem aanroept in de Nood...!!! (*Wie drijft je nou in de nood?*) Zijn gunst vind, oneindig groot.

Daan, het zal niet eenvoudig worden om van zo'n macht bevrijd te worden. Maar het geloof van een mostertzaadje is genoeg om tegen die berg (macht) te zeggen, word opgeheven en in de zee (dodenrijk) geworpen. (*Daan, dat is geestelijk dus geen "echte" berg of zee. Ik zeg het maar even omdat je met je verstand nog op het aardse bent*)

Ik gun het je van harte !!!

God's zegen in alles.

Jan Guijt de schilder

Verzonden: maandag 10 oktober 2011 (12:30 uur)

DJK : Beste Jan, dit was mijn allerlaatste schrijven aan jou. Ik ben bang dat het anders eindigt in een ordinaire scheldpartij. Ik houd me vast aan de leer der apostelen waarnaar de reformatoren op hun beurt hebben terug gegrepen. Jij meent dus werkelijk dat Luther en Calvijn het Evangelie van Jezus Christus verduisterd hebben. Je blijft ook vast houden dat er een rantsoen aan de duivel betaald moet worden om de verkorenen Gods vrij te kopen. Verschrikkelijk! Lees psalm 49: "...hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven". Hoe durf je, hoe durf je, hoe durf je dit allemaal te beweren. Je moest je diep schamen! In feite beweer je hiermee wezenlijk ook dat deze mannen niet door het helder licht des Geestes beschenen zijn geworden, maar door een verduisterd licht des duivels. Want het is tenslotte van tweeën één, een tussenweg is er niet. Daarmee belaster je dus ook het werk van Hem die vanaf de tijd der reformatie bij vernieuwing als een frisse wind door de kerk begon te waaien. Velen bracht God door Zijn Heilige Geest tot de zaligmakende kennis van Jezus Christus. Deze bekeerde

christenen hebben Hem gewillig beleden, en hun belijdenissen met hun bloed onderschreven. Zingende en getuigende ging men de brandstapels op, en kusten zij de worgpalen, en hebben zij gebeden voor de beulen die hen om het leven brachten. Volgens jou allemaal geschiedt door de prediking van een verduisterd Evangelie waardoor God den Heilige Geest wilde werken. Smeek of God je wil bekeren, Jan. Maar ik vrees weleens dat je met dergelijke uitspraken de grens overschreden bent.

Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. (Hebr. 10:26-31)

DJK : Hieronder volgt nu de laatste slotreactie van Jan Guijt de schilder, waarop ik geen commentaar meer wens te geven:

Van: Jan Guijt – de schilder
Verzonden: maandag 17 oktober 2011 (08:43 uur)
Aan: D.J. Kleen
Onderwerp: antwoord op slot reactie

Beste Daan,

(Ik hoop dat je het schrijven zorgvuldig wilt lezen en de verwijsteksten grondig wilt onderzoeken. Het zal ten oordeel of ten voordeel voor je zijn.

Ik hoop en bid het laatste. Van harte Gods' zegen gewenst)

Je weet als "evangelist" nog steeds geen antwoord te geven op de vraag wat zonde is. Je zegt dat ik me verschuil achter de duivel.

Maar Beste Daan, De bijbel leert dat de duivel de oorsprong van alle kwaad is. In hem is het wezen van alle ongerechtigheid en hij is de auteur van alle rechtsverkrachting, 'en de zonde is wetteloosheid' (1 Joh. 3:4). Of ben ik of jij of Adam dat zelf...??? Er is geen zonde zonder duivel, en waar de boze heerst, is duisternis en geen licht of leven. Evenals zijn onreine engelen is de duivel met eeuwige banden aan de duisternis verbonden.

De apostel schreef. 'Wie de zonde doet, is uit de duivel' (1 Joh. 3:8), dit wil zeggen dat de zondaar door de duivel bevrucht werd. Wanneer de mens zondigt, ligt de oorsprong van zijn kwaad niet bij hemzelf, maar bij de boze machten met wie hij gemeenschap heeft gehad. Daarom geldt voor onze Vader in de hemel in zijn houding ten opzichte van de mens: alles begrijpen, is alles vergeven. Vandaar dat Hij zijn Zoon zond 'in een vlees, aan dat der zonde gelijk' om de werken des duivels in de mens te verbreken.

Zijn gezindheid blijkt uit het feit dat Hij 'wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen' (1 Tim. 2:4). Wij moeten de waarheid kennen, dat is weten hoe de dingen in de hemelse gewesten werkelijk zijn, en hoe het plan van God ons door deze waarheid vrij maakt. Jezus noemde de duivel de overste der wereld, want de schepping is onvrijwillig onderworpen aan de destructieve machten der duisternis ter wille van koning Adam, die haar aan de boze overgegeven heeft (Rom. 8:20). Wij moeten deze overste der wereld weerstaan en wanneer zijn boze geesten in ons werken, hen uit drijven of laten uitwerpen. In Jacobus 4:7 staat: 'Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden' Als troostrijke tegenstelling volgt dan: 'Nadert tot God, en HIJ zal tot u naderen'. De boze machten en krachten willen ons scheiden van de liefde van Christus, maar wij zullen het schild des geloofs opheffen, waarmee wij al hun brandende pijlen kunnen doven.

De overste der wereld is onze tegenpartij, die slechts na felle worsteling geheel overwonnen wordt door de zonen Gods, van wie wordt gezegd: 'Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis' (Openb. 12:11). Is het niet vreselijk Daan, Dat jij dit loochent...!!!

In de brief van Jacobus lezen we toch, hoe de machten werken en hoe zij de mens tot hun mede-arbeider maken. Hun begeerte gaat naar de mens uit en zij wachten slechts tot de begeerte van de mens loskomt van Gods gedachtenen woord, teneinde met haar contact op te nemen en te bevruchten: 'Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde' (Jac. 1: 15). 'Als

de lust ontvangen heeft, baart zij zonde' (vert. Brouwer).

De zonde wordt dus in de onzienlijke wereld uit bevruchting geboren en deze geschiedt van buiten af. In de dagen van Jacobus waren er mensen, die leerden dat zij van Godswege verzocht werden. In het Oude Testament, toen er weinig of geen inzicht was in de hemelse gewesten, kon men gemakkelijk tot zulke dwalingen komen, omdat alles wat uit de onzienlijke wereld tot de mens kwam, aan God werd toegeschreven. Men wist niet nauwkeurig hoe het goede en het kwade ontstaan. Daarom lezen wij ook nergens in het Oude Testament over het uitwerpen van demonen. Zelfs het woordje duivel kun je in het oude testament niet vinden.

De zuigkracht gaat dus actief van de boze uit, terwijl de passieve mens door zijn begeerte wordt meegesleept. Zou de mens actief worden, dan zou hij de boze weerstaan en zou er geen zonde worden geboren.

Blijft de mens passief, dan volgt er gemeenschap en daaruit ontwikkelt zich een wetteloze daad: 'Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij de zonde'. Uit de gemeenschap met God wordt nooit het kwade geboren. Dit is onmogelijk. 'Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods (zijn woord) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit Godgeboren' (1 Joh. 3:9).

Het raffinement van de duivel is, dat hij de zonde bewerkt heeft en toch de mens beschuldigt, dat deze haar alleen uit zichzelf heeft voortgebracht. Daarom heet hij de aanklager van de broeders, die hen dag en nacht, dus zonder ophouden voor God beschuldigt. De christen heeft niet de taak om zichzelf te beschuldigen, maar wel om zonder ophouden te strijden tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, want dezen benaderen en benauwen hem. De duivel camoufleert zijn eigen aandeel in het ontstaan van de zonde, maar zoals in het natuurlijke leven een moeder geen kind voortbrengt zonder een verwekker, zomin brengt een mens werken des vlezes voort zonder de verwekkende boze geesten.

Vaderloze kinderen bestaan niet, maar bij ongehuwde moeders houden de verwekkers zich dikwijls schuil. Het is opmerkelijk dat de vrome geesten in zo'n geval ook altijd de volle schuld leggen op de vrouw. In Johannes 8 lezen wij dat alleen de overspeelster gegrepen werd, terwijl de man en de vrouw beiden toch op heterdaad werden betrapt! Wanneer in Jacobus van begeerte gesproken wordt, is wel duidelijk dat niet ieder verlangen zondig is. De psalmist zegt: 'Mijn ziel dorst naar God'. Deze begeerte was goed. Ook het verlangen van een man naar een vrouw of omgekeerd is door de Schepper zelf in de mens gelegd. Gelukt het de boze evenwel deze lust op de man of de vrouw van een ander te richten, dan wordt zij zondig.

Ook het begeren naar bezit is niet verkeerd. Van de goede huisvrouw zegt de Spreukendichter: 'Zint zij op een akker, dan verwerft zij die' (31:16). Wordt deze begeerte evenwel op het bezit van een ander gericht, dan klinkt het: 'Gij zult niet begeren iets dat van uw naaste is'. De tong is een onmisbaar orgaan om te spreken voor de mens, maar wanneer zij onder beïnvloeding van de boze komt, wordt zij in vlam gezet of aangestoken door de hel (Jac.3:6).

De begeerte van de mens kan dus gebruikt worden in dienst van God, maar zij kan ook misbruikt worden door de duivel. In het oude verbond had men geen kennis van de onzienlijke wereld; daarom schreef de apostel Paulus: 'Immers, ook van de begerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde(macht) in mij allerlei (verkeerde) begerlijkheid op (Rom. 7:7,8).

Toch werd in het oude verbond deze 'verborgen' zonde niet gestraft. Hoe zou de priester of rechter het ook gekund hebben? In het nieuwe verbond dat het wezen van de zonde openbaart, wordt gezegd dat een man die een vrouw had aangezien om te begeren, in zijn hart reeds overspel met haar had gepleegd. Ook sprak Jezus: 'Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het (aardse) gerecht. Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het (hemelse) gerecht' (Matth. 5:21,22).

Treedt de zonde naar buiten, dan komt zij als werk van het vlees in de zienlijke wereld. Dezelfde geestelijke wet zien wij in werking treden, wanneer Gods Geest op de mens beslag legt. 'Die zich aan de Heere hecht, is één geest met Hem' (1 Cor. 6:17).

De vrucht uit deze gemeenschap is: 'liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing' (Gal. 5:22). Wanneer deze vrucht naar buiten treedt, worden de goede werken geboren, waarin de mens Gods wandelt (Ef. 2:10). Bij de val in het paradijs werd Eva ook van buitenaf verleid. Niet haar begeerte om verstandig te worden was verkeerd. Zelfs haar verlangen om als God het goede en het kwade te kennen, was niet tegen het plan van de Schepper. Indiende mens immers als geestelijk wezen overgezet zou worden in de hemelse gewesten, zou hij ook in aanraking komen met de boze geesten aldaar.

De duivel verleidde haar evenwel, en om dit doel te bereiken stelde hij een andere wet voor dan die God gedacht had. Niet door geloof en verbinding met God, maar langs een onwettige, occulte weg zou haar begeerte dan bevredigd worden. Het resultaat, de vrucht, is bekend, want door één mens is de zonde in de (zienlijke) wereld gekomen. Dat de zonde van buitenaf op ons aankomt, blijkt ook uit het woord dat God tot Kain sprak: 'Doch indien gij niet goed handelt (uw begeerte losmaakt van God), ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat' (Gen. 4:7).

Maar Daan, jij verschuilt je achter het feit dat je al in zonde geboren bent, dat God je verkeerd geschapen hebt met een zondige natuur. Al zonder dat je het onderscheid tussen je linker en rechterhand wist, zonder dat je weet had van goed of kwaad. Dat je dankzij Adam al besmet bent in moeders lichaam, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan; en daarom zo lelijk en gruwelijk voor God bent, dat je genoegzaam bent om het menselijk geslacht te verdoemen. En dat het zelfs door de doop niet gans tenietgedaan word, noch geheel uitgeroeid, aangezien de zonde, daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein.

Je beweerd dat ik zeg dat God de bedenker van het kwaad is...???

De duivel Daan...!!! Hij is de bedenker van het kwaad...!!! De mensen moordenaar van den beginne...!!!

God is ENKEL LICHT en in hem is zelfs geen schaduw van omkeer te vinden.

Enkel Licht Daan...!!! Nu jij. Jij beweerd dat God de mens vervloekt..! Dat is niet naar het Woord..! (Je hebt het nog steeds niet aan kunnen tonen dat God de mens vervloekt.) Dat is geen licht Daan. Probeer het oude testament met het licht van het nieuwe te lezen, misschien ga je het dan ook zien.

Over wat de hel is, je maakt er een mooi verhaal van, over zingend vloeken en zo. Je schildert hier God af als een een of ander verschrikkelijk monster. Die de mens tot in aller eeuwigheid

naar Zijn behagen (plezier) als een enorme sadist aan het folteren is. Je hebt werkelijk geen idee van hoedanige geest je bent. Verschrikkelijk Daan...!!! Misschien is de leer het vagevuur ook wel wat voor je? En die verwijs teksten die je geeft over het verterende vuur, moet je toch eens echt lezen met het licht van het nieuwe testament. De Hebreeënbriefschrijver wist wel beter, hij heeft het namelijk over “onze” God. Misschien iets om over na te denken? En Daan, God is niet in de hel hoor, ook niet in z’n toorn. Anders zou de hel geen hel zijn. Maar jou probleem is, dat je het oude met het nieuwe aan het vermengen bent. Je naait een nieuw lapje op een oud kleed. De gezondeleer, omdat ik zeg dat God een enkel Goede God is kan je niet verdragen...!!! De duivel er buiten laten, en hem nog in een redelijk goed boekje houden, ja dat kan allemaal wel, als we maar niet te goed over God gaan spreken, daar gaan we kibbelig van worden want daar kunnen we niet zo goed tegen.

En wat de erfzondeleer betreft, beweer je dat je het klaar en helder hebt verklaart?

Ach Daan, De erfzondeleer is begonnen nadat Augustinus een kind in zonde had verwekt, en na het sterven van het kind van z’n moeder het klooster in moest. Daar heeft hij de erfzondeleer geboren doen worden.

Romeinen 5 leert niet de erfzonde. Je zou hier hoogstens kunnen spreken van ‘erf-dood’. Want de dood wordt overgedragen, geërfd. Vanouds heeft men hier ook allerlei gedachten aan verbonden van *erfzonde*, *erfschuld*, en *erfsmet*. Van daaruit heeft men dan gesteld dat de mens van de geboorte af een soort verworpene en verdoemde zou zijn. De zonde als een noodlot, onontkoombaar maar toch schuldig. Daarin zit dan meteen de hele problematiek, want hoe kun je schuldig zijn als het onontkoombaar is. Je kunt een gehandicapte toch niet schuldig verklaren omdat hij gehandicapt geboren is. Dus als een mens ergens mee behept is, ergens mee de wereld inkomt, dan kun je dat die mens niet aanrekenen. Vanaf Augustinus zit je dan meteen met een heel groot probleem, omdat men er toen vanuit ging, dat zonde een biologische zaak zou zijn. Zonde zou dan biologisch worden geërfd. Vader en moeder zouden dan de zonde overdragen. Daar worden dan allerlei theorieën omheen geweven en soms heel populair gemaakt. Sommige beweren, dat de zonde geërfd wordt via het bloed. Het bloed krijg je dan van je ouders mee en in dat bloed krijg je dan ook de zonde mee. Dat is dus toch wel een wat vreemde kronkel, alsof zonde in het bloed zou zitten. Wat zou er dan gebeuren, als je een bloedtransfusie ondergaat! Krijg je dan minder zonde of krijg je er juist bij? Je zou dan eerst wel naar de herkomst van dat bloed moeten vragen. Stel je voor dat het bloed afkomstig zou zijn van een onderwereldfiguur, die dan wel zo aardig was geweest om donor te zijn. Dan moet je inderdaad, zoals de Jehovah getuigen, consequent zijn en geen bloedtransfusie toestaan. Je zou het beter kunnen typeren met de woorden uit de eerste Johannes brief, dan heb je een wat nauwkeuriger vertaling: “Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt”. – 1 Joh.5:19.

De wereld ligt op het terrein van het kwaad. We liggen in vijandelijk gebied. Wij wonen op het terrein van de vijand, op het terrein van de duivel. Wij wonen in bezet gebied. Het gaat er dus om, om die wereld uit het boze te halen. De dood heeft niet het laatste woord en de dood wordt stukje bij beetje ontkracht. Vanaf Pasen wordt de dood steeds meer machteloos gemaakt. Je zou dus kunnen zeggen: de oude wereld ligt in het boze. Het oude systeem was onderworpen aan het kwaad, aan de dood. We leefden dus in bezet gebied. Maar wij zijn overgezet uit dat gebied naar het Koninkrijk van de Zoon.

Tot slot nog een aantal teksten die duidelijk naar voren brengen dat zonde niet geerft word:

Ezechiël 18:20 “De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet de ongerechtigheid van de vader dragen...”

Psalm 71:6 “Op U heb ik gesteund van den buik aan; van mijner moeders ingewand aan zijt Gij mijn Uithelper; mijn lof is geduriglijk van U”

Openbaring 20:12b “en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, **naar hun werken**”

(Rom.3:12).

Allen zijn zij afgeweken, te samen zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een.

Iets wat onnut wórdt, was eerst goed. Dit wijst er duidelijk op, dat de mens niet onnut geboren wordt.

(DJK: “Jij meent dus werkelijk dat Luther en Calvijn het Evangelie van Jezus Christus verduisterd hebben.”)

De rechtvaardige zal leven uit het geloof...!!! Het stof was weer weggehaald de mensen mochten het weer horen. Dat was door God geschonken...!!! En dat heeft zeer veel vruchten afgeworpen. En daar heeft de Heere en man als Luther voor gebruikt. Zeker waar...!!!

Maar oor de rest weet ik ook dat Luther een enorme joden en wederdoper hater was. Dat hij uitspraken deed zoals: Als ik een jood moet dopen dan doe ik dat in de elbe. In de naam van Abraham met een steen en een stuk touw om z'n nek.

In 1543 heeft hij een pamflet doen verschijnen over de joden en hun leugens. (Wider die juden und ihre Lugen) Met 7 stellingen.

- 1 Synagogen en Joodse scholen moeten in brand worden gestoken.
- 2 Huizen van joden moeten afgebroken en verwoest worden.
- 3 Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden
- 4 Rabbijnen en andere Joodse geleerden moet, op strafe van de dood, verboden worden ooit nog iemand het joodse geloof te leren.
- 5 Sieraden en geld van de joden moet afgenomen worden.
- 6 Joden mogen zich niet meer op straat vertonen.
- 7 Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen worden gestopt.

De geestelijke vader van Calvijn, Augustinus, ja die was een van de eerste die de banvloeken over de ware dopers uitsprak. Zo vaardigde bijvoorbeeld in 416 een concilie te Carthago onder zijn voorzitterschap het volgende “*liefeblijk*” uit jegens hen: “Wij willen dat een ieder, die loochent dat jonge kinderen door de doop uit hun verloren toestand gered en eeuwig zalig worden, vervloekt zal zijn!!!” - Dat was het begin, en tot de huidige dag worden voorstanders van de Bijbelse doop door onderdompeling ná de persoonlijke bekering binnen de traditionele kerken als ketters gebrandmerkt en te vuur en te zwaard vervolgt en kerken waar deze manier van dopen wordt gehanteerd, worden afgeschilderd als sekten! Ik weet niet of je het begrijpt maar vervloeken dat doe je in de geestelijke wereld, heeft niets met God te maken, nee, dat is 180 graden de andere kant op. De geestelijke boosheden in de lucht er bij betrekken. Maar die van elders in klimt, niet door de Deur, die is een dief en een moordenaar. Vervloeken is occult..!!!

Calvijn, tja wat zal je daar van moeten zeggen?

Michael Servet, zegt je dat iets? Wie heeft hem volgens jou de brandstapel op geholpen...? Of het heksen proces van Penny? Waar er tientallen vrouwen de brandstapel op zijn gegaan.

DJK: “Door dat geschonken geloof hebben zij Gods heilige wet volmaakt gehouden.”

Maar ach, dat zijn dan nog slechts zichtbare zaken. Hoevelen zijn er wel niet door zijn dokterines geestelijk vermoord met de z.g.n. dubbele predestinatie leer...?? Hoeveel mensen hebben er dankzij deze leer zich zelf om het leven gebracht...?? God heeft immers al van tevoren besloten een mens tot zijn behagen te veroemen. Nou Daan, die god mag je houden hoor, maar ik hoop dat je hem kwijt raakt om zo de echte Schepper van hemel en aarde, de Vader van onze Heere Jezus Christus te mogen leren kennen. Welke wil dat ALLE MENSEN ZALIG WORDEN, EN DAT ER NIET 1 VERLOREN ZAL GAAN..!!!!

1 Tim 2:3 en 2 Petr 3:9

Aan de vruchten zal de boom gekend worden.

Ja, dan ben ik toch maar al te dankbaar dat ik niet in de middeleeuwen hebt geleefd. Dan had het niet zo best met me afgelopen. De tijden zijn gelukkig veranderd, maar vergeet nooit, satan is en blijft dezelfde en weet dat hij nog weinig tijd heeft. Hij gaat nog steeds rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Daan, doorzoek je zelf toch zeer nou..!! Ik hoop dat je als een Paulus stil gezet mag worden, want ook jij bent mensen geestelijk aant vermoorden. Jij zet de Heere in een kwaad daglicht, Je maakt mensen bang voor God, maar de Liefde denk geen kwaad. Die lieve Johannes wist wel beter en kon daarom ook zeggen; Dat er bij Hem geen Schaduw van omekeer te vinden is. Net zomin als dat de zon duisternis kan voortbrengen zal God het kwade doen. Maar Daan, jij maakt mensen bang voor de Heere. Je beweerd dat Christus je hoofd geworden is. Ga toch eens voor de Spiegel staan en vraag het je zelf eens af...?? Zou Christus een klein beetje het zelfde gedaan hebben als wat jij doet...?? Christus had een diep respect voor Zijn Vader, en heeft nooit maar dan ook nooit een onvertogen woord over zijn vader gesproken. Nee, Hij sprak uit liefde over Zijn Vader, en Hij

heeft ons de Vader doen kennen. Hoevelen heeft de Heere Jezus er op de brandstapel gehopen, geslagen, ziek gemaakt, vervloekt of uitgescholden..???? Zelf aan het kruis waar die gezegende Heiland voor ons, voor mij ook voor jou stierf, uitgescholden en bespot werd. Ja zelf in die omstandigheden, zei Hij tot Zijn Vader; Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zeg eens eerlijk wat denk je dat de Vader op het zelfde moment zei...??? Jij schuift het kwade aan God toe Daan, omdat je nog op oudtestamentische gronden leeft zonder het licht van het nieuwe. In het Oude Testament rijmde men alles uit de onzienlijke wereld aan God toe, omdat de versluiering nog niet was weggenomen. Jij leeft nog met die zelfde bedekking voor ogen. Jou god doet goede en kwade dingen. Net als in het Oude Testament.

Jesaja 25:7

7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.

De bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn'. Er wordt daar zelfs geen uitzondering gemaakt voor het volk Israël, want deze bedekking verdwijnt slechts in Christus, die getuigenis gaf van de waarheid (2 Cor.3:14).

De gedachte is door de satan gewekt, dat God vanuit zijn wezen het kwaad zou kennen op dezelfde wijze als Hij ook het goede kent. De leugen en de zonde zouden dan in Hem zijn opgekomen evenals de waarheid en de gerechtigheid. Van Jezus Christus, die de afdruk van het wezen van de Vader is, wordt evenwel getuigd, dat er geen bedrog in zijn mond is geweest en dat Hij de zonde niet gekend of gedaan heeft (1 Petr.2:22 en 2 Cor.5:21).

Onze Heere sprak, dat alleen de duivel liegt en dat deze de vader of de verwekker van de leugen bij de mens is. De satan liegt vanuit zijn wezen (Joh.8:44). God kent evenwel het kwaad slechts vanuit de gedragingen der geestelijke rebellen in de hemelse gewesten en van uit de werken der mensen, die door deze boze geesten geïnspireerd, gebruikt of gemanipuleerd worden. Bovendien kan God nimmer wetteloos zijn, want alle scheppingswetten zijn voortgekomen uit zijn gedachten en Hij is onveranderlijk. In dit opzicht kan Hij Zichzelf ook niet verloochenen. God zag dus het kwade zich ontwikkelen en kreeg er op deze wijze kennis van. De volgende gedachte is evenwel nog geraffineerder: de mens zou als God zijn, dus dan zou ook het omgekeerde waar zijn, namelijk zoals de mens geworden is, na het eten van de vrucht, zou ook God zijn. De mens kent niet alleen goed en kwaad, maar doet ook goed en kwaad. Zo zouden wij ons dan God moeten voorstellen. Deze leugen heeft het Godsbesef van vele volken aangetast. Zo weten wij bijvoorbeeld uit de Griekse mythologie dat de goden zich gedroegen als mensen. Juno, de echtgenote en volle zuster van Jupiter, werd gekenmerkt door heerszucht, trotsheid en jaloezie. Haar huwelijk met Jupiter was ongelukkig, doordat haar echtgenoot, de oppergod, het met andere godinnen en zelfs met aardse stervelingen hield, en verder ook ten gevolge van haar eigen ijverzuchtig karakter.

Van de heidenen schreef Paulus, dat zij hun gezond verstand niet gebruikten, 'want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben'. De sluier is bij de heidenen wel zeer dicht geworden: 'Het is duister geworden in hun onverstandig hart... zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijk op het beeld van een vergankelijk mens' (Rom.1:20-23). Zij zijn dus dwaas geworden, want zij zeggen: onze goden zijn zoals wij. Zij hebben de waarheid Gods vervangen door de leugen, die uit de bek

van de slang kwam. De god dezer eeuw heeft hun overleggingen met blindheid geslagen. Ze zijn dus gesluiert in hun denken, zodat ze niet ontwaren het schijnsel van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is (2 Cor.4:3,4).

De duivel maakt de mens nog altijd wijs, dat God kwaad kan doen en ellende over de mens kan brengen. Jacobus zegt evenwel: *'Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave, die goed is, en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer'* (Jac.1:16,17). God kan niet iets schenken dat verkeerd is, wat niet bij Hem hoort. Ook bij Hem kan men er nooit iets uithalen dat er niet in zit! Welk redelijk, verstandig mens, zal er ooit aan denken te zeggen, dat de Schepper zonde, gebondenheid of ziekte geeft. Oorlogen, rampen, onheil en benauwdheden vinden hun oorsprong nooit in God. Het kwaad komt niet uit God, zomin als de duisternis uit de zon komt. Gezondheid is van God en ziekte komt van de duivel. God is een goede God en de duivel is een slechte duivel! God pijnigt zijn schepping nooit, ook niet voor straf. Hij bezoekt haar niet met astma, kanker, aderverkalking, mismaaktheid en Hij maakt geen imbecielen of geestelijk gestoorden.

GOD DOET GEEN KWAAD

God kent wel het kwaad vanuit de werken van de duivel, maar Hijzelf realiseert het nooit. Vele christenen houden geen rekening met de inwerking van de boze en zij zeggen dat de mens het kwaad voortbrengt en daarom de schuld alleen draagt. De ellende zou dan van Godswege als straf over de mens komen, als loon op de zonde. De boze beweert zelfs: je zult beslist niet sterven. Adam en Eva stierven ook niet ogenblikkelijk biologisch, maar wat veel erger was: ze werden in de onzienlijke wereld van God gescheiden. Ze waren dood in zonden en misdaden. Ook met die woorden verleugende de duivel de mens. Hij stelde God voor als een jaloerse, die niet wil dat de mens tot grote macht komt en kennis vergaart. De boze bracht dus de integriteit of betrouwbaarheid van God indiscrediet. De gedachte vatte post dat God de mens het leven zou ontnemen. Ook nu adverteert men, dat het God behaagd heeft een geliefd familielid weg te nemen. Het is evenwel altijd Gods bedoeling geweest, dat het sterfelijke, natuurlijke lichaam, verzvolgen zou worden in het onsterfelijke, geestelijk lichaam. *'Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen'. Zo zullen ook zij die overgebleven zijn, in een punt des tijds veranderd worden (1 Cor.15:52,53).*

Vanwege de leugen dat God denkt en handelt zoals de mens, ontwaren ook vele christenen niet het schijnsel van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Als een jongen bij een man de ruit ingooit, geeft deze hem, indien mogelijk, een pak slaag of legt hem een andere straf op. Menig christen denkt dat God ook zo handelt. Dit dacht ook Adam, toen hij zich in het bosschage schuil hield. De man die de jongen straft, brengt het kwade over de knaap. Vele christenen zeggen, dat God hetzelfde doet met de mens die zondigt. Hij kan wel lang wachten, maar ingrijpen doet Hij, hetzij nu of later. God zet het de mens betaald. Hij wrekt zich. Hij is een God der wrake. De christen ziet dan niet in, dat onze God Zich wel wrekt, maar niet op de mens, doch wel op de vijanden van Hemzelf, die ook de vijanden van de mens zijn, namelijk de boze geesten.

God zelf wijst de paradijsleugen van de hand met de woorden; *'Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten*

dan uw gedachten' (Jes.55:8,9). God is niet zoals wij. Hij is van een andere dimensie, van een hogere gedachtenwereld, want 'Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze overtredingen' (Ps.103:10).

En heb je wel eens gekeken hoe vaak het woordje “duivel” in het Oude Testament voorkomt..? Precies geen enkele keer, omdat duivel van diabolos afkomt en grieks is, dus kan het daar nooit in het hereews staan. Je houd geen rekening met de duivel en zijn engelen wat ze toen ook niet deden, zij konden er immers ook niet aan doen omdat die bedekking nog niet was weggenomen. Maar jij hebt een strijd tegen vlees en bloed, tegen jezelf. Nou Daan, dat zal je nooit winnen hoor, want je hebt met Christus te strijden tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

En in Christus zijn wij meer dan overwinnaars.

Mattheus 13:11-13

11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.

12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan

De Zondeval

1^e) “De duivel heeft de mens verlok, de mens heeft moedwillig gekozen dwars tegen Gods waarschuwing in om niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dit is onder de toelating Gods geschiedt, want satan heeft geen enkele macht dan de geestelijke macht die God hem gelaten heeft. Hoe jij de zaak benadert is, dat God door de duivel de mens een valkuil gezet heeft omdat Hij naar zijn alwetendheid wist dat de mens zou vallen. Nee, beste Jan, God is niet de auteur en bedenker van het kwaad. Maar jij redeneert, protesteert en murmureert nog teveel als zijnde een klein nietig potscherfje in de handen van de hemelse Pottenbakker.... Etc” (citaat DJK)

Scherfje nog wel...??? Hoe verzijn je het...??? Dit soort rare gedachtengangen over bijvoorbeeld dat God de mens een valkuil zet krijg je wanneer je God's Woord met je eigen fantasie aan het vermengen bent. In het zelfde stuk beweert je nog wel dat ik God de wet wil voorschrijven....Maar nu gaan we het beleven...jaja Daan, nou gaan wel nog een keer de rollen omdraaien zeg... tjonge van wie zou je het hebben...?? Daan, heb je nou echt nooit het idee op Wiens stoel je bent gaan zitten...???

1^e) De duivel heeft de mens verlok, dit is waar, hij satan is de tegenstander van de mens! Hij weet wie God is en hij siddert, de Allerhoogste van de troon stoten kan hij niet, dat weet hij, maar naast Hem, op de troon dat zou kunnen. Alleen de Here dacht daar anders over, God had

een plan voor Zich Zelf, Zijn verlangen was en is een wezen **naar zijn beeld en gelijkenis, om daarin te kunnen wonen.**

Job 38:1 Daarna antwoordde de HEERE Job uit een onweder, en zeide:

:2) Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap?¹ **Wie is hij? Die dit doet?**
Vertel het Mij! Daan

:3) Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij.

Stel u op als een volwassene en vertel Mij wie deze belager is in de geestelijke wereld. Hoever gaat uw kennis in de geestelijke wereld? Dat wil de Here God weten van Job. Sommige bijbelvertalers doen het overkomen of God Job met die vragen bespot, niets is minderwaar! De Heer die Job juist als voorbeeld stelt tegenover de satan, gaat hem zeker niet bespotten, eerder om vragen te stellen om Job de juiste conclusie te (leren) laten maken.

:4) Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.

יָדָע yada', kloek ' kennis hebben van, weet hebben van בִּינָה biynah, 'verstand' duidelijk inzien ' Men kan als mens geen inzicht hebben in het natuurlijke, als men niet weet wat een geestelijke wereld is.

Deze was door de Heer eerder geschapen, met een doel, niet zomaar!

:5) Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken?

:6) Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?

Hoe moest de aarde eruitzien, waar moest hij aan voldoen? Waarom was de aarde toen al een baaierd? Had de mens toen ook al gezondigd? Die was er nog niet eens! De engelenwereld wel! Waarom 'zweefde: ' Gods Geest over de woeste en leege wateren, in één vertaling staat zelfs ' JOEG ' in plaats van zweefde, waarom jagen? En waarop jagen? Vertaal foutje?, nee!

Dit staat nergens in boeken, leerstellingen, dogma's, en dergelijke, alleen van uit de bijbel kan het leren als je er voor openstaat, lezen en bidden om Gods Geest. Dan kan je antwoorden op de vraag; ' Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt ' en doe er aan mee, denk zelf, laat een ander het niet voor jou denken!

Dit kan je beter doen dan je vastklampen aan die opgelegde formulieren, leringen van Calvijn, (die een ordinaire moordenaar was) en de catechismus zelfs de ' vroege kerkvaders en z.g.n. hervormers ' hebben delen uit de bijbel weggelaten en toegevoegd wanneer het hun beter uitkwam. Dit allemaal om de mensen te onderdrukken, aftepersen, angst kweken, om zo een god te projecteren die nog slechter was als de duivel zelf, allemaal voor macht, hebzucht. Zij deden dit uit ongelooft, onmacht, verdeeldheid over "hun" leer, die is immers de juiste, lees het verhaal over de oude slang vanaf de schepping.

Een voorval uit het leven van Marnix van St Aldegonde, over leerstellingen. "wat heeft hoger gezag, iets dat dient om iets anders te bewijzen, of dat andere, dat door het eerste bewezen wordt"?

De toenmalige kerkvaders maakte er al een legpuzzel van en nu nog...de oude slang vervelt zich en krijgt telkens een nieuw jasje, en Hizkia verbrak de koperen slang.

Luister naar het lied in vers 7. (zing dat lied dan eens mee! Het is ene grote lofzang voor God, Lof is kracht, macht, sterkte).

Daarom weten wij; ' God is liefde! Hij laat genade gelden voor recht, vanaf de BEGINNE!

:7) Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten

¹ יָעַץ ya'ats, raad - beramen snode plannen, נִשְׂךָ chashak, verbergen, verhullen, wie wil Gods plan verbergen?
ἀδικία adi'kia, wetenschap een daad die wet en recht schendt, onrechtmatige daad.

αγίος *hagios*, ‘morgensterren’ iets zeer heiligs, een heilige ‘בן *ben*, kinderen ‘of zonen Gods (voor engelen)

רנן *ranan* ‘juichten’ gejuich met verkondigen ‘

Deze ‘morgensterren’ verkondigden Gods plan in de hemelse gewesten. Hij onze God had eerst de geestelijke wereld geschapen, nu het wonderlijkste; een natuurlijke wereld scheppen, waar een (natuurlijk) wezen voor werd geschapen, dat zou uitgroeien naar een volkomen geestelijk wezen naar Zijn beeld en gelijkenis. *De zonen des Allerhoogsten*.²

Een fantastisch plan! Daarom juichten de morgensterren, (wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord), wel het juichen waard..., ^{2^e} 1 Corinthiërs 2:9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklimmen, *hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. Wat God bereid heeft....., geen verwijt naar zondig gedrag, alleen liefde voor Zijn schepsel*. Jezus, deed wat hij de Vader zag doen, *niets meer en niets minder!* Mattheüs 11:29 ‘neemt mijn **juk** op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen’. Vertel mij wat het juk van een Rabbi is, Daan. (weer **kloek** kennis hebben van).

Mattheüs 21:5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, **zachtmoedig** en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier. (door Jezus Christus Zelf gebruikt, om te laten doorschemeren dat Hij de Messias is en ook om Zichzelf aan te wijzen als het hoofd van de mensheid, **dé mens**, degene die het voorbeeld verschaft van de volmaakte mens en ook handelde voor gehele mensheid. Christus schijnt hieraan de voorkeur gegeven te hebben boven de andere Messiaanse titels, omdat deze door de nederigheid ervan het minst geschikt was om de verwachting van een aardse Messias in koninklijke pracht aan te moedigen. ^{2^e}) maar één juichte niet, hij was toch zeker ‘de ‘morgenster iets zeer heiligs. Hij stond qua aanzien boven de andere engelen ‘Lucifer’, lichtdrager die verandert hierdoor in de vorst der duisternis.

Met al zijn macht en kennis in de geestelijke wereld, was de mens geen partij voor hem. De mens was geestelijk gezien nog een zuigeling de Heer was hun aan het opvoeden, leren, kennis vergaren net als later Jezus het bij zijn discipelen deed.

En die discipelen, toen ze al zoveel jaar bij Hem waren trapte er nog in; (Markus 8:33) Doch Hij keerde Zich om en, ziende naar zijn discipelen, bestrafte Hij Petrus en zeide: ‘Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen’. Noemt u dat moedwillig?, een dwaling is het eeuwen lang is het evangelie verduisterd, maar gelukkig is er geprofeteerd voor de mensen die God werkelijk willen leren kennen; Daniël 12:4 ‘Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen’.

En u beweerd dat de mens in de hof van Eden zelfstandig genoeg was om de satan zijn leugens te onderkennen? **Kom nou!**

² Psalm 82:1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering der goden, **Hij houdt gericht te midden der goden.** (*Niet te midden van mensen...*)

2 Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen? sela

3 Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige,

4 bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen hand.

5 Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond; alle grondvesten der aarde wankelen.

6 Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, **ja, allen zonen des Allerhoogsten;**

7 nochtans zult gij sterven als mensen, *als een der vorsten zult gij vallen.* (*denk hier eens over na*)

8 Sta op, o God, richt de aarde, want Gij bezit alle volken.

De Here god bestrafte Mannine niet, ook Adam niet, Hij wees ze wel op de gevolgen van het gehoor geven aan de leugens van de satan. Alleen de satan, *die werd bestraft en hoe, zijn kop wordt vermorzeld door het zaad van de vrouw...*

Daarmee werd de grondslag gelegd tot het behoud van alle volken, God straft alleen diegenen die Hem (en de mens,

Zijn oogappel) haten. God geeft de belofte eerst aan Mannine, later Eva geheten, moeder van alle levenden, dan ook aan Sara of Saraï (betekend prinses), God noemt haar daarna; 'Sarah' betekend, Mijn Vorstin en moeder van Koningen.

De vrouw van Abraham de zoon van de belofte, zo kwam de (geestelijk) vrucht van iemands lendenen, zijn nageslacht,

Abraham betekend; ' dat wat uit iets voortkomt, een resultaat namelijk; ' de vader van alle gelovigen '

Daarna kom je vanzelf uit bij Maria, moeder van de Koning der koningen! **onderzoek doen, de kennis zal vermeederen!**

Zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal open gedaan worden, pak je **BIJBEL** en doe kennis op! Leer wat liefde is van Hem.

Even een stukje commentaar, dan door op de rest van de verzen uit Job en je stelling (gedachten) over de mens.

HET MYSTERIE DER MORGENSTERREN

Door de prediking van het Koninkrijk de hemelen worden wij er ons van bewust, dat wij geestelijke wezens moeten worden. Om een voorbeeld te geven uit de natuur: het bestaan van de rups is de voorbereiding van haar leven als vlinder. Daar is haar levenspatroon op ingesteld. Tijdens ons omvormingsproces nemen wij in ons denken nu al onze plaats in als inwoner van het hemelse Jeruzalem. De apostel stelde de vraag: ' waartoe laat gij u vanwege u oude, godsdienstige inzichten, *nog geboden* opleggen, alsof gij in de wereld leeftet'? Wij zijn immers van 'boven'. Wie naar de innerlijke mens naar de wetten van de Geest leeft, zal zijn hemelse wandel ook op aarde openbaren. Zijn omgang met God en met Christus, zijn gemeenschap met de Heilige Geest, en zijn contact met de heilige engelen maken hem tot een vreemdeling en bijwoner op aarde die immers onder de heerschappij van de *overste dezer wereld staat*. De plaats waar de mens zich begint te ontwikkelen is aanvankelijk nog de aarde. Zijn wedergeboorte wijst echter op een metamorfose die in het hart van de mens aanvangt. Er zijn tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand heeft. Dit zijn de perioden waarin Hij de mens telkens verder naar diens bestemming als geestelijk wezen voert, en wel naar het beeld dat Hij van eeuwigheid van de mens voor Zich zag. God heeft deze mens boven alles lief en *bemint hem als Zichzelf*³, want hij is het schoonste en mooiste dat de schepper gemaakt heeft. De geestelijke mens is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van diens goddelijk wezen. Wij willen ons bezig houden met de wijze waarop God zijn schepselen in hemel en aarde tezamen voegt, zodat het stoffelijke en zichtbare volkomen is onderworpen aan de wetten van de geest.

³ Psalmen 127: 1 Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.

² Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet; Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.

³ Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning.

Hij, God, onze Heer, zegt het hier Zelf, **geen smarten naar je toe halen, als kind (zoon, erfgenaam) van Hem krijg je het in de slaap, net zoals een zuigeling.**

De dag van de engelen

Allereerst schiep God als onderdeel van zijn raadsplan met de mens, de engelen. Zij waren allen bestemd tot dienende geesten ten behoeve van hen die naar Gods beeld waren gemaakt en zich tot zijn gelijkenis zouden ontwikkelen. Daarom wordt gezegd, dat de mens boven de engelen verheven is: Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt (Ps.8:6). Op een ander niveau zou hij dan in de zichtbare wereld de aarde onderwerpen en heersen over de dieren. Zo zou dan de mensheid eenmaal een *koningschap vormen in hemel en op aarde*⁴. Bij de engelen missen wij een geleidelijke ontwikkeling of een groeiproses. Zij werden kant-en-klaar geschapen en van een metamorfose is bij hen geen sprake. Teneinde de onzienlijke wereld der engelen in haar bestaansvormen aan ons duidelijk te maken, vergelijkt de bijbel haar met de sterrenhemel.

In Genesis 1:14 staat in de Staten- en ook in de Transcriptievertaling dat de sterren 'tot tekenen zijn'. Zo waren de engelen in geestelijke zin eenmaal allen lichtdragers, Serafs, want zij waren geest en leven. Ook worden de engelen in groepen ingedeeld zoals de bij elkaar horende hemellichamen de sterrenbeelden vormen. De plaats der sterren aan het firmament wijst op de verheven positie der hemelbewoners. De bijbel gebruikt het woord

sterren ook voor engelen. Zo staat in Openbaring 6:13 dat de sterren des hemels op aarde vielen als onrijpe vijgen, die door een harde wind werden geschud. Dit wijst op een grote beroering in de geestenwereld. In Openbaring 9:1 wordt meegedeeld, dat een ster uit de hemel valt om de put van de afgrond te openen. Ook hier hebben we met een engel te doen.

De allereerste en voornaamste engelen werden morgensterren genoemd. In de natuurlijke wereld is de morgenster een planeet die zeer veel licht uitstraalt juist voor zonsopgang. Zij werd naar de Romeinse godin der liefde, Venus genoemd.

Een oude naam voor Venus is Lucifer, de Latijnse vertaling van het Griekse woord '*phosphores*' wat lichtbrenger betekent

(zie 2 Petr.1:19). Wanneer in de vroege ochtend de duisternis nog dicht is, weerkaatst de morgenster het licht van de opkomende zon. Zij geeft dan het eerste schijnsel van de nieuwe dag. Als beeld kondigden de morgensterren - de eerst geschapenen der engelen - een nieuw tijdperk of een nieuwe dag aan. God die geest is, was voortaan niet meer alleen, maar omringd door geesten. Toen Lucifer, de eerste en verhevenste van alle morgensterren of aartsengelen, geschapen werd, was hij een 'beschuttende cherub', een bewaker en drager van de troon van God, een representant van diens heerlijkheid in de hemelse Hof van Eden. Hij was volmaakt van gestalte, vol van wijsheid en volkomen schoon. Hij was de verantwoordelijke leider der hemelingen (Ezechiël 28:11-19). Hij was echter onbekend met het eeuwige raadsbesluit van God, dat de schepping der engelen slechts het voorspel van een nog heerlijker creatie was, namelijk van die der mensheid.

(Ezechiël 28:11-19) Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:

:12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!

(Lees ook; Ezechiël 27:3) en zeg tot Tyrus, dat gelegen is aan de toegangen tot de zee, dat als de koopstad der volken op vele kustlanden handel drijft: zo zegt de Here HERE: Tyrus, gij dacht: volmaakt schoon ben ik. en zeg tot Tyrus, dat gelegen is aan de toegangen tot de zee, dat als de koopstad der volken

⁴ Opb. 5:10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. (Wat een belofte!)

op vele kustlanden handel drijft: zo zegt de Here HERE: Tyrus, gij dacht: volmaakt schoon ben ik. Weet je wel wat de zee is? en de toegang?

:13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid.

:14 Gij waart een gezalfde, *overdekkende* cherub; en Ik had u also gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. (Serafs). (Maar nu een demon; aganak'teo, *overdekkende veel verdriet veroorzaken*),

:15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er *ongerechtigheid*⁵ in u gevonden is.

:16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!

:17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.

:18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.

:19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.

Uw stelling wordt gelogenstraft het staat niet in de bijbel. U zegt; de mens heeft *moedwillig* gekozen dwars tegen Gods waarschuwing in om niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. **Zie uitleg op pag. 2** (Jesaja 14:10)

Dit is niet waar de mens heeft niet moedwillig gezondigd ze is er door de satan ingeluisd! Leugens, leugens, en nog eens leugens, Jezus noemt hem dan ook de vader der leugens. De mens was in Eden geplaatst om van God zelf te leren, om een geestelijk mens te worden, Hij zelf gaf ze les in de avondkoelte.

Genesis 2:19 En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. Genesis 2:20 En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. Genesis 2:21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees.

Genesis 2:22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en *Hij* bracht haar tot de mens. Genesis 2:23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal 'mannin' heten, omdat zij uit de man

⁵ Commentaar Stv: Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem; Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, die aan het geld de waarde geeft, die het opperste gezag hebt in den gansen groten handel (of: zuivere zegelring, afdruksel der volkomenheid, waaraan alle trekken, die het moet voorstellen scherp en goed zijn uitgedrukt) gij zijt vol van wijsheid en a) volmaakt in schoonheid, als ene nieuwe verschijning van hetgeen de eerste mens na zijne schepping vóór de val was. Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Genesis 1:31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. God heeft Zich toch niet vergist, niet in de geestelijke en in de natuurlijke wereld, Hij zag dat het zéér goed was.

genomen is. Genesis 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Genesis 2:25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. ***Dit is en beeld, niet schamen voor elkaar, betekend dat God Zich ook niet voor de mens schaamt, dit hoort wederzijds te zijn! Hoe kan je nu voor iemand schamen of angst te hebben voor Hem die je liefheeft!***

2^e deel van je stelling; want satan heeft geen enkele macht dan de geestelijke macht die God hem gelaten heeft.

Hier kom je er makkelijk van af denk je, God heeft hem niets van z`n macht afgenomen, Hij vernietigd niets van Zijn schepping, uit het koninkrijk er hemelen, daar is hij uit geworpen, hij wil alles van Gods schepping vernietigen en hij heeft ongelofelijk veel kracht om dit uit te voeren, voor de rest is het nog een enorme tegenstander.

Maar zijn tijd komt het oordeel is al begonnen, voor hem Johannes 12:31 ‘ Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden ‘.

Johannes 16:11 ‘ En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is ‘.

Lucas 10:15 ‘ En gij, Kafarnaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen ‘. (Hades)

Niet luisteren naar de Heer toen de tijd er was, het zal hun erger vergaan..., en in deze tijd?, wie leest zelf z`n bijbel nog?

Doe maar als Job, hij is er groot mee geworden, God zei tegen hem; bid maar voor je vrome vrienden.⁶

:16 ‘ Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft ‘. :17 ‘ En de tweeën zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan **ons in uw naam** ‘. :18 ‘ En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen ‘. (Welke hemel?)

:19 ‘ Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en scorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen ‘.⁷

:20 ‘ Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen ‘. Waarom de naam optekenen?, wat betekend dit, is dat nodig, in welke hemel? Ben benieuwd.

Lees je bijbel, maar dan goed;

De dag van de mens

Na de schepping van de hemel volgde die van de aarde. De dageraad van de mens brak aan. Bij de voorbereidingen van de Schepper om de mens een goede woonplaats te verschaffen,

⁶ 4 ‘Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht’

5 Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.

6 Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.

7 Nadat de HERE deze woorden tot Job gesproken had, sprak de HERE tot de Temaniet Elifaz: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van Mij gesproken zoals mijn knecht Job.

8 Welnu, neemt zeven stieren en zeven rammen en gaat naar mijn knecht Job en brengt ze voor u tot een brandoffer, en mijn knecht Job moge voor u bidden, want slechts hem zal Ik ter wille zijn, zodat Ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van Mij gesproken hebt zoals mijn knecht Job.

9 Toen gingen de Temaniet Elifaz, de Suchiet Bildad en de Naamatiet Sofar heen en deden zoals de HERE tot hen gesproken had. En de HERE was Job ter wille.

⁷ Jezus, deelt hier macht uit, aan mensen, **ze zijn toen boven de engelen gesteld!**

'juichten de morgensterren tezamen en jubelden de zonen Gods' (Job 38:7). (zie uitleg pag. 1)
De uitdrukking 'zonen Gods' wijst erop dat God 'de Vader der geesten is' (Hebr.12:9).
Alle engelen bewonderden dus dit begin van de realisering der gedachten en plannen van God in diens schepping. Met hun stand doorzagen zij zijn eeuwige kracht en goddelijkheid (Rom.1:20).

Alles was voor hen heerlijk, totdat openbaar werd wat de nieuwe dag tevoorschijn zou brengen, namelijk de geestelijke mens. Er staat: 'Voorts plantte de Here God een hof van Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had' NB vert. ' Dan plant de ENE, God, een hof in Eden, liefland, in het oosten; en zet dáárin de roodbloedige mens die hij geformeerd heeft '. (Genesis.2:8). Hij bracht toen Adam in deze tuin, die een beeld was van de hemelse hof van Eden of van het Koninkrijk Gods. Door het eten van de vruchten van de boom des levens en door de inspiratie van zijn Schepper zou de mens in het paradijs tot hemelburger worden opgevoed. Dit wekte de afgunst van Lucifer op. Het bleek hem dat op aarde een *komende Morgenster* was verschenen, waarvan het licht eenmaal dat van alle engelen zou overtreffen.

De mens was niet alleen bestemd om als aardbewoner te fungeren, maar zou bovendien ook een koninklijke plaats in de hemel gaan innemen. Ook hij zou - na een ontwikkelingsproces - volmaakt zijn van gedachten, vol van wijsheid en zeer schoon. Ook hij was 'overdekt met allerhande edelgesteente', dus met enorme geestelijke begaafdheden toegerust, die zelfs heerlijker zouden zijn dan die van de aartsengelen. De mens zou 'op de heilige berg der goden' de hoogste plaats gaan innemen, want God zou eenmaal zijn '**alles in allen**'. Daar wilde God Zijn woning hebben, Zijn ' tempel '. (Jacobus 4:5)

' Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid '? Deze ontwikkeling wilde Lucifer verhinderen en daarmee verzette hij zich nadrukkelijk tegen de eeuwige raad en wil van God. Hij keerde zich tegen de mens en een vreselijk intermezzo brak aan.

Hij wist de mens te verleiden en tot zonde te brengen, die een scheiding teweegbracht tussen God en de mens. Hij werd toen 'de goddeloze, die in verbolgenheid zonder ophouden natiën sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging' (Jesaja 14:6). Lucifer verloor zijn licht en zijn wijsheid⁸ en werd tot duisternis en dwaasheid. Met zijn afgevalen engelen trachtte hij voortaan alles wat tot het domein van de mens behoort, te vernielen en te verwoesten, opdat de ganse mensheid 'onnut' zou worden voor haar uitzonderlijke hoge functie in de hemelse gewesten. Toen liet God verder 'alle volken op hun eigen wegen gaan'. Waarom die volken losgelaten? En Paulus stond op, wenkte met zijn hand en zeide: Mannen van Israël en vereerders van God, luistert. Navolgers van Jezus die naar het hart besneden waren, zei luisterden. (Hand.13:16).

De dag van de zoon des mensen

God laat evenwel zijn plan met de mens niet los. De aarde gaat nooit onder maar wordt hersteld met de zuchtende schepping die erop vertoeft. God beloofde weer een nieuwe dag, een dag des Heren in de volheid des tijds. Er verscheen weer een morgenster op aarde. De goddeloze ziener Bileam, wiens ogen voor de geestelijke wereld geopend waren, had deze dag

⁸ Andere vertaling zegt voor wijsheid; Hoogmoed, dat de éérste graad van krankzinnigheid, denk aan Nebukadnezar.

gezien. Hij profeteerde dat er een (morgen)ster zou opgaan in Jakob (Num.24:17). Bij de geboorte van Izaäk zag ook Abraham van verre 'de dag van Christus, zijn Zaad, en verblijdde zich (Joh.8:56). Bij de aanvang van de nieuwe bedeling werd de gehele onzienlijke wereld actief. De rechtvaardige Zacharias zong door de Heilige Geest gedreven in zijn lofzang: 'Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, een ster in Jakob op doet gaan'. In de velden van Efratha jubelden en juichten als 'een grote hemelse legermacht' de morgensterren en de zonen Gods opnieuw. Zij verwelkomden de opkomende Morgenster. Boze engelen namen deze manifestatie waar en onderscheidden het vleesgeworden Woord Gods in de kribbe van Bethlehem. Zij kwamen in het geweer en inspireerden de magiërs uit het Oosten aangaande de ster, die uit Jakob was verrezen. Deze 'wijzen' wisten immers niet door wie ze bij hun astrologische praktijken werden geleid. Met hun verhaal wekten zij de jaloersheid van Helrodes op, welke overeenkwam met die van Lucifer zelf. Het gevolg van de komst van deze goedwillende maar blinde astrologen te Jeruzalem was de kindermoord te Bethlehem. Op aarde werd onze Heer omringd en beschermd door een kleine groep rechtvaardigen en in de onzienlijke wereld werd Hij geheiligd door zijn hemelse Vader en gediend door de heilige engelen. Na zijn doop in de Heilige Geest ging Hij als geestelijk mens de hemelse gewesten binnen om daar de strijd aan te binden met de tegenstander teneinde de werken des duivels te verbreken. In openbaring 22:16 betuigt Jezus dat Hij de wortel en het geslacht van David is, de blinkende Morgenster. Wanneer Hij zegt: 'Ik ben het geslacht van David' of diens nakomeling, komt dit overeen met wat in Galaten 3:16 staat, dat Hij ook het geestelijk zaad van Abraham is en daarom erfgenaam van alle beloften. De troon van David was verbonden met de troon van God (1 Kron.29:23). God was koning over Israël, en niet Saul maar David bezette de troon van Israël in de naam des Heren. Het koningschap van Saul wortelde niet in de eeuwigheid, maar wel dat van David (2 Sam.7:13,16). De onzichtbare wortel van het koningschap van David, waaraan deze zijn recht en kracht ontleende, was het koningschap van God. Daar Christus als gedachte en Woord Gods van eeuwigheid in de Vader verborgen was, bezette Hij deze troon in de onzienlijke wereld. Als zoon van David is Hij nu koning over het Israël Gods, de gemeente. Hij noemt Zichzelf de blinkende Morgenster, omdat zijn komst een nieuw tijdperk aankondigde, want Hij beweegt Zich nu als volmaakt geestelijk mens door de hemelse gewesten. Hij kreeg de naam boven alle naam en 'Hem moeten alle engelen Gods huldigen' (Hebr.1:6). De uitdrukking 'blinkende' Morgenster wijst erop dat Hij boven alle morgensterren verheven is. Wij zien Hem daarom met eer en heerlijkheid gekroond.

De dag van de zonen Gods

Ook wij bevinden ons in de dageraad van een nieuwe dag. Geeft daarom acht op het profetische woord als op een lamp, die nu nog schijnt in een duistere nacht, 'totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten' (2 Petr.1:19). Dit wijst op een innerlijke ervaring, wanneer de gelovigen in de eindtijd bewust hun plaats innemen in de hemel. De Geest Gods getuigt met kracht: 'De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij' (Rom. 13:12). Daarom schenkt de Heer ons de genade dat wij de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen en die van de morgensterren mogen ontsluiten. Wij ontvangen gedachten hierover, die eeuwenoude bedekkingen wegnemen. Wij ontwikkelen - ons aan de waarheid en gerechtigheid vasthoudende - tot morgensterren die hun plaats boven innemen. Daar zullen wij schitteren als sterren voor eeuwig en altoos, wanneer wij velen tot gerechtigheid zullen

hebben gebracht (Dan.12:3). We hebben een weg gezien die was afgesloten en nu weer wordt geopend. De belofte luidt voor ons op wie de late regen gevallen is: 'Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart,... hem zal Ik de morgenster geven'⁹ (Openb.2:27,28). Laten wij er dan goed van doordrongen zijn, dat morgensterren en zonen Gods alleen in de hemelse gewesten functioneren. In Jesaja 14:12 staat dat Lucifer, de morgenster van de eerste schepping, uit de hemel zal vallen. Hoe gebeurt dit? Wanneer de morgensterren uit de mensen onder leiding van de blinkende Morgenster hun plaats in de geestelijke wereld hebben ingenomen. De oude morgenster wordt dan verdreven door de rijzende morgensterren van de eindtijd, want hun *namen* zijn opgetekend in de hemel. Jezus, spreekt ook tot ons: 'Ik zag de satan uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand, en niets zal u enig kwaad doen' (Luc. 10:18-20).

(Jesaja) 14:1 ' Want de HERE zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob. (weet u wat hun eigen bodem is? Is dat het stukje grond aan de middellandse zee kust?, nee hé, wat moeten dan de zonen van Jafeth is " geopend" dan doen in de tenten van Sem?, is ' Naam '. Verbind het maar met een naam in de hemel.

:2) En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis Israëls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des HEREN, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers. Wat is de grond des Heren?, de Hof van Eden. Wie zijn de drijvers dacht u?¹⁰ waarom is je rug als een weg een straat voor wie er over wilden gaan? Moedwillig?, en God maar zijn belofte doen.

:3 En het zal geschieden ten dage, wanneer de HERE u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten,

:4 dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking! (Naam, wie wilde inklimmen in de hemel via de mens)?

:5 De HERE heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers, (goddelozen zijn boze geesten mensen terg!)

:6 die in verbolgenheid zonder ophouden natiën sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging.

:7 De gehele aarde heeft rust, is stil; men breekt uit in gejubel; (Hij die het **Woord bewaard** daar geld voor; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven. Bewaren doe je in je hart, doet God ook)

:8 zelfs de cypressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon: Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen. De zonen Gods herstellen de schepping van hun Heer, wat de satan vernield heeft.

⁹ Openb. 2:26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; **(weer de mens op de eerste plaats)**

:27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,

:28 en Ik zal hem de morgenster geven. (werken doen, macht geven, hen hoeden, heidenen zijn boze geesten, die verbrijzelen, de mens!

¹⁰ Jesaja 51:23 En Ik geef die in de hand van hen die u verdrukken, die tot u zeiden: Werp u neer, opdat wij over u heengaan; en gij maaktet uw rug als de aarde en als een straat voor wie daarover gingen.

:9 Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan.

Zal er druk zijn met die schimmen en bokken, beëlzebub, abandon, nero, afkorting van nebukadnezar de god van het vuur,

vandaar de vurige oven, alles in de Hades het dodenrijk vol met afgoden, de afrekening

10 Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden;

11 uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking.

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! Door de kracht van de zonen Gods, *het zaad van EVA*, “Ik heb u macht gegeven “ daarom is hij gevallen.

13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;

In de samenkomst zitten ze niet op hem te wachten, en een troon komt geen engel toe, die is voor een ander en dan het noorden, weet u waar dat in de hemel is?

(Openb. 2:25) Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. Anders geldt: ‘Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. (Mattheüs 13:12)

Hou het Woord vast en niets anders dan het Woord, anders wordt je *alles* ontnomen, ook wat je denkt te bezitten.

(Genesis 11:4) namen: denk aan Babel Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, :6 en de HERE zeide: Zie, het is een volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.

Waar kom je dat nog meer tegen in de bijbel en waarom, als je dat weet ga je ook iets snappen van Gods onuitsprekelijke liefde voor de mens!

Jezus, zou zeggen; ‘ één van geest ‘ dan zijn alle dingen mogelijk.

Wat betreft de losprijs aan satan, heb ik wel het idee dat je erg nieuwsgierig bent geworden, dit omdat ik naar mijn idee hier niet over gemailt hebt, maar wel destijds met jou over dit onderwerp gesproken. Maar jij blijft het aanhalen, dus vooruit;

Het is een stukje uit het tijdschrift kvo van 1 jan 1983 :

DE LOSPRIJS

Voor God gekocht

Meer dan tien jaar geleden schreef ik de artikelenserie 'De geestelijke wereld in gelijkenissen', die later als boek werd uitgegeven. In mijn uitleg van de gelijkenis over de schat in de akker ging ik in op de losprijs, die Jezus betaald heeft, teneinde ons los te kopen uit de macht en het bezit van satan. Onze Heer kon het Koninkrijk Gods dat in de schepping lag verborgen, niet te voorschijn brengen, indien de wereld niet zijn eigendom was. Dit Koninkrijk verzekert de zuchtende schepping rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest (Rom.14:17). Jezus moest de akker kopen van de overste der wereld die er heerschappij over voerde. In de onzienlijke wereld zijn vaste wetten en het gaat er bij God rechtvaardig aan toe. Zijn rechtvaardigheid eiste dat er niets zou toegeëigend worden, wat niet wettig opnieuw in zijn bezit was gekomen. Er moest een *transactie* plaatsvinden, er moest gekocht en betaald worden.

Op aarde bezat onze Heer geen schatten, want Hij sprak: 'De vossen hebben hollen en de vogelen des hemels nesten maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen'. In de onzienlijke wereld was Hij evenwel rijk. Hij was niet alleen een gaaf vlekkeloos Lam, maar was ook de enige die aan het doel van God beantwoordde. Alles wat Hij bezat, was dit kostbare leven, de parel van grote waarde, en Hij bood dit aan als losprijs voor de wereld.

Voordat de tijd van Jezus' lijden en sterven aangebroken was, stelde Hij Zich voor de Vader en ten aanhore van zijn discipelen zei Hij: 'De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden'. Onmiddellijk erop vervolgde Jezus, dat de graankorrel in de aarde zou vallen en sterven, om veel vrucht voort te brengen. Hij wilde immers zijn kostbaar leven overgeven aan de Vader om te dienen als schuldoffer voor de ganse wereld. Anders zou Hij alleen moeten blijven als waar geestelijk mens. Door zijn sterven zou Hij velen tot gerechtigheid brengen. Wie van de gekochten Hem zou willen dienen, zou dan daar komen waar ook zijn meester was en de Vader zou zo'n volgeling eren. Jezus wist dat dit een moeilijke ure zou worden, maar zijn overgave was absoluut, want Hij zei: 'Vader, verheerlijk uw naam'. Toen klonk de stem van de hemelse Vader: 'Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem nogmaals verheerlijken'. Jezus concludeerde toen: 'Nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden', dus overwonnen (Joh.12:23-31). Hieruit blijkt dat in dit gebeuren de duivel ten nauwste was betrokken. Van toen af aan wist Jezus 'dat de Vader Hem alles in handen had gegeven', dit wil zeggen dat Hij de plaats en de functie had ontvangen, die God bij de schepping aan de volmaakte mens had toegedacht. In een beeld toonde Jezus nog aan zijn discipelen dat Hij zijn leven ging uitstorten als dienstknecht voor allen. Hij begon hen de voeten te wassen. Daarna stelde Hij de vraag of zij de bedoeling ervan hadden verstaan (Joh.13:1-13). Jezus stond gereed om zijn leven in te zetten voor zijn vrienden en Hij had de gehele wereld lief!

Nu is het zo dat bij de gelijkenis van de schat in de akker evenals bij de meeste gelijkenissen, geen uitleg staat. Bij de verklaring ervan moet men dus te rade gaan bij andere schriftgedeelten en bij de kennis die men heeft van Het Koninkrijk der hemelen, want daar gaan de

gelijkenissen in Mattheüs 13 over. Men moet dus geen verklaring zoeken in de natuurlijke wereld. De hoofdgedachte is dat de akker gekocht wordt om de schat te verkrijgen. Is het daarom vreemd dat ik hier de uitspraak van Jezus overnam: de akker is de wereld. Zij werd gekocht met zijn leven, teneinde de rijkdommen van het Koninkrijk Gods ons te doen toekomen. Deze verklaring wordt ondersteund door het nieuwe gezang van de vertegenwoordigers van de gemeente in de hemel. Zij belijden: 'Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie' (Openb.5:9). Ik mag dus lezen: Jezus heeft ons voor God gekocht. Wanneer ik een fiets voor mijn kind koop, betaal ik de prijs ervan aan de winkelier aan wie de fiets toebehoort. De fiets geef ik dan aan mijn kind. Wanneer Jezus de wereld of de mensheid ten behoeve van de Vader koopt, betaalt Hij de prijs ervan niet aan zijn Vader, maar aan de overste dezer wereld, die de mensheid in zijn bezit had gekregen. Na de prijs betaald te hebben is dan de Vader de rechtmatige eigenaar van de wereld en alles wat hierbij behoort.

Door zijn zonde had Adam zich in dienst gesteld van de boze en hij verloor toen zijn koningschap over de aarde. Daarom kon de satan tot Jezus zeggen: al de macht en de heerlijkheid van de koninkrijken dezer wereld zijn mij overgegeven (Luc.4:6). In Romeinen 8:20 lees ik: 'De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem (Adam) die haar daaraan onderworpen heeft'. De Statenvertaling heeft 'om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft'.

Losprijs duidt op transactie

De aarde is onder de heerschappij van de boze gekomen. Wij worden allen in bezet gebied geboren, want Adam bleef geen heer en meester die de hof bewaakte, maar werd een collaborateur of een medewerker van de vijand. Hij haalde de bezetter binnen en deze ontleent dus zijn rechten aan de overtreding van de eerste mens. Ieder mens bevindt zich dus op het domein van de overste dezer wereld. Wanneer hij bij het opgroeien begint te zondigen, wordt hij bovendien nog een slaaf van de zonde, dus het eigendom van de boze. Hij is dan een deel van diens bezit. Wij weten dat alle mensen door verleiding of onder pressie van de boze gezondigd hebben en daarom moeten ook alle mensen worden vrijgekocht uit het bezit van de satan. Jezus zegt uitdrukkelijk: 'Een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde' (Joh.8:34). De boze is dus de eigenaar van iedere zondaar. Daarom moet de mens worden vrijgekocht. Er moet een losprijs voor de slaaf worden betaald aan zijn bezitter.

Ook gaat de duivel op zijn terrein rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden, dus tot zijn eigendom kan maken (2 Petr.5:8). In de geschiedenis van Job lees ik, dat de satan voor God verschijnt. Deze vroeg hem: 'Vanwaar komt gij?' Het antwoord was: 'Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb' (Job 1:7). Zo is het Koninkrijk der hemelen ook gelijk aan een koopman, die schone parelen zoekt, dus gelijk aan de vijand die op zijn kruistocht mensen zoekt. Dit is dus de gang van zaken in het Koninkrijk der hemelen, waartoe ook de innerlijke mens behoort. Vroeg of laat krijgt de duivel alle mensen onder zijn beslag. Voor Gods Koninkrijk worden zij dan 'onnut' (Rom.3:12).

Jezus heeft de mensheid gekocht om haar aan de oorspronkelijke bezitter terug te geven,

namelijk aan God. Bij kopen en verkopen gaat meestal een onderhandeling vooraf, denk bijvoorbeeld aan Abraham, die de spelonk van Machpela kocht van Zofar de Hethiet (Gen.23). Toen de wereld voor God gekocht was met het bloed of het leven van zijn Zoon, stelde de Vader deze Zoon als zijn zaakwaarnemer aan. Hij werd de tweede of laatste Adam. Deze geestelijke mens werd koning in hemel en op aarde. Hij kreeg er alle macht. De mens wordt dus eerst gekocht en daarna vrijgemaakt. Wanneer iemand diep in de schuld zit, moet hij eerst iemand vinden die zijn schuld betaalt en dan kan hij pas een nieuw leven beginnen. Jezus verlost en herstelt de vrijgekochte mens door zijn Geest uit de hand van al zijn vijanden, opdat hij Hem kan dienen al de dagen van zijn leven (Luc.1 :74,75).

Op de vraag waarom God bij alle leed en ellende die de satan bewerkt, niet ingrijpt, is het antwoord dat God zijn Koningschap opnieuw overgedragen heeft aan de mens, de nieuwe Adam. Deze zoekt nu medewerkers, die opgevoed worden tot zonen Gods. Zij zullen de zuchtende schepping bevrijden. (Rom.8:19).

Paulus schreef aan mensen die eertijds diep in de zonden hadden geleefd: 'Gij zijt gekocht en betaald' (1 Cor.6:20). Spelender wijze gebruikte ik voor deze onderhandeling van God met de boze, het woord transactie, dat is een wederzijdse overeenkomst, waarbij een uitwisseling van zaken of rechten plaatsvindt (van Dale). Waar in de gelijkenis sprake is van een koopman, is dit woord op zijn plaats. Paulus gebruikte het woord 'losprijs', een uitdrukking die ontleend is aan de slavenhandel Hij schreef: 'de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen' (1 Tim.2:6). Jezus zelf sprak: 'De Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs'. De *los-prijs* heeft Jezus natuurlijk niet betaald om de mens *los* te kopen van God, maar juist om hem bij God te brengen.

Werd Jezus slaaf van de boze

In Mattheüs 10:28 zegt de Heer: 'Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel'. Nu is God niet de verderver maar de duivel. Deze had de macht over de dood, maar Jezus heeft hem onttroond, opdat Hij allen zou bevrijden die tot slavernij waren gedoemd (Hebr.2:14,15). Het gaat hier dus over een bevrijdingsproces van de kinderen Gods. Zij hebben déél aan de opstanding (Openb.20:6). Dit proces begint bij de wedergeboorte en eindigt bij de opstanding van de doden. Bovendien werd in dit verband ook nog door de Heer gezegd, dat de discipel niet boven zijn meester staat of een slaaf boven zijn heer (Matth. 10:24,25). Wat de Heer zijn discipelen voorhield, gold in de eerste plaats Hemzelf. In de hof van Gethsémane kwam er over Jezus een grote vrees, niet om wat de mensen Hem zouden aandoen, maar Hij wist Zich van God verlaten en belaagd door de demonenlegers, die ook zijn ziel wilden doden en verderven. Het was de ure der duisternis. Op het kruis werd Hij omringd door stieren en buffels van Basan. Hij zag hoe een verscheurende en brullende leeuw op Hem aanstormde. Talrijke honden omringden Hem (Ps.22:13-17). Al deze dieren waren het beeld van boze geesten. Jezus was toen de losprijs die door de Vader werd betaald om de mensheid vrij te kopen; daarom stormde de machten op Hem aan om ook zijn innerlijke mens tot hun prooi te maken. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat

Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft' (Joh.3:16). Het grote reddingsplan ging van God uit. Hij stelde de boze voor om zijn gave en heilige Zoon in te ruilen voor een beschadigde mensheid die met schuld was beladen. Hij sprak tot de satan evenals Hij dit eenmaal bij het lijden van de rechtvaardige Job gezegd had: 'Zie, Hij zij in uw macht' (Job 2:6). Als bezitter kon immers de boze van de wereld zeggen: 'Ik geef haar wie ik wil' (Luc.4:6) God geloofde dat de mens zo goed was geschapen, dat te allen tijd herstel mogelijk was. Daarom kocht Hij de geschonden wereld terug. De duivel geloofde niet in het herstel van de mens en daarom was deze transactie tegelijkertijd een geloofsstrijd tussen God en de duivel. Jezus bezat het geloof van God, want 'om de vreugde, welke vóór Hem lag, heeft Hij het kruis op zich genomen' (Hebr.12:2). In zijn blijdschap erover kocht Hij de akker.

Jezus was tijdens de ure der duisternis aan de boze overgeleverd en deze trachtte Hem naar lichaam en ziel te doden. Petrus schreef dat Jezus 'onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht' en 'dat Hij werd gedood naar het vlees' (1 Petr.2:24 en 3:18). Zijn ziel bleef evenwel ongeschonden. De duivel kreeg geen greep op zijn innerlijke mens. Hij trachtte Jezus ongehoorzaam te maken aan de wil van de Vader, toen de door Hem geïnspireerde voorbijgangers spottend zeiden: 'Red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt; en komaf van het kruis Matth.27:40). Jezus was dus wel in de macht van de vijand, maar deze kon Hem niet doen zondigen. Daarom werd Jezus in zijn bitter lijden geen slaaf, want alleen wie de zonde doet, is een slaaf van de boze! Zelfs op het kruis heeft onze Heer geen zonde gekend of gedaan en was er geen bedrog in zijn mond!

Toen Jezus stierf en zijn lichaam in het graf gelegd werd, kon Hij naar zijn innerlijke mens als overwinnaar in het dodenrijk neerdalen. Bij zijn sterven riep Hij uit: 'Het is volbracht!' Zijn taak als Lam van God was toen ten einde en de geest van Jezus, die zijn lichaam verliet, werd weer opnieuw verbonden met de Heilige Geest, die Hem verlaten had. Hij werd 'levend gemaakt naar de geest' (1 Petr.3:18), Zijn geest kwam in Gods handen, die het beeld vormen van de Heilige Geest. Jezus kwam niet als slaaf uit het dodenrijk, maar als de grote overwinnaar. Hij was wel overgeleverd aan de machten der duisternis, maar Hij was nimmer hun slaaf.

Heeft Jezus zijn offer aan God gebracht?

Staat er dan niet in Hebreeën 9:14, dat Christus 'Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft'? Uit het verband blijkt dat Christus als hogepriester met zijn eigen bloed het heiligdom inging (vers 12). Toen Hij voor God verscheen, had Hij zijn offer al gebracht! Zo slachtte de aardse hogepriester het offer niet in het heilige der heiligen, maar het werd in de binnenste voorhof geslacht. Jezus bracht dus zijn 'volbracht' offer tot de Vader. Het hier gebruikte werkwoord betekent toedragen, brengen naar of aan. (Volgens de Sprachliche Schlüssel: darbringen). Jezus ging het hemelse heiligdom binnen om te laten zien, dat de geroepen heiligen de belofte der eeuwige erfenis in ontvangst konden nemen. Zij hadden er recht op (vers 15). Jezus maakte in de hemel melding van de dood van de erflater. Toen kon het testament in werking treden. Er staat in vers 16: 'Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater *melding* gemaakt worden'. Het Lam stond na zijn overwinning voor God als geslacht en toen kon de boekrol, het herstelplan van God, worden

geopend! (Openb.5:5-7).

Aan het kruis was Jezus tot een vervloeking geworden, dit wil zeggen dat Hij daar 'ver verwijderd was van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte' (2 Thess.1:9). Aan het kruis was Hij ook als tweede Adam 'in ballingschap'. Nadat Hij de losprijs betaald had ,riep Hij uit: 'Het is volbracht!' Als overwinnaar ging Hij toen het dodenrijk in en stond ten derde dage op uit de doden en daarna voer Hij ten hemel. Toen ging Hij als hogepriester het hemelse heiligdom binnen met zijn eigen bloed.

God voorzag Zichzelf van een lam ten brandoffer (Gen.22:8). De boze aanvaardde dit offer, omdat hij niet geloofde dat God al die verbrande stenen tot leven zou kunnen wekken (Neh.4:2). Hij wisselde vele vuile centen in tegen de waardevolle gouden munt, vele minderwaardige parels tegen de parel van grote waarde.

In 2 Corinthiërs 5:19 staat dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Van Gods zijde is er alleen genade. Hij kocht de vijandige wereld vrij door het bloed van zijn Zoon en zo verzoende Hij haar met Zichzelf. God vroeg geen offer maar bracht het offer! Ja, Hij rekende de overtredingen zelfs niet toe. Daarom moeten wij ook de zonde niemand toerekenen, want ons is het woord der verzoening ook toevertrouwd. Het woord verzoening ziet hier op het herstel van de verstoorde verhouding. Van Gods zijde werd geen offer gevraagd, want Hij vergaf de schuld en rekende de mens niets toe. Deze was voor Hem niet-toerekeningsvatbaar zoals dit bij een kind ook het geval is. Dit leeft immers in de tijd der onwetendheid, zoals zovelen die het evangelie van Jezus Christus nooit gehoord hebben. Paulus sprak tot de Atheners: 'God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen', dat is: tot God moeten terugkeren (Hand.17:30). Jezus bad voor zijn moordenaars: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen' (Luc.23:34). Stefanus 'riep met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe!' (Hand.7:60). Paulus schreef: 'Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn *onwetendheid*, uit ongeloof gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest' (1 Tim.1:13,14). God vraagt geen bloed, want Hij is enkel goed. De bloedige offers die in het oude verbond gebracht werden, en aan het vuur ten prooi vielen, waren alle schaduwen of beelden van het offer van Christus.

In Hebr.10:20 staat, dat wij 'volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg'. Deze weg heet de heilige weg en geen onreine zal erop wandelen (Jes.35:8). Wanneer wij met het rijk der duisternis verbonden zijn, kunnen wij niet ingaan, want 'hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil?' (Hebr.2:13). Op deze weg kunnen wij het ons niet permitteren te zondigen, 'want wie de naam des Heren aanroept, breke met de ongerechtigheid' (2 Tim.2:19). Wie willens en wetens zondigt, heeft de duisternis liever dan het licht, en wie deel heeft gehad aan de Heilige Geest en aan zijn gaven, en het goede woord Gods en de krachten der toekomstige eeuw heeft gesmaakt, en tot afval komt, dus de heilige weg verlaat, zondigt niet meer in onwetendheid. Zo'n persoon kruisigt of verwerpt wat dit betreft opnieuw de Zoon van God (Hebr.6:4-6). De weg der verlossing is alleen voor hen, die honger en dorst naar de

gerechtigheid.

Wat leerden de eerste christenen?

De transactieer werd meer dan duizend jaar door het oorspronkelijke christendom aangehangen. Pas toen het grote verval intrad, kreeg men de zogenaamde genoegdoening-leer. In zijn 'Systematic Theology' schrijft de gereformeerde theoloog dr. Louis Berkhof over de 'losprijs-aan-satan-leer': 'Deze is gebaseerd op het eenvoudige begrip, dat de dood van Christus een losprijs aan de satan inhield, teneinde de claim weg te nemen die hij op de mens had. Origenes was de voornaamste verdediger van deze theorie. Hij leerde dat de satan bedrogen uitkwam, omdat hij niet in de tegenwoordigheid van de heilige Christus kon vertoeven en niet in staat was zijn greep op Hem te bestendigen. Deze theorie vond bijval bij vele kerkvaders, hoewel deze niet altijd (evenals wij) dezelfde bewoordingen gebruikten. Deze leer bleek zo ingeburgerd te zijn, dat ze tot in de dagen van Anselmus werd verkondigd. Daarna werd ze ongepast gevonden en verdween langzamerhand, omdat ze geen steun vond bij de intellectuelen.

Mackintosh noemt deze leer de populaire theorie van de vroege kerk'.

Ik was blij te lezen dat mijn uiteenzettingen over de verzoening overeenkwamen met de gedachtengang van de eerste christenen. De Christelijke Encyclopedie schrijft onder het trefwoord 'genoegdoening': 'of kunnen we zinvol de vraag stellen, aan wie Christus betaald heeft: aan de duivel (zo heeft de oudste christenheid vooral gemeend) of aan God (Augustinus, Anselmus van Canterbury en de gereformeerde theologen)?'

In dezelfde encyclopedie las ik onder Anselmus van Canterbury (1033-1109): 'Hij leerde dat de zonde een aanranding is van de ere Gods, dus een ware majesteitsschennis, welke noodwendig straf vordert en wel de dood van de ganse mensheid óf genoegdoening. Wanneer deze genoegdoening aangebracht werd, moest ze volkomen zijn en dus een oneindige waardij bezitten. Omdat God een volmaakte genoegdoening eiste en de mensheid die niet geven kon, moest God zelf, de tweede persoon in het goddelijk wezen, mens worden, om door zijn verdienste de mens te verlossen. Zijn genoegdoening bestaat niet in zijn zedelijk handelen, waartoe Hij als mens evenals wij allen, verplicht was, maar wel in zijn onschuldig lijden en sterven, waartoe Hij als Heilige niet verplicht was. De Vader rekent de verdiensten van Christus aan zondaren toe, die zelf tot genoegdoening onbekwaam zijn en om Jezus'wil vergeeft Hij hun de schuld en scheldt hun de straf kwijt'.

Toch merkt deze encyclopedie op, dat de term 'genoegdoening' enorm veel verzet wekt: 'Dit zou immers een Umstimmung, dat is een verandering van Gods gezindheid, een andersstemmen, insluiten. God was eerst toornig, maar nu is dit voorbij, want Christus heeft genoegdoening geschonken. God is echter nooit 'object', maar altijd 'subject' en zulk een Umstimmung is ondenkbaar'. Vandaar de vraag van deze encyclopedie: 'Hoe moeten we ons alles concreet voorstellen? Valt er hier iets voor te stellen?'

Hoe verder men zich verwijderd van de leer der eerste christenen, hoe verder men ook van de

waarheid afraakt. Dit is zeker, dat de vroege christenen met de Heilige Geest waren gedoopt en zij nog inzicht hadden in het Koninkrijk der hemelen. Zij hanteerden de sleutels der kennis van dit evangelie.

Anselmus leefde in een tijd van groot verval. Hij voelde zich aangetrokken tot het kloosterleven en hij was het, die het huwelijk der priesters verbood. De vreemde uitleg dat de christen bij het zich toeëigenen van de schat in de akker 'kosten noch moeite mag sparen en zich elk offer moet getroosten, zelfs dat van zijn leven', is ontstaan bij de Franciskaner monniken, die de gelofte afgelegd hadden van armoede en onthouding. Deze exegetische werd door bepaalde protestanten en ook wel pinkstermensen nagepraat en overgenomen, doch zelden of nooit toegepast. Deze verklaring heeft te maken met aardse zaken en niet met het Koninkrijk der hemelen.

Niemand kan het heil kopen, want dit wordt uit genade geschonken. Geestelijke goederen verwerft men niet door het zichtbare als ruil aan te bieden. Wat zou trouwens de mens geven in ruil voor zijn leven? (Matth.16:26). De verloren zoon had niets aan zijn vader te bieden en niets te verkopen. Evenmin als Saulus op de weg naar Damascus. Men beroept zich weleens op Paulus, die in Filippenzen 3:7,8 schrijft: 'Om Zijnerwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen'. Maar de apostel werd een kind van God op de weg naar Damascus en zegt, 'dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hierdoor is mij *ontferming* bewezen' (1 Tim.1:12-16).

Er staat wel 'om Zijnerwil heb ik 'dit alles' prijsgegeven'. Men moet 'dit alles' niet weglaten, want dit ziet op zijn vertrouwen op zijn afkomst, op zijn besnijdenis, op zijn gerechtigheid die hij meende te bezitten door de inzetten der vaderen te onderhouden. Al deze zaken waren blokkades voor hem om verder op de weg des heils te wandelen.

Sommigen leren dat Christus ons vrijkocht van de wet. Zij beroepen zich op Galaten 4:4 waar staat: 'Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen'. Wij worden niet van de goddelijke wet vrijgekocht, want deze wordt juist door de Geest in ons hart geschreven. Zij die evenwel onder de wet van Mozes waren, die de armelijke en zwakke werelgeesten gebruiken moesten, werden vrijgekocht van de claim van de boze. Ditzelfde geschiedde trouwens ook met hen die niet onder de wet van Mozes waren, want de losprijs betrof alle zondaren (1 Tim.2:6). Christus heeft ook niet de wet van God aan het kruis genageld, want deze heeft Hij juist vervuld, en haar eis wordt ook in óns vervuld, indien wij naar de Geest leven (Rom.8:3). In Colossenzen 2 schrijft de apostel evenwel over de dwaasheid van de menselijke inzetten. Het oude verbond werd op het kruis voor verouderd en verjaard verklaard en de wet van de schaduwen en van de inzetten werd daar buiten werking gesteld.

Vergeving en rechtseis

De genoegdoeningleraar gaat van het standpunt uit: voor wat, hoort wat. Daarom wordt ze in de theologie aangeduid als commerciële theorie. Dit houdt toch ook een transactie in! Men stelt het zo voor dat Gods toorn, welke werd opgewekt door de vele overtredingen van zijn wet,

alleen kon worden gestild door het bloed van zijn Zoon. God wilde dus bloed zien vloeien als genoegdoening. Om een voorbeeld te geven: een vader heeft vier jongens. De oudste zoon is een volmaakt gehoorzaam kind, maar de drie anderen zijn echte deugnieten. De oudste zoon wordt nu het middel dat zijn broers tot verandering komen en hun schuld bij hun vader belijden. Deze is hier wel blij mee, maar zegt toch: luister, die jongens hebben mij zolang getreiterd, dat ik mijn rechtmatige gram op hen wil halen. Ze zullen ervoor boeten. De oudste zoon stelt dan maar voor dat zijn vader hem straft in de plaats van zijn broers. De vader was dus beledigd en zijn rechtsorde jarenlang verstoord. Er moest een straf volgen en deze kwam op de oudste zoon terecht. Op deze wijze zou de rechtsorde hersteld zijn. Straf en pijn konden haar in orde maken. Een kind van mij dat iets kwaads had gedaan, zei: sla mij maar, ik heb het verdiend. Het goedmaken gaat evenwel door belijdenis van schuld, door liefde en door vergeven! In 1 Johannes 1:9 staat, dat God getrouw is aan zijn schepping die Hij niet prijsgeeft en ook rechtvaardig is, wanneer Hij ons de beleden zonden vergeeft. Hij is immers onaantastbaar voor het kwade, wordt er niet door gekwetst of gekrenkt, maar staat er volledig boven. Met straffen zou God alleen maar de ellende vermeerderen. Zijn enig doel is het behoud en de verlossing van de mens. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Hoe zou Hij dan straffen kunnen bedenken?

Onze Heer sprak: 'Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden' (Joh.20:23). Bij vergeving behoort geen straf. Vergeving betekent: kwijtschelden, niet toerekenen, geen compensatie of genoegdoening eisen. Paulus schreef: 'Maar weest jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft' (Ef.4:32). Er staat: 'de goddeloze verlate zijn weg en de ongerechte man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig' (Jes.55:7). De profeet voegde er nog onmiddellijk aan toe dat God anders denkt dan de aanhangers van de genoegdoeningsleer: 'want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten!'

De verloren zoon beleed: 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten' (Luc.15:18). Deze vader zegt dan niet: ja jongen, dat is allemaal mooi en best, ik zal je wel vergeven, maar tot straf moet je een tijd lang het minste en vuilste werk doen. Je vraagt er toch zelf om als knecht te worden behandeld. De vader die Jezus ons schilderde was evenwel met ontferming bewogen. Zijn jongen kreeg nieuwe kleren en schoenen, en een kostbare ring aan de hand. Verder lees ik niet van een verootmoedigings-samenkomst waar boete werd gedaan, maar wel van een geweldig feest met muziek en zelfs dans, dat ter ere van de teruggekeerde zondaar werd gegeven!

Indien een van mijn kinderen door een slecht individu zou verleid worden en vrijwillig met hem meegaat, dus in zijn bezit komt, is mijn rechtsgevoel gekwetst. Een ander gaat er immers met mijn kind vandoor. Hij misbruikt mijn kind. Mijn rechtsgevoel eist dat hij van mijn kind moet afblijven. Denk eens aan ouders die hun aan drugs verslaafde kinderen willen terughalen uit de duistere omgeving waarin zij verkeren. Wanneer zo'n kind dan meegaat, wordt er feest gevierd, want dan is de basis gelegd voor bevrijding.

Het is duidelijk dat de leer der genoegdoening de duivel buiten spel zet. Deze probeert altijd

buiten schot te blijven en de mens als schuldige voor te stellen, zo zelfs dat hij beweert dat wij allen in zonde ontvangen en geboren zijn. Wie nog over de duivel spreekt, zou middeleeuws denken en behoort gewis niet tot de intellectuelen, die de transactieer verwerpen.

Wat heeft de genoegdoeningsleer voor praktisch gevolg? Wanneer wij in een strijd zijn gewikkeld om een kind, om een man of een vrouw, om onszelf, zeggen wij: duivel, je hebt geen recht op hen of ons. De mens is immers gekocht door het bloed van het Lam Gods. De slavenhouder is zijn claim kwijt. In zo'n worsteling bidden wij: 'Doe mij recht, Here, tegenover mijn tegenpartij'. In de leer van de genoegdoening is er geen ruimte voor bevrijding uit het bezit en de macht der duisternis. Wanneer wij zeggen: satan, je hebt geen recht op mij, luidt zijn antwoord op grond van de leer der genoegdoening: waarom niet. Ik stond immers buiten het lijden en sterven van Christus. Dat was een commerciële handeling tussen de Zoon en de Vader. Deze eiste een bloedig offer om zijn gramschap te stillen. Ik heb daar verder niets mee te maken. Mijn slaven zijn niet vrijgekocht!

Toen God ons vrijkocht met het leven van zijn Zoon, was dit, omdat Hij het bezit van de boze respecteerde. Hij hield Zich streng aan zijn wet: gij zult niet stelen. Hij pleegt nooit geweld, maar door de transactie met de boze werd Hij op rechtmatige wijze eigenaar van de wereld. 'Ja, zijn liefde zocht ons, en zijn bloed dat kocht ons. Door genade ben ik een kind van God', want God is enkel goed!

Ik gun het je van harte...!!

Er is over de losprijs ook een Bijbelstudie op mp3 formaat. Verder hoop ik dit antwoord op de mail wisseling in te spreken zodat u het kunt downloaden en kunt beluisteren.

Mocht u vragen of interesse hebben, of mij op grond van Gods' Woord kunnen overtuigen dat ik enorm dwaal, dan sta ik daar uiteraard altijd voor open.

Mail voor info: info@janguijt.nl