

Stemmen uit het recente verleden (slot)

Tot slot halen we nog aan wat van ouderling D. van Mourik uit Geldermalsen gelezen werd. Deze godvrezende man zei: *'Toen heeft het de Heere behaagd door een predikatie van Van der Groe, getiteld 'Zoeken en vinden', mij te leren dat al wat ik eerder ondervonden had, te kort was voor de eeuwigheid.'*

Ds. Smits was de laatste zondag in Sliedrecht, op 8 juni, met de catechismus juist gekomen bij de twee laatste vragen en antwoorden van dit leerboek. Hij memoreerde: *'Ik ben het preken nog steeds aan het leren en zie er altijd een groot en nameloos tekort in. En er is zoveel voortreffelijkheid in die godzalige vadersen waar ik weleens troost en onderwijs uit genoten heb.'*

9

En als ik er dan aan dacht dat ik zelf moest preken, legde ik mismoedig het boek neer en zei: 'O God ik weet er niets van'.

Ook ds. Monster haalt in zijn catechismus ds. Van der Groe aan. Voor zijn preken studeerde hij veel in het commentaar van Calvijn. Ds. Mallan is er altijd een voorstander van geweest om de oude schrijvers te lezen. Veel heeft hij naar zijn zeggen geput uit A. Brakel, A. Comrie, Th. van der Groe, W. Huntington, J. Warburton en J.C. Philpot, maar ook Th. Boston en de Erskines. De oudvaders zijn zo vol geestelijke inhoud. Hij schreef: *'En als men dan nog een beetje bij het oude wenst te blijven, dan grijpt men naar de geschriften van de vorige eeuw, die ik ook niet graag allemaal zou willen verwerpen, maar het is zo jammer dat men juist naar die predikaties grijpt waarin men een hartstochtelijke geest kan vinden, wat het ontdekkende en bevindelijke element betreft, maar hol en leeg zijn. Mijn bedoeling is dat u ziet dat men veelal zulke predikaties leest waar voor een ware begerige ziel geen voedsel in te vinden is. Dat mogen dan voor die gemeenten wel mooie korte en begrijpelijke preekjes zijn, die er de aandacht een beetje bijhouden, maar wat begrijpt men van de bevindelijke waarheid nog? U moet maar denken vriend, die waarheid waarin juist het leven en de zaligheid ligt, die trekt de mens van nature het minste aan.'*

Reactie per email van de heer D.H. Van der Meer aan ds. A. Kort

Van: Dick van der Meer

Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 21:04

Aan: ds. A. Kort

Onderwerp:

Geachte ds.

Er moet mij iets van het hart.

Eerst wil ik u wel zeggen dat naar mijn bescheiden mening de leer die u uitdraagt zeker op één lijn staat met de leer der oude vadersen.

Ook is het verblijdend dat u vooral ook in uw kerkblad zo waarschuwt voor de dwaalleer die zo rond waard in de Oud ger gem ger gem (in ned) en aanverwanten.

Daarom betreur ik het zo en verschillende personen met mij...dat u op een gegeven moment ds. Mallan aanhaalt in uw kerkblad.

Dat deze destijds er op aan drong de oudvaders te lezen terwijl hij zelf toch in zijn leer afweek van de leer der oud vaderen.

Ook hij ging helaas in de voetsporen van ds. Kersten en Abr. Kuyper...begrijp mij goed dat we vanzelf van hun staat afblijven.

Maar het geen u zo schreef geeft ongetwijfeld veel verwarring... omdat het nu schijnt of ds. Mallan toch de zuivere leer voor stond.

Jammer dat u met zo'n geschrijf alles wat u schreef weer zo krachteloos maakt.

Wij hebben destijds en nog omwille van die oude lieve waarheid veel te lijden gehad en destijds ons ambt als ouderling neer moeten leggen...en mijn geliefde vrouw is er voor afgesneden.

Dit wilde ik even aan u kwijt.

Verder wens ik u veel sterkte en in alles 's Heeren nabijheid toe.

Hoogachtend,
D.H. van der Meer

=====
Van: A. Kort
Verzonden: maandag 31 juli 2017 11:17
Aan: 'Dick van der Meer'
Onderwerp: RE:

Dag Dick,

Bedankt voor je briefje. Hieruit blijkt dat je me niet genoeg kent. Ik schreef deze recente getuigenissen niet omdat ik hun leer bijval, want dat heb ik al genoeg laten blijken, maar omdat ik de menigte aanhangers van die valse wedergeboorte leer en de via media, uit de afgescheiden kerken erop wil wijzen hoe ze het spoor bijster zijn. Hun eigen mensen, waarvan ik zeker niet wil ont kennen dat we hier met enkele van Gods kinderen te maken hadden, wezen ons op de leer van de oudvaders, die als de ware Bijbelse leer geldt. Hun geschriften moeten we blijven lezen is ook hun motto. Hierbij deed ik hetzelfde als bv. John Owen, die Rome bestreed met de leeruitspraken van hun eigen groten (bv Bellarminus). Daarmee wilde hij niet zeggen dat hij met hen participeerde, maar duidde hen er juist op hoezeer ze dwaalden. Ik ben altijd nog blij dat ik jullie van tijd tot tijd zie. Ik weet niet wat dit is, maar ik waardeer het erg. Ik denk dan vaak eindelijk nog eens mensen, die begrijpen wat ik bedoel. Het doet me leed dat ze u en uw vrouw zo laag behandeld hebben, maar acht het voor een eer als u op die wijze de voetstappen van de Koning mag drukken. Ik weet noch goed hoe de Heere, toen ze me niet aannamen in de GGiN, me liefelijk toonde hoe ze Hem niet aangenomen, maar verworpen hadden. Uw vrouw hoeft zich er dan niet veel van aan te trekken om van deze wetsdienaars zo smadelijk uitgestoten te zijn. Zo deden ze ook bij de Moorman. Maar Christus zocht hem op. Daar hebben we genoeg aan. De Heere geeft ons de lessen op Zijn leerschool als we te doen krijgen met die godsdienstige mensen met hun onbesneden harten. We hoorden diep medelijden met het hen te hebben. Hun godsdienstige opvattingen lopen op een grote teleurstelling uit. Het ga jullie wel.

Met vriendelijke groet,

A.Kort

DJK - Commentaar: Dominee Kort rectificeert en nuanceert hier enigszins hetgeen hij publiek over dominee Mallan schreef in het kerkblad van zijn kerkverband. Toch komt dit helaas lang niet zo krachtig uit de verf zoals zijn boeken wel deden. Als hij deze nuance meteen in zijn stuk in het kerkblad had verwerkt had het onder zijn lezers wellicht minder verwarring en ergernis gebracht. Dominee Kort mag dit met de beste bedoelingen hebben geschreven, toch vind ik het onverstandig dat hij in dit verband de naam van wijlen dominee Mallan heeft genoemd. Eerst heeft hij de valse kerkleer van de Ger Gem (in Ned) als geen ander zeer terecht op moedige wijze -man en paard noemend- op Bijbelse gronden weerlegd, om vervolgens een kerkleider uit de GGiN te citeren omtrent het lezen en onderzoeken van de oudvaders. Toen deze kerkleider destijds in een interview door het Refdagblad werd gevraagd welke oude schrijvers hij in de top 5 van zijn boekenlijstje had staan, noemde ds. Mallan de gebroeders Erskine, Thomas Haliburton en Thomas Boston. Dat is toch wat, werkelijk ongehoord en onbegrijpelijk!! Terwijl juist hij de leer en prediking van deze godvrezende puriteinen in zijn leer (denk aan zijn HC verklaring en onderwijs in de Wachter Sions) destijds als geen ander heeft verduisterd en heeft verloochend vanuit een on-Bijbelse wedergeboorteleer waarin overtuigde zondaren vanuit een waangeloof alrede zijn wedergeboren (ofwel zijn levend gemaakt) alvorens zij een kruisdood met Christus zijn gestorven (Rom. 6:3-7). Een vervloekte valse kerkleer met een schijn van godzaligheid waarin de geestelijke toepassing van de kruisdood van de Heere Jezus wordt geloofend en daarmee het Goddelijk Heilig Recht des Heeren heel subtiel wordt omzeild en onteert. Ik citeer uit een artikel van het Refdagblad, aug. 2009, waar ik destijds mijn commentaar heb geleverd:

Ds. F. Mallan mag vijf boeken op de plank zetten die voor hem bij zijn werk als docent van bijzondere betekenis waren.

"Eigenschappen des zaligmakenden geloofs" van Alexander Comrie. „Comrie is voor- en onderwerpeijk zo zuiver, dat blijkt uit dit boek, maar ook uit zijn "ABC des geloofs" en zijn "Examen van Tolerantie"."

"Redelijke godsdienst" van Wilhelmus à Brakel. „Zeer leerzaam voor aankomende leraars."

"De viervoudige staat" van Thomas Boston. „Hij beschrijft de gevallen staat en wijst op wat aan de mens moet gebeuren om welgetroost te leven en te sterven."

"Het groot aanbelang der zaligheid" van Thomas Halyburton. „Hij doet in zijn boek zo duidelijk ons weten dat er een aanbieding van genade in de prediking moet zijn, maar dat dit aanbod voorwaardelijk is. Er moet plaats voor dat aanbod in onze harten komen. Hoe verschikkelijk zal het toch zijn als dat niet gebeurt. En dat doet hem ook zeggen: „Och of gij nog bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede dient!""

"Al de werken" van Ralph en Ebenezer Erskine. „Het zielenleven van Gods volk is er duidelijk en klaar in te vinden."

<http://www.dewoesteweg.nl/persberichten/augustus-2009/>

Ik kan me zo voorstellen dat een eenvoudige lezer uit behoudend kerkelijk Nederland er weinig meer van begrijpt. Dit doet geen nut maar enkel onnut en schade. Hierin schuilt namelijk een zekere mate van veinzing, zoals de apostel dit verwoordde, met de valse ingekropen broederen van Jacobus die gekomen waren om te verspieden de vrijheid die in Christus Jezus is opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, die omwille van de Waarheid des Evangeliums in liefde broederlijk bestraft dient te worden. Wellicht niet kwaad bedoeld, maar toch schuilt hierin een schijn des kwaads. Ik denk niet dat dominee Kort heeft beseft welk een afbreuk dergelijke opmerkingen van hem de kernachtige Bijbelse boodschap in zijn boeken en prediking zullen opleveren. Ik schrijf dit niet uit de hoogte maar met verdriet in het hart, daar ik hem veel hoger heb staan dan mezelf en in Christus liefheb, en hoop dat hij hieronder broederlijk mag buigen en dit ook publiek zal willen rectificeren. Niet om mij, maar om wille van de zaak van Christus. Wanneer de apostel Paulus de veinzing van (zijn broeder) de apostel Petrus destijds publiek had gedoogd en had getolereerd, dan hadden de christenen onder de Grieken en Galaten het Evangelie kwijt geweest.

"Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven?" (Gal. 2:14)

Ten laatste, wil ik de ware christenen blijven verzoeken gedurig te blijven bidden en zuchten voor Gods' ware geroepen knechten (waaronder ds. A. Kort) om toch staande te mogen blijven in de Waarheid die naar de Godzaligheid is mijn bede en heilwens. Dat geve de Heere uit vrije genade om niet, om Jezus wil.

PS. Dit artikel is in overleg en met toestemming van de heer D.H. Van der Meer op mijn website geplaatst.