

Erdogan organiseerde eigen coup. Reconstructie.

2016 © Joost Niemöller -deze versie © wanttoknow.nl/be

We keken de afgelopen dagen, met de 'Turkse staatsgreep', naar een merkwaardig spektakel. Het leek in eerste instantie op een klassieke militaire coup; de vergelijking met Egypte werd al snel getrokken. Maar, zoals AfshinEllian al uiteenzette op de website van Elsevier: dit leek helemaal nergens op! Het was op zijn hoogst een wanhoopspoging. En het was vooral een uitgelezen moment voor Erdogan om zijn dictatorschap nog steviger te vestigen. En daarmee zijn islamiseringsagenda verder door te voeren.

Bij een coup dien je gelijk de regeringstop vast te zetten, en middels een overmaat aan militaire aanwezigheid de bevolking in eerste instantie te weerhouden om in opstand te komen. Ook moeten de media direct in handen worden genomen. Maar van dit alles gebeurde maar een beetje. Een vreemde rol werd ook gespeeld door CNN. Al vrij snel verscheen er een vrouwelijke commentator van CNN in beeld, die gestationeerd was in het Pentagon. *Zij deelde mee dat de Amerikaanse regering niet aan de kant van de coupleggers stond, maar dat de 'democratie' en dus Erdogan moest zegevieren.*

Andere commentaren maakten daar weer kanttekeningen bij, maar die bevonden zich niet in het Pentagon. Het leek alsof CNN voorinformatie had. Of althans: dat werd gesuggereerd. Zowel CNN Turkije als Al Jazeera, zenders met een breed bereik in het Midden Oosten en in Turkije, bleven pro-Erdogan berichtgeving verspreiden. Met name bij Al Jazeera (een in Qatar gevestigde zender, en dus bevriend met het Erdogan bewind) werd van het begin af aan herhaald dat er geen sprake was van een coup, maar slechts van een beperkte militaire opstand.

De eerste beelden van Erdogan die de bevolking opriep de straat op te gaan, werden ook uitgezonden door CNN Turkije. Er liep duidelijk een lijntje van Erdogan naar CNN. Op dat moment was de staatszender op zwart. Dit zou overigens maar korte tijd het geval zijn. Er verscheen ook het bericht dat de sociale media in Turkije waren plat gelegd. Of dit ook daadwerkelijke gebeurde, of slechts op een bepaald niveau werd niet duidelijk, want via de sociale media bleven berichten het land uit komen.

In eerste instantie leek het wel degelijk op een coup: 'militaire politie' had twee bruggen afgezet in Istanbul, werd gemeld via Twitter. Er reden tanks over de snelwegen. Straaljagers vlogen laag over Ankara. Daar verscheen ook bewegend beeld van via de sociale media. Indrukwekkend. Een soort duikvlucht met veel herrie; dan is iedereen wel wakker.

Maar wat was het doel van dit lage overvliegen, behalve imponeren? Er zou geschoten worden in Ankara. Geschoten door wie? Op wie? Alles bleef onduidelijk. Uit daarop volgende beelden, bleek al snel dat de bezetting van die brug in Istanbul niet veel voorstelde. Er stonden slechts twee vrachtwagens dwars op één rijbaan. Via de andere rijbaan werd verkeer toegelaten. Een klein rijtje soldaten stond voor de vrachtwagens. Dat beeld van die armzalige twee vrachtwagens op de brug

die slechts één rijbaan hadden afgesloten, werd ook uitgezonden door het pro-Erdogan kanaal CNN Turkije. Er verscheen ook een klein rijtje soldaten op het Taksim plein.

Hier en daar reed een verdwaalde tank door de straten van Istanbul. Was dit wel een coup? Was dit niet eerder een treurige poging tot een coup, of een in scene gezette coup? Was het niet zo dat een klein groepje soldaten was opgezet iets te doen dat al snel tot mislukking gedoemd was? Er kwam ook beeld van twee tanks die voor het Atatürk vliegveld in Istanbul stonden. Er werd daarmee gesuggereerd dat het hoofdvliegveld in handen zou zijn van de coupplegers. Maar met twee tanks?

Konden de mogelijke coupplegers niet weerhouden dat hun beperkte mogelijkheden werden gefilmd? Wie zaten er eigenlijk in die tanks? De beelden van die twee tanks werden uitgezonden door NTV, de pro-Erdogan zender. Die beelden vertelden de bevolking een duidelijk verhaal: Voor deze zogenaamde militaire coup hoeven we niet bang te zijn.

Wel werd de luchthaven in Istanbul gesloten.

Ineens zond CNN beelden uit van een massa mensen die bij wijze van protest het vliegveld hadden bezet. Ze droegen Turkse vlaggen. Het maakte een georganiseerde indruk. Een man was op een tank geklommen, met naast hem een gemaskeerde militair. Zij stonden duidelijk in scene gezet te juichen. De Amerikaanse CNN zender leek in verwarring over wie deze mensen waren. Een CNN verslaggever te plekke zei mensen gesproken te hebben daar, die zeiden dat dit een protest was tegen Erdogan. Dat bleek even later duidelijk een set up te zijn..

Er kwam het bericht dat de noodtoestand was afgekondigd. Maar het was inmiddels duidelijk, door al die mensen op straat, dat deze 'noodtoestand' niet gehandhaafd werd. Ook kwam het bericht binnen dat het parlement, toen in noodvergadering bijeen, werd gebombardeerd. De logica daarvan viel niet te achterhalen. De 'coupplegers' zouden nagelaten hebben om Erdogan en de zijnen gevangen gezet te hebben, maar bombardeerden wel het symbool van de democratie, het parlement? Ook verschenen er beelden van een helikopter die demonstranten op een brug zou beschieten. Ook de logica daarvan werd niet duidelijk, tenzij die 'demonstranten' knokploegen waren van Erdogan die de militairen op de brug wilden belagen.

Oefening..

De merendeels **jonge 'coup-plegende' soldaten verklaarden dat ze hadden gedacht betrokken te zijn bij een oefening (HIER):**



Werden deze jonge militairen geofferd, als 'kwade schurken', die de macht naar zich toe wilden trekken. Onschuldige jonge mannen, die naar hun zeggen, bezig waren met een oefening..!?

There are repeated claims that the young soldiers who took part in the botched putsch thought they were on exercises.

NTV television has shown footage of a Turkish colonel and other soldiers being taken into custody at military headquarters.

The video shows them being hand-searched by special forces police, their hands behind their heads. Some are later seen kneeling on the ground, their hands still held behind their heads.

According to Hurriyet newspaper's online edition, some of the privates who were detained told interrogators they were not aware that they were part of a coup attempt. They had been told by commanders they were taking part in military maneuvers. Some said they understood that it was a coup attempt when they saw civilians climb on tanks.

(vertaling WTK)

'Er wordt bij herhaling gesproken over jonge soldaten en andere soldaten, die aangehouden werden in deze putsch, die dachten dat het om oefeningen ging. Video's tonen hen, waarbij ze gefouilleerd worden door speciale politie-troepen, hun handen achter het hoofd. Sommige worden later weer gezien, op de grond, met hun handen nog steeds achter het hoofd.

Volgens de Turkse online-krant Hurriyet, vertelden sommige soldaten tijdens hun verhoor, dat ze helemaal niet bekend waren dat ze met een coup bezig zouden zijn geweest. Hen was door commandanten verteld, dat ze deelnamen aan militaire manoeuvres. Sommige soldaten vertelden, dat ze pas begrepen dat het om een coup poging ging, nadat ze burgers op de tanks hadden zien klimmen.'

Jonge soldaten, die bij de coup betrokken Zouden zijn geweest, krijgen voor het oog van camera's en het gewone volk, ervan langs met een leren riem.

Toen bleek het meest merkwaardige van de hele avond.

Hoewel het vliegveld van Istanbul gesloten zou zijn, er tanks voor stonden van de coup plegers, er een mensenmassa op de been was gebracht, die naar eigen zeggen de opstand steunde, bleek via Flightradar24 dat het regeringstoestel van Erdogan onderweg was naar Istanbul! En dat bleek te kloppen. **Erdogan moest geweten hebben dat hij geen enkel risico liep.** (Nu, misschien nog enige, gezien de paar rondjes die het toestel eerst nog draaide.) Hij landde in Istanbul.



Zijn vlucht was

zichtbaar op Flightradar24 (zie kaartje hiernaast), en daarmee dus ook voor de 'coup-plegende' straaljagers. Maar er werd hem geen strobreed in de weg gelegd; hij landde, hield zijn persconferentie, uitgezonden door NTV, maakt totaal geen aangeslagen indruk, en liet weten dat het leger gezuiverd zou moeten worden...

Waarom landde Erdogan in Istanbul? Liep hij echt zo'n groot risico? Nee, hij wist dat hij de situatie helemaal naar zijn hand had gezet. Het was een nep-coup, gepleegd door enkele ongevaarlijke soldaten die erin geluisd waren.

- Ongeveer op dat moment begonnen de lynchpartijen en de martelingen van de 'coup-plegende' soldaten. Verschrikkelijke beelden verschenen op de sociale media, maar niet via de officiële tv kanalen.
- Het regime kondigde de volgende dag aan te overwegen de doodstraf in te voeren.
- Er werden duizenden rechter ontslagen. 9er is sprake van 3000 (!!) rechters.
- Gülen werd, zonder enig bewijs, door het Erdogan regime onmiddellijk aangewezen als de aanstichter achter de 'coup.'
- De VS biedt Erdogan hulp aan.

Dit alles was duidelijk voorbereid..