

## DUIVELSE DUISTERE PRAKTIJEN VAN RENE EN PIET BURGGRAAF

From: René Burggraaf [mailto:reneburggraaf@hotmail.com]

Sent: Thursday, November 22, 2018 5:53 PM

To: dkleenp@klikSAFE.nl

Subject: Daan Kleen is Rooms Katholiek

Daan Kleen, opnieuw een bewijs dat jij geen deel hebt aan Christus als het Hoofd der Kerk.

Klik op onderstaande link:

<https://www.rd.nl/kerk-religie/fruytierdocent-van-ittersum-ontdekt-betekenis-doop-bijratzinger-en-augustinus-1.1529222>

Matthijs van Ittersum is notabene door Ds. K. Veldman ingezegend evenals zijn vader, kandidaat Bert van Ittersum.

Lees het RD graf artikel van gisteren. Matthijs draagt zijn geleerdheid op aan de voormalige paus! ("Van Ittersum draagt zijn dissertatie op aan voormalig paus Benedictus XVI").

Deze paus, en alle andere pausen met hem, noemen zich een plaats vervanger van Christus nl. "**Vicarius Filii Dei**"

Grotere godslastering is niet mogelijk. De paus is de ANTICHRIST. En jou vrienden dienen hem openlijk en jij met hen. Ook Meine Veldman werkt nauw samen met Rooms Katholieken in Quebec. Ik heb het je al meer verteld, maar je steekt doorlopend je kop in het zand. Maar het is iedereen intussen wel duidelijk wie Daan Kleen is.

Namelijk een verdoemde huichelaar die aanpapt met Roomse vrienden. Ga zo door Daan, Luther zou de banvloek over jou uitspreken in de Naam Des Heeren. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt. Nou dat heb ik intussen gedaan, notabene met tekst en uitleg als bewijs materiaal.

Ik ben intussen bezig met mijn website [www.dewoesteweg.com](http://www.dewoesteweg.com) waarin jij volledig ontmaskert word met naam en toenaam. Je bewijst jezelf, dus is het voor een ieder vrij eenvoudig om jou als een huichelaar te ontmaskeren. Judas zou zijn baard er bij aflikken, bij zulk gehuichel. Je trapt de kinderdoop, gedaan in de naam Des Vaders en Des Zoons en Des Heiligen Geestes, de hel in. En zelf leer je de wederdoop terwijl je het zelf ook aan je laars lapt om met je vette pens en zwembroek het overdopse zwembad in te springen!? Wat een verkankerde ketter ben je dan wel niet!? En nu ineens weer slijmen met dominees die de kinderdoop leren? Aha, je lachwekkende profetie komt zeker niet uit? "Een memorabele dag die de kerkgeschiedenis van onze lagen landen zal ingaan als hoogst belangrijk en onvergetelijk."

Hahaha wat een GRAP, echt waar je bent zo schizofreen dat je jezelf niet eens hoort praten. Ik moest echt proesten van het lachen om bovenstaande uitspraak. Wie denk je wel dat je bent joh, idioot!!!!!!!!!!!!!! Je zag je eigen al groeien als een HERVORMER, groter dan Maarten Luther en Johannes Calvijn, alsof niemand jou door heeft.

Je bent nog dommer dan dom. Wat een hoogmoedig pest mannetje ben je toch. Je bent doorlopend met je eigen eer begaan. Als jij maar een naam kunt maken in Nederland, want oooooo je bent toch zoooooo belangrijk, ahum.

Nou ik zou zeggen maak je borst maar nat, want er komt een website aan die jou als een tornado omver zal blazen.

Misschien houd je gewicht je nog staande, maar dan weet kerkelijk Nederland in ieder geval wie Daan Kleen is met zijn verdoemde Roomse pretenties. Als de nieuwe website klaar is stuur ik een link door naar alle dominees van Nederland, Het RD enz. Ketter Kleen - KK komt als een HAMAN aan zijn eigen galg te hangen. Als Warburton eens wist hoe een verdoemde huichelaar jij bent door aan te pappen met Roomse vrienden, dan zou ook hij jou bij God vandaan de wacht aanzeggen. Denk eens even na waar jij mee bezig bent!? Wat denk je dat Godsmannen zoals John Knox en Samuel Rutherford tegen jou zouden zeggen, als zij te horen kregen wie jou vrienden zijn en welke Roomsers jij de handen boven het hoofd houdt? Wat een van God geklaagde schande!

En maar volhouden, en maar je eigen verharderen, en maar meer en meer vijandschap openbaren tegen God en Zijn gezalfden. Ik zal niet rusten totdat jij zo te schande word gezet en publiek openbaar gemaakt bent, zodat Gods Naam grotelijks verheerlijkt word en de waarheid openbaar worde, dat jij een ketterse huichelaar en Judas bent. Roep intussen nog wat harder naar jou "god" misschien kan hij nog verhinderen waar jij zo bang voor bent!? Voor jou geld: "EN ZIJN VAL WAS GROOT".

Ik zou zeggen blijf mij negeren, blijf de waarheid negeren, blijf je kop in het zand steken, het zal niet baten, jou val word des te groter!!! Je bent ook nog zo dom dat je denkt als je mij negeert, dat God vergeet wat ik tegen jou geschreven en gezegd hebt. Des te meer een bewijs dat jij geen eens weet wie de ware God is. Hij heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht. En jij maar denken dat als jij mij niet antwoord, dat God mijn schrijven aan jou vergeet. Ik heb inmiddels foto's in mijn bezit van jou puur werelds geklede kinderen, jou vertoon en je vrienden op facebook, printscreens van jouw website, enz. enz. Wees niet bang het word een hele uitgebreide website volledig in de woeste weg steil, met foto's en tekst.

Ik ben ook nog eens een Google expert, dus wees niet bang, deze nieuwe website komt bovenaan in Google te staan, en het grappige is, omdat het een .com naam is komt die boven jouw eigen www.dewoesteweg.nl te staan.....

Ik zou zeggen, begin maar vast te rennen!

René Burggraaf

---

**DJK :** Vroeg of laat openbaart elk mens zichzelf door zijn woorden en werken. Leest men ook druiven van doornen of vijgen van distelen? Deze rotte appel valt in ieder geval niet ver van de ouderlijke appelboom. Of horen we hier de stem en/of boodschap van zijn lafhartige vader die zijn eigen dienstbare zoon misbruikt om dit soort vuile karweitjes voor hem op te knappen? Oordeelt u zelf maar! Zoon Rene probeert zijn vader Piet te verschonen door te beweren dat zijn vader hier niks vanaf weet. Waarop ik hem zei dat als mijn zoon dit soort praktijken zou durven uithalen, ik hem er ongenadig van langs had gegeven. Dit heeft zijn vader echter nooit gedaan, vandaar dat ik deze boze samenzweerders niet meer geloof. Een dergelijke lastercampagne hebben ze onlangs ook tegen de stichting JIJ DAAR begonnen. Hoe laag kan iemand wegzakken en verzinken in het kwade? Deze zoon doet exact dezelfde dingen als zijn vader. Vreselijk als je alzo je eigen kinderen voorleeft. Ik wil u ernstig waarschuwen voor de duistere praktijken van deze twee booswichten. Ze kennen geen schaamte meer, worden innerlijk niet meer weerhouden en schuwen derhalve geen enkel middel, omdat bij hen het beoogde doel hun verdorven middelen heiligt. Ze hebben van dit soort duistere praktijken en kwaaddoenerij hun liefhebberij en dagelijks werk gemaakt.

<http://www.dewoesteweg.nl/gppb-en-zijn-kwaadaardige-narcistische-persoonlijkheidsstoornis/>

**DJK** : Hieronder volgt een gedeelte van [dewoesteweg.com](http://dewoesteweg.com) die zoon René Burggraaf heeft gemaakt. Dit domeinnaam had de familie Burggraaf al in 2012 aangekocht. Toen ik dit onlangs publiek kenbaar maakte onder NIEUWS op mijn website hebben ze deze kloon van mijn website snel gewist, en hun domeinnaam [dewoesteweg.com](http://dewoesteweg.com) doorgelinkt naar mijn site dewoesteweg.nl Inmiddels heeft hij deze kloon weer veranderd met een lading tekst waarin hij zichzelf en zijn vader verschoont. Ze zijn zich beiden van geen kwaad bewust! Vervolgens krijgen ds. Kort, ds. Veldman en ds. Stelwagen ook weer de nodige kritiek over zich heen, met als enig oogmerk en doeleinde dat iedereen zich van hen afkeert en toch naar zijn vader -die zichzelf tot dominee heeft bevorderd en zich tevens de laatste profeet van zijn tijdperk waant- zal gaan lezen en luisteren.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.dewoesteweg.com/>. The page content is as follows:

**Ik ben den HEERE uw God**  
**In Mozes gedoopt**  
 In veel wijsheid is veel verdriet  
 Instelling van het pascha  
 Is dan God ook niet barmhartig?  
 Jezus en blindgeborene  
 Naïman de Syriër  
 O alle gij dorstigen!  
 Vanwaar komt dan zulke verdorven aard?  
 Wandelende bomen  
 Want een testament is vast in de doden  
 Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in Zacheüs de tollenaar  
 Zwakgerechtigden

**Belijdensgeschriften**  
 Dordtse Leerredenen

**Bijbel**  
 Canon & Vertaling  
 Landkaarten  
 O.T. illustraties

**Bijbelse lofdichten**  
 De oude visser  
 Gehoorzaamheid  
 Het gestreken bloed  
 Keer nochtans weder!  
 Kies Gij voor mij

**Bijzondere verhalen**  
 Bunyan – Christenreis  
 De stem der ouden  
 Dokter Davis  
 Ds. Rottenberg

**Daan Kleen:**

- Ik heb de mooiste vrouw van Katwijk
- Ik ben een grote huichelaar en hypocriet
- Ik onderteken de valse Nashville Verklaring
- Ik leef in de zonden met aardige koffie dames
- Ik ben een vriend van godslasteraar R.J. Jansen
- Ik vervloek de kinderdoop
- Ik ben een grote slijmbal van alle dominees
- Ik ben Alexander de koper en goud smid
- Ik heb het gemund op mijn eigen eer
- Ik verraad Christus met een kus
- Ik laster Gods ware volk
- Ik ben een verrotte apologeet
- Ik ben een geestelijke knopen ontbinder
- Ik ben een schrift verkrachter
- Ik ben een vriend der wereld
- Ik ben altijd opzoek naar aantallen
- Ik geloof niet in één man met God
- Ik maak de ware godsdienst bespottelijk
- Ik ben een Simon de Tovenaar!!!
- Ik
- Ik
- Ik
- Ik
- Ik
- Ik

This is a close-up of the lower part of the screenshot above, showing the following content:

**O.T. illustraties**

**Bijbelse lofdichten**  
 De oude visser  
 Gehoorzaamheid  
 Het gestreken bloed  
 Keer nochtans weder!  
 Kies Gij voor mij

**Bijzondere verhalen**  
 Bunyan – Christenreis  
 De stem der ouden  
 Dokter Davis  
 Ds. Rottenberg  
 Gijs Leune

**Daan Kleen:**

- Ik geloof niet in één man met God
- Ik maak de ware godsdienst bespottelijk
- Ik ben een Simon de Tovenaar!!!
- Ik
- Ik
- Ik
- Ik
- Ik
- Ik

**De Woesteweg is een Rooms Katholieke Organisatie**

**de woeste weg | dewoesteweg | De Woesteweg**

Voor vragen en opmerkingen: [info@dewoesteweg.com](mailto:info@dewoesteweg.com)

http://www.dewoesteweg.com/ Zoeken...

woeste weg | dewoeste... x

nd Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Pagina Beveiliging Extra



**NIEUWS**

Luisterboeken

Kand. R.J. Jansen <http://preken.mobi>

Preken op MP3

Iphones - Tablets

**Apologetiek**

D.H. Van der Meer

D.J. Kleen

**Artikelen & Meditaties**

Archief : 2009 - 2010

Barmhartige Samaritaan

De gelijkenissen

De Nijl veranderd in bloed

De tien maagden

De toelidende weg

Die Hij geroepen heeft

Dienstbaarheid onder beginselen der wereld

Duizendjarig vrederijk

Een wonende zondares met evangelisch berouw

En de vrede Gods

En scheurt uw hart

God zoekt de zondaar

H.C. verstaan in licht van Gods heilig recht

Het boek Ruth

Het geestelijk badwater

Het goud beproefd

Het leven van Noach

Het teken van het bloed der verzoening

Het teken van Jona

Het wezen en welwezen des geloofs

Ik ben den HEERE uw God

## Daan Kleen (DJK) als een Judas ontmaskert en als een Haman aan zijn eigen galg gehangen!



**Ketter Kleen**

**De vetgemeste Daan Kleen uit Katwijk is Rooms Katholiek en hij vervloekt de kinderdoop!!**

**DJK** : Ten laatste nog dit; op donderdag 7 maart 2019 werd ik gebeld door Rene Burggraaf, zoon van Piet Burggraaf uit Canada. Hij klonk heel nederig, bekende schuld en beaamde dat hij te ver was gegaan in zijn strijd met vleselijke wapenen, om het daarmee voor zijn vader te willen opnemen. Ik stelde me verzoenend naar hem op met het verzoek dat ik hem reeds enkele jaren daarvoor ook reeds deed, om het domeinnaam dewoesteweg.com aan mij te verkopen zodat hij van dit kwaad niet meer verzocht kon worden en de zaak des Heeren geen oneer zou worden aangedaan. Ik vroeg hem hoeveel hij ervoor wilde hebben, zodat we beiden van deze narigheid verlost zouden zijn. Ik mocht het voor niks van hem overnemen, onder voorbehoud dat ik zijn dreigmail die ik onder NIEUWS op mijn website aan het licht had gebracht meteen zou verwijderen. Dat beloofde ik hem. Nadat we dit gesprek hadden beëindigd, herinnerde ik me dat deze zelfde Rene me enkele jaren daarvoor ook eens had gebeld met een dergelijke belofte en bijbehorend dringend verzoek. Toen ik aan zijn verzoek had voldaan, hoorde ik vervolgens niets meer van hem. Om dit te voorkomen besloot ik zijn dreigmail pas te verwijderen nadat hij aan mijn verzoek had voldaan door metterdaad een digitale verhuisopdracht te geven van het domein .com waar het omging. Hij stuurde mijn website-provider een digitale verhuiscode, waarna wij de digitale verhuizing direct konden aanvragen. Rene Burggraaf moest deze verhuizing echter nog wel bevestigen, hetgeen hij echter nooit heeft gedaan. Want toen hij merkte dat hij niet metterdaad op zijn wenken werd bediend omdat zijn dreigmail nog steeds online stond, werd hij vertoornd op mij. Ik zei hem de reden en dat ik zijn mail meteen zou verwijderen wanneer hij de verhuizing had bevestigd. Plots veranderde zijn nederige gestalte in een schuimbekkende schreeuwlelijk die mij voor alles en nog wat uitmaakte. Ik kon het wel vergeten, hij zou me in der eeuwigheid geen bevestiging van deze digitale verhuizing meer geven. Het ging hem in deze dus niet om zijn bedreven kwaad, maar hij zocht slechts de publieke schande over zijn bedreven kwaad te willen ontvluchten. Ook in deze meende Rene dat zijn verrotte doel zijn verdorven middelen heiligde. Vervolgens zat zijn vader ook niet stil, en schreef op zijn website 4 artikelen achtereen om mijn persoon en geschonken genade door God in Christus te willen aantasten en verdacht te maken.