

Van: s.a.top@live.nl

Verzonden: zaterdag 13 april 2024 14:49 uur

Aan: dkleenp@kliksafe.nl

Daan Kleen,

Ik las op je website dat je grootse plannen had om onder de rook van de GGIN van Ds J. Roos een soort Jijdaar avond te organiseren. Eerst even wat anders, gelukkig beschik je over voortschrijdend inzicht en heb je je meest recente artikel over - God bekere je - "[...] demagoog [...] Roos [...]" weer verwijderd. Wel jammer dat je mijn mail niet beantwoord hebt. Je had geen slechtere locatie voor je theologische scherpslijperij (tegen Roos en de GGIN?) kunnen uitkiezen dan de Schoutenhoeve van de Rehoboth school. De achterban van diverse kerkverbanden hebben leerlingen op deze school. Deze school is er om de meest kwetsbare kinderen met een bijzondere zorgbehoefte binnen de refogezindte te onderwijzen.

De schoutenhoeve is ontwikkeld en bedoeld om die kinderen te helpen. Daarnaast wordt deze locatie verhuurd voor familieaangelegenheden als een verjaardag, jubileum of familiedag. De school en Schoutenhoeve hebben een doelstelling die volstrekt niet past bij de theologische conflict avonden die jij wilde organiseren. Jij hebt hen in verlegenheid gebracht in plaats van zij jou. Die kinderboerderij is niet gebouwd om als slagveld om theologische geschillen uit te vechten te dienen. Voor alles is een juiste tijd en plaats, de ark des verbonds stond ook niet op de plaats van het koperen wasvat in de tempel. En de synagoge diensten werden niet gehouden in het heilige der heiligen. Niet zij maar jij hebt vergeving nodig. En waarom verwijst je naar psalm 81 en sla jij ze met de tien geboden om de oren als waren zij het Israël uit Egypteland gevoerd door de rode zee? Mozes is al millennia lang in de hemel en die hebben ze niet gekend. Welke andere goden dienen zij dan alleen de God van de bijbel zoals in de grondslag beschreven ?

Neem geen aanstoot aan mijn typering van de "Berea" avonden. Want als alles koek en ei was volgens jou dan had je niets willen organiseren en bij Ds J. Roos aan de keukentafel kunnen broederen (al je er tenminste een in Christus bent). En je samen kunnen verwonderen over Gods liefde en genade in Christus. Maar waarom huur je geen kroeg, discotheek of ander soort hellekapel in de wereld? Je bent per slot van rekening volgens eigen zeggen zendeling en je hebt een winkel vol met het klatergoud van de wereld. Waarom nog roeren in de vijver van de verguisde kerkelijke brokstukken?

De velden der wereld zijn reeds wit om te oogsten ? Ik zou zeggen maak u wat vrienden in de wereld uit de onrechtvaardige mammon. Maar wat heb je de kerkgangers in Barneveld te bieden als zij je avond zouden bezoeken en overtuigd werden van je boodschap? conflict in de kerk, geschillen met dominee en kerkenraad, waarheen ? Waar ter kerke ? Waar dopen ? Waar avondmaal ? Waar belijdenis ? Ga heen naar uw huis en wordt warm? Nog een kerkscheuring ? Weer een nieuw kerkverband ? Waarom leg je het aan op de schapen, de achterhoede ? Ben je van God geroepen en naar Barneveld gezonden ? Maar waarom sta ja dan niet naast de hervormde kerk in het winkelcentrum zending te bedrijven zoals een zelfverklaard zendeling uit evangelische hoek jarenlang gedaan heeft? Je hebt toch geen zaaltje nodig om de boodschap te brengen ? Filippus klom op de wagen en Jona reisde door de stad Ninevé heen. Als die herders en leraren, dominees en ouderlingen het verkeerd doen in Barneveld moet je dan niet eens bij henzelf op bezoek ? En waarom jij ? En heb je al orde op zaken gesteld in Katwijk dan ? of is het daar allemaal goed ?

Nou ik hoor het graag,

S.A. Top

Geachte mijnheer Top,

Het lijkt geen twijfel dat u een vijand bent van de rechtvaardigingsleer der apostelen die ik middels mijn website placht te verdedigen en dat u nu de grond onder uw voeten langzaam voelt wegzakken wanneer iemand uit Katwijk aan zee van plan is in uw omgeving deze leer uit liefde tot verloren zondaren te gaan verkondigen. Een leer die bijna in heel Barneveld wordt verkracht, wordt verloochend en wordt verzwegen. Maar bedenk toch dat waar de eerste man nog leeft, daar kan de Tweede Man geen verlossing noch redding teweeg brengen. Hierom begrijp ik uit uw angstige email waarin u het uitschreeuwt van boosheid wel dat u in geestelijk opzicht met al uw best bedoelde verbeteringen en nette schijnvrome leven liever uw eerste man blijft koesteren, dan dat u als een vuile zondige hoer en schurftige verloren tollenaar een gelovige toevlucht tot de Heere Jezus zou nemen. Liever met de nette oudste zoon buiten blijven staan, dan naar binnen met Vader om te eten van het geslachte kalf en voor eeuwig blijde te zijn. Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht...terwijl ik toch altijd keurig netjes een oppassend leven heb geleefd...zou de heer S.A. Top wellicht op een farizeïsche wijze hebben aangevuld. Wat denkt die Kleen uit Katwijk wel joh, met die aanvallen op mijn geliefde domineetje, laat hij z'n zilveren knaken liever gaan poetsen! Nou mijnheer Top, misschien is de valse kerkleer van uw dominee wel uw valse halve bekering geworden waardoor u op reis bent met een ingebeelde hemel naar de eeuwige rampzaligheid. Want volgens de valse kerkleer van dominee J. Roos was u al levend gemaakt met een ontwaakt geweten door de overtuigingen der wet aler u een kruisdood met Christus Jezus was gestorven. Zie daar het vreselijke bedrog en de verloochening van de kruisdood van de Heere Jezus Christus. Maar troost uzelf dat u er nog mag zijn, en heb nog maar een beetje moed, want ik was destijds net zo'n groot vijand als u zich meermaals jegens mij heb betoond, misschien nog wel erger en veel vuriger. Tot het moment dat God mij als een goddeloze snode zondaar in het stof kwam neer te vellen en ik niets meer had tot betaling, geen geloof in Zijn lieve Zoon en ook geen gehoorzaming jegens Zijn heilige wet. Niks anders dan vijandschap, ongeloof, en vele blinkende zonden. Maar welk een eeuwig groot wonder toen de Heere Jezus in mijn plaats voor God wilde gaan staan, en Hij zich aan mijn helwaardige ziel zeer lieflijk wilde openbaren. Blijdschap, vrede en aanbidding tot God bleef alleen over. Sindsdien wandel ik niet meer op eigen kosten, maar op kosten van een Ander. Dit wenste ik spoedig ook voor u, voordat het voor eeuwig te laat zal zijn. Door de dood naar de leven, en van de vloek naar de zegen hoor. Er is nog hoop en het is misschien nog niet te laat. Haast en spoedt uzelf dan, om uws levens wil.

Voor wat betreft de kinderen van de Rehobothschool, deze dragen wij een warm hart toe. Het is prachtig mooi wat er voor hen daar allemaal mogelijk is. Laat hen hier aub buiten. Voor mij was de Schoutenhoeve niet meer dan een beschutting tegen regen, kou en wind. Ik had er geen andere bedoelingen mee. Ik hoop u DV binnenkort op onze Berea bijeenkomsten in Barneveld te mogen begroeten, u bent van harte welkom. En dit meen ik oprecht! God kan de hardste harten en meest verstokte zielen door Zijn opzoekende liefde doen versmelten hoor, en wees niet bang dat ik de weerlegging inzake het artikel van uw ds. J. Roos, alias de demagoog, was vergeten. Want hij doet precies eender als destijds de Roomse kerk deed, die de kerkvaders voor haar valse leringen probeerde te claimen, om dezelve te kunnen rechtvaardigen. Door het vervalsen van hun nagelaten werken probeerden ze tot op de dag van heden hun verrotte onbijbelse leringen te verdedigen. Dominee J. Roos doet wezenlijk niet anders door de oudvaders te laten buikspreeken, dingen te laten zeggen die ze nooit gezegd hebben, of hun leringen uit zijn verband rukken, of selectief te citeren waarbij hij hun Bijbelse afsnijding en separering verzwijgt en/of weglaat, en daarmee misbruik maakt van de onkunde van zijn kerkvolk dat hij decennia lang heeft misleid en betoverd. Armzalig Barneveld! Hoewel ik zijn onbijbelse leringen verfoei, heb ik echter beslist geen hekel aan zijn misleide kerkvolk. Maar dominee Jochem Roos moest toch wat, anders kon hij zijn vele prekenboeken, waarvoor hij prachtig poseert, dewelken zijn valse vloekleer tegenspreken en veroordelen wel meteen op marktplaats zetten. Deze arme blinde dwaas bespot zichzelf door de betrouwbare hervormers oudvaders te noemen en aan te bevelen, die hij middels zijn valse kerkleer vervolgens vervloekt en minacht. Het mocht hem nog eens in de schuld voor God brengen. Maar op dergelijke wijze handhaaft hij zijn kerkelijke macht door zijn arme kerkvolk middels zijn valse kerkleer een valse bekering aan te praten. Op dergelijke wijze kan je ook collectes met enorme geldbedragen ophalen. Van verdrukkingen om Christus' wil lijden weet hij echter niets af. Als Alexander Comrie eens had geweten waartoe ds. G.H. Kersten en zijn vele brave volgelingen zijn boeken hebben misbruikt! Hij had zich vanwege een heilige toorn meermaals in zijn graf omgedraaid. Ze waren voor Kersten niet meer dan een kapstok om zijn valse onbijbelse kerkleer aan op te hangen. Maar wees niet bang, we zijn er druk mee bezig, en hopen het met Gods hulp binnenkort te plaatsen. Hartelijke groet uit het zonnige Katwijk aan zee, van een schurftige verdorven zwarte goddeloze zondaar, maar in Hem...evenwel toch blank en schoner dan de dageraad, uit vrije genade om niet, om Jezus wil alleen. Vriendelijke groet, D.J. Kleen